

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 5 maart 2023

Predikers: Wigle, Remy, Patrick

Titel: Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt

Bijbelgedeelte uit Openbaring 2:1 - 3:22:

'Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.' (Openbaring 2:7a)

Bijzonderheden:

Zondag was anders dan we gewoon zijn. Geen nieuwe preekserie, maar een terugblik. We stonden gezamenlijk stil bij wat de Geest in de preekserie 'Hoe kijkt Christus naar Zijn gemeente?' tegen ons gezegd heeft. Wat deed de preekserie met ons persoonlijk en daarmee ook als gemeenschap?

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Het is zo makkelijk om naar de kerk te gaan, aandachtig te luisteren naar de preek en te denken "dat was een goede preek." Om daarna gezellig met gemeenteleden te kletsen en dan naar huis te gaan. Hoe vaak gebeurt het niet dat we ons later in de week de preek niet meer herinneren, laat staan dat we met een of meer onderdelen daarvan aan de slag zijn gegaan?

We zijn de afgelopen 8 weken met elkaar op een enerverende en uitdagende reis door de eerste 3 hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaring gegaan. In de 7 brieven die we hebben bekeken wordt een appèl gedaan op de 7 gemeenten in Asia aan wie die brieven gericht zijn. Een appel tot verandering. Dat appèl wordt echter ook aan ons gedaan. Waarin kunnen wij als gemeente en als individuele gemeenteleden onze Heer en Heiland (meer) gehoorzamen?

Om jezelf en anderen te helpen actief met de preek aan de slag te gaan zou je de mensen met wie je koffie drinkt en jezelf de volgende vraag kunnen stellen: "Wat vind je van de preek?" En "Wat kun je toepassen in je eigen leven over wat je vandaag hebt geleerd?". Spannend en zegenrijk.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Openbaring 3:17-18, Jesaja 55:1-2, Zacharia 3:1-5, Lukas 5:32, Hebreeën 4:12, 1 Petrus 1:15-16, Spreuken 3:3, Psalm 91:4, 1 Korintiërs 13:4-7, Spreuken 3:21-26, Johannes 8:31-36

ENKELE OPMERKINGEN

Afgelopen zondag keken we terug op de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?' De titel luidde: Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt. Die titel komt voor in alle 7 boodschappen van Jezus aan de gemeenten in Asia, zo lasen we in het boek Openbaring 2:1 tot en met 3:22 (NBV21). De boodschappen kregen als titel de volgende aanduidingen mee: Liefde – Lijden – Waarheid – Heiligheid – Echtheid – Trouw – Toewijding.

In de preekserie zijn we de uitdaging aangegaan om de woorden van Jezus ter harte te nemen. Merk op dat de lezer/luisteraar wordt opgeroepen te horen wat de Geest tegen alle gemeenten (meervoud) zegt. Dat betekent dat ondanks het feit dat Jezus maatwerk levert aan iedere gemeente, de boodschappen voor de afzonderlijke gemeenten ook voor elkaar bestemd waren. En ook wij die deze woorden 2000 jaar later lezen mogen deze woorden ter harte nemen.

Deze zondag deelden Patrick, Remy en Wigle om de beurt persoonlijk wat de serie met hen gedaan heeft. Dit deden zij aan de hand van Openbaring 3:17-18 (BGT): *Jullie zeggen dat jullie rijk zijn. Dat jullie alles hebben wat jullie willen, en niets meer nodig hebben. Maar jullie zien niet hoe slecht het met jullie gaat! Hoe ongelukkig jullie zijn, hoe arm, blind en naakt. Daarom geef ik jullie deze raad: Koop zuiver goud bij Mij, want pas dan zul je echt rijk zijn. Koop witte kleren bij Mij en trek ze aan, zodat je niet langer naakt bent. Koop Mijn zalf en smeer die op je ogen, zodat je weer kunt zien.*

Pas als we inzien hoe arm we zijn zonder Jezus, kunnen we beseffen hoe rijk we zijn in Hem. Hij biedt ons aan wat we ten diepste nodig hebben en wat we nergens anders kunnen vinden. Wanneer we de woorden van waarheid van Jezus tot ons nemen, dan worden onze ogen geopend en zijn we niet meer blind voor onze zonden. Dan worden we geconfronteerd met alles wat er scheelt aan ons en wordt ons een spiegel voorgehouden die niet makkelijk is om in te kijken. Maar dit doet Hij omdat Hij ons liefheeft en ons wil bevrijden van die zonden. Zodat we kunnen zien dat we naakt zijn, een symbool van schuld en schaamte. Dan willen we niets liever dan ons laten kleden met het witte kleed dat Jezus ons aanreikt. Een teken van reinheid en schoongewassen zonden. We zullen inzien hoe arm we zijn zonder Jezus en hoe rijk we zijn met Hem. Koesteren we Hem als puur goud op dezelfde manier zoals Hij ons koestert als Zijn gouden kandelaren?

In de boodschappen wordt Jezus steevast beschreven met een van zijn kenmerken/eigenschappen. Vervolgens geeft Hij aan dat Hij weet heeft van wat de gemeenten doen en zelfs laat Hij merken hun innerlijke gesteldheid en hun motivatie daarin te kennen.

Waar nodig – en dat is in bijna alle gevallen zo – volgt een terechtwijzing of waarschuwing (wordt wakker, wees waakzaam).

Tenslotte geeft Hij aan alle gemeenten ongelooflijk mooie beloften mee, waaruit het doel van Jezus waarschuwingen en aanbevelingen blijkt: een plaats in Zijn Koninkrijk.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de onderverdeling steeds is:

1. Wie is Jezus?
2. Wat ziet Hij van ons?
3. Wat ziet Hij in ons? (Of: wat heeft Jezus met ons voor; denk aan de beloften voor wie volhoudt/overwint)

Wie is Jezus?

- De Betrouwbare Getuige, de Eerstgeborene uit de dood, de Heerser over de vorsten van de aarde. Die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, De Eerste en de Laatste. Die leeft, dood was, maar nu leeft tot in eeuwigheid. Die de sleutels van de dood en van het dodenrijk heeft.
- Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt.

- Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft.
- Hij die strijdt met het zwaard uit zijn mond.
- De Zoon van God, die ogen heeft als vlamvend vuur en voeten als brons.
- Die hart en ziel van de mens doorgrondt en Die ieder van u zal belonen naar zijn daden.
- Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft.
- Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen.
- Hij die ervoor gezorgd heeft dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
- De Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping.

Wat ziet Jezus van ons?

- Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar u hebt de liefde van weleer opgegeven.
- Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen.
- Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.
- Ik weet dat sommigen vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een valstrik moest zetten, waardoor ze vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is zouden eten en ontucht zouden plegen.
- U bent liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. Maar u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt.
- Men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen.
- Ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.
- U bent niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt.

Wat ziet Jezus in ons?

- Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.
- Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.
- Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.
- Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt.
- Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven.
- Enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij Me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn

naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

- Zij (die bij satan horen) zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u liefheb. U bent trouw gebleven aan mijn gebod om stand te houden. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
- Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.
- Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

LIEDEREN

672 – Heerser over alle dingen

Schoonste Heer Jezus

Richt je oog toch op Jezus

520 – Wees mijn verlangen

124 – Ik bouw op U

575 – Jezus alleen

785 – Fundament

124 – Ik bouw op U

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat / waar heeft de Geest tot jou persoonlijk gesproken in/door de afgelopen preekserie? En dan specifiek in de woorden die hingen aan de verschillende boodschappen aan de gemeenten. Dus op het gebied van: Liefde // Lijden // Waarheid // Heiligheid // Echtheid // Trouw // Toewijding. Daar waar je misschien Zijn stem gehoord hebt, wat ga je ermee doen? Hoe kan je ermee aan de slag gaan in je eigen leven?

4. Zondag stonden we stil bij Openbaring 3:17-18 en hoe blind, naakt en arm we zijn zonder Jezus. Herken je dat? In hoeverre is dat van toepassing voor jou? Waarvoor zijn jouw ogen geopend? Heeft Hij een zonde in jouw leven in het bijzonder aan je geopenbaard? Een zonde die Hij wil bedekken met een wit kleed van vergeving en reiniging?

5. In Openbaring 3:17-18 worden we opgeroepen zuiver goed bij Jezus te kopen. Wat denk je dat Hij hier mee bedoelt. In hoeverre koester jij Jezus als zuiver goud?

6. Het woord 'terechtwijzing' geeft aan dat de wijzing terecht is. Welke terechtwijzing zou jij – eerlijk gezegd – wel terecht vinden als die tegen jou wordt gezegd? Hoe ga jij met terechtwijzingen om? En als iemand jou onterecht terechtwijst?

7. Lees de lijst met kenmerken van wie Jezus is samen nog eens door. Welke 2 uit deze lijst spreken jou het meest aan? Leg aan elkaar uit waarom.

8. Lees de lijst 'Wat ziet Jezus in ons?' samen nog eens door. Welke 2 beloften van Jezus uit deze lijst voor wie overwint/vasthoudt spreken jou het meest aan? Leg aan elkaar uit waarom.

9. Zijn er andere beelden uit deze serie die jou in het bijzonder aanspreken? Vertel daar meer over aan elkaar.

10. Joop Strietman gaf in zijn preek een paar weken terug aan, dat horen wat de Geest te zeggen heeft gepaard gaat met handelen. Hoe kunnen we elkaar helpen om onze bevindingen van de afgelopen weken handen en voeten te geven in ons leven?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, dank dat we Uw woorden tot ons mochten nemen de afgelopen weken. Hoewel het soms confronterend kan zijn, willen we weten hoe U denkt over Uw gemeente. Help ons om Uw woorden ter harte te nemen en er iets mee te doen in ons leven. Want we waren blind, maar U heeft onze ogen geopend. We waren naakt, maar U heeft ons gekleed met een wit kleed. We waren arm, maar U maakt ons de rijkste mensen op aarde, omdat U Uw eigen Zoon aan ons heeft gegeven. Dank U wel dat U Uw gemeente koestert als gouden kandelaren. Wat houdt U toch ongelooflijk veel van ons! Zo koesteren wij U ook als een waardevolle schat, want U bent meer dan genoeg! Prijs de naam van het Lam dat overwon, Jezus Christus. Aan Hem komt alle dank, alle eer, alle lof en alle macht toe, tot in eeuwigheid. Amen.

