

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 maart 2023**

Prediker: Oscar Lohuis

Titel: Geen aanklacht houdt stand

Bijbelgedeelte: Zacharia 3:1-5 (HSV):

*1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de Heere stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. <sup>2</sup> De HEERE zei echter tegen de satan: "De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontruikt is?" <sup>3</sup> Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. <sup>4</sup> Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: "Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken." <sup>5</sup> Vervolgens zei ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond.*

Bijzonderheden:

We leven de komende zondagen toe naar Goede Vrijdag en Pasen.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jozua vertegenwoordigde als hogepriester het volk. Daarmee rustten de zonden van het volk op hem; zó - 'vuil' - verschijnt hij voor de Engel van de Heer/God.

Dat zien we later terug bij de grote Hogepriester Jezus aan het kruis. De zonden van de hele wereld van alle tijden - dus ook die van de tijd van Jozua en onze tijd - rustten op Hem.

Waar Jozua de hogepriester niet in staat was de zonden weg te nemen, deed Jezus dat wel toen Hij zich gaf als offer voor de zonden.

Het ultieme, volmaakte maar ongelooflijk veel kostende en kostbare offer. Voor ons.

Hoe goed is het om samen bij die ongelooflijke genade en vergeving van onze Heer Jezus stil te staan in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Lukas 10:27, Romeinen 3:10 en 3:23, 2 Korintiërs 5:21, Efeziërs 2:6-10, 1 Johannes 1:8-10, Romeinen 7:24 t/m 8:1, Openbaring 3:4-5, Kolossenzen 1:13-14, Johannes 5:24 en 6:27-29

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Zacharia profeteert na de Babylonische ballingschap ten tijde van Nehemia. Hierin geeft hij een beeld van de hogepriester Jozua die wordt aangeklaagd door de satan, omdat hij onrein in de

aanwezigheid van de Heer staat (Jozua niet verwarren met de opvolger van Mozes). Waar een hogepriester allerlei reinigingsrituelen ondergaat in zijn voorbereidingen in aanloop naar het komen in de aanwezigheid van God, is het ondenkbaar dat hij daar met vuile kleding staat! Dit was niet omdat Jozua per ongeluk de verkeerde vieze kleren had aangetrokken. Deze vieze kleren waren een beeld van de zondigheid van het volk. Ongeacht hoe hard je jezelf ook probeert te reinigen, als we voor Gods aangezicht komen te staan, dan wordt onze onreinheid en zondigheid zichtbaar. En satan is de grote tegenstander en hij wil niets liever om de relatie tussen God en mens te verstoren en mensen van God te vervreemden. Hij verleidt en hij klaagt mensen aan. En je zou denken: niet geheel onterecht?

Wanneer we alleen al denken aan hoe Jezus de wet samenvat, dat we de Heer moeten liefhebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand en onze naaste als onszelf (Lukas 10:27), dan schieten we daarin zo ontzettend tekort. We hebben onreine lippen en onreine gedachten en we kunnen meer bezig zijn met onszelf dan met liefhebben van onze Heer. Is er iemand die kan zeggen: 'Ik heb mijn hart rein bewaard'? Nee, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Romeinen 3:23). Een ontvullende gedachte die we met een zekere ongemakkelijkheid tot ons door laten dringen. Maar het is belangrijk om te begrijpen waarom Jezus heeft moeten lijden en sterven en waarom Hij uiteindelijk is opgestaan uit de dood.

We leven toe naar Pasen en het is goed om ook stil te staan bij die laatste week van Jezus voor Zijn sterven. Daarin komt zo duidelijk het contrast naar voren met aan de ene kant de glorie van Jezus en aan de andere kant de glorie van de mens. Denk aan Maria die Jezus zalft met kostbare olie om Hem te eren. Het was Judas die zich uitsprak omdat hij het een verkwisting vond. Hij was niet bezig met de glorie van Jezus, maar met geld. Hij was beheerder van de kas en stal eruit. En later verraadde hij Jezus ook nog voor 30 zilverstukken. En waar zijn discipelen, in het bijzonder Petrus, er zo van overtuigd waren dat ze bij Hem zouden blijven wat er ook zou gebeuren, hebben ze Hem uiteindelijk allemaal in de steek gelaten. Het was Jezus die volhardde tot het einde terwijl Hij door iedereen in de steek werd gelaten. Zo ook Pilatus die Jezus veroordeelde terwijl hij zijn twijfels erbij had of dit wel rechtvaardig was. Hij kreeg zelfs een waarschuwing van zijn vrouw: "Laat je niet in met deze rechtvaardige!" Maar hij wilde niet luisteren en gaf het opstandige volk wat ze wilden. De glorie van Jezus in contrast met de lafheid en de zondigheid van de mens, die Hem afvallen en veroordelen. En daarin lijken wij misschien eerder op Judas, Petrus en Pilatus dan op Maria die Hem het kostbaarste gaf wat ze had...

Zo kunnen we ons ook identificeren met Jozua, waar we met vuile kleren staan voor Zijn aangezicht. Maar wat een wending als God er niet voor kiest hem te veroordelen, maar opdracht geeft om hem feestkleren aan te trekken. God is het die al onze ongerechtigheid heeft weggenomen! Hoe meer we beseffen hoe vuil onze kleding eigenlijk is, hoe meer we onder de indruk raken van de schone feestkleren die ons worden aangetrokken. Welke aanklacht van de tegenstander kan nog standhouden als God ervoor kiest om genade te tonen en zonden te vergeven? De satan probeert de mens te verleiden om te geloven dat er geen vergeving kan zijn voor jou. Maar dan moeten we onze blik werpen op Jezus, Gods Zoon die bekleed werd met schande en schuld. Letterlijk werd Hem spottend een mantel aangetrokken en een doornenkroon opgezet. Hij werd bekleed met schande om ons te reinigen. Hij werd bekleed met schuld om ons vrij te spreken. Denk aan 2 Korintiërs 5:21: *Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.*

In Jozua wordt het volk aangeklaagd. Waar Jozua de hogepriester niet in staat was de zonden weg te nemen, nam eeuwen later de Zoon van God deze zelfde naam aan, Jozua (Yeshua), in de

Griekse variant is dit: Jezus. Hij is onze ultieme hogepriester die voor ons pleit en ons volledige vrij spraak geeft. Beiden zijn hogepriester die de zondelast van het volk op zich droegen, maar waar Jozua uitredding kreeg, werd Jezus aan het kruis het volledige offer voor de hele zondelast van de wereld. Wat een prachtig Evangelie, omkleed met Christus en Zijn gerechtigheid, volledig onverdiend en uit genade. Nee, geen aanklacht houdt stand! Mooi bij die ongelooflijke genade en vergeving van onze Heer Jezus stil te staan in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen toe.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

320 – Ere zij aan God de Vader

763 – Ik heb U nodig

546 – Nabij Gods hoog verheven troon

237 – Jezus, wij verhogen U

U roept ons – Paul Baloche

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
  - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Lees Zacharia 3:1-5 en noteer wat jou daarin bijzonder aanspreekt of vragen oproept. Deel dat met elkaar.
4. Wat zegt het jou dat God niet de aangeklaagde maar satan de aanklager wil straffen? Op welke manier en in welke mate ervaar jij dat je aangeklaagd wordt? Lukt het in die momenten om bepaald te zijn bij de vrij spraak in Christus?
5. Denk eens na over deze stelling: Hoe meer we beseffen hoe vuil onze kleding eigenlijk is, hoe meer we onder de indruk raken van de schone feestkleren die ons worden aangetrokken. Hoe erg ben jij je bewust van je 'vuile kleding' ten overstaan van een heilige God? En zie je daarbij gevaar als je gewoon even denkt 'wel schoon' te zijn en daarmee de genade bijna voor lief neemt?
6. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is (Romeinen 8:1). Maar dat betekent niet dat we maar kunnen blijven zondigen in ons leven, omdat we toch wel vergeven zijn. Zijn er

zonden in jouw leven, dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn, waar je graag zou mee willen afhandelen? Wat zou je daarover kunnen delen in je kring? Mooi om dat samen in gebed te brengen. Hij wil je niet alleen reinigen van zonden, maar Hij wil je ook heiligen.

7. We leven met elkaar toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Is er nog een manier waarop je als kring heel bewust daarnaartoe kan leven? Denk bijvoorbeeld aan samen een Bijbel-leesplan lezen, elkaar elke dag een bemoedigende tekst sturen of elkaar helpen dagelijks heel bewust momenten van gebed te hebben, etc.

\*\*\*\*\*

### **GEBEDSSUGGESTIE**

Onze Heer en Heiland, dank U wel dat geen aanklacht standhoudt omdat U ons vrijspreekt. We vragen U vergeving om onze zonden, de vieze kleding die we aan hebben en we erkennen dat we U nodig hebben als onze Redder. U bent de ultieme Hogepriester die voor ons pleit. En soms hebben we geen idee hoe ver we eigenlijk van U vandaan zijn. Geen idee hoe vies onze kleren eigenlijk zijn. Wilt U ons de ogen openen voor de zonden in ons leven. We vragen U dit in het vertrouwen dat U ons ook schone witte feestkleding aanreikt! We hoeven en kunnen niet onze eigen kleding wassen, maar U heeft dat gedaan met Uw bloed. Wat een wonder dat we rein voor U mogen staan! We danken en prijzen U, Jezus, amen!

\*\*\*\*\*

