

PREEK DOOR DE WEEK

Geen aanklacht houdt stand

[Zacharia 3:1-5](#) (HSV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 20 maart 2023

Geen aanklacht houdt stand

Wonder van genade

Kun jij goed tegen kritiek? Je hebt bijvoorbeeld heel erg je best gedaan om de woonkamer op te ruimen. Iemand komt binnen en ziet toch nog wat slordigs. Niet leuk. En hoe reageer je wanneer iemand je zelfs beschuldigt van iets? Terwijl je je van geen kwaad bewust bent. Het is een menselijke neiging om je dan te verdedigen. Het kan natuurlijk zijn dat de aanklacht niet helemaal terecht was. Afgelopen zondag hoorden we over de aanklacht tegen hogepriester Jozua. Die aanklacht was wél terecht. Jozua stond onrein voor God. Met hem stond het hele volk onrein voor God. Hoe goed ze ook probeerden om Gods wetten na te leven, dat lukte nooit voor honderd procent. Geen mens zou dat ooit kunnen. In [Romeinen 3:10](#) lezen we:

Zo staat er ook geschreven: 'Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één.'

Ook Johannes schrijft over de menselijke neiging om aanklachten tegen ons te ontkennen. In zijn eerste brief zegt hij:

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. ([1 Johannes 1:8,10](#))

De hogepriester Jozua kon onmogelijk zeggen dat hij en zijn volk zonder zonde waren. Hij stond immers met vuile kleren voor het aangezicht van de Engel van de Heer. Juist dan kan het wonder gebeuren. De Engel van de Heer geeft Jozua nieuwe kleren. Schone kleren. Ja, zelfs feestkleren! De aanklacht verdwijnt als sneeuw voor de zon. De enige die bestraft wordt, is de aanklager zelf.

Dat is de werkelijkheid waarbij we in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen extra stil staan. We hoeven uit onszelf niet volmaakt rechtvaardig te zijn. Dat zal ons nooit lukken. Er zal als het ware altijd wel een vlekje op onze kleren te zien zijn. Daar mogen we eerlijk over zijn. Maar dat wonder van die schone feestkleren is er ook voor ons. Daar heeft God zelf voor gezorgd. In [2 Korintiërs 5:21](#) (GNB) lezen we:

Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft God op Hem de zondelast gelegd, om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken.

Door Jezus zijn we voor honderd procent rechtvaardig voor God. Door onze eenheid met Hem heeft de aanklager niets tegen ons in te brengen. Laten we onze zonden voor God niet verbergen, maar doen wat Johannes schrijft:

Maar als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we helemaal rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig.

([1 Johannes 1:9](#), BGT)

Gebed

Dank U, Heer, voor het wonder van uw genade!

Geen aanklacht houdt stand

Vrijpraak

‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.’ ([Romeinen 7:24 t/m 8:1](#))

Een Bijbelcitaat afkomstig uit twee opeenvolgende hoofdstukken uit de brief van Paulus aan de christenen te Rome, aangeduid als ‘Romeinen’. Als we terugbladeren naar de opening van de brief, dan lezen we daar: *‘...ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’*

Als je een brief op de deurmat of in je mailbox ontvangt, dan is het belangrijk te weten wie de afzender is, maar ook of het schrijven wel door de juiste persoon is ontvangen. Wij leven niet in het Rome van de eerste eeuw, maar toch mogen we deze brief gelovig en dankbaar ontvangen – ook wij zijn immers ‘geroepen door Jezus Christus’ en ‘geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn.’

Maar wacht. *Heiligen*. Mag ik mezelf daartoe rekenen? Als ik die aanduiding opvat als een beschrijving van een buitencategorie mensen waarop *helemaal niets* is aan te merken omdat zij een onberispelijk leven leiden, dan voel ik me niet aangesproken. God weet hoezeer ik tekortschiet. Maar als we ‘heilig’ verstaan als *‘afgezonderd voor een speciaal doel’*, dan ben ik dankzij Jezus lid van die begenadigde club.

In [Zacharia hoofdstuk 3](#) zijn we via de profeet getuige van een hemels rechtbanktafereel. De dienstdoend hogepriester wordt beschuldigd door de aanklager, een rol van Gods tegenstander. De engel van de Heer wordt door veel Bijbeluitleggers gezien als Jezus die de verdediging op zich neemt. Hij spreekt namens de HEER – God zelf – en valt daarmee samen. Dat maakt Hem tot advocaat én Rechter. En wat is de uitspraak? Vrijpraak! Niet omdat de Hogepriester er brandschoon bij staat – integendeel – maar omdat de Heer de aangeklaagde als ‘zwartgeblakerd hout’ uit het vuur heeft gered.

Gebed

Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam.*

* Een goed moment om Opwekking 369 dankbaar te zingen!

Geen aanklacht houdt stand

Een nieuwe jas

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de redding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. ([Jesaja 61:10](#))

Eens in de zoveel jaar is het tijd voor een nieuwe jas. En dan is het feest, want dat vind ik persoonlijk het leukste kledingstuk om te kopen. Zelfs als ik er geen een nodig heb, kan ik het toch niet laten om in kledingzaken even te kijken wat er aan het jassenrek hangt. Maar ja, die nieuwe jas wordt na verloop van tijd ook weer oud. Vroeg of laat is hij toch weer aan vervanging toe, want zelfs de duurste jas heeft niet het eeuwige leven.

In de Bijbel wordt meestal niet gesproken over een jas maar over een kleed, een gewaad of een mantel. Afgelopen zondag lasen we in [Zacharia 3](#) over de hogepriester Jozua die vuile kleren droeg, wat een beeld was van de zondigheid van het volk van Israël. Die zondigheid geldt voor ieder mens. Misschien komt deze tekst van Paulus in [Romeinen 3:23](#) je wel bekend voor: *‘Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.’*

Doordat we gezondigd hebben, kunnen we niet in de nabijheid van God zijn. Gelukkig houdt dit bekende vers van Paulus hier niet op, want de tekst eindigt met: *‘en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.’*

Die rechtvaardigverklaring wordt prachtig uitgebeeld in Zacharia 3. De Engel van de Heer zegt tegen Jozua: *‘Hierbij reinig Ik je van alle schuld en kleed Ik je in een feestelijk gewaad.’*

Zijn vuile kleren worden hem uitgetrokken en zijn feestelijk gewaad wordt hem aangetrokken. Alles wordt voor hem gedaan, hij hoeft zelf niets te doen! Een prachtig beeld van Gods genade. En wat een mooie jas zal dat zijn, een jas die wel het eeuwige leven heeft, net als degene die hem dragen mag, een eeuwigheid lang. En in alle eeuwigheid zal die jas blijven spreken van de hoge prijs die voor die jas is betaald en van de genade die aan de drager is betoond.

Vader in de hemel, dank U wel dat U ook mij zo'n nieuwe jas hebt aangetrokken. Help mij hier altijd van bewust te zijn en U hier elke dag weer voor te danken!

donderdag 23 maart 2023

Geen aanklacht houdt stand

Ook voor ons

“Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.”

(Openbaring 3:5)

Herken je de tekst nog van de preekserie over Openbaring? Woorden van Jezus aan de gemeente in Sardes. Witte, reine kleding voor wie overwint. Zondag hoorden we het Woord van God via [een visioen van de profeet Zacharia](#), zo'n 500 jaar voor Christus. Dus ver voordat Jezus aan het kruis zijn volmaakte offer volbracht, was er al zicht op redding voor de mens met al zijn tekortkomingen. God had nooit een ander plan met ons!

Het visioen vertelt van de hemelse rechtbank waar de aanklager - satan is zijn naam - probeert straf uit te lokken voor de mens om zo die mens bij God vandaan te trekken. Maar we zagen dat het juist de aanklager is die door God gestraft zal worden. En dat er wel degelijk altijd uitredding is voor de mens die bij God wil horen.

De titel 'Geen aanklacht houdt stand' geldt niet alleen voor de Jozua's. Mooi hier is dat de hogepriesters er stonden in de plaats van het volk. In Jozua wordt het volk aangeklaagd voor alles wat satan maar kon verzinnen. Maar in Jozua is er dus ook volledige vrijspraak voor het volk. Door Jezus. Beiden zijn hogepriester die de zondelast van het volk op zich droegen, maar waar Jozua uitredding kreeg, werd Jezus aan het kruis het volledige offer voor de hele zondelast van de wereld. Of zoals Paulus zegt in [2 Korintiërs 5:21](#): *'Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.'*

Het geldt voor iedereen die Jezus aanneemt als zijn persoonlijk Verlosser en Heer, we hoorden die woorden onlangs nog tijdens de doop. En dat werd natuurlijk niet zomaar gezegd. In [Kolossenzen 1:13-14](#) staat: *'Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.'* En in [Johannes 5:24](#) staat zelfs het moment waarop we die gift ontvangen. Jezus zegt: *“Werkelijk, Ik verzeker u, wie luistert naar wat Ik zeg en Hem (de Vader) gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”*

Geen aanklacht houdt stand tegenover de gift van het eeuwige leven van God. Vaststaand al voor het begin van de schepping en tot in eeuwigheid! Bemoedigend en vertrouwen gevend. Ja, zondag was een goede les voor vertrouwen, maar ik wil ook meenemen dat God – zachtjes gezegd – niet zit te wachten op mensen die anderen aanklagen. Ik wil Jezus volgen en in niets volger van de tegenstander zijn! Die is de grote aanklager, die mensen wil (laten) straffen voor hun zondigheid. Terwijl Jezus er alles voor over had en heeft om ons juist te vergeven. Aan ons de vrije keus.

We gaan naar Pasen, maar wel via Goede Vrijdag. Want op Goede Vrijdag zien we wat het God/Jezus heeft gekost om de hemel te openen. En vanwege Zijn offer op Goede Vrijdag mogen wij Pasen vieren, waarbij we o.a. mogen denken aan [Zacharia 3:1-5](#) waar God voor de reine, witte kleding van zijn volk zorgt. Schoon voor de eeuwigheid! God zij dank!

Geen aanklacht houdt stand

Aanbidding

‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ ([Johannes 4:23](#))

Jezus zegt hier dat de Vader verlangt naar aanbidders die Hem aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Het gaat niet zo zeer om de plek waar je Hem aanbidt of op welke manier je dat doet, maar om je hartgesteldheid waarmee je God aanbidt. Aanbidding ontstaat vanuit het hart.

Wat betekent aanbidden? Een andere omschrijving van aanbidden is ‘hartstochtelijk vereren’. In de Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament staat het woord ‘proskuneo’ wat betekent: ‘zich neerbuigen om te kussen’. In de Bijbel lezen we een verhaal over een vrouw die zich daadwerkelijk neerboog voor Jezus en Zijn voeten kuste. *‘Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze hilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.’ ([Lukas 7:38](#))*

Alle vier de Evangelieën beschrijven de zalving van Jezus door een vrouw. Ze beschrijven het allemaal net een beetje op een andere manier. Johannes beschrijft dat Maria, de zus van Lazarus en Martha, degene was die Jezus’ voeten zalft en in de andere Evangelieën staat geen naam. Maar hoe dan ook, alle verhalen staan in het teken van het tonen van intense liefde voor Jezus.

In het Evangelie van [Johannes 12:1-3](#) lezen we: *‘Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar.’*

Maria had kort daarvoor haar eigen broer, Lazarus, uit de dood opgewekt zien worden. Maria gelooft dat Jezus haar Verlosser en Heer is en wil maar één ding: Hem aanbidden.

In [Matteüs 26:12](#) lezen we: *“Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.”*

Als we God de Vader, Zoon en Heilige Geest aanbidden vanuit het diepst van ons hart, dan houdt geen enkele aanklacht stand.

Gebed

Dank U voor Uw liefde voor ons! Wij eren en aanbidden U!

zaterdag 25 maart 2023

Afgelopen zondag sprak Oscar Lohuis over [Zacharia 3:1-5](#) (HSV).

Titel: Geen aanklacht houdt stand.

Het visioen van Zacharia laat een hemelse rechtbank zien, waarin Jozua door satan wordt aangeklaagd voor de zonden van het volk dat hij als hogepriester vertegenwoordigt. De zonde die op hem rust wordt aangeduid als vuile kleding. Maar God gaat niet mee met de aanklager, integendeel: de Engel van de Heer zegt satan, de aanklager, te zullen straffen en tegen hen die voor Zijn aangezicht staan, zegt Hij over Jozua: *“Trek hem de vuile kleren uit!” Daarop zei Hij tegen hem: “Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.”*

De aan mensen klevende onreinheid wordt - niet door ons maar door God - verruild voor het volkomen reine. Dat is het Evangelie. Waar Zacharia een beeld van kreeg, zo'n 500 jaar voordat Jezus als het ware Offer voor onze zonden de hemel deed opengaan.

In Jozua wordt het volk aangeklaagd voor alles wat satan maar kon verzinnen. Maar in Jozua's vrijspraak is er ook vrijspraak voor het volk. We zien het in het Oude en Nieuwe Testament: God voltooit wat Hij belooft. Van oudsher tot in eeuwigheid. Om op te kunnen vertrouwen!

We kunnen ons identificeren met Jozua, waar we met vuile kleren staan voor Gods aangezicht. Maar God is het die al onze ongerechtigheid heeft weggenomen! Welke aanklacht van de tegenstander kan nog standhouden als God ervoor kiest om genade te tonen en zonden te vergeven?

Jezus werd bekleed met schande om ons te reinigen. Hij werd bekleed met schuld om ons vrij te spreken. Denk aan [2 Korintiërs 5:21](#): *‘Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.’*

Wat een prachtig Evangelie: omkleed met Christus en Zijn gerechtigheid, volledig onverdiend maar uit genade. Nee, geen aanklacht houdt stand!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat zegt het jou dat God niet de aangeklaagde maar satan-de-aanklager wil straffen?

Denk eens na over deze stelling: Hoe meer we beseffen hoe vuil onze kleding eigenlijk is, hoe meer we onder de indruk raken van de schone feestkleren die ons worden aangetrokken. En zie je daarbij gevaar als je denkt 'wel schoon' te zijn?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 maart 2023 op de website.

Morgen, 26 maart, begint de **dienst om 10:00 uur**. **Bijbellezing**: [1 Petrus 1:1-12](#), titel: Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 24 maart.

De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.