

PREEK DOOR DE WEEK

Feest van genade

**Dienst met Opdragen,
Dopen en Ledenbevestiging**

*Geraakt &
Geroepen*

**18de jaargang, nr. 10 week 11
13 maart – 18 maart 2023**

Feest van genade

Beperkingen

'Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.'
([2 Korintiërs 5:6,7](#) NBV21)

Er bestaat ongemak over onze aanduidingen voor mensen met een lichamelijke beperking. Woorden als 'invalide' en 'mindervaliden' wekken protest op omdat er iets van 'minderwaardigheid' in kan doorklinken. Taal ontwikkelt zich, en zogenaamd 'neutrale' woorden kunnen na verloop van tijd kwetsend en misplaatst overkomen. We doen er goed aan daar rekening mee te houden.

Overigens, wie van ons leeft zonder beperkingen? Als je klein bent is het geweldig als je kunt kruipen en lopen. Als je ouder wordt gaat alles wat stroever. En vergeleken met sommige schepselen zijn de meest fitte mensen maar traag en zwak. Een jachtluipaard kan 100 km per uur rennen en een volwassen Afrikaanse olifant torst 9000 kilo. Wat zijn wij dan toch beperkt!

En al heb je nog zo'n scherpe blik, ons menselijk zicht is fantastisch maar ook begrensd. Je kijkt je ogen uit omdat God zoveel moois gemaakt heeft, maar slechts de kleuren tussen ultraviolet en infrarood zijn voor onze ogen zichtbaar. Een kolibrie onderscheidt meer kleuren en een vleermuis kan zelfs in het donker zien – al gebruikt hij daar dan zijn oren voor met 'echolocatie'. Indrukwekkend!

In de aangehaalde Bijbeltekst is onze voornaamste menselijke beperking dat we 'ver van de Heer wonen'. Herken je dat gevoel van afstand? Ons lichaam is geweldig, ook als het niet optimaal functioneert. Laten we God danken voor onze tijdelijke tent!

Onze universele menselijke beperking wordt opgeheven wanneer de Heer ons thuishaalt en we altijd bij Hem mogen zijn, in een hemels lichaam met een totaal vrije geest. We leven nu al in dat vertrouwen, zonder het echt te zien.

Lees 2 Korintiërs 5 voor het verband. Daar staat: *'Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.'* (vers 2). Overdenk ook deze prachtige, opwekkende woorden: *'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'* (vers 17).

Gebed (naar [1 Korintiërs 2:9](#))

Heer, wij zuchten wel eens, maar we zijn bovenal dankbaar. U bent goed en we zien uit naar 'wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen.'

Opstaan in een nieuw leven

'Ieder van ons is door onze Vader opgewekt in een wereld van licht, zodat we kunnen zien waar we heen gaan in dit nieuwe vorstendom Genade. ([Romeinen 6:5](#), The Message)

Op het T-shirt van de dopelingen in onze kerk staat Rom 6.4, dat verwijst naar de betekenis van de doop. Eigenlijk vallen we met Romeinen 6 midden in een zorgvuldig opgebouwd be-toog van Paulus. In hoofdstuk 1 t/m 3 legt hij uit dat we allemaal schuldig staan voor God en zijn oordeel niet kunnen ontlopen. Er is alleen maar gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus. Vanaf hoofdstuk 5 bouwt hij weer verder aan de betekenis van Gods uitweg. Dat begint al in [Romeinen 5:1](#): *'Nu wij dan rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.'* Het grote omkeerpunt is dat God zelf ons een weg aanbiedt om rechtvaardig te worden verklaard, niet schuldig, de toorn ontlopend. Dat is ook het startpunt van de dopelingen; ze laten zich dopen als teken dat ze verzoend zijn met God. Zekerheid over je verkregen redding, niet op grond van je gevoel, maar op grond van Gods daad voor jou. [Romeinen 5:8](#) zegt: *'Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Des te **zekerder**... dat wij ... dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld.'* Wat voor groter bewijs van Gods liefde wil je nog hebben, waarom zouden we twijfelen? Niet voor niets gebruikt Paulus steeds terugkerend het woord: *des te zekerder*. God heeft zijn Zoon gegeven, is Hij dan ook niet in staat om ons te redden van het oordeel?

De aanklager zal je misschien onderuit willen halen met 'Wie ben jij om je christen te noemen?' of 'Je bent het niet waard'. Je voelt je misschien schuldig over je verleden. Luister niet naar de aanklacht, je oude mens is gestorven en begraven in de doop, we hebben een nieuwe status gekregen, we zijn kinderen van het licht geworden.

Maar Paulus gaat door met wat dat betekent voor ons leven na de doop. Mogen we in de zonde blijven want God vergeeft toch wel? In hoofdstuk 6 is dat de vraag: als het zo gemakkelijk is om rechtvaardig te worden, kan ik dan bij het oude leven blijven? Opdat de genade toeneemt naarmate wij zondigen? ([Romeinen 6:1](#)) Nee, zegt Paulus, de genade is jullie niet gegeven om bij het oude te blijven. Door de doop heb je immers het oude leven afgelegd. Je bent overgegaan in een ander Koninkrijk. Lees [Romeinen 6:3](#) waar staat: *'Dat betekent het om gedoopt te zijn in het leven van Jezus. Als wij ons in het water laten zakken, is dat als de begrafenis van Jezus en als wij uit het water worden gehaald, is dat als de opstanding van Jezus. Ieder van ons is door de Vader opgewekt in een wereld van licht, zodat we kunnen zien waar we heen gaan in dit nieuwe vorstendom Genade'* (E.Peterson) en *'als we volledig zijn meegenomen in de **zonde-overwinnende** dood van Christus, zijn wij ook volledig meegenomen in zijn **leven-reddende** opstanding.'*

In dat nieuwe rijk van Genade past de zonde niet, want zonde keert ons van God af. We mogen juist naar het Licht toekomen. En als we zondigen, mogen we telkens weer terugkeren naar die genadevolle, vergevende God. Terugkijken naar de doop doet ons opnieuw beseffen wat daar is gebeurd: *'Gestorven met Christus, opgestaan in een nieuw leven.'*

Gebed (Uit: *In het water van de doop, Sela*)

In het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is.

woensdag 15 maart 2023

Feest van genade

Tastbaar

‘Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen.

Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de Heilige Geest.’ ([Efeziërs 2:19-22](#) BGT)

Afgelopen zondag droeg een aantal ouders in De Meerkerk hun kind op, kon je je laten dopen of lid worden van de gemeente. Een feest van genade noemen we dat soort diensten, Gods genade welteverstaan. Die genade zit ‘m hierin dat het logischer was geweest dat God na de zondeval de mensheid aan haar lot had overgelaten. God koos ervoor om het tegenovergestelde te doen.

Gods genade krijgt zijn hoogtepunt, als ik het zo mag noemen, in de komst van Jezus Christus, de Zoon van God. Door Jezus’ dood en opstanding werd de zonde tenietgedaan en kon het contact tussen God en mens weer hersteld worden.

De fysieke uitingen van dat herstelde contact zag je in de dienst van afgelopen zondag. Dopen, opdragen en lid worden. Deze laatste geloofsstap spreekt bij de meesten van ons het minst tot de verbeelding en dat is ten onrechte.

De plaatselijke gemeente is namelijk onderdeel van de wereldwijde kerk. In de Bijbel wordt deze de heilige kerk van Christus genoemd, of het lichaam van Christus. Kun je dat even tot je door laten dringen?

God heeft een instituut ingesteld waarin gelovigen samenkomen om Hem te eren. Deze gelovigen worden kinderen van God genoemd. Ze zijn de bouwstenen van die heilige kerk en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf.

Dat kind van God, die bouwsteen van de gemeente, dat ben jij, dat ben ik. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is mij een ongekende eer om hier onderdeel van uit te maken. Gods genade merk ik dagelijks in mijn leven, maar het méést tastbaar is Zijn genade in de plaatselijke gemeente.

Vader in de hemel, wij kunnen U nooit genoeg danken voor uw onmetelijke genade die voor ons zo tastbaar is in de plaatselijke gemeente.

donderdag 16 maart 2023

Feest van genade

Geloofsstappen

'Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.' ([2 Tessalonicenzen 1:3](#))

Afgelopen zondag mochten we weer getuige zijn van een drieluik aan geloofsstappen: opdragen, dopen en ledenbevestiging. Voor iemand die uitgenodigd is door een persoon die een (of meer) van de drie geloofsstappen maakt, kan deze dienst best overweldigend zijn. Vooral als je niet gewend bent om in de kerk te komen, of als je nog nooit van God hebt gehoord. Toch herkennen we allemaal wel iets in de drie geloofsstappen – gelovig of niet-gelovig.

Zo kan het opdragen van kinderen voor een niet-gelovige gezien worden als het kind voorstellen aan de gemeente. Je viert dat er nieuw leven is geboren en maakt kennis met het kind. Het symbolische kraamcadeau namens de gemeente is misschien wel een warm welkom heten aan het kind.

De doop kan gezien worden als een radicale stap in je leven van iets waar je voor 100% voor gaat. Dat zal voor meer mensen herkenbaar zijn. Je wil aan iedereen laten zien dat je overtuigd bent van je stap en er helemaal voor gaat. Wellicht moedig je anderen aan om er ook over na te denken en ervoor te gaan.

Ledenbevestiging is het aangaan van een lidmaatschap, ergens deel van uit gaan maken en bijdragen aan een groter geheel. Je wil je samen met anderen inzetten en het gevoel van saamhorigheid ervaren. Willen we niet allemaal ergens bij horen?

Toch is er een wezenlijk verschil tussen het beleven van deze drie geloofsstappen als gelovige en als niet-gelovige. De kern is God. Als je Zijn liefde ervaart, zullen de drie geloofsstappen zoveel dieper gaan dan slechts van de buitenkant te zien is. Het gaat door tot diep in je hart, tot je geraakt en geroepen bent.

Als je na afgelopen zondag ervaart dat de drie geloofsstappen overweldigend zijn, probeer dan kleiner te denken en ga in eerste instantie op zoek naar de kern, op zoek naar God. Stel je hart open om Zijn liefde te vinden en om je te laten raken. Ook dat is namelijk een geloofsstap, maar dan eentje die in je hart overweldigend kan zijn. Sterker nog: het kan de eerste stap zijn richting een van de andere drie geloofsstappen.

Heer, dank U voor onze gemeente. We bidden dat ons geloof groeit en onze liefde voor elkaar groter wordt.

vrijdag 17 maart 2023

Feest van genade

Eén met de Geest, kerk samen. Amen!

‘Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.’ ([Filippenzen 2:1](#))

Eén in liefde, één in streven, één in verbondenheid met de Geest... wat kan dát veel teweegbrengen! Dat komt bij mij naar boven bij de diensten met opdragen van kinderen, dopen en ledenbevestiging. We noemen het – en dat is niet voor niets – een Feest van genade. Om daar deel van te zijn, komen zoveel mensen bij elkaar dat de grote zaal te klein is en er een overflowruimte moet klaarstaan. Dat proeft naar méér.

Het is in de verste verte geen vergelijking maar ik denk wel aan [Openbaring 7:9-10](#) waar de apostel Johannes in een toekomstvisioen van de hemel ‘een onafzienbare menigte ziet, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’

Dát is waar we naar op weg zijn. En onderweg mogen we - met elkaar - hier en daar al proeven hoe goed, hoe heerlijk dat is, ja, hoe goed en genadig God is dat Hij dat voor ons heeft klaarliggen. Ondanks onze tekortkomingen. Want daar weet Gods genade wel raad mee, dáár is Jezus voor aan het kruis gegaan.

De gemeente van Jezus komt bij elkaar. Eén van Geest..., ook in onze toch maar kleine diensten met opdragen, dopen en ledenbevestiging. Diverse levensfases, verschillende achtergronden, maar één Geest.

In de preekserie ‘Hoe denkt Christus over Zijn gemeente’ spraken we ook over Toewijding en dat het best wat mag kosten. Maar het is ook genieten en troostvol en bemoedigend en – even als gelovigen onder elkaar – héél heilzaam! En dat alles onder de hoede van de enig volmaakt goede, Heilige Geest die wijst op de Vader en de Zoon en Gods kracht is voor mensen onderweg.

In die Geest worden we aangespoord en geïnspireerd om Gods Woord te verbinden aan ons dagelijks leven, zowel binnen als buiten de gemeente. Als dank en eer aan God en opdat ook anderen de goedheid van God mogen genieten. Hoe dat te doen? Dat is aan eenieder persoonlijk. Moge de Geest ons daarbij leiden!

Als geheugensteuntje kunnen we misschien de woorden van Paulus uit [Efeziërs 4:3-6](#) eigen maken: *‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’*

zaterdag 18 maart 2023

Afgelopen zondag was er in onze gemeente een dienst met Opdragen, Dopen en Ledenbevestiging. Titel: Een feest van de genade.

Mooi dat we na onze preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente' een feest van genade mochten hebben! Een dienst vol van geloofsstappen.

In de boodschappen aan de zeven gemeenten lazen we meerdere malen een oproep tot bekering, de mensen in het doopbad hebben daar gehoor aan gegeven. Bijzonder hoeveel mensen tot geloof zijn gekomen (o.a. bij de Alpha Cursus). Ze hebben gehoord wat de Geest ook tegen hen te zeggen had en ze hebben geluisterd en handelen ernaar.

Bijzonder ook om te beseffen dat al die prachtige beloften over overwinning (wie overwint...) in de doop ook aan hen toegeschreven worden. Ze krijgen een nieuwe naam, een nieuwe identiteit en staan op om te mogen wandelen in een nieuw leven!

En wat het opdragen van kinderen betreft: wat hebben we een verantwoordelijkheid als gemeente om waakzaam te zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie. Stel je voor dat de vroege kerk niet trouw gebleven was, dan zouden we de kerk zoals we die nu kennen vandaag niet bestaan. Hartverwarmend om te zien dat ouders ervoor kiezen hun kinderen het geloof in Jezus mee te willen geven en daarbij zich gesteund mogen weten door de gemeente.

Lid worden van de gemeente is een geloofsstap van toewijding aan Christus en Zijn gemeente. In de preekserie zagen we het beeld van de zeven gouden kandelaars die stonden voor de zeven gemeenten. En Jezus die zich tussen de zeven kandelaars beweegt, is een teken van zijn intieme betrokkenheid. Jezus erkent al die zeven kerken in Klein-Azië afzonderlijk en Hij levert maatwerk aan hen. De lokale kerk stelt ons ook in staat om maatwerk te leveren. Denk aan de 59 elkander-teksten die we lazen op de gemeenteavond: de geboden uit het Nieuwe Testament waar we worden opgeroepen elkaar lief te hebben, elkaar aan te vuren, elkaars lasten te dragen, etc. Deze geboden komen tot uiting in de lokale kerk waar we ons leven kunnen delen met elkaar, waar we voor elkaar kunnen zorgen en elkaar echt op kunnen bouwen.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Neem eens tijd om na te denken over eigen ervaringen van deze stelling: Wanneer de Geest spreekt, is dat niet alleen om ons te informeren, maar om ons te transformeren, om ons in beweging te zetten.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 12 maart 2023 op de website.

Morgen, 19 maart, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Zacharia 3:1-5](#) (HSV).

Titel: Geen aanklacht houdt stand.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 17 maart.

De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.