

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 februari 2023

Prediker: Jurjen ten Brinke

Titel: Trouw - een boodschap voor Filadelfia

Bijbelgedeelte: Openbaring 3:7-13 (NBV21)

⁷ *Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:*

“Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: ⁸ Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. ⁹ Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u liefheb. ¹⁰ Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van de beproeving aanbreekt, als de mensen die er leven op de proef worden gesteld. ¹¹ Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

¹² Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. ¹³ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Bijzonderheden:

Deel 7 van de preekserie over de brief aan de zeven gemeenten van Openbaring, getiteld: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Terwijl Jezus in de boodschappen aan de zeven gemeenten steeds laat weten ‘alles van u’ te weten, krijgen de gelovigen in Filadelfia geen enkele opmerking (!) over iets wat bij hen niet goed zou gaan.

Ze zijn trouw, want Hij die heilig en betrouwbaar is heeft hen veranderd.

Dáárdoor kunnen ze een gemeente zijn zonder één minpunt...

Het lijkt een utopie, maar Jezus is de geopende Deur ernaartoe. Met Hem kan het!

En een van de uitwerkingen ervan zien we terug in wat de naam Filadelfia inhoudt: broeder- en zusterliefde.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Psalm 100:5, Johannes 10:9, Romeinen 8:31-39, 2 Timoteüs 2:11-13, 1 Korintiërs 16:9, 1 Korintiërs 1:26-31 (staat afgedrukt bij Enkele opmerkingen), 2 Korintiërs 2:12, Kolossenzen 4:2, Genesis 5:24

ENKELE OPMERKINGEN

Als je één brief mag kiezen uit die aan de zeven gemeenten werden gezonden, grote kans dat je kiest voor de gemeente in Filadelfia. Die gemeente krijgt op geen enkel punt te horen waar het mis gaat. Dat is natuurlijk bijzonder! En dat ondanks dat ze weinig invloed (kleine kracht) hebben. De christenen in Filadelfia doen hun naam eer aan, want 'Filadelfia' betekent letterlijk 'broederliefde'.

Filadelfia werd ook wel 'klein Athene' genoemd. Het was een rijke en bloeiende, weelderige stad. Het centrum van de Grieks-Aziatische beschaving. Een antieke cultuurstad met tempels en feesten. Het aantal gemeenteleden van het kerkje was klein. De meesten hoorden bij de onderste sociale klasse. Ze hadden slechts 'kleine kracht' en weinig invloed, maar je kent vast de Bijbeltekst dat Gods kracht in onze zwakheid zichtbaar wordt. En ze zijn **trouw** (vers 10). Dat is overigens het gevolg van het feit dat 'Hij die heilig en betrouwbaar is' (vers 7) hen veranderd heeft.

Wat is die geopende deur, die openstaat en niemand kan sluiten? Een open deur wijst in de Bijbel vaak op (1) je mogelijkheid tot redding (Jezus is de Deur) óf (2) de deur van een kans die je kunt benutten.

Daarna, wanneer de deur gesloten is, is de kans voorbij. Het blijkt zo te zijn dat de deur van de kansen openstond voor de gemeente van Filadelfia. In die tijd ging het Evangelie in korte tijd de hele toenmalige wereld over! Van Paulus weten we dat hij in die tijd 'dag en nacht' het Evangelie verkondigde. En hij schrijft erover: *'....want mij is een grote en machtige deur geopend...'* (1 Korintërs 16:8). En in Kolossenzen 4:2: *'Bid voor mij dat God een deur voor ons woord opent... om te spreken over Hem'*.

Belangrijk om te benadrukken: Jezus is Degene die de open deur gegeven heeft. Die hebben ze niet zelf gecreëerd. Maar er staat wel dat de mensen 'trouw gebleven zijn' aan wat God had gezegd en dat ze Zijn naam niet verloochend hadden. Weet je nog over de gemeente van Tyatira, waar een groep mensen de profetes Izebel volgde? Ook zij kregen te horen: houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom. De mensen in Filadelfia horen dat nu ook. Ze hoeven zich niet massaal uit te strekken om nieuw gebied in te nemen, ze worden vooral opgeroepen om trouw te zijn. En om de naam van de HEER niet te verloochenen. God zelf houdt de deur open.

Zoals gezegd: het betekent in ieder geval dat het Woord van God vërder kan. Maar mogelijk betekent het ook wel dat er ruimte voor deze kleine groep ontstond. Veel ruimte. Jurjen vertelde over zijn gemeente in Amsterdam-Noord, hoe die stapje voor stapje open deuren hebben gekregen om (mee) te doen wat voorhanden kwam.

Een open deur. Waar natuurlijk geldt: let goed op waar je je tijd aan geeft. Denk maar aan de geschiedenis van de zaaier: de zaaier zaait het zaad (het Evangelie), maar er komt ook zaad op steenachtige plaatsen en tussen 't onkruid en op de weg. Soms zijn we in situaties dat zaaien nauwelijks zin heeft, maar we kunnen wél stenen ruimen en onkruid wieden. Maar hóe mooi als je als kerk een positieve naam hebt gekregen. Dat is de menselijke redenatie. De Goddelijke redenatie zou kunnen zijn: Ik geef je een open deur! Een kleine kracht, maar een geopende deur. Zoveel mogelijkheden en kansen. Zoveel mensen die binnenkomen. Maar ook: vervolging en verzoeking, zoals we lezen in de verzen 9 en 10. Strijd en tegenslag. En toch: God belooft hier al, van tevoren dus, dat Hij er zal zijn. En dus hoeft niemand bang te zijn.

Jezus spreekt, Hij die heilig en betrouwbaar is. Hij die in voorgaande boodschappen sprak over heiligheid en in de boodschap aan Filadelfia de trouw noemde. Hij is Zelf de Heilige en

Betrouwbare! En Hij heeft de sleutel van David. Wat betekent dat? Dan moeten we weer naar het Oude Testament. In Jesaja 22:22 lezen we over Eljakim, een man die een belangrijke plek in het paleis had. Een soort minister van Financiën. Hij kreeg de sleutels en besliste wat er wel of niet in of uit de schatkamer van de koning ging. God gaf hem de autoriteit en noemde hem *'...een vader voor de inwoners van Jeruzalem'*. En Hij voegde daaraan toe: 'Ik zal de sleutel van het huis van David (het koningshuis) op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit, sluit hij, niemand opent.

Zoals vaker in de lijn van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament is Eljakim daar een 'type van Christus'. Christus zegt hier zelf: Ik heb de sleutels... Om vervolgens aan te geven dat de deur in Filadelfia open is. Sleutels om open deuren te geven. Maar ook méér dan dat. Want in Openbaring 1:18, de inleiding tot de boodschappen die we behandelen, staat het duidelijk: *"Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk."*

Jezus Zelf is degene die de schatkamers van God kan openen. En als je die ontdek, val je van de ene verbazing in de andere. Hoe goed Hij voor je was en is. Hij opent en sluit. Hij opent je ogen om te zien hoe schuldig je in jezelf bent, maar ook hoe rijk Zijn genade is. Hij opent onze harten door te werken met Zijn Geest, zodat we Hem gelovig kunnen ontvangen en aanvaarden. Hij wil niets liever, zegt het Woord, dat mensen massaal door die deur naar binnen komen. De deur die Hij heeft geopend.

Christus spreekt ook over de toekomst, de periode van beproeving. Het zijn mensen die nota bene godsdienstig zijn: joden. Maar Jezus noemt hen hier 'van Satan' (niet te verwarren met: alle Joden zijn Jezus-haters, no-way!). De bemoediging van de mensen in Filadelfia ligt hierin dat ze zullen erkennen dat God Heer is, of liever gezegd: dat Ik (spreekt God) jullie liefheb. Dat is toch bijzonder!? Niet dat iedereen zal erkennen dat God Heer is (dat gaat ook nog gebeuren, op de oordeelsdag), maar dat mensen moeten erkennen dat God met ons is. Dat je iets hebt, wat je rust geeft. Iets ongrijpbaars, waardoor je omgeving zegt: waar haalt hij of zij het toch vandaan?

Die overwinnaars, die sterk in God blijven, zullen zuilen in de tempel van God genoemd worden. Ze zullen daar altijd blijven staan, zegt de tekst. Bijzondere woorden, zeker in een context van Filadelfia omdat de streek ook bekend stond om z'n aardbevingen en instorting van huizen. Het beeld van een machtige zuil. Ja, het kan maar zo zijn dat je nu soms bang bent. Juist om dat wat er in vers 10-12 gezegd wordt over beproeving. Maar in de nieuwe tempel bij God, straks na dit leven (of: nu al, zoals God naar je kijkt!) ben je stabiel, onbeweeglijk en vast. En op die pijlers staan de naam van God, de naam van de stad waar je woont (het nieuwe Jeruzalem), en de naam van de Heer.

De een is meer van de tatoeages dan de ander, maar hoe bijzonder kunnen mensen het ervaren als ze de naam van hun partner, vriend, vriendin of kind(eren) tatoeëren om ze nooit te vergeten. Hoe mooi is het als de naam van de Heer, jouw woonplaats en jouw God in één adem genoemd worden en jij die (nieuwe) namen mag dragen. Eigenlijk zegt de brief hier dat je voor altijd bij God zult zijn; dat je bij Christus en Zijn volk hoort en bij Hem woont.

Ja, het is nu soms nog dapper oorlog voeren tegen de machten van het kwaad. Maar de overwinning is beloofd en wordt behaald. De geopende deur wijst op de kansen die aan ons gegeven zijn en worden. De sleutel van David wijst naar de autoriteit van Christus, die Hij ook aan ons geeft. En de zuil: Jezus belooft ons dat we tot onwrikbare zuilen in Gods tempel gemaakt zullen worden. Halleluja!

Paulus schrijft in 1 Korintiërs 1:26-31 ook over kleine kracht van mensen en grote kracht van God. Prachtige woorden, waarin ook duidelijk wordt waarom het zo werkt:

²⁶ Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voornamen afkomst waren. ²⁷ Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; ²⁸ wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. ²⁹ Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. ³⁰ Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, ³¹ opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'

Een bemoedigende boodschap om trouw te blijven aan onze roeping, om onze kansen te benutten om getuige te zijn van Jezus en om stand te houden als onwrikbare zuilen.

LIEDEREN

Uw naam – Paul Baloche
123 – Groot is Uw trouw, o Heer
849 – Goedheid van God
804 – Good, good Father
In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Lees ieder voor zichzelf de lezing van vandaag: Openbaring 3:7-13. Noteer wat jou het meest opvalt/aanspreekt en waarom. Deel dat met elkaar.
4. Jezus spreekt over een geopende deur. Een beeld van een gouden kans voor het Evangelie. Voor jezelf om via Jezus, als de Deur, naar binnen te gaan om in gemeenschap met de Vader te kunnen leven. Of voor iemand anders in jouw omgeving die Jezus nog niet kent. Hoe goed ben jij in het zien van kansen voor het Evangelie in het dagelijks leven? Hoe ga je om met die kansen?

5. De gemeente in Filadelfia was een kerk met weinig invloed. Herken je dat gevoel wel eens, dat je het gevoel hebt dat jij persoonlijk en/of wij als kerk weinig invloed hebben? Waarom wel/niet? Denk ook aan 1 Korintiërs 1:26-31.

6. Trouw zijn aan Jezus gaat niet zonder tegenslagen en verzoeking. In welke mate ervaar jij dat in jouw eigen navolging van Jezus? Wat betekent het in jouw leven om toch stand te houden, trouw te blijven en Zijn naam niet te verloochenen? En hoe doe je dat?

7. Wie overwint zal Jezus tot een zuil maken in de tempel van God. Dit is een beeld van een bepaalde onbeweeglijkheid en standvastigheid. Vervolgens lezen we over het intieme beeld dat Christus Zijn eigen naam op hen schrijft. Dit laat zien dat je Hem volledig toebehoort. Wat zeggen deze beelden jou? In hoeverre wekt dit een verlangen bij je op? Wat denk je wat het betekent om ook zo'n overwinnaar te zijn?

8. Aanstaande woensdag start de Veertigdagentijd. Een mooie gelegenheid om wellicht te vasten of een andere gepaste invulling te vinden om bewust toe te leven naar Pasen. Maar meer nog dan bewustwording, is het een verdieping van een intieme relatie met jouw Heer. Misschien is het een idee om hier samen met de kring over na te denken en samen iets te initiëren.

9. De christenen in Filadelfia doen hun naam eer aan, want die naam betekent broederlijke liefde. Waar/wanneer heb jij die 'broederlijke en zusterlijke liefde' voor het eerst ervaren? Was dat aan de gevende of de ontvangende kant? Wat deed dat met je? Ben je anders naar de gemeente gaan kijken?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U bent heilig en betrouwbaar. Dank U wel dat U de deur bent en dat we door U tot de Vader mogen komen. Dank dat U ons ook open deuren wilt geven in ons leven, kansen om anderen over U te vertellen. Ook al kan het gevoel ons af en toe bekruipt dat we weinig invloed hebben, voelt het alsof de kracht ons ontbreekt. Geef ons de moed om iets te doen met de kansen die U ons geeft. Help ons trouw te blijven en vast te houden aan alles wat U ons gegeven heeft, ook in de momenten als we voor grote weerstand komen te staan. Dank U wel dat U ons vasthoudt. Wat een genade dat U uw heilige naam met mij wilt verbinden en dat ik mijzelf een Kind van U mag noemen. We bidden en danken daarvoor in Jezus' naam.

