

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 februari 2023**

Prediker: Joop Strietman

Titel: Echtheid - een boodschap voor Sardes

Bijbelgedeelte: Openbaring 3:1-6 (NBV21)

*“Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes:*

*Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. <sup>2</sup> Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in Gods ogen. <sup>3</sup> Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en kom tot inkeer. Maar als u niet wakker wordt, kom Ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent. <sup>4</sup> Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Zij zullen bij Me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. <sup>5</sup> Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. <sup>6</sup> Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”*

### **Bijzonderheden:**

Deel 6 van de preekserie over de brief aan de zeven gemeenten van Openbaring, getiteld: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De boodschappen aan de zeven gemeenten in Asia zijn in de loop der eeuwen actueel gebleven, tot in onze tijd en onze kerken aan toe. Ze houden ons een spiegel voor, een ‘echte’ spiegel die het niet mooier voorspiegelt dan het is.

Als Jezus aangeeft dat dingen niet goed gaan, mogen we ook met zekerheid aannemen dat dat niet alleen als een vermaning wordt bedoeld, maar vooral ook als een oproep terug te komen naar waar het ooit goed begon en begrepen werd. Een levend geloof.

Heel bemoedigend is ook dat aan het slot van de brieven Jezus steeds een prachtige belofte meegeeft, een boodschap van hoop. Hoop op dingen die we nu nog niet kunnen zien of bevatten, maar eeuwig leven bij Hem betreffen.

In Sardes waren er ‘enkelen die (in beeldtaal) hun kleren schoon gehouden hadden’. Als zij gelovig, volhardend, eendrachtig en specifiek gaan bidden, is er hoop!  
Zoals gezegd: een spiegel voor de kerk van nu.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Openbaring 4:5 en 5:6, Efeziërs 5:14-16, Jeremia 29:13, Jesaja 11:2-3, Matteüs 22:37,  
Spreuken 21:2

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

De gemeente van Sardes staat bekend als een levende kerk, maar dat is buitenkant. Het blijkt een kerk vol met christenen in naam, een prototype van een cultureel naam-christendom. Een kerk waar de presentatie belangrijker is geworden dan de innerlijke heiligheid en gehoorzaamheid. Wat een gevaar is dat, voor elke kerk. Ook in onze tijd. In de kerk in Efeze was de eerste liefde voor Jezus en elkaar bekoeld. Bij de kerk in Smyrna ging het erom dat het volgen van Jezus ons iets mag kosten als het goed is. In Pergamum hadden ze de waarheid vermengd met een beetje leugen en zo de hele boodschap ontkracht. Hoe relevant en toepasbaar is dit allemaal, voor de kerk van alle plaatsen en alle tijden.

Vaak komt de bedreiging van de zeven kerken niet van buitenaf, maar van binnenuit. Dat is ook bij Sardes het geval. De verandering en de impact van de kerk op de samenleving begint bij onszelf! Einstein zei eens: "Als alle christenen in de wereld zouden leven zoals Jezus het leerde, dan zou de christelijke godsdienst de oplossing zijn voor alle sociale problemen waar de mensheid mee worstelt."

Maar zijn wij niet te veel gewend geraakt aan een soort van naamchristendom, zonder de innerlijke kracht en realiteit te ervaren van de absolute gehoorzaamheid aan Gods woord? Zonder een liefde voor de naaste, die de geur van Jezus verspreidt?

Sardes ziet er vanbuiten goed uit. Diensten die goed voelen, een blij club met een goed programma, die een aantal mooie projecten in de stad doet. Als je op je gevoel afgaat, dan voel jij je er wel thuis. Maar de vraag is of dat ook terecht is.

Wat God vindt van die buitenkant, daar vind je in de hele Bijbel veel meer over. De profeten spraken er al over. Het was de kern van de botsing tussen Jezus en de Farizeeën. De Samaritaanse vrouw (Johannes 4) ervaaarde dat een ontmoeting met Jezus een confrontatie met haarzelf werd. Het is ook hier de kern van Jezus' boodschap aan de kerk in Sardes! Net zoals dat meisje, dat zei: 'Jullie kennen mij maar voor de helft. Als jullie de andere helft zouden kennen dan zouden jullie van me walgen.'

De kern van wat Jezus te zeggen heeft tegen de Sardes-kerk is dit: je buitenkant en je reputatie interesseren me niet. Het gaat mij om je hart, je motivatie, je gedachten en je dagelijkse leven als er niemand is die kijkt! Het gaat mij om de echtheid aan de binnenkant!

De oplossing die Jezus aanbiedt is: Ga terug naar de tijd dat je het Evangelie ontving en begreep. Dat duidt op een toen levend geloof.

"Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt". Goed luisteren is een kunst die slechts weinigen verstaan. Goed luisteren heeft te maken met nederigheid. Je respecteert de ander voldoende om naar de ander te luisteren en om die uit te laten spreken. Je stelt vragen en laat de ander aan het woord. God horen is ook God gehoorzamen. Voor Joodse begrippen heb je pas echt gehoord als je het ook hebt gedaan. Dan pas heb je echt gehoord! Luisteren en doen, daar gaat het om! Je groeit alleen door gehoorzaamheid, zoals Johannes 7:17 zegt. 'Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten ....'.

Joop: "Het verhaal van de kerk in Sardes is ook een beetje mijn verhaal. Ik was ook kerkelijk aan de buitenkant, maar vanbinnen niet bekeerd, niet hartstochtelijk persoonlijk gelovig. Die Joop Strietman had wel de uiterlijke vorm, maar niet het innerlijke vaste vertrouwen, de reinheid en de toewijding aan Jezus. Uiteindelijk was er één jongen in de jeugdgroep die anders was, net als de

‘enkelen’ die er in Sardes waren. Door hem ben ik en is een groot deel van onze jeugdgroep veranderd.”

De kerk van Sardes is een kerk die opwekking nodig heeft, een herleving, een wakker worden! Er zijn een paar gemeenteleden die een uitzondering vormen. Dit zijn geen foutloze christenen, maar wel mensen die met Jezus leven en als er iets fout is, dan belijden ze dat en doen ze het weg. Mensen die door hun geloof verenigd zijn met Jezus. Dit zijn wat in vers 2 ‘uw laatste krachten’ worden genoemd. Zij vormen het laatste restje hoop voor de toekomst van de kerk! Voor hen geldt het ‘versterk’ uit vers 2. Als zij gelovig, volhardend, eendrachtig en specifiek gaan bidden, dan is er nog hoop!

Dat is het verhaal achter zoveel opwekkingen. Een kleine groep die het instrument wordt in Gods hand om iets nieuws te doen en de kerk nieuw leven in te blazen. Dat nieuwe leven komt door terug te keren naar de beginselen! “Houd eraan vast”! Geef die beginselen niet weg. Ook Sardes is nog steeds een ‘gouden kandelaar’, met alle problemen die er zijn. Jezus spreekt de gemeente nog aan en werpt haar niet aan de kant.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

733 – Loof de Heer, o mijn ziel

389 – Create in me a clean heart

598 – Machtige Heer, grote Verlosser

181 – Majesteit

346 – Maak ons tot een stralend licht

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord);

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);

c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Lees ieder voor zichzelf de lezing van vandaag: Openbaring 3:1-6. Noteer wat jou het meest opvalt/aanspreekt en waarom. Deel dat met elkaar.

4. Het thema van de brief is echtheid. De buitenkant kan een vertekend beeld geven van wat er aan de binnenkant gaande is. De gemeente van Sardes werd als een levendige gemeente omschreven door haar omstanders, maar ze was in werkelijkheid dood. Een heftige diagnose. Hoe heeft dit betrekking op jou? Doe jij je beter voor dan je eigenlijk bent en zo ja, op welke manier? Waar ben jij misschien wel 'dood' vanbinnen, waar je jezelf levendig voor doet voorkomen voor de mensen om je heen? In welk opzicht moet jij 'wakker worden' of 'tot inkeer komen'?

5. De boodschappen aan de zeven gemeenten doen ons ook in de spiegel kijken, naar de kerk en de mens van nu. Neem tijd om na te denken over deze woorden: *'Herinner je de boodschap die je hebt ontvangen en begrepen'*. Kan een aantal van jullie delen over hoe ze de boodschap indertijd hebben ontvangen en begrepen?

6. Jezus is streng in de brief aan Sardes, maar heeft de gemeente niet opgegeven! En Hij geeft een beloftevolle bemoediging voor hen die volhouden. Wat zijn in jouw geloofsleven bemoedigingen geweest? Heb jij ook anderen kunnen bemoedigen? Zo ja, hoe?

7. Enkelen in de gemeente van Sardes hebben 'hun kleren schoon gehouden'. Wat betekent dat volgens jou? Wat betekent het vandaag de dag als volgeling van Jezus om je kleren schoon te houden?

8. Iedere boodschap eindigt met de oproep om te horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Waar heb jij Zijn stem verstaan in de afgelopen weken? En wat heb je daarmee gedaan?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, U bent het die ons het echte leven schenkt. Help ons in te zien waar we ons beter voordoen dan dat we zijn. Houd ons een spiegel voor en geef ons inzicht in onze tekortkomingen. Breng ons weer tot leven, daar waar we dood zijn. Maak ons wakker, daar waar we slapen. Verander ons van binnenuit door Uw Geest. Help ons vast te houden aan de boodschap van uw genade die we van U hebben mogen ontvangen: U die onze zonden heeft weggewassen waardoor we witter dan sneeuw voor uw aangezicht mogen staan. Onze naam die in het boek van het leven is opgetekend. Wat een wonder dat U voor ons pleit, ondanks al onze tekortkomingen. Wat een Evangelie, wat een hoop, wat een Jezus! Halleluja, amen.

\*\*\*\*\*

