

# PREEK DOOR DE WEEK

Trouw - een boodschap voor Filadelfia

[Openbaring 3:7-13](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Spiegelen

*Is dit niet het vasten dat Ik verkies: (...) Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen. ([Jesaja 58:6-7](#))*

De tijd gaat snel. Komende woensdag is het al Aswoensdag. In de Rooms Katholieke traditie is dat de start van de Vastentijd, in andere kringen de Veertigdagentijd genoemd. Een tijd van voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Zijn we het Veertigdagentijd gaan noemen omdat vasten uit de tijd is? Of dat vasten niet meer hoeft?

Vasten is onthouding of versobering, vaak op het gebied van eten, drinken en luxe. Hoe meer luxe en welvaart, hoe meer mogelijkheden. Mooi toch? Even afstand nemen van het 'normale' leven, met de bedoeling je meer op God te focussen en dichter bij Hem te komen; iedere keer als het vasten aan je 'knaagt' word je daar weer aan herinnerd. Het kan op allerlei manieren, maar zoals gezegd, het hoeft niet; in de Bijbel lezen we een aantal keer dat het in elk geval voor Góð niet hoeft... als het niet met de juiste hartsgesteldheid gaat. (zoals de Jesaja-tekst waar we mee begonnen en [Matteüs 6:16](#)).

Dat belang van de hartsgesteldheid zien we ook terug in de brieven aan de zeven gemeenten. God ziet graag zoveel mogelijk van Zichzelf terug in mensen (die door Hem naar Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen!) Denk maar aan de keren dat God zich hoorbaar uitliet over Jezus: "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde." ([Matteüs 3:17](#) en [Matteüs 17:5](#)) En Abraham noemde Hij 'mijn vriend' en David 'een man naar mijn hart'.

In onze prekenserie kijken we – aan de hand van Jezus' openbaringsbrieven – mee met Gods kijk op de mens, misschien beter gezegd: Gods kijk *in* de mens. Verschillende keren lezen we dat Jezus daarbij zegt: 'Kom tot inkeer'. Want Hij staat klaar met Zijn vergeving en genade!

Is het niet mooi om juist de Veertigdagentijd te benutten om tot inkeer, tot het binnenste van onszelf te komen? Met als doel onze relatie met God te versterken. Een langdurige periode tijd nemen om, los van alle drukte om ons heen, ons te spiegelen aan alle dingen die in de zeven brieven vermeld worden aan goede en niet goede dingen. En laten we daarbij niet vergeten onszelf de vraag te stellen uit welke grondhouding al die dingen in ons leven spelen. Of juist niet spelen. Als Jezus zegt dat Hij de deur opendoet, voor wie houden *wij* dan de deur open? En als Jezus spreekt over trouw, hoe ziet Hij dan *onze* trouw?

In de 'binnenkamer' - weg van alle drukte, waar niemand je ziet of hoort - kunnen en mogen we alles met God bespreken. Beseffende dat Hij alles al weet – we zien het in de brieven – maar als Vader hoort en ziet Hij je graag komen.

Toen we aan deze serie begonnen, voelde ik dat als 'niet gemakkelijk'. Jezus die zijn oordeel geeft en wij die meekijken naar wie het betreft... Maar gelukkig mogen we steeds opnieuw weer zien dat Jezus oproept tot inkeer en ongelooflijk mooie beloften doet voor hen die inderdaad tot inkeer komen en zich daardoor uitstrekken naar de Vader, Zoon en Heilige Geest. Daar is het God om te doen. Omdat Hij dan Zijn ongekend grote genade kan schenken.

We gaan op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Met de gemeenten van alle tijden en alle plaatsen. Met God en tot God! Tot Zijn eer en ons geluk.

## Trouw - een boodschap voor Filadelfia

### Trouw

*De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. ([Psalm 100:5](#))*

In 1681 stichtte de quaker William Penn een nieuwe stad in wat nu de staat Pennsylvania is. Hij koos voor de naam Philadelphia en daarbij was hij zonder twijfel geïnspireerd door de boodschap die in [Openbaring 3](#) is gericht aan de gemeente in Filadelfia, een van de zeven gemeenten. Deze gemeente sprong er namelijk uit in positieve zin, want alleen bij deze gemeente en die in Smyrna komt Jezus niet met een tegenwerping als: *“maar dit heb Ik tegen u...”*. Bovendien betekent Filadelfia broederliefde of broederlijke liefde en dat wilde William Penn graag terugzien in deze nieuwe stad.

Bij het lezen van de boodschappen aan de zeven gemeenten valt op dat zowel in de boodschap aan Smyrna als aan Filadelfia het woord trouw een belangrijke plaats inneemt. Tegen de gemeente in Filadelfia zegt God in [vers 8 van Openbaring 3](#): *“Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.”*

Trouw is een prachtige eigenschap. In het woordenboek staat als uitleg: *‘iemand niet verlatend, ook niet in moeilijke omstandigheden’*. Hoe bijzonder is het dat God tegen deze gemeente zegt dat *‘zij trouw zijn gebleven aan wat Hij heeft gezegd en dat zij Zijn naam niet verloochend hebben’*. Wat een bijzonder compliment!

Toch zal deze gemeente niet met de borst vooruit zijn gaan lopen, want ze beseften heel goed dat hun trouw aan God voortkwam uit het besef dat Hij altijd trouw is en dat Hij heeft beloofd hen nooit in de steek te laten. En dat geldt ook voor ons. Als individu maar ook als gemeente. God heeft zijn trouw bewezen in de afgelopen 38 jaar! Wat ben ik dankbaar dat ik al meer dan zeventien jaar van die trouw heb mogen proeven!

Een van de mooiste passages over Gods trouw staat in [2 Timoteüs 2:11-13](#):

*‘Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven;  
als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen;  
als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen;  
als wij hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,  
want zichzelf verloochenen kan Hij niet’.*

God blijft trouw! Hij is ons fundament. Als wij ons leven aan Hem hebben toevertrouwd, zal Hij ons nooit loslaten.

Vader in de hemel, dank U wel voor uw onuitsprekelijke trouw. Dank U dat we ons gedragen mogen weten door uw eeuwige handen.

## Trouw - een boodschap voor Filadelfia

### Zit je deur nog op slot?

In [Openbaring 3 vers 7](#) staat geschreven: *“Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.”*

In deze bijbeltekst wordt met de sleutel van David bedoeld dat dit een symbool is van de bevoegdheid die Jezus, de zoon van David, heeft. Deze sleutel heeft betrekking op het huis van koning David en de vertrekken en kostbaarheden in dat huis. Met deze sleutel kan alleen Hij deuren openen en sluiten.

Er is een kinderliedje dat ook gaat over een deur die op slot zit. De titel van dit liedje is: Zit je deur nog op slot? Wellicht ken je het liedje wel. Er schuilt een enorme waarheid in dit ogenschijnlijk simpele liedje. De tekst is als volgt: Zit je deur nog op slot? Van je krr, krr, krr, doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.

In het kinderliedje gaat de boodschap over je hart openen voor God. In de bijbeltekst uit Openbaring gaat het over God zelf die de deur open doet. Beide zijn waar. God wil de deur naar je hart openen, niemand kan die sluiten en niemand kan de deur weer openen. Maar God vraagt van ons wel een open hart, zodat Hij naar binnen kan gaan. Ik vind dit een enorm bemoedigende tekst. We voelen onszelf namelijk ook wel eens wat verder weg van God. Op de momenten dat we Gods aanwezigheid wat minder ervaren, mogen we weten dat God bij ons is. Wanneer God de deur heeft geopend, ook al is dat misschien lang geleden, kan deze deur door niemand gesloten kan worden. Daar mogen we aan vasthouden.

De volgende bijbelteksten wil ik vandaag graag aan jullie meegeven:

[Johannes 10:9](#) *Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.*

[Openbaring 3:11](#): *Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.*

### Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U voor deze nieuwe dag. Help ons standvastig te blijven en gericht te zijn op U.

donderdag 23 februari 2023

Trouw - een boodschap voor Filadelfia

## Standvastig en trouw

*“Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.” ([Openbaring 3:8](#) NBV21)*

We zien de door mensen gemaakte puinhopen uit oorlogsgebied al een jaar lang op onze schermen: een uitzichtloze strijd tussen Rusland en Oekraïne. Daar kwamen recent nog de beelden van radeloze mensen en ingestorte gebouwen uit Turkije en Syrië bij. Je zou geneigd zijn het nieuws over te slaan, maar daarmee verdwijnt de ellende niet. Wat kunnen we doen?

We kunnen de hulpverleners steunen met geld en middelen. Misschien zijn we zelf wel in staat om praktische hulp te bieden. Laten we dankbaar zijn voor al die mensen uit de wereldgemeenschap die in beweging komen om slachtoffers bij te staan en het recht zoveel mogelijk te handhaven. Ook zij zijn geholpen met ons gebed en onze steun.

Of het nu om het kwaad gaat dat mensen elkaar aandoen, of om chaos en ellende door natuurgeweld, er zijn altijd onschuldige slachtoffers. We kunnen voor hen bidden. Dat zullen ongelovigen misschien een goedbedoeld zwakbedod vinden, maar wij, volgelingen van Christus, weten dat gebed een machtig wapen is!

Maar ook biddend kun je je soms moedeloos voelen door alle ellende. Wat kun je als klein mens doen?

Laten we rustig nadenken over onze mogelijkheden om dichtbij en ver weg een positieve invloed uit te oefenen. Trouw blijvend aan wat de Heer ons geleerd heeft, handelend, sprekend en biddend in de Naam van de Heer Jezus Christus – zoals de geloofsgemeenschap in Filadelfia deed.

Je mag concluderen dat dit groepje ‘niet zo invloedrijke christenen’ toch een mooi getuigenis door de eeuwen heen heeft nagelaten. De Heer opende een deur voor hen die niemand kon sluiten. Hij zorgde ervoor dat zelfs binnendringende tegenstanders en verleiders tot de erkenning moesten komen dat deze standvastige en trouwe volgelingen van Jezus door Hem geliefd waren. Omdat zij volhielden en trouw bleven, zou de Heer ook met hen blijven en hun lauwerkrans niet laten afnemen.

Een geopende deur die niemand kan sluiten. Een lauwerkrans die door niemand kan worden afgenomen. Laten wij nadenken over alles wat wij van God ontvangen hebben, zegeningen die – wat er ook gebeurt – door niets en niemand geroofd kunnen worden.

Toch nog onzeker? Lees [Romeinen 8:31-39](#).

## Gebed

Machtige Heer, wij hebben U nodig. Help ons trouw te blijven, uw naam voortdurend te belijden en zegen te verspreiden rondom ons.

## Trouw - een boodschap voor Filadelfia

### Houd vol

*Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. ([Hebreeën 12:1](#))*

Houd vol! Dat is de boodschap van de Hebreeënbrief. De Joodse christenen, aan wie deze brief geschreven is, hadden het waarschijnlijk niet makkelijk. Te midden van zowel Joden als Romeinen stond hun geloof onder zware druk. De schrijver vergelijkt hun leven met een wedstrijd die ze moeten lopen. Heb je wel eens aan de kant gestaan bij een marathon? Of heb je misschien zelf wel eens zo'n wedstrijd gelopen? Het aanmoedigen van de omstanders helpt de lopers om vol te houden. Ze moeten zelf lopen, maar toch... Ze beseffen dat ze het niet alleen doen.

In dit vers worden de gelovigen voor hun wedstrijd aangemoedigd door een menigte geloofsgetuigen. Probeer je het eens voor te stellen. Jouw leven als een hardloopwedstrijd. Op sommige dagen gaat het lekker, maar op andere dagen heb je moeite om vol te houden. Er zijn tegenslagen, waardoor je misschien wel denkt aan opgeven. En dan kijk je om je heen. Je ziet al die geloofsgetuigen, die jou aanmoedigen. "Houd vol! Houd vol!", roepen ze.

In het hoofdstuk hiervoor ([Hebreeën 11](#)) lezen we over die geloofsgetuigen. We lezen over Noach, die zoveel geloof had dat hij een grote ark midden op het land ging bouwen. We lezen over zoveel anderen, die geloofden dat God dingen zou doen die niemand voor mogelijk hield. We lezen ook over Henoeh. Over hem staat niet veel geschreven. Wat in zijn leven het belangrijkste was, lezen we in Genesis 5: *En Henoeh wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. ([Genesis 5:24](#), NBG51)*

Henoeh wandelde gewoon met God. Hij leefde in verbondenheid met God. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Ook hij moedigt jou aan om elke dag gewoon te wandelen met God.

Zouden wij in deze tijd ook niet geloofsgetuigen voor elkaar kunnen zijn? We kunnen elkaar aanmoedigen en een voorbeeld voor elkaar zijn. Als je denkt aan dat beeld van die marathon, dan kunnen de aanmoedigingen van omstanders misschien wel het verschil maken tussen opgeven en volhouden.

Over die wedstrijd gaat het lied Houd vol ([Opwekking 798](#)). In het refrein zingen we:  
*God is voor ons, God is naast ons. God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt. Want Hij laat ons nooit alleen.*

Dat is de boodschap voor vandaag. Houd vol. Je staat er niet alleen voor!

### Gebed

Dank U, Heer, dat ik er niet alleen voor sta. U helpt mij met al die geloofsgetuigen om me heen om stand te houden.

zaterdag 25 februari 2023

Afgelopen zondag deel 7 van de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?' Jurjen ten Brinke sprak over Trouw - een boodschap voor Filadelfia, [Openbaring 3:7-13](#) (NBV21).

Een heel bemoedigende boodschap voor de (mensen in de) gemeente in Filadelfia. Jezus laat niet één wanklank horen. Deze mensen worden geroemd om hun trouw en vanwege dat zij de naam van Christus niet hebben verloochend. Er zullen beproevingen komen, maar vanwege hun trouw zal Jezus in die moeilijkheden ook Zijn trouw bewijzen. En Hij zegt daarbij: *"Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen."*

Jezus wordt in deze boodschap (brief) voorgesteld als 'Hij die heilig en betrouwbaar is en Die de sleutel van David heeft'. We lezen hier dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat de deur openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Dat doet denken aan Jezus aan het kruis, het van boven naar beneden gescheurde voorhangsel en Jezus' woorden: *"Het is volbracht"*. Er is geen enkele kracht die het openen van die deur, de toegang naar God, ongedaan kan maken!

Dat de gemeente trouw en goed is, is gebouwd op wat God gegeven heeft. Jezus is het fundament waarop zij bouwen. Jezus heeft ook de deur in Filadelfia geopend. Een open deur biedt de mogelijkheid om binnen te gaan maar ook anderen uit te nodigen. Jezus heeft niets liever dan dat mensen massaal de door Hem geopende deur binnengaan!

De overwinning is beloofd en wordt behaald. De geopende deur wijst op de kansen die aan ons als kerk gegeven zijn. De sleutel van David wijst naar de autoriteit van Christus, die Hij ook aan ons geeft. En de zuil: Jezus belooft ons dat we tot onwrikbare zuilen in Gods tempel gemaakt zullen worden, op wie drie nieuwe namen zullen worden geschreven: van God, van de stad van God en van Jezus. Een eigendomsaanduiding! Hoe bemoedigend is dat als we beseffen dat deze woorden komen uit de mond van Hem die heilig en betrouwbaar is en Die de sleutel heeft om deuren te openen die niemand kan sluiten!

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De christenen in Filadelfia doen hun naam eer aan, want die naam betekent broederlijke. Waar/wanneer heb jij die 'broederlijke en zusterlijke liefde' voor het eerst ervaren?

Was dat aan de gevende of de ontvangende kant? Wat deed dat met je?

Ben je anders naar de gemeente gaan kijken?

In de lezing en de preek kwamen woorden voor als trouw, Jezus niet verloochenen, deuren openen als mogelijkheden voor het doorgeven van het Evangelie, maar ook kleine kracht en weinig invloed. Grote dingen voor kleine mensen, hoe ga jij daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 februari 2023 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 26 februari, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbelgedeelte: [Openbaring 3:14-22](#) (NBV21). Titel: Toewijding - Een boodschap voor Laodicea.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 24 februari.



## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.