

PREEK DOOR DE WEEK

Heiligheid - een boodschap voor Thyatira

[Openbaring 2:18-29](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 6 februari 2023

Heiligheid - een boodschap voor Thyatira

Ontzagwekkende verschijning

Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlamvend vuur en voeten als brons.
([Openbaring 2:18](#) NBV21)

Wie is er aan het woord in Openbaring? Blader nog eens terug naar de eerste woorden van dit Bijbelboek: 'Openbaring van Jezus Christus', staat daar. En inderdaad, Johannes mag deze woorden doorgeven, maar het zijn niet *zijn* inzichten die hier gedeeld worden.

Ook in dit gedeelte, met woorden gericht aan de engel van de gemeente in Thyatira, is het de Zoon van God, Jezus Christus, die spreekt. En Johannes, die zijn Heer in menselijke gedaante van heel dichtbij gekend heeft, beschrijft de ontzagwekkende verschijning van zijn verheerlijkte Heer: 'met ogen als vlamvend vuur en voeten als brons...'

In het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek kun je lezen hoe totaal overweldigd Johannes was toen hij een visionaire ontmoeting had met Jezus Christus:
"Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.'" ([Openbaring 1:17](#))

Welk beeld hebben wij van Jezus? Soms praten we over Hem alsof we het over een schoolvriend hebben. Dat deden zijn leerlingen niet! Ze waren zijn vrienden geworden, maar uit alles blijkt dat zij diep ontzag voor hun Meester hadden.

De eerste woorden die Jezus spreekt, gericht aan de engel van de gemeente in Thyatira, zijn zeker positief. Hij beschrijft deze christenen als 'liefdevol, trouw, hulpvaardig en standvastig'. Maar vervolgens wordt deze gemeenschap streng toegesproken omdat ze het kwaad voort laten woekeren. Vervolgens zegt de Heer:
"Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat Ik ieder van u zal belonen naar zijn daden." ([Openbaring 2:23](#))

De ontzagwekkende verschijning van de verheerlijkte Heer liet Johannes als dood neervallen. Maar de Heer richt zijn vriend weer op, stelt hem gerust en legt zijn rechterhand op hem...

Hoe mooi is dat?

Het zoetige beeld van 'onze lieve Heer' is aan herziening toe. Het Lam blijkt óók een Leeuw en laat niet met Zich spotten!

We kunnen angstig worden voor de strenge Meester als we dit tekstgedeelte lezen. Maar we kunnen ook moed vatten uit zijn woorden: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste".

Gebed

Heer, we hebben diep ontzag en grote eerbied voor U. Stel ons gerust, richt ons op, leg uw rechterhand op ons.

Heiligheid - een boodschap voor Thyatira

Heilig en zuiver

Ik ben op weg om de Bijbel in één jaar helemaal te lezen. Gelukkig zijn er met mij nog velen in de kerk die dit ook doen, zodat we elkaar kunnen aanmoedigen! Ik ben nu aan het lezen in het boek Leviticus en daar las ik de volgende tekst, die precies spreekt over heiligheid:

[Leviticus 11:44](#) *“Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig.”* En in [vers 45](#) staat nogmaals: *“Ik ben de Heer, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig.”*

Wat me opvalt in deze tekst is het woord ‘moeten’. Jullie moeten heilig zijn. Wat is dat dan, heilig zijn? Heilig zijn betekent letterlijk apart(gezet), afgezonderd, onderscheiden en afgescheiden; of ook wel zuiver, rein, volmaakt, goed en vrij van zonde. Iets of iemand die zuiver en rein is onderscheidt zich daardoor van iets of iemand die onzuiver en onrein is. Voor het Joodse volk bestond het heilig zijn vooral uit heel veel regels over wat rein was en onrein.

Wij zijn als volgelingen van Jezus allemaal ‘heilig’. Als we Jezus volgen zijn we heilig. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe doen we dat dan? Heilig zijn, volmaakt, goed en vrij van zonde? Het antwoord op deze vragen heb ik geprobeerd in de Bijbel te vinden. De volgende teksten geven een beetje antwoord op de moeilijke vraag wat het vandaag de dag betekent om heilig te zijn.

In [1 Petrus 2:1-5](#) staat: *‘Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.’*

En in [Efeziërs 1:4-6](#) lezen we: *‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.’*

Gebed

Vader in de hemel, U bent trouw, U bent goed. We danken U dat u ons vol liefde heeft uitgekozen om voor U heilig en zuiver te zijn.

Gij geheel anders

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. ([Efeziërs 4:20](#), NBG51)

Toen ik nadacht over de betekenis van het woord *heilig*, kwam deze bijbeltekst in mijn gedachte. We weten dat heilig alles te maken heeft met apart gezet zijn: *'gij geheel anders'*. Maar er staat nog iets belangrijks achter: *'gij hebt Christus leren kennen'*. Het gaat er niet om dat we *proberen* anders te zijn. We *zijn* anders, enkel en alleen omdat we Christus hebben leren kennen.

Eerder in dit hoofdstuk kunnen we lezen dat dit *'gij geheel anders'* niet alleen voor individuen is. Het is voor het hele lichaam, dat we als heiligen met elkaar vormen. Het is ook voor onze kerk. Ieder van ons heeft zijn aandeel om met elkaar die eenheid te vormen. Eenheid waardoor we als gemeente zullen groeien. Waardoor we volwassener worden. Een voorbeeld daarvan kunnen we lezen in de verzen 14 en 15: *'Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.'* ([Efeziërs 4:14-15](#))

'Gij geheel anders', dat zijn we met elkaar. Daardoor kunnen we ook als gemeente op het juiste spoor blijven. Een spoor dat ons samen doet toegroeien naar Jezus. Elke dag opnieuw kunnen we hier een stapje in zetten. Vanaf vers 22 vertelt Paulus hoe we dat kunnen doen: *'Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.'* ([Efeziërs 4:22-24](#))

Heiligheid is als schitterende kleren die je gekregen hebt. Je hoeft ze alleen maar aan te doen. En je elke dag bewust te zijn van de nieuwe mens die je bent geworden. De nieuwe mens die naar Gods wil geschapen is, zoals Hij in Genesis 1 al voor ogen had: *God zei: "Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken ..."* ([Genesis 1:26a](#))

Gebed

Heer, dank U wel voor de nieuwe mens die ik mag zijn. Dank U wel dat ik U heb leren kennen.

donderdag 9 februari 2023

Heiligheid - een boodschap voor Thyatira

Houd vast wat je hebt

“Tegen de rest van u in Tyatira, al degenen die haar leer niet aanhangen en die zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan, zeg Ik: Ik leg u maar één last op: houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.” ([Openbaring 2:24-25](#))

Wat is er veel te koop in de christelijke wereld. Elke dag verschijnen er talloze boeken en elk weekend is er wel ergens een conferentie. Het ingewikkelde is dat hier op zich niets mis mee is, er is alleen kaf tussen het koren. Soms is het heel moeilijk om te onderscheiden wat in overeenstemming is met de boodschap van Jezus en wat niet. Zeker in deze tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te hebben en die waarheid ook meeneemt naar de kerk. Er is de duivel alles aan gelegen om verwarring te zaaien. Paulus schrijft hierover [in 2 Korintiërs 11:13-15](#):

‘Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.’

Ik heb jarenlang in een gemeente gezeten waar men pretendeerde op alle vragen het antwoord te hebben maar waar na verloop van tijd steeds meer nadruk kwam te liggen op wat wel mocht en wat niet. Er werd volop gebeden en uit de Bijbel gelezen maar de boodschap van genade raakte steeds verder uit het zicht. Andere dingen werden belangrijker. Uiteindelijk ben ik daar weggegaan en kwam ik in onze gemeente terecht. Daar hoorde ik Wigle preken over het ‘Jezus plus’ denken. Hij bedoelde daar het volgende mee: Toen we tot geloof kwamen, geloofden we dat het enkel en alleen het offer van Jezus was dat ons gered had. Pure genade! Maar na verloop van tijd kan de gedachte zich in ons gaan nestelen dat we er zelf ook wat voor moeten doen. Dat we het zelf moeten verdienen. Dan wordt Jezus steeds kleiner en de ‘plus’ steeds groter totdat het ‘Jezus alleen’ helemaal uit beeld verdwijnt. Dat is een groot gevaar dat ik aan den lijve heb ondervonden. Ik wil nooit meer vergeten dat het Jezus is en Jezus alleen die mij gered heeft.

Daarom vind ik het zo mooi dat we in de boodschap aan de gemeente in Thyatira lezen dat Jezus ons oproept om ‘vast te houden wat we hebben’ en ons niet te laten meeslepen door allerlei verleidingen. Het doet me denken aan Hebréeën 12:1 waar staat dat we alle last en zonde mogen afleggen waarin we steeds weer verstrikt raken en dat we vastberaden de wedstrijd mogen lopen die voor ons ligt.

Vader in de hemel, dank U wel voor uw woord. Help ons alles wat tussen U en ons instaat af te leggen en alleen U voor ogen te houden.

Heiligheid - een boodschap voor Thyatira

Heilig overtuigd: de morgenster komt! (want Jezus heeft het beloofd)

“Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlamvend vuur en voeten als brons: Dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt.” ([Openbaring 2:18,20](#))

Toen het volk van Israël op weg was naar het Beloofde land, gaf God hen de tien ‘geboden’ of leefregels mee. Die beginnen met *“Vereer naast Mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duldt geen ontrouw.”* ([Exodus 20:2-5](#)) Later, in [Matteüs 5:17-18](#), zegt Jezus dat elke tittel of jota van de Wet van kracht blijft zolang de hemel en aarde bestaan. Altijd goed om de woorden van God Zelf en Jezus Zelf te onthouden en mee te nemen in je leven!

Maar Izebel, zelfbenoemd profetes, probeert het volk aan te zetten tot ontucht en het eren van afgoden. Niet vreemd dat Jezus deze keer ‘met ogen als vlamvend vuur en voeten als brons’ met een zware boodschap komt. Want je kunt geen twee heren dienen! ([Matteüs 6:24](#)). Wordt met deze Izebel verwezen naar Izebel, de vrouw van koning Achab in de tijd van [1 en 2 Koningen](#)? De Izebel van Openbaring 2 en de koningsvrouw hebben in elk geval wel met elkaar gemeen dat ze mensen van God proberen af te krijgen of af te houden. De oude Izebel deinsde zelfs niet terug voor het invoeren van erediensten voor Baäl en Astarte en het doden van God-vrezende mensen en de profeten die Gods Woord moesten doorgeven! Kortom: niks subtiels maar een duidelijk geval van je niet mee inlaten. Want het druist zo in tegen wie God is en het goede wat Hij met ons voorheeft. En toch laat een deel van de gemeente Izebel gewoon haar gang gaan en volgt haar en haar ideeën zelfs. Zowel Izebel als haar volgers kregen de tijd en de gelegenheid tot inkeer te komen. Dat deed me weer beseffen dat het goed is dat het oordeel aan God is en niet aan ons, ook niet in voor ons zogenaamd duidelijk lijkende gevallen.

Als zij tot inkeer komen, geldt ook voor hen de belofte die Jezus meegeeft aan wie overwint. *28 “Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven.”* Bij de macht kun je onder andere denken aan [Openbaring 11:15](#) en [Psalm 2](#) waarin we lezen dat God aan Zijn Zoon ‘volken in bezit geeft en de einden der aarde in eigendom’ en dat Jezus als Koning zal heersen.

De morgenster is de ster die het duister van de nacht doet verdwijnen en met de nieuwe morgen het licht brengt. In [Openbaring 22:16](#) staat dat de telg van David, (wie anders dan Jezus?) de stralende Morgenster is. En als Petrus spreekt over Jezus’ hemelse verschijning op de berg der verheerlijking en het daardoor toegenomen vertrouwen in de woorden van de profeten, geeft hij ons dit mee: *‘U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’* ([2 Petrus 1:19](#))

Gebed Here God, we mogen uitzien naar Jezus als de blinkende morgenster. Maar nu al mogen we leven vanuit die belofte met de morgenster al in ons hart en vanuit het Licht dat het Leven volkomen zal maken. Want U bent de enige Heer, Schepper van hemel en aarde, de Enige die ik wil aanbidden. Amen.

zaterdag 11 februari 2023

Afgelopen zondag kwamen we aan bij deel 5 van de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?' Wigle Tamboer sprak over [Openbaring 2:18-29](#) (NBV21). Titel: Heiligheid - een boodschap voor Thyatira. We vierden het heilig Avondmaal.

Heiligheid is een kenmerk van God. God is heilig, zo heilig, zo rein dat Hij zich volkomen onderscheidt van anderen. Ons heilig (kunnen) zijn is daarvan afgeleid. De rode draad bij de woorden aan de zeven gemeenten is dat zij door Jezus Christus geroepen zijn om gerechtvaardigd en geheiligd te zijn als Zijn apart gezet volk, gemeente en bruid.

De gemeente Thyatira wordt door Jezus aangesproken op het feit dat zij de zichzelf tot profeet verklaarde Izebel ongemoeid haar gang laat gaan terwijl ze, zo zegt Jezus, *'mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt'*. Dit gaat zo in tegen de Ene God en wat Hij met de mens voorheeft, dat Jezus zich hier laat zien met ogen als een vlamvend vuur en voeten als (koper)brons. Hier komt een ernstige boodschap aan! Ontucht en het eten van offervlees aan afgoden is een rode draad door het Oude Testament als steeds weer terugkerende zonden van het volk van God en wordt aan het begin van het Nieuwe Testament in het concilie van Jeruzalem in Handelingen 15 ook bij name genoemd.

In Handelingen [20:28-32](#) zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze waakzaam te zijn: *'Herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.'* En dit alles met het **doel** het erfdeel onder de geheiligden, de apart gezetten wakend te beschermen. Dit is wat er op het spel staat als het gaat om het welzijn en het behoud van Jezus' geheiligde gemeente, kudde en bruid. God is Zich vanaf de zondeval een volk aan het bereiden, een bruid, Zijn geheiligden. Mogen we in onze tijd de boodschap aan Thyatira verstaan opdat we enerzijds valse profeten en bewegingen niet hun gang laten gaan en anderzijds vasthouden aan wat we hebben, totdat Jezus komt. ([Openbaring 2:24,25](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Heilig, apart gezet, een onderscheidend leven... Waaraan denk jij bij het woord heilig? Kun je een aantal situaties en ervaringen naar voren halen waarbij 'apart' en 'onderscheidend' een rol speelden (of juist niet)?

Hoe wapen jij je tegen valse leren en probeer je *'vast te houden aan wat je hebt totdat Jezus komt'*? Waaraan denk je bij 'wat je hebt'?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 februari 2023 op de website.

Morgen, 12 februari, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbelgedeelte: [Openbaring 3:1-6](#) (NBV21). Titel: Echtheid - een boodschap voor Sardes.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 10 februari.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.