

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 15 januari 2023

Prediker: Remy Splinter

Titel: Liefde - een boodschap voor Efeze

Bijbelgedeelte: Openbaring 2:1-7 (NBV21)

¹ Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: *“Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt: ² Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. ³ U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. ⁴ Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. ⁵ Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. ⁶ Het pleit echter voor u dat u net als Ik de praktijken van de Nikolaiëten verafschuwt. ⁷ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”*

Bijzonderheden

De tweede preek in de nieuwe preekserie over de brief aan de zeven gemeenten van Openbaring getiteld: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Maandag 16 januari starten de Alpha en de Beta Cursus.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jezus houdt ons door de Bijbel vaak een spiegel voor. Dat geldt zeker ook voor het Bijbelgedeelte dat vandaag en deze week in de preek en onze gemeente centraal staat. In deze spiegel kijken kan een bemoediging voor ons zijn, kan een berisping zijn en/of kan ons een belofte van Jezus laten zien. Veel zegen om met elkaar in de huiskring in de spiegel van dit gedeelte uit Openbaringen te kijken.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*
Matteüs 22:37-40, Johannes 13:35, Efeziërs 1:15-16, Efeziërs 3:18-19, Efeziërs 5:1-2, 1 Timoteüs 1:3-7, 1 Korintiërs 13, 1 Johannes 3:16, 1 Johannes 4:19, Jeremia 2:2

ENKELE OPMERKINGEN

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente? We beginnen met de eerste in de rij: Efeze. Van alle gemeenten misschien wel de bekendste voor ons, aangezien Paulus brieven geschreven heeft naar de Efeziërs, en Timoteüs die destijds de kerkleider was van die gemeente. Openbaring zit qua structuur en opbouw meesterlijk in elkaar, met veel beelden, getallen en verwijzingen naar het Oude Testament. Waar wij soms moeten gissen wat bepaalde beelden betekenen, waren de eerste lezers vertrouwd met het profetische en apocalyptische genre van de brief. De beelden riepen herkenning op en het hielp hen een grotere werkelijkheid te zien die zich achter en boven de wereld afspeelt: de onwankelbare troon van God, Jezus die in hun midden is en hun eigen worstelingen en uitdagingen in het licht van de overwinning van het Lam.

Zo hebben alle zeven boodschappen aan de gemeenten min of meer dezelfde opbouw:

1. *Een aanhef*: "Schrijf aan de engel van de gemeente in..."
2. *Een aanschouwing van Jezus*: "Dit zegt Hij die..." Hierbij komen steeds andere elementen terug uit het openingsvisioen uit Op. 1:13-18.
3. *Een aanbeveling en/of een aanklacht*: "Ik weet..." en "Maar dit heb ik tegen u...". Afhankelijk van hoe positief of negatief Jezus is over de gemeente. Over sommigen heeft Hij niks goeds te zeggen en op anderen heeft Hij niets aan te merken.
4. *Een aanmoediging*: "Wie oren heeft, moet horen..."
5. *Een aanbod*: "Wie overwint zal..." Hierbij worden beelden gebruikt die vooruitwijzen naar het laatste hoofdstuk van Openbaring.

1. Bemoediging

De eerste bemoediging die Jezus geeft is niet op basis van wat de Efeziërs wel of niet gepresteerd hebben, maar Hij laat hen iets zien wie Hij Zelf is. Jezus is Degene die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, de engelen van de zeven gemeenten. Dit is niet alleen een beeld van de macht van Jezus, maar ook een tegenbeeld van de macht van de Romeinse overheersing. De eerste lezers dachten ongetwijfeld aan de munt die in omloop was met aan de ene kant een beeld van de Romeinse keizer Hadrianus en aan de andere kant een halve maan en *zeven sterren*. Met dit symbool wilde hij laten zien dat zijn heerschappij zich uitstreckte tot het heelal. Maar dit beeld kan alleen aan Christus toegekend worden. Verder wordt beschreven dat Jezus zich tussen de kandelaren beweegt, wat een beeld is van de intieme betrokkenheid van Christus bij Zijn gemeenten. Het is er niet een, maar het zijn zeven kandelaren. Dit is het getal van de volledigheid, wat symboliseert dat Hij dichtbij aanwezig is bij iedere gemeente die Hem toebehoort. Dus ook bij ons.

De gemeente in Efeze is standvastig en volhardend in de juiste leer. Ze hebben onderscheidingsvermogen om een valse leer te herkennen en ze hebben de moed om de leugenaars buiten de deur te houden. Waar wij soms moeite kunnen hebben met mensen die "strak in de leer zitten", is deze standvastigheid juist iets wat Christus in hen prijst. Het is net als het tegengaan van valsmunterij. Iemand die onderzoekt of geld wel of niet vervalst is, weet hoe een authentiek bankbiljet eruitziet. Voor zo iemand is het niet het belangrijkste om alle valse biljetten te kennen die in de omloop zijn. Het enige exemplaar wat hij heel goed moet kennen is het origineel. Zo ziet en voelt hij meteen wanneer hij een vals biljet in handen heeft. Zo is het enige wat ons te doen staat dat wij dusdanig vertrouwd raken met Hem door persoonlijk gebed en het lezen en kennen van Zijn Woord. (Het lezen van 1 Tim. 1:3-7 geeft inzicht in hoe dat ging bij de Efeziërs)

2. Berisping

Jezus berispt de gemeente omdat ze de liefde van weleer hebben opgegeven. Waar ze zo bedreven waren in het behouden van de orthodoxe leer, zijn ze de orthopraxis uit het oog verloren. Want de levenswandel van een christen wordt gekenmerkt door liefde: liefde voor God en daar vanuit liefde voor je naaste (Mat. 22:37-39). Het waren mensen die alle juiste antwoorden konden opnoemen, maar geen liefde in hun hart hadden. Ook vandaag de dag in de kerk kan er enorm liefdeloos en genadeloos over mensen gesproken, wat gerechtvaardigd wordt door het gevoel dat je "de waarheid verdedigt". Zonder liefde kunnen onze overtuigingen snel moralistisch worden wat kan leiden tot:

1. Blinde vlekken. Omdat we zo standvastig zijn dat we geen rekening houden met de mogelijkheid dat we er soms ook naast kunnen zitten. Daarom staan we niet open voor andere inzichten.
2. Valse zekerheden. Zonder liefde kan het zijn dat we Jezus niet zien als een Persoon om van te houden, maar een dogma om in te geloven. We gaan naar Jezus toe omdat het hebben van de juiste antwoorden ons een gevoel van zekerheid geeft. Maar de zekerheid die Jezus aanbiedt zit niet in ons begrijpen, maar in ons vertrouwen in Hem door onzekerheden heen.
3. Neerkijken op anderen. Stellige overtuigingen kunnen ons hard maken waardoor je sneller neerkijkt op mensen die niet tot jouw inzicht komen. Nederigheid leidt ertoe dat je vertrekt vanuit de verbinding met de ander en het uitgangspunt hebt dat die ander jou zelfs iets zou kunnen leren.

Als onze liefde bekoeld is, moeten we serieus in de spiegel kijken. Jezus zegt dat ze drie dingen moeten doen: bedenken, bekeren en handelen. Ze moeten bedenken als eerste van welke hoogte ze gevallen zijn. Misschien ben je in de loop der jaren een beetje vastgeroest en heb je niet meer de sprankelende liefde voor Jezus als eerst. Ze moeten zicht bekeren, wat betekent dat ze niet wat aanpassingen hier en daar moeten maken, maar zich 180 graden moeten omdraaien om terug te gaan naar waar ze vandaan komen. Als je een verkeerde afslag hebt genomen, dan is de enige weg vooruit om terug te gaan naar het kruispunt waar het misging, om vervolgens de goede afslag te nemen. En als derde moeten ze weer handelen zoals vroeger. Het moet niet alleen bij nieuwe inzichten blijven, maar ook tot een vernieuwd leven. In zekere zin zou je mensen niet hoeven te vertellen wat je gelooft als het niet eerst zichtbaar is in je leven.

3. Belofte

Liefde is niet optioneel maar essentieel. Hun bekering is allesbepalend voor hun toekomst. Of ze dat nu wel of niet doen, aan beide scenario's zijn beloftes aan verbonden. Dit laat overigens zien hoe het genre van profetie veel breder is dan enkel en alleen toekomstvoorspelling. Het doel van de profeet is om zijn hoorders een andere weg in te laten slaan. Als een toekomstbeeld geschetst wordt, dan is dat een plaatje van wat er gaat gebeuren als je je niet bekeert. In het geval van Efeze lezen we dat hun kandelaar verwijderd zal worden. De gemeente, hun getuigenis en hun impact zullen dan ophouden te bestaan. Maar als ze zich bekeren, omdat ze horen wat de Geest tegen de gemeenten, en heel specifiek nu tegen hun gemeente zegt, dan zullen ze overwinnen.

En wie overwint zal Hij laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dit is een verwijzing naar Genesis 2:9. Nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren geweest door het eten van de boom van goed en kwaad, werden ze uit het paradijs verbannen. Pas als de schade die daar is aangericht door de zondeval is rechtgemaakt, zullen de Efeziërs, en wij met hen, weer in staat zijn om in Gods paradijs te wandelen en te eten van de levensboom. Het beeld van deze levensboom komt ook terug in Openbaring 22, waar we lezen dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid zijn geworden, de herstelde schepping van God. Het beeld van de levensboom is in bijzonder van toepassing voor de gelovigen in Efeze, aangezien de stad bekend stond om de verering van de godin Artemis. Zij werd eerst vereerd rondom een heilige boom en later in een grote tempel met een bostuin die ook wel 'het paradijs' werd genoemd. Het is een beeld wat indruist tegen de dominante religieuze cultuur van toen: Christus is in ieder opzicht superieur boven iedere keizer en iedere Grieks-Romeinse god! We worden uitgenodigd om in een werkelijkheid te leven waarin Christus heerst en boven alles en iedereen uitstijgt.

Wanneer we willen groeien in liefde voor Jezus, dan moeten we ons herijken op Zijn liefde voor ons. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij is de eerste en de laatste. Als je weer onder de indruk raakt van hoe Christus bereid was Zijn leven voor jou te geven, dan mag dat ons iedere keer tot het diepst van ons hart raken. Laat wie oren heeft, horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.

LIEDEREN

685 – Hosanna

763 – Ik heb U nodig

Herstel mijn eerste liefde

550 – U behoort ik toe

849 – Goedheid van God

843 – Vaste hoop

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Hoe standvastig ben jij in jouw geloof? Waaraan is dat te merken? In hoeverre kun je daarin ook “onderscheiden waar het op aankomt”? (Fil. 1:10)
4. Wat vind je ervan dat Jezus niet alleen de goede dingen benoemt, maar ook wat niet goed is? Waarom zou Hij dat doen? Waarin voel jij je aangesproken?
5. Zonder liefde kunnen onze overtuigingen soms moralistisch en hard worden. Herken je dat bij jezelf?
6. Herken jij het belang van de ‘eerste liefde’ in de gemeente van Christus? Waarom is dat zo belangrijk, denk je? Denk je zo nu en dan weleens na hoe het zit met jouw eerste liefde? Zou je dat – in het belang dat Jezus eraan hecht – een prominente(re) plek in je leven met God en zijn gemeente willen geven? Op welke manier zou dat kunnen?
7. “Kom tot inkeer en doe weer als vroeger”. Is er iets in jouw leven waarop dit van toepassing is voor jou? In het bijzonder als het gaat over de liefde die je hebt voor Jezus en je naaste.

8. Onze daden en onze keuzes hebben consequenties. Als de Efeziërs geen berouw tonen, worden ze niet meer door Christus erkend. Doen ze het wel, dan zullen ze overwinnen en eten van de levensboom in het paradijs. Wat vind je ervan dat Christus dit zo scherp neerzet? Hoe helpt dit jou wel of niet in de belangrijke keuzes die jij te maken hebt?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, dank U wel dat U zo liefdevol aanwezig bent in ons midden. Help ons om te onderscheiden waar het op aankomt en standvastig te staan in ons geloof. Maak ons onwankelbaar, ook als we veel te verdragen hebben omwille van Uw naam. En daar waar de liefde ontbreekt in ons midden, laat het ons dan zien. Houd ons een spiegel voor, daar waar we van grote hoogte gevallen zijn en herstel onze eerste liefde. We willen horen wat de Geest tegen ons te zeggen heeft, opdat we mogen overwinnen en zullen eten van de levensboom in Uw paradijs. Alle dank, alle eer, alle lof en alle macht komen toe aan Hem die op troon zit, Jezus Christus. Amen.

