

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 22 januari 2023

Prediker: Joop Strietman

Titel: Lijden - een boodschap voor Smyrna

Bijbelgedeelte: Openbaring 2:8-11 (NBV21)

*8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna:*

*“Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: 9 Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belast wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. 10 Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven. 11 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”*

### **Bijzonderheden:**

Deze zondag de derde preek in de preekserie over de brief aan de zeven gemeenten van Openbaring, getiteld: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?  
Maandag 15 januari gingen de Alpha en Beta Cursus van start.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Smyrna is de tweede gemeente die wordt aangesproken. Het is een gemeente die lijdt door armoede, laster, gevangenschap en zelfs dood. Allemaal vanwege hun christelijke getuigenis! De eerste twee brieven gaan daarmee over liefde (Efeze) en lijden (Smyrna). Wellicht zijn dit de twee belangrijkste kenmerken van gezonde christelijke gemeenten!

Zoals we vorige week keken naar de liefde, zo ligt in de boodschap van Jezus deze week de nadruk op lijden en vervolging.

Lijden wij in Nederland ook of lijden wij alleen méé met onze broeders en zusters die elders vanwege hun geloof worden vervolgd?

Een moeilijk of naar onderwerp, maar gezien alle keren dat Jezus tegen zijn leerlingen sprak over lijden en vervolging, hoort het er blijkbaar bij. En het jaarlijkse rapport van Open Doors laat ook deze maand weer zien dat het anno nu nog steeds zo is en maar niet beter lijkt te worden.

Maar laten we daarbij niet de bemoedigende woorden van Jezus vergeten die Hij meegaf aan de eerste twee gemeenten. Vorige week: *“Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat”*, en nu: *“Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.”*

En er volgen er nog meer...

Houd vast! Houd vol!

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

## MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

NB. Deze keer vind je hier heel veel teksten die verband houden met het onderwerp. Kies vóór de kringbijeenkomen welke je daarvan wilt lezen.

Openbaring 1:12-17, Openbaring 6:9, Openbaring 7:13-14, Openbaring 11:7, Openbaring 13:6-7 en 15, Openbaring 17:6, Openbaring 18:24, Openbaring 20:4, Matteüs 4:1, Matteüs 5:11-12, Matteüs 27:39, Johannes 15:18-21, Handelingen 14:21-22, Romeinen 8:17, Kolossenzen 1:24, Hebreëën 12:2-3, 1 Tessalonicensen 3:1-8, 1 Petrus 4:12-16, 1 Petrus 3:13-16, Jakobus 1:2-4.

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Smyrna is een gemeente die lijdt vanwege hun christelijke getuigenis. Jezus voorzag/voorzegde tijdens zijn driejarige bediening diverse keren dat Zijn volgelingen vervolgd zouden/zullen worden. Al in het boek Handelingen worden deze woorden bewaarheid: keer op keer is sprake van vervolging, mishandeling, steniging en laster. Maar je leest het ook door heel het boek Openbaring heen.

Vorige week kwam voor de dertigste keer het Open Doers-rapport uit over christenvervolging. Daarin lezen we dat lijden en vervolging om Jezus' naam nog steeds voorkomt en niet minder wordt: alleen al in de top-50 hebben 312 miljoen christenen te maken met zeer zware of extreme vervolging. In Afrika wordt 1 op de 5 christenen zwaar verdrukt, in Azië 2 op de 5 en in Latijns-Amerika 1 op de 15.

De brief aan de gemeente in Smyrna begint met een beschrijving van Jezus: *“Dit zegt Hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft.”* (Openbaring 2:8) Hoe belangrijk om in het ergste lijden van Jezus mee te krijgen dat zelfs de dood niet het laatste woord heeft.

Het is leerzaam dat deze brief en ook het laatste Bijbelboek Openbaring in totaliteit begint met zo'n indrukwekkende presentatie van Jezus in Zijn liefde, macht en majesteit. (Openbaring 1:12-17) Hij is zo machtig, maar ook zo ongelofelijk vol liefde, teder, waakzaam en geruststellend. Zo is Jezus ook voor ons. Hij is echt de Goede Herder, wandelend tussen de gouden kandelaren: Zijn kostbare gemeenten!

Voor deze 'vervolgde kerk' in Smyrna heeft Jezus louter bemoedigende woorden. Hij zegt: “Ik weet...”, met andere woorden: Jezus heeft wéét van hun pijn en lijden. Dat is op zichzelf van grote betekenis.

Verder spreekt Hij van hun *‘armoede ... hoewel u rijk bent’*. Rijk in Christus. Bij de gemeente in Laodicea is het precies het tegenovergestelde. Wat een verschil! De snelst groeiende kerk in onze tijd is de Iraanse kerk. Tegelijkertijd is dat ook een zwaar vervolgd kerk. Dat bepaalt ons ook bij de vraag: Wie zijn er nu echt rijk en wie niet?

Ajith Ferdando is van Sri Lanka en werkte daar zijn leven lang bij Youth for Christ. In zijn boek *‘Vreugde vermengd met pijn’* schrijft hij: “In de westerse kerk is naar mijn mening een gebrekkig begrip van het lijden een van de ernstigste blinde vlekken op theologisch vlak. Christenen krijgen niet te horen waarom zij, als volgelingen van Christus, moeten rekenen op lijden en waarom dat belangrijk is voor hun geestelijke groei. Het goede leven wordt gezien als een basisrecht. Als dat er niet is, denkt men dat er iets fout gegaan is.”

De bekende Duitse theoloog Bonhoeffer is om zijn verzet tegen Hitler enkele weken voor het einde van de oorlog opgehangen. Hij schreef: 'Lijden is het kenmerk van een ware christen'.  
Wat betekent dit allemaal voor ons, in een tijd dat het voor ons allemaal nog wel mee lijkt te vallen? We hoeven het lijden niet op te zoeken, maar soms is het wel onvermijdelijk. Christenen zijn in de ogen van sommigen ronduit een verachte groep. Ook in Nederland, 2023.

De lijdende kerk van Smyrna krijgt van Jezus complimenten en bemoedigingen. Joop Strietman daagde ons uit om na te denken over de vraag wat Jezus vandaag van onze kerken in Nederland zou zeggen en van onze eigen rol daarin. Het kan geen kwaad om daar eens biddend over na te denken en er je voordeel mee te doen. Uiteindelijk is dat toch het enige wat telt.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

847 – Onze schuilplaats is God

717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Richt je oog toch op Jezus

542 – God van trouw

836 – Door en door goed

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
  - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Lees ieder voor zichzelf de lezing van vandaag: Openbaring 2:8-11. Noteer wat jou het meest opvalt/aanspreekt en waarom. Deel dat met elkaar.
4. Christenen over heel de wereld worden vervolgd om hun geloof in Jezus. Hoe vaak sta je daarbij stil? In welke mate voel je bewogenheid voor je broeders en zuster in die situatie?
5. We hoeven het lijden niet op te zoeken en zeker niet te omarmen, maar soms is het onvermijdelijk als we resoluut voor Jezus kiezen. Wat denk je over deze gedachte? Lees Johannes 15:18-21. Op welke manier ken je deze vervolging/haat van de wereld omdat je christen bent wel/niet in je eigen leven? Hoe ga je ermee om (zowel de aanwezigheid als afwezigheid van vormen van vervolging)?

6. Jezus zegt: *“Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”* Jezus maakt duidelijk verschil tussen eerste en tweede dood. De eerste (aardse) kan je overkomen, maar de tweede is overwonnen als je voor Hem kiest. Hoe kijk jij daarnaar in omstandigheden die met leven en dood te maken hebben? Kun je iets delen uit eigen ervaring op dat punt? Helpen de beloften van Jezus die we vorige en deze week meekregen daarbij? Hoe?

*“Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”*  
*“Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.”*

7. Joop vertelde over een Chinese arts die vertelde: ‘Een beetje vervolging is goed voor de kerk. Tegenwind maakt je sterker!’ Kun je iets uit eigen ervaring delen waardoor geestelijke tegenwind jou sterker maakte?

8. Jezus zag dat de gemeente in Smyrna ondanks armoede en ellende, rijk was. In hoeverre zijn wij ondanks onze rijkdom en welvaart ook net zo rijk omdat we Christus kennen? Op welke manier staat aardse rijkdom en welvaart daarvan in de weg?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, U bent de eerste en de laatste, U was dood, maar U bent opgestaan uit de dood en U leeft voor eeuwig! Wat een eer om uw volgeling te zijn, ook als het betekent dat we lijden en ellende zullen kennen als gevolg daarvan. U bent ons alles waard, wat zijn we rijk om U te mogen kennen en met U te mogen leven voor eeuwig! Help ons niet bang te zijn als we op de proef gesteld worden en geef ons de moed om U trouw te blijven tot in de dood. Ook wanneer we soms struikelend achter U aan gaan, richt ons dan op. Geef ons alles wat we nodig hebben om te overwinnen, niet uit eigen kracht, maar door Jezus die de overwinning voor ons behaald heeft. Prijs Zijn grote naam voor eeuwig, amen!

\*\*\*\*\*

