

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 8 januari 2023

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?'

Bijbelgedeelte: Openbaring 1:9-20 (NBV21)

1 Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen. Ja, amen. 8 'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'

9 Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.' 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. 16 In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt: wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf.'

Bijzonderheden:

Deze zondag de eerste dienst voor ons als gemeente in het nieuwe jaar en de start van een nieuwe preekserie over de boodschap van Jezus aan de zeven gemeenten, Openbaring 1-3.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Mogen we beginnen met jullie hartelijk te danken voor alle inzet, liefde en trouw in het afgelopen jaar!

En mogen we jullie Gods zegen toebidden voor een gelukkig en gezond, een betekenisvol en vruchtbaar nieuw jaar. Voor jullie persoonlijk, jullie dierbaren en heel in het bijzonder ook voor jullie huiskringen.

Het lijkt alweer lang geleden, maar je herinnert je wellicht nog de laatste preek in de serie 'Ik ben'. Die werd gehouden op 4 december jl. en kwam uit Openbaring 1:1-8.

Zondag 8 januari gaan we in zekere zin verder waar we gebleven zijn en lezen we het gedeelte dat volgt: Openbaring 1:9-20.

Het is het begin van een nieuwe preekserie getiteld: 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?'

Wigle verzorgde n.a.v. Openbaring 1:9-20 de inleiding op de serie, hierna zullen we de boodschap aan de 7 gemeenten volgen zoals beschreven in Openbaring 2 en 3.

We bidden dat deze serie aan het begin van een nieuw jaar tot grote zegen zal zijn en we een groeiend verlangen mogen krijgen om waarlijk gemeente van Jezus Christus te zijn en steeds meer te worden.

In verbondenheid een hartelijke groet van Wigle en het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

2 Timoteüs 4:7-8, Kolossenzen 4:16, 1 Petrus 1:18-20, 1 Korintiërs 6:20, Titus 2:14, 1 Korintiërs 7:23, Matteüs 16:14-18, 22 en 23, Efeziërs 5:25-33, Matteus 17:1-8, Matheus 24:14, Matteüs 28:18, Psalm 119 de verzen 18,73 en 105, Johannes 1:1-5.

ENKELE OPMERKINGEN

Afgelopen zondag zijn we gestart met een nieuwe preekserie. De recente 'Ik ben'-preekserie krijgt een opvolging vanuit Openbaring 1-3. Daarbij richten we ons op de boodschap aan de zeven gemeenten van Klein Azië en stellen ons de vraag: 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?'

Openbaring als geheel en de specifieke boodschappen in het bijzonder zijn geschreven aan zeven bestaande gemeenten van toen, net als Paulus en de andere apostelen hun brieven schreven aan bestaande gemeenten. Maar we weten ook dat er zegen ligt in het lezen van brieven aan anderen gericht. Denk aan Paulus' woord aan de Kolossenzen (4:16) waarin hij oproept de brief ook voor te laten lezen aan de gemeente van Laodicea en vice versa. Zo zal er ook een uitwisseling geweest zijn tussen de verschillende boodschappen aan de zeven gemeenten en mogen wij als gemeente anno 2023 hen ook aan ons gericht zien.

Wigle schetste in de aftrap van de serie wat er met Johannes gebeurde, beginnend met vers 10. Wat overkwam hem? Wat leren we van zijn reactie? Maar ook: wat mogen we leren en ons toe-eigenen van hoe teder en bemoedigend Jezus Johannes tegemoet trad?

Bedenk bij het lezen van wat Johannes opschreef dat het Jezus Zelf is die de zeven gemeenten aanschrijft en aanspreekt. Je zou kunnen zeggen dat Hij de gemeente onderwerpt aan een analyse: wat zijn de sterke en zwakke punten van de betreffende gemeenten, wat zijn de kansen en bedreigingen? Of in meer bijbels en geestelijke termen: vindt Jezus in de gemeente terug wie Hij is? Ziet Hij in de gemeente zichzelf als de grote 'Ik ben' waaruit de gemeente leeft? Of om in de woorden van Johannes 15 te spreken: Zijn de gemeenten de vrucht van Wie Hij is als de wijnstok?

Met die vraag raken we de essentie van ons gemeente-zijn van hier en nu in de ongekende en ongewisse tijd waarin we leven. Laten we bidden dat God ons alle genade en wijsheid geeft om Jezus te mogen kennen zoals Hij gekend wil worden, gezien zoals Hij gezien wil worden. Ja, dat Hij in ons terugvindt wat Hij denkt over Zijn gemeente. Mogen we horen wat er aan het eind van elke boodschap aan de zeven gemeenten staat: Wie oren heeft hore wat de Geest tot de gemeenten spreekt.

LIEDEREN

683 – Heer, U bent mijn God

855 – U geeft rust

575 – Jezus alleen

Revelation song

785 – Fundament

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Als Johannes Jezus ziet valt hij als dood voor Jezus' voeten neer. Jezus' verschijning was anders dan toen Hij op aarde rondging. Ontzagwekkend verheven, krachtig, majestueus, heilig. Je leest het onder andere in Openbaring 1.

Wat is jouw beeld van Jezus? Hoe is dat beeld tot stand gekomen? Is het in de loop van de tijd veranderd? Zo ja, waardoor? Zo nee, waarom niet?

4. De bekende prediker John Stott maakte zich in 1957 zorgen over de invloed van de wereld op de de kerk. Het maakte dat hij te rade ging bij Openbaring 1-3, biddend dat er onder christenen een verlangen gewekt zou worden om tegen de tijdgeest in waarlijk gemeente van Jezus Christus te zijn en steeds meer te worden. Wat zie jij als een bedreiging in onze tijd om waarlijk gemeente van Christus te zijn?

5. Wigle schetste n.a.v. Petrus' bestraffing van Jezus (Matteüs 16:23-24) hoe gemakkelijk we bedacht zijn op de dingen van mensen en niet op die van God. Ervaar jij dat ook? En zo ja, kun je daar voorbeelden van geven?

6. Keizer Domitianus eiste van alle onderdanen en publieque een erkenning en aanbidding van zijn goddelijke status. Christenen konden daar niet aan meedoen. Het kostte hen uitsluiting en vervolging. Wat is iets waar jij als christen niet aan meedoet in onze tijd? En wat kost het je?

7. Jezus komt Johannes tegemoet als hij als dood voor zijn voeten valt. Dan legt Jezus Zijn rechterhand op hem en zegt: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.' Waar en om welke angst heb jij Jezus' rechterhand en bemoedigende woorden nodig, misschien wel juist aan het begin van een nieuw jaar? Durf je je antwoord met de kring te delen? Is er vrijmoedigheid in de kering om te bidden dat Jezus eenieder tegemoet komt over wat hij/zij in openheid deelt?

8. Neem uitgebreid de tijd om met en voor elkaar te bidden. Voor jezelf, je dierbaren, je medekringgenoten (ook hen die mogelijk afwezig zijn), onze gemeente.

GEBEDSSUGGESTIE

Here mogen we aan het begin van een nieuw jaar en een nieuwe preekserie horen van U zelf. Horen hoe U over uw gemeente denkt. Open onze oren opdat we mogen horen wat de Geest tot de gemeenten - ook de onze - zegt. In Jezus' naam. Amen.

