

# PREEK DOOR DE WEEK

Lijden - een boodschap voor Smyrna

Openbaring 2:8-11 (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Lijden - een boodschap voor Smyrna

### Lijden als christen

*'Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.*

*Als u gehoord wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.'* ([1 Petrus 4:12-16](#) NBV21)

Iemand vroeg mij laatst: 'Heeft lijden altijd een doel?' Nu ben ik niet een alwetende Bijbelkenner, maar ik heb genoeg levensgeschiedenis en geloofservaring achter de rug om er iets over te durven zeggen. Ik antwoordde: 'Lijden is een gegeven waar je zin aan kunt geven. Als het je al iets brengt, is het loutering, besef van afhankelijkheid en meer inlevingsvermogen bij lijden van anderen.'

Er zijn complete boeken geschreven over 'de vraag van het lijden'. Je kunt stellen dat het boek Job in de Bijbel daar een sterk voorbeeld van is. Het is een onderwerp waar je met fijngevoeligheid mee om moet gaan, want een overhaaste of domme 'verklaring' voor het lijden van anderen kan de pijn alleen maar groter maken.

In deze woorden van Petrus gaat het uitdrukkelijk om lijden vanwege het geloof. Je kunt je door wangedrag lijden op de hals halen, Petrus noemt deze mogelijkheid hier ook, maar daarvoor draag je dan uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid en consequenties.

In de woorden gericht tot de gemeente te Smyrna ([Openbaring 2:8-11](#)) is sprake van lijden als christen: ellende, armoede, valse beschuldigingen, vervolging, beproeving... Johannes schrijft - uit naam van Christus - aan deze gelovigen dat zij 'trouw moeten zijn tot in de dood'.

Laat die woorden op je inwerken. Er wordt niet beloofd dat het lijden tijdens dit leven wordt weggenomen. Er wordt gezegd dat de christenen vol moeten houden, niet bang moeten zijn en feitelijk 'rijk' zijn vanwege hun geloof. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen!

### Gebed

Heer, er is lijden waar wij geen zinnige verklaring voor kunnen geven. We brengen onze vragen en ons verdriet bij U. Als we pijn voelen omdat we U volgen, willen we trouw volhouden.

## Lijden - een boodschap voor Smyrna

### Kijken naar Jezus

Deze week kijken we naar de boodschap in het boek Openbaring voor de gemeente in Smyrna. Bij iedere gemeente begint de boodschap met de woorden 'Ik weet'. Jezus kent de situatie van de gemeenteleden. Toen ik nog eens doorlas wat Jezus de gemeente in Smyrna meegeeft, viel me iets op. Jezus wéét niet alleen wat de mensen daar doormaken. Hij heeft het zélf ook doorgemaakt. In [Openbaring 2:9](#) lezen we:

*'Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen.'*

Jezus weet hoe de mensen in Smyrna belasterd worden. Hij is ook het mikpunt van laster geweest, zelfs toen Hij aan het kruis hing. We lezen dit in het Evangelie van Matteüs: *'De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.'* ([Matteüs 27:39](#)) Jezus weet ook van het lijden dat de mensen in Smyrna nog te wachten staat. Hij zegt dat sommigen door de duivel op de proef zullen worden gesteld. Ook dat heeft Jezus zelf meegemaakt, zoals je kunt lezen in Matteüs 4: *'De Geest leidde Jezus naar de woestijn, waar de duivel Hem op de proef zou stellen.'* ([Matteüs 4:1](#), GNB)

Omdat Jezus al deze dingen zelf heeft doorgemaakt, kan Hij als geen ander tegen de mensen in Smyrna zeggen: *'Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat.'* ([Openbaring 2:10a](#))

De boodschap aan Smyrna is ook voor onze gemeente relevant. Hoe gaan wij om met lijden? En hoe kijken wij naar de toekomst? Wanneer we kijken naar Jezus, hoeven we niet bang te zijn voor heden of toekomst. Echt niet, want Jezus zegt het zelf!

Kijken naar Jezus, die het allemaal weet en zelf heeft doorgemaakt. Dat hielp de mensen in Smyrna door moeilijke tijden heen. Dat helpt ook ons wanneer we het moeilijk hebben. In Hebréeën 12 wordt deze boodschap nog eens mooi verwoord:

*'Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit Hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars heeft verduurd. Dat zal u helpen de moed niet te verliezen en de strijd niet op te geven.'* ([Hebréeën 12:2-3](#), GNB)

### Gebed

Heer, U kent mij door en door en weet wat ik meemaak. Naar U wil ik kijken.

## Lijden - een boodschap voor Smyrna

### Volharding

*'Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.'* ([Openbaring 2:10](#))

Als gemeenteleden onderwerpen zouden mogen aandragen voor een preek op zondag, dan zou een onderwerp als vervolging en lijden waarschijnlijk niet in de top tien staan. Het is iets wat ver van ons af lijkt te staan, ook al weten we wel dat dit in andere delen van de wereld de harde werkelijkheid is. Vandaag nog ontving ik een mail van Stichting Open Doors waarin stond dat 1 op de 7 christenen zijn of haar geloof niet in vrijheid kan beleven.

Ik vind het eerlijk gezegd een ongemakkelijk onderwerp. Hier in het rijke westen lijkt er op dit gebied niet veel aan de hand te zijn. Ik kan op zondag met een gerust hart naar de kerk gaan en mijn broeders en zusters ontmoeten. En tegelijkertijd raakt het me diep als ik verhalen lees over vervolgte christenen, die ook mijn broeders en zusters zijn. En dan besef ik dat ik veel te weinig aan hen denk en voor hen bid. En dan neem ik me gelijk weer voor om dat meer te gaan doen. Misschien is het alleen daarom al goed dat we de boodschappen aan de zeven gemeenten behandelen.

De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat hoe meer de kerk vervolgd en onderdrukt wordt, hoe harder de kerk groeit. Dat op zichzelf is al een krachtige getuigenis! We dienen een almachtig God die zijn gemeente niet loslaat. Die, als het er werkelijk op aankomt, Zijn kinderen op een heel bijzondere manier bijstaat en kracht geeft. En toch zorgt dat hier op aarde niet altijd voor een happy end.

Tijdens de voorbereiding voor deze overdenking las ik het verhaal van een van de leerlingen van Johannes, een bisschop van de gemeente Smyrna genaamd Polycarpus. Toen hij 86 jaar oud was, werd hij veroordeeld tot de doodstraf omdat hij zijn Heer en Heiland niet wilde vervloeken. Toen hij vervolgens naar de brandstapel werd geleid zei hij:

*"Hem heb ik 86 jaar gediend en nooit heeft Hij mij kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn Koning, die mij gered heeft, nu verloochenen?"*

Wat een getuigenis en wat een vertrouwen! Aan het eind van [vers 10 van Openbaring 2](#) staat: *'Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.'*

Misschien geen happy end hier op aarde maar wat een glorieus begin van het werkelijke leven met zijn Koning en Heer voor deze oude bisschop.

### Gebed

Vader in de hemel, help mij in mijn toewijding aan U. Dank U voor het voorbeeld van deze bisschop en van zoveel broeders en zusters die voor U het hoogste offer hebben gebracht omdat ze wisten dat niets hen kan scheiden van uw liefde. Amen.

donderdag 26 januari 2023

Lijden - een boodschap voor Smyrna

## Bemoedigen

Een tijdje geleden sprak Henk Binnendijk bij ons en hij vroeg aan onze gemeente wie er iedere dag minstens een kwartier in de Bijbel leest. Een confronterende vraag. Maar wel een heel wezenlijke vraag, een vraag van levensbelang.

Ik denk dat wij misschien zonder dat we het zelf weten, geestelijk lijden. We lijden omdat we ons leven vullen met alledaagse zaken. We leven met de waan van de dag, simpelweg omdat onze maatschappij dat van ons vraagt. We werken, de kinderen gaan naar school, we doen boodschappen, we houden de media en social media in de gaten, enzovoort. Daarnaast hebben we tijd nodig om te ontspannen en te sporten om onszelf weer op te laden voor de volgende dag. Ik denk dat dat hedendaags lijden is. We lijden omdat we geen tijd hebben en geen tijd nemen om God te zoeken. In die zin zijn wij heel erg arm. God belooft ons het LEVEN, lezen we in [Openbaring 2:10b](#): *“Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven.”*

De grote valkuil is dat we denken dat we dit alleen kunnen oplossen. En dit is waar de vraag ‘hoe denkt Christus over zijn gemeente?’ weer een beetje wordt beantwoord: we hebben elkaar nodig!

In [Hebreeën 10:24-25](#) staat: *‘Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.’*

Ik wil jullie vandaag graag bemoedigen met de woorden uit [1 Petrus 3:13-16](#): *‘Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver.’*

En hoofdstuk [4:8](#) zegt: *‘Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.’*

## Gebed

Heer, dank U voor uw Woord; help ons om elkaar te bemoedigen en eensgezind te zijn.

## Lijden - een boodschap voor Smyrna

### Lijden omdat je erbij hoort

*Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. ([Jakobus 1:2-4](#))*

Dat ik een blij geloof heb, heeft zeker te maken met wat God voor ons deed en met Zijn beloften voor de toekomst. Maar Jezus stak ook niet onder stoelen of banken dat lijden een gevolg kan zijn van het bij Hem willen horen.

In de gebedsbrief van Open Doors las ik over Layla. Een meisje van 12 jaar dat met haar ouders vanwege hun christen-zijn moest vluchten naar een andere omgeving. Op haar nieuwe school - superspannend - bleek zij de enige die geen hijaab droeg. Het leverde haar kritiek op van de leerkracht en haar klasgenoten moesten niets van haar weten...

Mijn oudste kleindochter is verlegen, twee weken geleden ging zij na hun verhuizing ook voor het eerst naar haar nieuwe school. Wat een geruststelling te horen dat ze op de eerste dag al met nieuwe vriendinnetjes speelde en zelfs al een uitnodiging ontving voor een verjaardagspartijtje. Vind je het gek dat ik volschiet als ik dan aan Layla denk? Hoe zeer zal haar niet welkom zijn gedaan hebben bij haar en haar ouders?! Wat is lijden voor Christus toch onbarmhartig en onrechtvaardig. En wat moeten ouders doen? Om de lieve vrede meedeinen met de meerderheid, zelfs als die tegen je geloof en hart ingaat en je weet dat dat uiteindelijk niet de beste keus is voor je kind?

Onlangs las ik het boek 'Gods smokkelaar' van Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, een van de organisaties die zich inzetten voor de vervolgte christenen. Je leest er in over de onvoorstelbare voorzienigheid van God, maar ook over schrikbewinden die verbieden met je kinderen over God te praten. Kerken die verboden worden of kunnen kiezen om zich te laten registreren met alle daaraan verbonden gevolgen, zoals alleen door de staat goedgekeurde preken en, waar dat nodig geacht wordt, aanpassing van Gods Woord. Moet je dan meedoen met wat in de maatschappij gevonden wordt en als je niet oppast, daar een verlengstuk van worden? Alsof God in onze tijd een andere Bijbel zou schrijven, precies zoals de meerderheid van de mens het zou willen...

Anne van der Bijl schrijft veel dingen om over na te denken op het gebied van het volgen van Jezus. O.a. dit: "Vervolging is een vijand die de kerk heel vaak heeft ontmoet en overwonnen. Maar onverschilligheid zou een veel gevaarlijker vijand kunnen zijn."

Jezus geeft aan de gemeenten prachtige beloften mee. Vorige week: "Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat." en nu: "Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven." Er volgen er nog meer... Houd vast! Houd vol!

**Laten we bidden** voor Layla en haar ouders en iedereen die een keus te maken heeft.

Here God, Help ons bij al onze belangrijke keuzes te onthouden dat we als christen niet van de wereld zijn maar van U! Geef ons alle moed, Heer, om voor U te blijven kiezen. Mogen we altijd zicht op U houden en op U blijven vertrouwen. Geef ook uw nabijheid en bescherming, Heer, waar dat zo nodig is.

zaterdag 28 januari 2023

Joop Strietman sprak zondag over [Openbaring 2:8-11](#) (NBV21), deel 3 van de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?' Titel: Lijden - een boodschap voor Smyrna.

Smyrna is de tweede gemeente die wordt aangesproken. Het is een gemeente die lijdt door armoede, laster, gevangenschap en zelfs dood. Allemaal vanwege hun christelijke getuigenis! De eerste twee brieven gaan daarmee over liefde (Efeze) en lijden (Smyrna). Wellicht zijn dit de twee belangrijkste kenmerken van gezonde christelijke gemeenten! Jezus vertelde immers al dat anderen door onze liefde zullen weten dat we bij Hem horen (Johannes 13:35). Ook sprak Hij regelmatig over het feit dat Zijn leerlingen vervolgd zullen worden. Keer op keer lezen we daar ook over in het boek Handelingen.

Jezus laat in zijn boodschap aan de gemeente in Smyrna zien dat Hij wéét heeft van hun pijn en lijden. Verder spreekt Jezus van hun 'armoede ... hoewel u rijk bent'. Bij de gemeente in Laodicea is het precies het tegenovergestelde. Wat een verschil!

De snelst groeiende kerk in onze tijd is de Iraanse kerk. Tegelijkertijd is dat ook een zwaar vervolgd kerk! Open Doors meldt: 'Alleen al in de top-50 hebben 312 miljoen christenen te maken met zeer zware of extreme vervolging. Wereldwijd is de vervolging tot bizarre hoogte gestegen; in Latijns-Amerika heeft 1 op de 15 christenen met zware verdrukking te maken, in Afrika is dat 1 de 5 en in Azië zelfs 2 op de 5.' Wie zijn er nu echt 'rijk' en wie niet?

De bekende Duitse theoloog Bonhoeffer is om zijn verzet tegen Hitler enkele weken voor het einde van de oorlog opgehangen. Hij schreef: 'Lijden is het kenmerk van een ware christen'. Wat betekent dit voor ons, in een tijd dat het voor ons nog wel mee lijkt te vallen? Komt dat door ons vrije land of soms ook door onze keuzes die voor anderen misschien niet altijd heel duidelijk op Jezus gericht zijn?

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Stelling: We hoeven het lijden niet op te zoeken en zeker niet te omarmen, maar soms is het onvermijdelijk indien we resoluut voor Jezus kiezen. Mee eens of oneens?

Waarom kan jouw omgeving zien dat je christen bent?

Waarom zou dat gemakkelijk gerespecteerd worden, of waarom niet?

Aan welke persoonlijk meegemaakte situaties denk je met name?

Op welke manier leef en lijd jij mee met vervolgd broeders en zusters?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 22 januari 2023 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 29 januari, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbeltekst: [Openbaring 2:12-17](#) (NBV21)

Titel: Waarheid - een boodschap voor Pergamum.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 27 januari.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.