

PREEK DOOR DE WEEK

Liefde - een boodschap voor Efeze

[Openbaring 2:1-7](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Liefde - een boodschap voor Efeze

Passie

“Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger.”
([Openbaring 2:5](#) NBV21)

Veel werkgevers en -nemers hebben ze weer achter de rug: eindejaarsgesprekken. Een spannend moment, want er wordt teruggekeken op het jaar en de inzet van de werknemer wordt besproken. Beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken – ze hebben allemaal een specifiek doel en ze brengen vanzelfsprekend een zekere spanning met zich mee.

Het lijkt wel of de Heer aan het begin van het laatste Bijbelboek een rondje langs een aantal kerken maakt om te laten weten hoe Hij oordeelt over hun functioneren. Er worden complimenten uitgedeeld, maar er klinkt ook scherpe kritiek. Als je deze woorden in onze tijd leest, dan is het goed om je te realiseren dat deze beoordelingen betrekking hadden op specifieke geloofsgemeenschappen in historische omstandigheden. Niet alles wat gezegd wordt kun je zomaar toepassen op kerken van vandaag, maar natuurlijk kun je er wel lessen uit trekken!

Je gaat de rapportcijfers van een ander niet op je eigen functioneren van toepassing verklaren en het is onverstandig om het doktersrecept van een andere patiënt voor eigen gebruik bij de apotheek in te leveren. Laten we daarom met enige afstand naar deze woorden kijken, op zoek naar dingen die relevant kunnen zijn voor ons eigen functioneren.

Laat ik het persoonlijk maken. Als ik kijk naar wat de Heer zegt over de kerk te Efeze, zijn er dan punten die mij als gelovige aan het denken zetten?

Mijn geloofsleven kabbelt rustig verder – over het algemeen – maar routine kan behulpzaam én riskant zijn. Goede gewoontes zoals Bijbellezen, bidden en met medegelovigen spreken – die kun je ter versterking van je persoonlijke geloof voortzetten. Maar blijf wel zoeken naar kansen om dit op een verfrissende, aanstekelijke manier te doen. Sleur kan onze passie kapotmaken.

Kerkgang. Tja, daar zit behoorlijk de klad in sinds de lockdowns. We hebben ontdekt dat je de dienst ook online kunt volgen, dus waarom zou je naar de kerk gaan? Ik moet vaststellen dat ik op dit punt ook mijn geloofsleven moet beteren. Ik las net online de woorden van een voorganger op Twitter:

“Ik moet eerlijk bekennen dat de moed mij steeds vaker in de schoenen zakt bij het zien van de lege stoelen.”

Onze eerste liefde kan bekoelen. En we kunnen allerlei ‘goede’ argumenten en excuses aanvoeren. Maar hoe zit het *echt* met onze passie?

Heer, help me om trouw te zijn.

Liefde - een boodschap voor Efeze

Is het geland?

“U hebt de liefde van weleer opgegeven...” ([Openbaring 2:4](#) NBV)

In [Openbaring 2:1-7](#) lezen we over de boodschap van de engel aan de gemeente in Efeze. De gemeente in Efeze krijgt in eerste instantie een compliment voor hun onderscheidingsvermogen om leugenaars en valse leer te ontmaskeren. Maar er is ook iets waarin ze zijn verslapt, zie vers 4: *“U hebt de liefde van weleer opgegeven”*. De gemeente in Efeze is standvastig in de leer, maar verzaakt in het praktiseren ervan. Je zou kunnen zeggen dat ze wel de kennis hebben, maar dat het in hun hoofd blijft, in plaats van dat het geland is in hun hart.

Wat zit er dan in hun hoofd, en waarin verzaken ze? Het antwoord staat in vers 4: liefde. De levenswandel van een christen wordt gekenmerkt door liefde: liefde voor God en van daaruit liefde voor je naaste. De gemeente in Efeze heeft kennis van God, van Zijn Zoon Jezus, van Zijn Liefde voor ons en van wat Hij voor ons gedaan heeft. Maar het lijkt erop dat het daarbij blijft, terwijl de gemeente in Efeze voorheen wel de liefde van God kon uitdragen (zie vers 5). Het dringende advies is dan ook in Openbaring 2 dat de gemeente in Efeze tot inkeer moet komen en weer moet doen zoals vroeger. Maar wat moeten ze dan precies doen?

Jezus zelf heeft het antwoord gegeven: *“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (...) Heb uw naaste lief als uzelf.”* ([Matteüs 22:37-40](#)). Het begint bij God liefhebben en daar zul je ook zeker je verstand bij nodig hebben. Je kunt alle bijbelteksten uit je hoofd kennen en precies weten hoe je een goede christen kunt zijn. Maar uiteindelijk moet het ook landen in je hart. Je mag vanuit je liefde voor God ook je naaste liefhebben. De liefde van God mag je uitdragen, je mag je naaste zien staan (zowel vriend als vijand), je mag leven vanuit Gods liefde.

Als je naar jouw eigen leven kijkt, hoe zit het dan met jouw hart en hoofd? Is de liefde geland in je hart? Of zit de liefde nog vooral in je hoofd? Als je daarover nadenkt, wat is dan jouw persoonlijke verlangen?

Heer, dank U wel dat U liefde bent.

Liefde - een boodschap voor Efeze

Hoofd en hart

Ook Isai en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar de HEER zei tegen Samuël: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.' ([1 Samuël 16:5-8a](#))

In het Oude Testament wordt zelfs een godsman als Samuël door de knappe verschijning van de oudste zoon van Isai op het verkeerde been gezet. God maakt het Samuël meteen duidelijk waar het Hem om te doen is: het hart! Het is een rode draad in de Bijbel, God die op zoek is naar het hart van Zijn schepselen. Hij is uit op een relatie met hen.

Samuël snapt er niks van als ook de andere zonen door God worden afgewezen om de volgende koning te worden. David, de jongste, is helemaal niet uitgenodigd. Hij is achtergebleven in de weilanden om op de schapen te passen. Er was door niemand op hem gerekend, behalve door God. Weer die rode draad. Waar wij soms geen oog voor hebben, is gezien door God. Wij beoordelen louter op het zichtbare. God weet dat het waardevolste meestal onzichtbaar is.

De vroege gemeente in Efeze is volgens Openbaring standvastig in de leer. Ze hadden hun zaakjes goed op orde. Daarmee werd valse leer vroeg herkend en buiten de deur gehouden. Op papier kon je hier een voorbeeld aan nemen. Jezus prijst de Efeziërs om hun standvastigheid, maar net als Zijn Vader in de hemel wijst Jezus hen op het onzichtbare. In je hoofd zit het goed maar in je hart niet meer. En daar is het Mij uiteindelijk om te doen.

Ik realiseer me: ik geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus, maar waar ben ik mee bezig? Geloof ik met mijn hoofd of met mijn hart? Geloof ik met gewoonten en al dan niet zelfopgelegde verplichtingen of kan ik niet wachten met Hem op te trekken omdat ik zoveel van Hem houd? Vaak is het tijd voor een nieuwe bekering.

Hoe zit dat met jou?

Heer, help ons om ons hart gericht te houden op U. Vul juist ons hart en laat ons het onzichtbare zien. Ik wil deel uitmaken van een gemeente die vol is van U en mag beginnen bij mezelf.

Wat is er toch met die liefde?

'En al zou ik alle kennis bezitten, maar had de liefde niet, dan was ik niets.' ([1 Korintiërs 13:2](#))

Afgelopen zondag behandelden we de eerste brief of boodschap aan de 7 gemeenten in Openbaring, te weten de brief aan de gemeente te Efeze. Stel je eens voor: Johannes krijgt in een visioen de opdracht van Jezus deze brieven te schrijven. In het openingsvers stelt Jezus zich voor als degene die tussen de kandelaars wandelt, waarbij kandelaars staat voor gemeenten ([Openbaring 1:3](#) en [2:1](#)) Hij beweegt zich tussen die gemeenten; Hij is er bij betrokken, niet afstandelijk, eerder een van hen. Maar wat gold voor die gemeenten toen, is ook voor de kerk nu. Stel je voor dat Jezus midden in De Meerkerk is! En toch is dat de situatie voor de gemeente te Efeze en voor ons.

Eerst prijst Jezus hen voor hun standvastigheid, ze zijn volhardend zonder te verslappen ([Openbaring 2:2-3](#)). Ze hadden onderscheidingsvermogen en hadden daardoor de werken van de Nicolaieten gehaat. Die werden geassocieerd met Bileam, de beruchte tegenstander van Israël die het volk verleidde tot afgodendienst en ontucht. (Numeri 22-24). Die geest heerste ook onder de Nicolaieten en verleidde hen tot compromissen sluiten met hun omgeving. Maar in Efeze hadden ze zich kranig geweerd. Nou, dan zou je toch zeggen: een goede gemeente, ze houden vast aan de waarheid. Maar toch ontbreekt er iets wezenlijks. In hun strijd voor de waarheid hebben ze de eerste liefde verloren. Kennelijk kun je je druk maken om allerlei zaken en dingen, en de liefde van en voor Jezus uit het oog verliezen.

Ik begon vandaag met een bekende tekst uit 1 Korinthe 13; kennis zonder liefde is niets, zegt Paulus, en beseft daarbij dat Paulus héél veel kennis had. Later legt hij in hetzelfde hoofdstuk uit: *'kennis zal verloren gaan – want ons kennen schiet tekort. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.'* (verzen 9 en 10)

Is al die kennis die we opdoen met bijbellezen, bijbelstudie, preken, dan niets waard? Wij allemaal doen kennis op, ik door studie, anderen weer door boeken, lezingen, etc. Maar hoe gaan we om met die kennis? Wil ik anderen daarmee overtroeven? Wat speelt dan de eerste rol, de kennis of de onderlinge liefde bewaren? Als ik Paulus goed begrijp staat de liefde centraal. Geen 'hete hoofden, koude harten'. Per se je gelijk willen halen in een discussie over de Bijbel brengt lang niet altijd winst.

Waar gaat het ons om in de onderlinge relatie? Ik vind het altijd zo mooi dat in het Evangelie volgens Johannes over Jezus staat geschreven: *'De genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.'* ([Johannes 1:17](#)) De genade - onverdiende gunst - staat voorop, daarna volgt de waarheid. Er is een balans tussen die genade en waarheid.

Jezus geeft in de boodschap aan Efeze maar één opdracht: *'Kom tot inkeer, bekeer je, en doe weer je eerste werken (van liefde)'* (vers 5) Is dat niet een prachtige opdracht om ook onszelf te bevragen? En moge dat ook in alle discussies over Gods woord de richtlijn zijn.

Gebed (naar Opwekking 400)

Heer, we zingen graag over uw liefde: Liefde was het, onuitputtelijk! Help ons steeds uit die liefde te putten opdat we komen tot wat U voor ons persoonlijk en samen voor ogen heeft.

Liefde als ons bestaansrecht

Paulus schrijft in het begin van zijn brief aan de [Efeziërs, in hoofdstuk 1, de verzen 15 en 16](#): *'Ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.'*

En in [hoofdstuk 5, de verzen 1 en 2](#) zegt hij: *'Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.'*

Volg het voorbeeld van God en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed... Paulus schrijft het aan de mensen van de door hem gestichte gemeente in Efeze. Opgegroeid te midden van keizercultus en allerlei afgoden en hun tempels, waren ze door middel van Paulus tot levend geloof gekomen en hadden ze zich afgekeerd van hun oude, zondige levensstijl. Ze verbrandden zelfs hun boeken die met hun oude levenswijze verband hielden. ([Handelingen 19:19](#)) Paulus en zijn medewerkers moeten er heel blij mee geweest zijn. Wat kan een apostel of evangelist zich nog meer wensen? Toch roept Paulus hen op tot waakzaamheid. Hij geeft ze zelfs de bekende geestelijke wapenrusting mee om stand te kunnen houden. (Efeziërs 6)

En dat was niet voor niets, zo zagen we zondag in de lezing uit [Openbaring 2](#). Het is een aantal jaren na de brief van Paulus dat Jezus tot de Efeziërs zegt: *'Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. (...) U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.'* En dan voegt Jezus eraan toe: *'Kom weer tot inkeer, anders neem ik uw kandelaar - de gemeente - van zijn plaats...'*

Had Jezus het nog duidelijker kunnen zeggen hoe belangrijk liefde voor de gemeente is?! Jezus Zelf is het bestaansrecht van de gemeente - zonder Jezus geen gemeente - maar het is Jezus Zelf die zegt dat het zonder de eerste liefde geen zin heeft gemeente te zijn. Dan maar zijn zegen naar elders verplaatsen...? De eerste liefde kan veel voor elkaar krijgen, maar het verlies ervan blijktbaar het tegenovergestelde.

De Efeziërs waren wel goed bezig met allerlei goede zaken, maar hadden in de loop van de tijd hun liefde laten verbleken, vermoedelijk niet doorlopend beoefend. Want om sterk te zijn moet je oefenen, zou dat anders zijn als het gaat om sterk zijn in de liefde?

Liefde kun je niet afdwingen of opleggen, maar je kunt wel kiezen voor het *geven* van liefde. En nee, het is natuurlijk niet voor niets dat in de tekst van Paulus wordt gesproken over liefde *'zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als **offer...**, als een geurige gave voor God.'* Liefde en offers kunnen met elkaar verbonden zijn. Maar hoe dan ook: Je kunt ervoor kiezen...

In de tijd dat ik met bijbellezen begon stond in mijn kerk deze brief van Paulus bekend als de Efeze-brief of, kortweg, Efeze. Nu heet dit boek Efeziërs. Voor mij komt dat veel meer binnen als zijnde gericht aan de individuele personen die de gemeente samen zijn. Aan mij persoonlijk dus. Geen ruimte om me te verschuilen achter anderen (ja, maar zij...), maar alle ruimte om mijn eigen hartsgesteldheid en functioneren bij tijd en wijle nog eens onder de loep te nemen en in gebed te vragen: *Here Jezus, wat zou U nu willen schrijven in uw brief aan mij...?*

zaterdag 21 januari 2023

Remy Splinter sprak zondag in deel 2 van de preekserie 'Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?' over de Bijbeltekst [Openbaring 2:1-7](#) (NBV21). Titel: Liefde - een boodschap voor Efeze.

Het boek Openbaring - wat 'onthulling' betekent - is geen gemakkelijk boek. Er is veel sprake van beeldtaal die voor ons niet zomaar te begrijpen valt. De eerste lezers van het boek waren echter bekend met het genre van de apocalyptiek; ze wisten hoe ze dit genre moesten lezen en de beelden riepen herkenning op. Het hielp hen een grotere werkelijkheid te zien die zich achter en boven de wereld afspeelt: de onwankelbare troon van God, Jezus die in hun midden is en hun eigen worstelingen en uitdagingen in het licht van de overwinning van het Lam. Alleen door in hun huid te kruipen, kunnen we begrijpen in wat voor opzichten dit boek ook voor ons en voor alle christenen van de afgelopen 2000 jaar van toepassing is (geweest).

Deze zondag begonnen we met de boodschap aan de eerste gemeente van de reeks: Efeze. Deze gemeente is standvastig en volhardend in de juiste leer, ze laten zich niet gek maken door mensen die met een ander verhaal komen. Ze hebben onderscheidingsvermogen om valse leer te herkennen en ze hebben de moed om de valse apostelen buiten de deur te houden. Een prijzenswaardige gemeente dus...

In de brief – of boodschap – van Jezus aan de Efeziërs somt Jezus dan ook - vermoedelijk met veel voldoening - hun goede kanten op, "*maar*", zo vult Hij daaropvolgend aan: "*Dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.*"

De liefde van weleer, ofwel de eerste (of belangrijkste) liefde, het is voor Jezus en zijn gemeente zo belangrijk dat Hij zegt: "*Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar (= de gemeente) van zijn plaats.*"

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat vind je ervan dat Jezus niet alleen de goede dingen benoemt, maar ook wat niet goed is? Waarom zou Hij dat doen?

Herken jij het belang van de 'eerste liefde' in de gemeente van Christus? Waarom is dat zo belangrijk, denk je?

Denk je zo nu en dan weleens na hoe het zit met jouw eerste liefde? Zou je dat – in het belang dat Jezus eraan hecht – een prominente(re) plek in je leven met God en zijn gemeente willen geven? Op welke manier zou dat kunnen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 15 januari 2023 op de website.

Morgen, 22 januari, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Openbaring 2:8-11](#) (NBV21). Titel: Lijden - een boodschap voor Smyrna.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 20 januari.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.