

PREEK DOOR DE WEEK

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

[Openbaring 1:9-20](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Woorden van Jezus

In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste." ([Openbaring 1:16-17](#))

Met deze tekst vallen we midden in een visioen van Johannes. Hij heeft een ontmoeting met Jezus en krijgt de opdracht om alles wat hij ziet op te schrijven. Persoonlijke woorden van Jezus voor elk van de zeven gemeenten in de provincie Asia. Het beeld in deze tekst van het tweesnijdend zwaard kennen we van [Hebreeën 4 vers 12](#):

Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Woorden van God kunnen je een spiegel voorhouden. Ze kunnen je bemoedigen, maar ze kunnen ook pijn doen. De komende weken nemen we de brieven aan de zeven gemeenten onder de loep. Jezus kent de mensen in die gemeenten door en door. Hij ziet wat goed is en Hij ziet wat niet goed is.

Deze zeven brieven kunnen óns als gemeente misschien ook wel een spiegel voorhouden. Het is altijd fijn om te horen wat goed gaat. Maar ook spannend om te horen wat er bij ons niet zo goed gaat. Gelukkig hoeven we niet bang te zijn. Net zoals Johannes niet bang hoefde te zijn. Jezus legde zijn rechterhand op hem en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste."

Psalm 119 is één grote lofzang op de woorden van God. De Psalmist loopt in elk van de 176 verzen over van enthousiasme over die woorden van God. Bijvoorbeeld in vers 73:

Heer, U hebt mij zelf gemaakt.

Geef mij verstand om te leren wat U van mij wilt. ([Psalm 119:73](#), BGT)

Of in [vers 105](#):

*Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven. (Psalm 119:105, BGT)*

God kent ons door en door. Hij wil ons elke dag de weg wijzen. Zijn woorden brengen licht in ons leven. Jezus brengt licht in ons leven. Hij wordt ook het Woord genoemd. En Hij wordt het Licht voor de wereld genoemd. Mogen we de komende weken uitzien naar het licht dat Zijn woorden op de zeven gemeenten en misschien ook wel op ons laten schijnen!

Laten we [Psalm 119:18](#) (GNB) als een gebed uitspreken:

Open mij de ogen, dan kan ik zien welke wonderen er in uw wet schuilen.

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Hoe ontzagwekkend is Jezus

Wie is Jezus en hoe is Hij? De kans is groot dat ons beeld van Hem meer gebaseerd is op de evangeliën dan wat we van Hem zien in het boek Openbaring. Want dat is een moeilijk boek met veel beeldtaal die we niet gemakkelijk begrijpen. Maar ook dat boek is er natuurlijk niet zomaar.

Geniet je ook zo van Jezus in de evangeliën? Hij ging weldoende rond, nam het op voor de kleinen en de achtergestelden, deed ongekende wonderen, gaf eerherstel en genezing zoals alleen God kan schenken en Hij bracht vol liefde en wijsheid een ongekend hoopvolle boodschap. Hij gaf zicht op het Koninkrijk van God en handelde daar ook naar, ja, Hij ging daarin voor. Bedenk daarbij dat Hij er ook niet voor terugdeinsde om hoogmoedigen en schijnheiligen te kijk te zetten. (Zij zullen dát nodig gehad hebben.) Niet vreemd dat Jezus vaak gevolgd werd door een grote schare van mensen die zich bij Hem thuisvoelden en/of hulp van Hem verwachtten waar ze dat bij anderen niet konden krijgen.

In [Markus 9:2-8](#) lezen we dat Petrus, Johannes en Jakobus op 'de berg der verheerlijking' Jezus met Mozes en Elia te zien kregen in hun hemelse gedaanten. Ondanks dat de drie apostelen zeer bevreesd waren bij het zien van dit alles, hoefde Petrus er niet lang over na te denken: hij wilde er voor altijd blijven. Zo is Jezus blijkbaar.

Dezelfde Johannes krijgt later op het eiland Patmos Jezus opnieuw te zien in Zijn hemelse verschijning. We lezen het in [Openbaring 1](#). Openbaring ofwel onthulling. Jezus wordt onthuld, we gaan Hem zien zoals Hij in der eeuwigheid is. En dat is zo ontzagwekkend dat Johannes opnieuw zeer bevreesd is. Zo ontzagwekkend is Jezus als we naar Hem kijken zoals Hij is. We lezen onder andere: Betrouwbare getuige, eerstgeborene uit de dood, heerser over de vorsten van de aarde, ogen als een vlammend vuur, voeten gloeiend als brons in een oven, een stem als het geluid van geweldige watermassa's. Hij is doorstoken, gedood, maar daaruit opgestaan! Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wie zou Hem kunnen weerstaan? Wie zou Hem kunnen tegenspreken? Wie zou Hem niet willen dienen...?

Hem is alle macht gegeven, lezen we in Matteüs 28:18. Dus ook alle macht om te oordelen... De komende weken gaan we lezen over de beoordeling die Jezus geeft over de zeven gemeenten in Asia in de eerste eeuw. Ze hadden niet alleen te maken met dingen van buiten, zoals vervolging, maar - wellicht nog erger - ook met zaken van binnen, zoals dwaalleer en zonde. Jezus benoemt in zijn brieven wat goed gaat en wat niet.

Een spannende vraag: Ziet Hij terug wat Hij de mensen heeft geleerd? En hoe zou Jezus naar onze gemeente kijken? Of persoonlijker gesteld: als wij gezamenlijk de gemeente vormen, wat zou Jezus ons persoonlijk willen meegeven als bemoediging of lering?

Laten we in onze gedachten daarover meenemen dat Jezus de gemeenten als kandelaars voorstelt. Brengers van licht dus.

Laten we bidden

Dank, Heer, dat U zich aan ons kenbaar heeft gemaakt en dat U er alles voor over had en heeft om ons leven te geven, eeuwig leven. Dank voor die ongekende genade. Help ons vanuit dat licht te leven met en voor elkaar. Mag dat zijn tot uw eer.

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Stralend licht

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:1-5)

Als ik in de bergen ben, valt het me altijd op dat licht zo'n belangrijk element is. Helemaal in de wintermaanden. De zon komt amper over de hoge bergen heen. Het contrast tussen de donkere bergen en de felle lucht daarachter is groot. De witte sneeuw en een fel blauwe lucht daarachter, de natuur is adembenemend mooi. De sneeuw verblindt soms en glinstert in het licht. Je voelt je als mens nietig en klein in de bergen. De natuur is overweldigend prachtig en wonderbaarlijk gemaakt.

In Matteus 17:1-8 lezen we: Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia.' Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem!' Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Jezus, de geliefde Zoon van God, die naar ons toe is gekomen. 'Luister naar Hem!' Nadat God deze woorden heeft gesproken, zijn de eerste woorden die Jezus spreekt: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Wat een bemoediging! Jezus zelf raakt ons aan en zegt tegen ons dat we niet bang hoeven te zijn.

Gebed

Heer, dank U dat we niet bang hoeven te zijn. Dat U er altijd bent en altijd zal zijn voor een ieder van ons.

donderdag 12 januari 2023

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Een ontmoeting om nooit te vergeten

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.” ([Openbaring 1:17](#))

Johannes leeft al een tijdje op Patmos, een eiland voor de Turkse kust. In vers 9 van het eerste hoofdstuk lezen we dat hij op dit eiland was omdat hij over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Hij was verbannen naar dit kleine eiland waar hij in de ogen van de Romeinse keizer geen kwaad meer kon doen, waar hij niemand meer over de Heere Jezus zou kunnen vertellen.

Maar God heeft een beter plan en gebruikt deze ballingschap om Johannes een boodschap te geven die hij moet opschrijven. In eerste instantie voor de zeven gemeenten in klein-Azië, maar uiteindelijk bestemd voor alle gelovigen wereldwijd die bij elkaar komen in hun eigen gemeente.

Van alle mensen die Jezus had ontmoet, had Johannes een heel bijzondere plaats ingenomen. Hij was een van de twaalf discipelen en stond bekend als de leerling van wie Jezus heel veel hield (Johannes 21:7). Hij was erbij op de belangrijkste momenten in het leven van Jezus. Dus als er iemand was die Jezus kende, was hij het wel. Maar als hij hier op Patmos Jezus in al zijn glorie en heerlijkheid ziet, valt hij als dood neer. En dat begrijp ik wel. Johannes beschrijft Jezus als volgt: ‘Voeten die gloeien als brons in een oven, een stem die klinkt als het geluid van geweldige watermassa’s, in zijn rechterhand zeven sterren en uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard en zijn gezicht schittert als de felle zon’.

Wat een bijzondere ontmoeting. Zo had Johannes Jezus nog nooit gezien, zelfs niet tijdens de verheerlijking op de berg ([Markus 9](#)). En wat een mooie reactie van onze Heer. Hij legt zijn rechterhand op Johannes en zegt: “Wees niet bang” ([vers 17](#)). Ook in deze ontmoeting is God, in de persoon van Jezus, niet een afstandelijke God die alleen maar aanbeden wil worden maar een God van dichtbij. Ondanks zijn overweldigende aanwezigheid en majesteit stelt Hij Johannes gerust. Vervolgens vraagt Hij hem alles op te schrijven wat Johannes ziet.

Dan dicteert Jezus als het ware zeven brieven aan Johannes. Zeven brieven aan zeven gemeenten. Verschillende gemeenten in verschillende situaties, sommige goed en andere niet. Maar van al die brieven kunnen we ook als Meerkerk heel veel leren. God houdt ons met deze brieven een spiegel voor. Waar missen we het en waar zijn we op de goede weg?

Laten we goed luisteren naar deze zeven brieven. God heeft ze ook voor onze gemeente geschreven.

Gebed

Vader in de hemel, dank U wel voor deze ontmoeting met U. Dank U wel voor deze zeven brieven. Help ons hier eerlijk naar te luisteren en, waar dat nodig is, ons te bekeren zodat we mogen leven tot eer van U. Amen.

vrijdag 13 januari 2023

Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?

Voorlezen

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. ([Openbaring 1:3](#) NBV21)

Ik ben weer begonnen met Bijbellezen. Niet dat ik er mee opgehouden was, maar 1 januari leek me een goed moment om mee te doen met een 'Bijbel in een jaar'-programma. In dit geval gaat het om de Bijbeltekst in boekvorm én podcast. Bij deze aanpak gaan we niet van begin tot eind, van boek tot boek, maar volgen we een deskundig samengesteld leesrooster waarbij je per dag vaak uit verschillende Bijbelboeken leest. Op die manier is de kans kleiner dat je na een paar weken in de oudtestamentische wetboeken vastloopt en je goede voornemen al snel moet opgeven.

Waarom wil ik de hele Bijbeltekst lezen? Omdat ik door alle jaren heen wel alles al een keer gelezen heb, maar vanuit mijn ouderlijk huis en 'kerkelijke opvoeding' heb ik toch voornamelijk veel uit het Nieuwe Testament gelezen. Begrijpelijk, want als christenen lezen we de Bijbel in het licht van Christus' Evangelie. De brieven van Paulus en andere nieuwtestamentische schrijvers staan – ook wat tijd betreft – bovendien wat dichter bij ons, christenen in 2023.

Dus nu hoop ik dat ik aan het eind van dit jaar tevreden om kan zien en dat ik onderweg mooie inzichten en teksten ben tegengekomen. Juist ook door de combinatie van tekstgedeelten uit de hele Bijbel.

Wat gaat me helpen? De wil om dit te doen én vooral de kracht die God door zijn Geest geeft (want daar vertrouw ik op). Maar ook het feit dat ik dit niet alleen ga doen, maar met een aantal medereizigers. We houden via WhatsApp contact en ik hoop af en toe ook met elkaar het gesprek aan te gaan over onze leeservaringen.

Overigens is het laatste Bijbelboek, Openbaring, voor mij een wat ontoegankelijk boek (de titel doet anders vermoeden). Dat eerste gedeelte, over de 7 gemeenten, is nog wel goed te volgen. Maar daarna... Wat een lastige beeld- en geheimtaal is dit voor ons!

Vorig jaar deed ik mee aan een voorlees-actie. Samen met anderen lazen we voor uit de Bijbel en juist ik mocht de woorden voorlezen die boven deze overdenking staan: *Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat.* Ineens kreeg deze gelukwens een persoonlijke betekenis voor mij en eerlijk gezegd moest ik even slikken toen ik deze zegenwens voorlas.

Dank voor uw Woord, Heer. Zegen ons in dit nieuwe jaar!

zaterdag 14 januari 2023

Afgelopen zondag zijn we gestart met een nieuwe preekserie: Hoe denkt Christus over Zijn gemeente? De recente 'Ik ben'-preekserie krijgt een opvolging vanuit Openbaring 1-3. Daarbij richten we ons op de brieven aan de zeven gemeenten van Klein Azië. Wigle Tamboer startte de serie, en het nieuwe jaar, met 'De brieven aan de zeven gemeenten', bijbellezing: [Openbaring 1:9-20](#) (NBV21)

De brieven zijn geschreven aan zeven van de bestaande gemeenten van toen, net als Paulus en de andere apostelen hun brieven schreven aan bestaande gemeenten. Maar we weten ook dat er zegen ligt in het lezen van brieven aan anderen gericht. Denk aan Paulus' woord aan de [Kolossenzen \(4:16\)](#) waarin hij oproept de brief ook voor te laten lezen aan de gemeente van Laodicea en vice versa. En zo kijken we wat we van deze zeven brieven kunnen leren als gemeente van Jezus Christus anno 2023, in onze setting van De Meerkerk.

Wigle schetste in de aftrap van de serie wat er met Johannes gebeurde, beginnend met vers 10. Wat overkwam hem? Wat leren we van zijn reactie? Maar ook: wat mogen we leren en ons toe-eigenen van hoe teder en bemoedigend Jezus Johannes tegemoet trad?

Bedenk bij het lezen van de brieven dat het Jezus Zelf is die de zeven gemeenten aanschrijft en aanspreekt. Je zou kunnen zeggen dat Hij de gemeente onderwerpt aan een analyse: wat zijn de sterke en zwakke punten van de betreffende gemeenten, wat zijn de kansen en bedreigingen? Of in meer bijbels en geestelijke termen: vindt Jezus in de gemeente terug wie Hij is? Ziet Hij in de gemeente zichzelf als de grote 'Ik ben' waaruit de gemeente leeft? Of om in de woorden van [Johannes 15](#) te spreken: Zijn de gemeenten de vrucht van Wie Hij is als de wijnstok? Met die vraag raken we de essentie van ons gemeente-zijn in het heden van de ongekende en ongewisse tijd waarin we leven. Laten we bidden dat God ons alle genade en wijsheid geeft om Jezus te mogen vertegenwoordigen zoals Hij dat graag ziet, ja, waartoe Hij ons opgedragen heeft. Mag het ons gebed zijn dat de Heilige Geest ons zal leiden en doordrenken in het jaar ('des Heren') 2023.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als Johannes Jezus ziet valt hij als dood voor Jezus' voeten neer. Jezus' verschijning was anders dan toen Hij op aarde rondging. Ontzagwekkend verheven, krachtig, majestueus, heilig. Je leest het o.a. in [Openbaring 1](#).

Wat is jouw beeld van Jezus? Hoe is dat beeld tot stand gekomen? Is het in de loop van de tijd veranderd? Zo ja? Zo nee, waarom niet?

Hoe kijk jij - aan het begin van de serie brieven die Jezus aan de gemeenten schrijft - naar je eigen gemeente en – als deel van de gemeente – naar jouw rol daarin?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 8 januari 2023 op de website.

Morgen, 15 januari, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing Openbaring 2:1-7 (NBV21)

Titel: Liefde - een boodschap voor Efeze.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 13 januari.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.