

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 4 december 2022

Prediker: Wigle Tamboer  
Titel: 'Ik ben de Alfa en de Omega'

Bijbelgedeelte: Openbaring 1:4-8 (NBV21)

*4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over Hem weklagen. Ja, amen. 8 'Ik ben de Alfa en de Omega,' zegt God, de Heer, 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'.*

### Bijzonderheden

Dit is de laatste preek in onze preekserie: Ik ben... Tevens is het de tweede zondag van Advent. We vierden het heilig Avondmaal. Deze zondag komen ook de Kerstflyers uit. Wie heb jij biddend op het oog om uit te nodigen?

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Afgelopen zondag was de eerste Adventzondag en preekte Joop Strietman over Jezus die zegt: Ik ben het licht van de wereld. Mooi om die boodschap te horen juist waar er zoveel duisternis is in deze wereld.

De Christenen van de eerste eeuwen ervoeren aan den lijve hoe donker het kan worden te midden van de wrede vervolgingen onder Romeinse keizers die als god aanbeden wilden worden.

Wat was hun hoop? En wat kunnen we van hen leren? We zoeken op deze tweede Adventzondag samen het antwoord in Openbaring 1:4-8.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team.

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen. Johannes 1:1-5, Amos 4:13, Johannes 3:16, 1 Korintiërs 11:26, Openbaring 21:6, Openbaring 22:12-13, 17, Daniël 9:24, Efeziërs 1:4-6, Romeinen 4:20-21

\*\*\*\*\*

### ENKELE OPMERKINGEN

We zijn aan het eind gekomen van onze preekserie 'Ik ben...', die we afsluiten, niet vanuit het Evangelie van Johannes, maar vanuit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1:4-8.

Deze zondag staat centraal dat Gods plan in Christus verder voert dan wat in onze wereld hier op aarde zichtbaar is. God, de Heer, is in Jezus Christus de Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, de Almachtige. Hij was er vóór de geschiedenis van de wereld, door Hem is de wereld en zijn wij geschapen. En Hij zal er zijn tot de vervulling van de geschiedenis en dan zal Hij voor eeuwig heersen. Hij is de soevereine Heer. Hij omspannt alles wat was, is en zal zijn. Hij is

waarlijk de Alpha en de Omega en alles daartussen, Hij draagt alles in de palm van Zijn hand en Hij zal tenslotte zegevieren en wij met Hem! Hoe groot en veel omvattend die wereld ook is waarover Hij de soevereine Heer is, niemand van Gods kinderen valt in het niet. Immers, Hij heeft ook mij en mijn broeder en zuster in Zijn hand. We hoeven niets te vrezen, wat er in deze wereld ook gebeurt.

En dat er in deze wereld veel speelt weten we. Speelt op het wereldtoneel, in landen en onder volken, in onze persoonlijke levens. Dagelijks worden we overstelpt met nieuws dat onzeker en angstig maakt. Van Corona tot de oorlog in Oekraïne die niemand voor mogelijk hield. De ene crisis buitelt over de andere.

Hoe kunnen we elkaar vanuit bovenstaand Bijbelgedeelte bemoedigen en aanmoedigen te midden van dit alles? Hoe kunnen we elkaar hoop geven in het hier en nu en verwachtingsvol doen zijn naar de toekomst? Is het niet door Hem, die dwars door alles heen onze onwankelbare eeuwige Rots is: Jezus Christus, de Alpha en Omega, Hij die is, die was en die komt, de Almachtige?!

### **Context**

Met het noemen van de naam *Almachtige* proeven we direct hoe Johannes - en wij met hem - uitgetild wordt boven alles wat in deze wereld speelt en woedt, alles wat hen en ons angst en vrees aanjaagt, en hoe hij en wij onze blik en vertrouwen mogen vestigen op Hem die is de Alpha en Omega, op Hem die is, die was en die komt, op Hem de Almachtige.

De Almachtige, *pantocrator*, is de Griekse weergave van de Hebreeuwse naam *Jahwe Zebaoth*, de Heer die legerscharen ter beschikking heeft (Amos 4:13). Het is ook de weergave van *El Sjaddai* de naam die Abraham belijdt in vers 7 van het belangrijke hoofdstuk Genesis 17 en waarvan Paulus in Romeinen 4:21 zegt dat God bij machte is Zijn beloften te vervullen. In Openbaring zien we de uiteindelijke vervulling van alles wat begon met de Schepping en met Abraham en wat via Christus ons ten deel is gevallen, valt en zal vallen.

Door vers 1:8 krijgen we ook een samenvatting van het boek Openbaring, waar we Gods alomvattende grootheid en macht zien die alles omspant. We hoeven niets te vrezen als we in Christus zijn en blijven.

Waar er geruime tijd van Romeinse zijde bescherming kwam voor de Christenen (denk aan hoe Paulus zich beriep op de keizer) was het tij ten tijde van Openbaring gekeerd. De Romeinse keizercultus met de zich tot god en heer verheven keizer leidde tot zware vervolgingen onder Christenen. Zij konden immers niet meegaan in de keizerverering omdat er voor hen geen andere God en Heer was dan Jezus Christus.

Het is tegen de achtergrond van dit wereldtoneel met deze wereldheerser die via het machtige Romeinse rijk de wereld in zijn handen dacht te hebben, dat Johannes zijn openbaring krijgt en zijn woorden schrijft. Rome heeft niet het laatste woord. Dit wereldtoneel zal het moeten afleggen tegen Hem die is de Alpha en Omega, die is, die was en die komt, de Almachtige. Hij draagt de wereld in Zijn hand zoals de bekende Gospel Spiritual getuigt. Hij is de Here der Heerscharen.

Het is belangrijk om te zien dat Johannes niet schrijft: Hij die is, die was en *die zal zijn*, maar is, die was en *die komt*. Hij zal het wereldtoneel overnemen in Zijn wederkomst. Hiermee komen alle heilsfeiten zoals we die kennen en belijden in het Avondmaal bij elkaar en tot vervulling: want zo dikwijls u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren, totdat Hij *komt* (1 Korintiërs 11:26).

Totdat Hij komt.... Zijn komen die als wederkomst ook wel de Tweede Advent genoemd wordt, waar de Eerste Advent duidt op Jezus komst op aarde in Zijn geboorte die we met Kerst vieren.

Tot nu toe hebben we de 'Ik ben'-gedeelten veel kunnen betrekken op ons persoonlijk geloofsleven. Nu worden we middels deze laatste 'Ik ben' tekst uit Openbaring 1:8 geconfronteerd met de vraag hoe we ons verhouden tot deze wereld. Die vraag is al aan de orde geweest in de tegenstelling die Jezus schetst in het noemen van Zichzelf als de *Goede* Herder en de *Ware* Wijnstok met nadruk op *Goede* en *Ware*, die een tegenstelling aangeven met de slechte en kwade herders en de valse wijnstok die strijden om over ons hun invloed te hebben (denk aan de Farizeeën met hun invloed). In Openbaring komt de grote tegenstelling aan de orde tussen de wereld en haar machten en krachten enerzijds en Jezus anderzijds. De eerste Christenen uit de tijd van Openbaring konden en wilden niet buigen voor de wereld van de keizer en zijn Romeinse rijk. Het boek Openbaring bemoedigt hen in het standhouden te midden van de druk en de vervolging en geeft hen kracht, hoop en verwachting te stellen in hem die de Alpha en Omega, die is, die was en die komt, de Almachtige!

Wat is voor ons deze wereld waartegen we NEE moeten zeggen en waarvoor we niet buigen? En wat en Wie helpt ons zo in het leven te gaan en te staan? Wie is Jezus voor ons te midden van ons strijdtoneel?

In de boodschap aan de zeven gemeenten, die in de volgende hoofdstukken van het boek Openbaring volgen, zien we hoe de gemeenten zich verhouden tot de wereld en hoe ze enerzijds aangesproken worden waar nodig te breken met hun verkeerde praktijken en anderzijds bemoedigd worden te volharden in het geloof dat ze ontvangen hebben.

Daar zien we hoe de gelovigen leefden in hun wereld, dat wil zeggen: in de wereld van toen. Wij mogen in de wereld van vandaag op dezelfde manier leren kijken naar het hier en nu van ons 2022. Hoe leef ik in het hier en nu van de wereld van 2022, wetende dat Christus is de Alfa en de Omega, die is, die was en die komt, de Almachtige?

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

672 – Heerser over alle dingen

Gez.118 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen

832 – Jezus overwinnaar

Genade – Matt Redman

Hoop in leven en in dood

123 – Groot is Uw trouw, o Heer

674 – Zie de stroom van Jezus' liefde

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- in het lezen van de Bijbel (Woord)
- in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Leef je zowel uit de eerste als de tweede Advent (zie de toelichting eerder in deze PddW+ hierover)? Leef je uit het Kruis en uit de Opstanding, Verheerlijking en de Wederkomst? En zo ja, wat betekent dat voor jouw dagelijks leven en jouw volharden te midden van de wereld die op tilt is? Hoe verhoud je je tot de wereld waarin je leeft? Wat verwacht je van deze wereld in het licht van de grote Verwachting van Jezus' komst. Leef je anders dan zij die deze Verwachting niet kennen?

4. Wat betekent het volgens jou dat God van Zichzelf zegt dat hij de Alfa en de Omega is en dat Hij van Zichzelf zegt: 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'? Neem na het uitwisselen van elkaars gedachten hierover ieder voor zich enkele momenten om na te denken over de vraag wat het *voor jou persoonlijk* betekent dat Hij dit van zichzelf zegt? Wissel ook dit aan elkaar uit.

5. Wat is voor jou deze wereld waartegen je NEE moeten zeggen en waarvoor je niet buigt?

6. Wie is Jezus voor jou te midden van jouw strijdtoneel? Hoe put je hoop en kracht uit Hem om staande te blijven? Of is deze wereld voor jou geen strijdtoneel en kun je daar dan iets over delen?

7. Hoe verhoud je je tot de wereld waarin je leeft? Wat verwacht je van deze wereld in het licht van de grote Verwachting van Jezus' komst. Leef je anders dan zij die deze Verwachting niet kennen?

8. We zongen: 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn!' Neem de vrijmoedigheid en tijd om met elkaar open en eerlijk te spreken over jouw bange pijn. Breng het samen met en voor elkaar bij de Heer.

9. Deel met elkaar wie je biddend op het hart hebt om uit te nodigen voor de Kerstdiensten. Denk daarbij ook aan Senioren- en Kinderkerst. Neem tijd om voor deze namen te bidden en blijf dat doen gedurende de Adventsperiode.

10. Neem aan het eind van de 'Ik ben...' serie tijd om samen daarop terug te kijken. Vorige week legde Joop Strietman uit hoe persoonlijk de 'Ik ben'-uitspraken zijn. Een vorm van terugkijken zou kunnen zijn dat iedereen in de kring 1 of 2 'Ik ben'-uitspraken neemt om te zeggen wat die tekst voor hem/haar persoonlijk betekent en in voorgevallen situaties heeft betekend.

*Ik ben... het Brood des levens' (Johannes 6:35), het Licht van de wereld' (8:12), de Deur der schapen' (10:7), de goede Herder (10:11), de Opstanding en het Leven (11:25), de Weg, de Waarheid en het Leven (14:6), de ware wijnstok' (15:1), de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde, de Almachtige (Openbaring 1:8).*

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
En wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
Verkwik mij met uw heilge gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
O zon van liefde, mijn gemoed!

\*\*\*\*\*

