

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 18 december 2022

Prediker: Peter Kos

Titel: De Oorsprong van Licht

Bijbelgedeelte: Genesis 1:1-5 (NBV21)

*1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 3 God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.*

### Bijzonderheden

18 december is de laatste adventszondag. De kerstnachtdiensten zullen later deze week gehouden worden, op vrijdag 23 en zaterdag 24 december. De week daarop hebben we een Oudejaarsdienst op 31 december in de avond.

Deze Preek door de Week+ (PddW+) is de laatste van 2022. Maar volgend jaar is PddW+ terug.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Het onderwerp 'licht' komt door de hele Bijbel heen voor. De Bijbel begint er mee en het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek noemt het. Het onderwerp komt ook terug op vele plaatsen daar tussenin. Juist met Kerst hebben we het vaak over licht. De boodschap van Kerst is dat Jezus licht brengt naar onze wereld, Zijn licht. We hoeven niet meer in de duisternis rond te dolen. Dat zijn mooie woorden, maar wat betekenen die in ons leven? Onder meer daarover kunnen we deze week zelf en met elkaar als huiskring nadenken. Veel zegen daarbij.

Gezegende feestdagen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

- Psalm 4:7: Velen zeggen: 'Wie maakt ons gelukkig?' – HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
- Psalm 27:1; *De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?*
- Psalm 36:10: *want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.*
- Psalm 119:105: *Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.*
- Psalm 139:11-12: *Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,' ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.*
- Matteüs 5:14-16: *Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*
- Johannes 1:8-9: *Hij (Johannes de Doper) was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.*
- Johannes 8:12: *Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'*

- Efeziërs 5:8-11: *want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.*
- 1 Johannes 1:5-7: *Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.*
- Openbaring 21:23: *De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.*
- Openbaring 22:3-5: *Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.*

\*\*\*\*\*

### ENKELE OPMERKINGEN

Peter Kos sprak over de oorsprong van het licht: *‘God sprak, en er was licht.’* Nog voordat het licht geschapen werd, was God in de woestheid, leegte, chaos en ongestructureerdheid, doordat zijn Geest zweefde over de oervloed. Ook als ons leven zo is of voelt is God er! Hij sprak en er was licht. Dat licht gaf leven en is eindeloos in de persoon van Jezus die als het Licht der wereld ook nu aanwezig is, waardoor wij niet in donkerheid (woestheid, leegte) hoeven te wandelen en er uitzicht is. We mogen verwachtingsvol zijn dat Hij ons hoop geeft in donkere tijden.

Het is goed om, in een tijd waarin er naar licht verlangd en uitgezien wordt, stil te staan bij Oorsprong en Bron van dat licht. Waar zouden we zijn zonder licht? We zouden niet bestaan, want mensen, dieren en planten hebben licht nodig om te kunnen leven, het door God geschapen licht. Licht om iedere duisternis te verdrijven, licht om Gods onvoorstelbare goedheid te laten zien en om daaruit te kunnen leven.

Jezus als het Licht voor de wereld, is een rijk beeld, zeker in deze donkere dagen. Hij zei: *“Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”* ([Johannes 8:12](#))

Wat een hoop mogen we hebben omdat God met Zijn liefde en genade in ons leven wil schijnen. Om ons te laten zien dat Hij aanwezig is en ons hoop geeft voor vandaag en voor de toekomst. Jezus roept ons op (in [Matteüs 5:14](#)) om Zijn licht in ons ook voor anderen te laten schijnen. Tot eer van God en als dank aan Hem voor wie Hij was, is en zal zijn!

\*\*\*\*\*

### LIEDEREN

523 – Laat ieder het horen

Komt allen tezamen

Eer zij God in onze dagen

U bent meer dan welkom – Joke Buis

595 – Licht van de wereld

697 – Al wat ik ben

What a beautiful name – Hillsong

Heerlijk klonk het lied der eng'len

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
  - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. God spreekt en er is licht. Wat betekent het voor jou dat God de bron van licht is? Is Hij ook een bron van licht in jouw leven? Op wat voor manier?
4. Neem enkele minuten de tijd om voor jezelf de verzen te lezen die genoemd zijn bij de aanvullende bijbellezingen. Denk al lezende na over jouw antwoord op de vraag welke van deze verzen, die allemaal op een of andere manier iets zeggen over licht, jou in het bijzonder aanspreekt. Wissel daarna aan elkaar uit welke vers jou het meeste aansprak en waarom.
5. In Johannes 8:12 lezen we: *“Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”* Als we Jezus volgen heeft dat deze consequenties. Hoe ziet dat eruit? Heb je voorbeelden dat het licht in jou leven geeft? Heb je voorbeelden dat als je licht schijnt, het duister moet wijken? Wanneer en hoe bid je in zulke situaties?
6. De boodschap van kerst is dat Jezus licht brengt naar de wereld. We hoeven niet meer in de duisternis rond te dolen. Dat zijn mooie woorden, maar wat betekenen die in ons leven? Op wat voor manier loop jij nog wel eens in de duisternis? Spelen er zaken af in de duisternis (van je hart) die je graag in Zijn licht wil brengen? Hoe kunnen we als kring elkaar daarbij helpen?
7. We mogen het licht van de kerstboodschap volgende week ook verspreiden middels de kerstdiensten. Heb je iemand op het hart die je graag in een van de kerstdiensten wilt verwelkomen? Zie je al voor je hoe je het gesprek daarover wilt beginnen? Wat vind je daaraan moeilijk of juist gemakkelijk?

\*\*\*\*\*

## GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U bent de oorsprong van licht en in U is geen duisternis te vinden. Dank U wel dat U met Uw wonderbaarlijke licht ook in mijn leven heeft willen schijnen door de komst van Uw Zoon, Jezus. Als er nog duistere plekken zijn in ons leven, als we soms nog ronddolen in het donker, wilt U dan uw licht daar schijnen, daar waar we U het hardst nodig hebben. Ook als we leven in een wereld

waar het soms zo donker kan zijn, help ons dan uw licht te reflecteren naar de mensen om ons heen. Mag het goede nieuws van Kerst zichtbaar worden in ons leven. In Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

