

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 11 december 2022

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Men zal Hem de Naam Immanuël geven

Bijbelgedeelte: Matteüs 1:18-23 (NBV21)

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: (lees Jesaja 7:14) 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven', wat in onze taal betekent: 'God is met ons'.

Bijzonderheden:

De derde zondag van Advent.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

God is met ons... Jezus redt... prachtig om dat als persoon te mogen ontvangen maar zeker ook door het woord 'ons' dat in Immanuël besloten ligt, samen op te pakken.

Kerst biedt daar goede mogelijkheden voor, maar het Immanuël – God is met ons – is er voor het hele jaar en Jezus' redding is er voor iedereen. Dit is niet iets nieuws, maar wel héél goed nieuws!

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Jesaja 7:10-16, Lukas 1:34-55, Matteüs 28:19-20, 1 Johannes 4:11-12

ENKELE OPMERKINGEN

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: 'God is met ons'. Het is een profetie die we lezen in Jesaja 7:14 en in die tijd gedeeltelijk werd vervuld, maar in de Messias een nog veel grotere, volmaakte vervulling zou krijgen. Matteüs verwijst naar deze tekst als hij schrijft over de komst van Jezus. Een engel vertelt in een droom aan Jozef: "Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."

De profetie van 'God is met ons' wordt vervuld en de wijze waarop Hij met ons is, wordt verduidelijkt door Jezus, wiens naam betekent: God redt. Zowel de naam Immanuël als de naam

Jezus zijn van Godswege ingegeven. Dat duidt op de grote betekenis van deze namen. God is met ons en Hij redt ons om die liefdevolle en barmhartige reden.

In de verzen vóór onze lezing van zondag zien we de stamboom van Jezus. Er zit van alles tussen, van - in mensenogen - belangrijke personen tot verguisden, mensen met grote en kleine fouten, maar absoluut niemand die de mensheid zou kunnen redden, het moest echt van God komen.

Van God die redt, van Jezus.

Waarom de stamboom van Jezus in de Bijbel? Is het niet om het joodse volk die hun geschiedenis kende en de belangrijke voorvaders in ere hielden, de gelegenheid te geven te ontdekken wie Jezus is? De langverwachte Koning, die heilig en rechtvaardig is, ja de Messias die het volk kwam redden.

Dezelfde stamboom laat ook zien dat God falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen heeft gebruikt om deel te laten zijn van Zijn verhaal. Notabene als voorouders van Jezus!

Maar dit zegt ook iets over de toekomst met Jezus, ónze toekomst met Jezus!

Dat Hij nog steeds falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen zoekt die verlangend zijn om deel te worden van Zijn verhaal. Niet door een goed advies op te volgen van regeltjes maar door geloof in wie Hij zelf is en wat Hij heeft gedaan.

Dan merk je Zijn onvoorwaardelijke liefde en schenkt Hij onverdiende genade, rust, vrede en vreugde die alle verstand te boven gaan.

Wij, als mensen die hun doel missen, worden verenigd met God, door God Zelf die redt. Dat maakt dat Jezus & Immanuël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We gaan richting Kerst (met eigenlijk een soort Kerstpreek op zondag 11 december) ... maar dit thema, deze Naam Immanuël is het hele jaar geldig: Hij is altijd met ons. Door geloof komt God Zelf in de Persoon van de Heilige Geest (Parakletos), als Metgezel of 'Erbij geroepene'.

Hij verlangt ernaar om MET ons te zijn.

We zitten momenteel in de Adventstijd... de periode voorafgaand aan de komst van Jezus in deze wereld, wat we elk jaar met Kerst vieren.

- Adventus = komst, er aan komen // God komt naar ons toe
- Wat heeft geleid tot Immanuel = God met ons

Advent is dus een tijd waar we verwachtingsvol uitzien naar Kerst, naam Immanuël, naar God met ons.

Nu hebben we dat anno 2022 gedegradeerd naar welke cadeau's we verwachten onder de boom of kijken we verwachtingsvol uit naar ons kerstpakket. En misschien zijn we helemaal niet verwachtingsvol en hopen we dat deze tijd snel voorbijgaat omdat het ons confronteert met de pijn en het gemis van dierbaren.

Maar dit jaar kunnen we er ook voor kiezen om in verwachting te raken.

In verwachting te raken van Jezus.

Dat is het wonder van Kerst zoals wij dat nu kunnen vieren. God is met ons en wil in ons leven komen wonen. Ben jij in verwachting van Jezus? Leeft Hij in jou? En zo ja, groeit Hij ook in jou?

Als we in verwachting van Jezus leven, maakt het niet uit waar we gaan en staan of wat ons zal overkomen. Hij is bij ons, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matteüs 28:20).

LIEDEREN

708 - Hoe groot is Uw trouw
576 – Immanuël. Als wij samen U aanbidden
534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Cornerstone – Hillsong
Schoonste Heer Jezus

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat zegt het jou dat we in de stamboom van Jezus falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen zien? En dat God nog steeds zulke mensen zoekt die er naar (kunnen gaan) verlangen om deel van 'Zijn verhaal' te worden?

Zien wij ook mogelijkheden voor falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen?

4. Immanuël: God is met ons... Heb je ook weleens gemerkt dat je dat al snel opvat als persoonlijk voor jou (en voor mij)? Waaraan denk je als je wat langer nadenkt over God is met óns?

Hoe geef je daar invulling aan of hoe zou je dat willen doen?

(Misschien is het mooi om er nog een keer de 59 'elkaar'-teksten bij te halen die we op de gemeenteavond hebben meegekregen)

5. Ben jij in verwachting van Jezus? Leeft Hij in jou? En zo ja, groeit Hij ook in jou? Kun/wil je daar iets over delen?

6. Een engel vertelt in een droom aan Jozef: *"Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."* Waar het volk in de tijd van Jezus voornamelijk een Messias, een Redder, verwachtte die hen zou verlossen van de macht van de Romeinse overheerser, geeft de

engel hier al aan dat Jezus, de Messias, zou komen om de mensen van hun zonden te verlossen. Wij zijn 2000 jaar verder, weten van Zijn offer aan het kruis, Zijn opstanding en hemelvaart. Hoe is het met onze verwachtingen, wat verwachten wij van Jezus?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, in de aanloop naar Kerst wil ik vol verwachting zijn. U bent met ons, dank U!
In alle vrijmoedigheid wil ik U vragen om mij mensen op het pad te brengen die ik mogelijk kan uitnodigen voor Kerst. Wilt U deze ontmoetingen en gesprekken geven en wilt U mij door uw Geest leiden om te zien wat U ziet en de woorden te spreken die U mij ingeeft.

