

# PREEK DOOR DE WEEK

De Oorsprong van Licht

[Genesis 1:1-5 \(NBV21\)](#)

*Geraakt &  
Geroepen*

## De Oorsprong van Licht

### Verwonder je

*'Moge uw hart verlicht worden...'* ([Efeziërs 1:18](#))

Toen onze zoon rond de 2 jaar was, was hij lang genoeg om de lichtknopjes in huis aan en uit te doen. En dat hebben we geweten... 's Ochtends bij het wakker worden, deed hij de lampen allemaal zelf aan en als hij een kamer binnenkwam waar de lampen weer uitgedaan waren, zei hij: "Oh, lampen aan" en deed ze allemaal weer aan.

Het effect was groot voor hem, omdat het zich in de winterperiode afspeelde en het buiten nog donker was.

Het was helemaal feest voor hem als we aan het eind van de middag buiten liepen en alle huizen met verlichting konden bewonderen. Hij bleef bij ieder huis staan, bekeek alle lichtjes aandachtig en sloot dit moment af met een pure "waaauw" om vervolgens weer door te lopen naar het volgende huis met lichtjes.

Als je het licht door de ogen van een kind gaat bekijken, kun je niet anders dan je verwonderen.

Licht wordt vaak geassocieerd met iets positiefs. Donker daarentegen met iets negatiefs. Afgelopen zondag hebben we het Bijbelgedeelte gelezen uit [Genesis 1](#), waarin de oorsprong van het licht beschreven staat, namelijk: *'God sprak en er was licht.'* En in de 'Ik ben'-serie hebben we stilgestaan bij Jezus die het Licht voor de wereld is ([Johannes 8](#)). Het licht is dus onlosmakelijk verbonden met God in de persoon van Jezus. God als oorsprong van het licht, maar ook God die zijn Zoon Jezus als Licht voor de wereld naar ons toegezonden heeft.

Als ik – in deze kerstperiode – aan verwondering denk, komt het lied 'Komt, verwondert u hier, mensen' (gezing 139) in mijn gedachten. Eén van de coupletten is het couplet van de tegenstellingen. Het beschrijft wat Jezus voor ons gedaan heeft:

Sterk mij door Uw tere handen  
Maak mij door Uw kleinheid groot  
Maak mij vrij door Uwe banden  
Maak mij rijk door Uwe nood  
Maak mij blijde door Uw lijden  
Maak mij levend door Uw dood.

Net zoals een klein kind alle lichtjes bewondert en erover verwonderd raakt, zo mag Jezus als Licht voor de wereld ons verwonderen om wat Hij gedaan heeft. Lees nog eens biddend het couplet hierboven en stel je hart open om de tekst te begrijpen, opdat je hart verlicht wordt.

## De Oorsprong van Licht

### Doet de laatste straks het licht uit?

*En Ik zeg je: "Jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen." ([Matteüs 16:18](#) NBV21)*

De Rooms-katholieke kerk beschouwt de paus als opvolger van Petrus. Daar denken we in de protestantse traditie anders over, maar als we dat verschil van inzicht even willen laten rusten, dan mogen we concluderen dat we allemaal in het spoor van Petrus en Paulus gaan, omdat zij beiden het spoor van Christus volgden.

Er stond een prachtig beeld van deze apostelen bij de Petrus en Pauluskerk in Haarlem-Noord. Het was een creatie van zuster Marie-José van der Lee. De kerk werd gesloopt in 1996. Dat gebouw was nog niet eens zo oud, het dateerde uit 1958. De Petrus en Pauluskerk was een strak vormgegeven gebouw, ontworpen door de Rotterdamse architect H. Nefkens, met moderne kunst voor en op de gevel. Maar de stenen, de vormgeving en de kunstwerken maken de kerk niet.

Wie de beelden nu wil zien, moet naar Soest. Daar staat een Petrus en Pauluskerk nog fier overeind en de beelden laten zien dat je niet op dezelfde plaats hoeft te blijven om te bemoedigen en schoonheid te brengen in een donkere wereld. De bijbelse keramiek-decoraties die de buitenzijde van het gebouw sierden (creaties van Piet Schoenmakers), zijn eveneens verhuisd en nu geplaatst bij de H. Gertrudis-kerk in Beesel, Limburg.

Is het erg dat kerken sluiten en gesloopt worden? Is het spijtig dat kunstwerken verplaatst moeten worden? Je kunt er verschillend over denken, maar mij stemt het wel verdrietig. In onze tijd gaan kerken in rap tempo dicht. De gebouwen die nog open zijn kosten een vermogen in onderhoud en energieverbruik. We kunnen onszelf 'troosten' met de gedachte dat dit de evangelische beweging minder hard raakt, maar daar spreekt dan weinig medegevoel en zorg uit.

Is de kerk opgericht om gebouwen neer te zetten, te onderhouden en te redden? Nee, natuurlijk niet. De missie van de kerk komt voort uit het hart van Jezus en richt zich tot de levende stenen: mensen van vlees en bloed.

*Door glas-en-lood-ramen valt het hemelse licht in warme kleuren op wanden en vloeren. Het licht is niet van de kerk maar van Christus. En Hij heeft ons gered van het dodenrijk. We geven de moed nooit op en geen van ons doet als laatste het licht uit!*

## De Oorsprong van Licht

### Pikkedonker

*Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. ([Openbaring 22:3-5](#))*

Wist je dat de kerstboom waarschijnlijk zijn oorsprong vindt bij vroegere volken die in meer noordelijke streken woonden? Na de kortste dag vierden zij met kaarsjes in de bomen dat het ergste achter de rug was. Langzaam maar zeker zou de zon terugkomen. De winter was met zijn kou en duisternis verreweg de gevaarlijkste tijd van het jaar. Je stond in dat jaargetijde allemaal in de overlevingsstand.

Duisternis geeft vooral aan dat er iets ontbreekt, namelijk licht. Een klein kaarsje kan een hele kamer verlichten. Het licht van de hemellichamen kunnen je helpen om je weg te vinden. Als licht ontbreekt moet je in het pikkedonker op de tast je weg maar zien te vinden.

Duisternis in geestelijke zin kun je hier goed mee vergelijken. Ook hier ontbreekt Licht, Goddelijk Licht. Zonder dat Licht ben je als iemand die in duisternis ronddoelt, zonder richting, zonder hoop.

Licht van God is wel iets heel anders dan het fysieke licht van de zon of een lamp. Het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel werpt hier licht op. Daar wordt uitgelegd dat Gods Licht zo allesomvattend is dat je geen lamp of zon meer nodig hebt. Dit hoofdstuk schetst een bijna onbeschrijfelijk beeld van een glorieuze toekomst die ons te wachten staat.

Weet je wat ik nou zo verdrietig vind? De meeste mensen die zonder Goddelijk Licht zitten, hebben dat helemaal niet in de gaten. Ze zijn als een volk dat in duisternis ronddoelt, maar weinigen zien het.

Deze tijd is echt de beste tijd om je licht te laten schijnen, Gods Licht welteverstaan. Op veel plekken is het pikkedonker en moet je op de tast je weg maar zien te vinden. Misschien dus toch maar op je knieën om God te vragen waar jij Zijn Licht kunt laten schijnen. Want God gebruikt mensen zoals jij en ik om Zijn Licht te verspreiden.

Heer, maak mij vrijmoedig en leid mij naar mensen die ik uw Licht kan laten zien.

## De Oorsprong van Licht

### God, oorsprong van al het goede en het Licht in de nacht...

*Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. ([1 Johannes 1:5-7](#))*

En in [Psalm 89:16](#) lezen we: *Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.*

Ik hou van licht, misschien wel mede vanwege enkele donkere ervaringen die me zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld fysiek de kruipruimte onder ons huis. Weinig ruimte om te bewegen en volkomen donker, niet fijn voor iemand met claustrofobie. Eng. Zou er ongedierte zijn? Of een gat? Een bouwlamp bracht verlichting. Het ging, totdat de lamp plotseling zonder stroom kwam en alles aardedonker werd. Paniek en een nare ervaring. Maar wat een opluchting toen er weer een lichtje aanging en het duister daardoor verdween... Is dat niet de functie van licht en wat we lezen in [Genesis 1:2-4](#)?: *'De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. God zei: "Laat er licht zijn", en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis.'*

Je moet er toch niet aan denken dat God ons geen licht had gegeven. We zouden niet bestaan, want mensen, dieren en planten kunnen niet leven zonder licht, waarvan God de oorsprong is. God schiep juist licht om ons te laten zien hoe niet te bevatten goed Hij is.

In beeldspraak wordt licht en donker of duister vaak gebruikt voor goed en kwaad, zelfs voor leven en dood. In die zin krijgt iedereen er wel mee te maken, al krijgt de een veel meer voor de kiezen dan de ander. Zelfs Maria die van de engel Gabriël te horen kreeg dat ze begenadigd was en dat God haar Zijn gunst had geschonken, Maria uit wie het Licht der wereld geboren mocht worden, zelfs zij kreeg al snel te horen dat het op deze aarde allemaal niet zorgeloos tot stand zou komen en dat haar Zoon, de langverwachte Verlosser, weersproken zou worden en zij zelf als door een zwaard doorstoken zou worden. ([Lukas 2:34-35](#)) Maar uiteindelijk komt het wel goed - in overeenstemming met Gods plan van Licht zonder enig spoor van duisternis! Voor onderweg daarnaar toe, roept Jezus ons op om in Gods licht te blijven leven. Om niet onder te gaan in duistere omstandigheden, maar zicht op het Licht te houden en vanuit dat licht er ook voor de ander te willen zijn. Waar licht nodig is, Gods licht proberen door te geven. Er is geen betere en duurzamere verlichting te krijgen! En wie het - net als ik - vaak moeilijk vindt, mag weten dat het kleinste licht al verandering van zicht kan geven. Dat is niet alleen in kruipruimtes zo. En vind je het niet bijzonder dat je licht zelfs méér zal kunnen betekenen in het duister dan te midden van vele andere lichten?

Moge onze onderlinge ontmoetingen, bijvoorbeeld rond de zondagsdiensten of in de kringen, verlichte plekken zijn om samen ons licht op te steken en mee naar buiten te nemen.

*Heer, dank U voor Jezus' komst, het ware licht dat ieder mens verlichten wil. Help ons in alle omstandigheden in uw licht te verblijven en zo te leven naar uw wil en onze bestemming.*

## Het Woord verklaart ons Jezus

*‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.’ ([2 Korintiërs 3:18](#))*

*‘Daarna verklaarde Jezus de Emmaüsgangers wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.’ ([Lukas 24:27](#))*

Beste PddW-lezers en -hoorders, wat zal ik jullie nog meegeven aan het eind van het jaar? Er is al zoveel gezegd en geschreven. Misschien is het goed op dit moment in het jaar als we Jezus verwachten, tot aanbidding te komen. In verwondering ons te keren tot Hem, Gods Zoon. Hij kwam naar deze wereld voor ons, heeft voor ons geleden, is begraven maar ook opgestaan. De hele Bijbel door, elk Bijbelboek spreekt van Hem.

In de afgelopen weken zagen we aan de hand van de ‘Ik ben’-uitspraken wie Jezus is. Het deed me denken aan 42 jaar geleden toen ik werd geraakt door een kersttoespraak van mevrouw M. Blok, een docent van de bijbelschool in Heverlee, waar ik toen studeerde. Zij liet ons Jezus zien in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Ik heb het opgeschreven en bewaard. Om niet te vergeten wie Hij is en wat Hij voor ons wil betekenen.

In **Genesis** is Jezus het zaad van de vrouw, de belofte is het antwoord op onze diepste ellende

In **Exodus** is Hij het geslachte Lam bij de uittocht

In **Leviticus** is Hij het offer voor onze schuld

In **Numeri** is Hij de rots, voedend aanwezig bij zijn volk

In **Deuteronomium** is Hij de profeet

In **Jozua** is Hij de overste van Gods legermacht

In **Richteren** is Hij de redder in nood en chaos

In **Ruth** is Hij ons familielid dat liefdevol te hulp komt

In **Samuel, Koningen en Kronieken** is Hij de Zoon van David, koning over Israël

In **Ezra en Nehemia** is Hij de herbouwer na verwoesting

In **Esther** is Hij die de zijnen in de vervreemding toch behoedt

In **Job** is Hij die ons onszelf doet zien, en die ons verlost

In **Psalmen** is Hij de geprezen koning, hulp in ons verdriet

In **Spreuken** is Hij de wijsheid, het begin van onze wijsheid

In **Prediker** is Hij ons levensdoel, in tegenstelling tot de absurditeit van ons eigen denken

In **Hooglied** is Hij de gezalfde

In de **Profeten** is Hij de komende Messias, Heer van de geschiedenis en de eeuwigheid

In de **Evangelieën** is Hij God met ons

In **Matteüs** is Hij de vervulling van de belofte

In **Markus** de Dienstknecht

In **Lukas** de Zoon des mensen

In **Johannes** God die zichtbaar en tastbaar onder ons heeft gewoond

In **Handelingen** is Hij de Opgestane Heer

In de **Brieven** is Hij door genade onze Heiland, Hoofd van de gemeente

In **Openbaring** is Hij het verlangen van het aloude gebed: Maranatha, kom spoedig, Heer.

zaterdag 24 december 2022

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over [Genesis 1:1-5](#) (NBV21).

Titel van de dienst: De Oorsprong van Licht.

Peter sprak over de oorsprong van het licht: *'God sprak, en er was licht.'*

Nog voordat het licht geschapen werd, was God in de woestheid, leegte, chaos, ongestructureerdheid doordat zijn Geest zweefde over de oervloed. Ook als ons leven zo is of voelt is God er! Hij sprak en er was licht. Dat licht gaf leven en is eindeloos in de persoon van Jezus die als het Licht der wereld ook nu aanwezig is, waardoor wij niet in donkerheid (woestheid, leegte) hoeven te wandelen en er uitzicht/hoop is. Verwachting!

Het is goed om in een tijd waarin er naar licht verlangd en uitgezien wordt, stil te staan bij Oorsprong en Bron van dat licht. Waar zouden we zijn zonder licht? We zouden niet bestaan, want mensen, dieren en planten hebben licht nodig om te kunnen leven, het door God geschapen licht. Licht om iedere duisternis te verdrijven, licht om Gods onvoorstelbare goedheid te laten zien en om daaruit te kunnen leven.

Jezus als het Licht voor de wereld, is een rijk beeld, zeker in deze donkere dagen. Hij zei: *"Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."* ([Johannes 8:12](#)) Wat een hoop mogen we hebben als God met Zijn liefde en genade in ons leven wil schijnen. Om ons te laten zien dat Hij aanwezig is en ons hoop geeft voor de toekomst. Jezus roept ons (in [Matteüs 5:14](#)) op Zijn licht in ons ook voor anderen te laten schijnen. Tot eer van God en als dank aan Hem voor wie Hij was, is en zal zijn!

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wanneer Jezus het Licht is, hoe kan Hij dan voor jou de duisternis opheffen?

Geloof je dat Hij ook nu in jouw donkere dingen Zijn Licht kan/wil brengen?

Als Hij zijn Licht voor iedereen laat schijnen, zijn daar dan uitzonderingen op of geldt dit maar tijdelijk?

Zou je het Licht willen ontvangen, laten schijnen en jouw (opnieuw) willen laten veranderen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 18 december 2022 op de website.

\*\*\*

Vanavond zijn er Kerstnachtdiensten om 20:00 en 22:00 uur. Om teleurstelling aan de ingang te voorkomen is voor het bijwonen van diensten reservering via de website nodig.

De diensten zijn ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

Op **oudjaarsavond** is er om 19:00 uur een dienst met heilig Avondmaal.

Op zondag **1 januari** is er **géén dienst**.

Dit is de **laatste Preek door de Week van dit jaar**. Het team van PddW heeft twee weken vrij. D.V. zondag 8 januari zijn we terug met de eerste PddW van 2023; vanaf maandag 9 januari mogen de abonnees weer rekenen op de dagelijkse nieuwe bijdragen in de mailbox.

*Wij wensen u/jou heel gezegende Kerstdagen toe en een fijne, betekenisvolle jaarwisseling!*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.