

PREEK DOOR DE WEEK

Men zal Hem de Naam

Immanuël

geven

[Matteüs 1:18-23](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

What's in a name?

Wat zegt een naam? What's in a name? Dat zegt Julia tegen Romeo in het bekende toneelstuk van Shakespeare. Ze bedoelt dat iemands naam niets zegt over wie die persoon is. In de tijd van de Bijbel was dat heel anders. Iemands naam had een betekenis en vertelde iets over die persoon. Laten we [Matteüs 1:23](#) (HSV) lezen:

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Is dat niet een mooie naam? *God met ons*. Het zegt iets over de goddelijkheid van Jezus. Het vertelt ook dat Hij dicht bij ons is gekomen. Het woordje 'met', dat hier gebruikt is, betekent meer dan 'in gezelschap van'. Je zou het kunnen vertalen als 'samen met' en 'deel uitmaken van'. Zo verbonden wil Jezus met ons zijn.

Toen ik hierover nadacht viel het me op dat de naam Immanuël niet 'God met *mij*' maar 'God met *ons*' betekent. Ik moest denken aan de gemeenteavond van vorige maand, waar we gekeken hebben naar 59 'elkaar'-teksten in de Bijbel. Stuk voor stuk teksten waar we iets van dit 'God met ons' met elkaar kunnen delen. Eén van die teksten was deze:

'Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.' ([1 Johannes 4:11,12](#))

Met onze huiskring willen we iets van dit 'God met ons' delen met andere Meerkerkers. We gaan bidden voor de mensen die op de gebedslijst staan. Ook gaan we kaarten voor ze schrijven. Van sommige namen weten we wie het zijn. Van andere namen niet. We beseffen dat achter elke naam een persoonlijk verhaal schuilt. En dat God ieder van hen bij naam kent. Ik hoop dat we door het bidden en schrijven ons met elke naam verbonden voelen.

God met ons. En daardoor ook: wij met elkaar. Denk er vandaag eens over na met wie jij dit 'God met ons' zou willen delen. Misschien met een heel klein gebaar, waardoor je iemand laat weten: God is met ons en ik voel me verbonden met jou.

Gebed

Here Jezus, Immanuël, wat een wonder dat U zo dicht bij ons gekomen bent. Dat U elke dag met ons bent. Dank U wel, dat we door U ook met elkaar verbonden zijn.

dinsdag 13 december 2022

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

Hij kwam bij ons

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." ([Matteüs 28:19-20](#) NBV21)

Met deze woorden nam de Heer afscheid van zijn leerlingen. Hij vertrok, maar bleef aanwezig door zijn Woord en Geest.

Hoe was het begonnen? Een baby in een voerbak. De almachtige God werd plots zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. Sta een moment stil bij dit wonder. God, hoog verheven, een heilig vuur waartegen onze ogen niet bestand zijn, tijdloos, alomtegenwoordig, alwijs, sterk en onoverwinnelijk... teruggebracht tot de kleinste menselijke proporties. De Eeuwige, vleesgeworden in de meest kwetsbare menselijke vorm: een hulpbehoevende baby.

Het begon al eerder, de wonderlijke bevruchting van een jonge vrouw die door God was uitgekozen. Iedereen die zich afvraagt hoe dat in 's hemelsnaam kan, mag nadenken over de vraag of een 'gewone' geboorte soms géén onvoorstelbaar wonder is.

Zou voor God iets te wonderlijk zijn? De omstandigheden waarin de Heer bij ons kwam wonen, waren verre van ideaal. Zijn aardse ouders waren noodgedwongen op reis gegaan vanwege een zeer ongelukkig geplande volkstelling. De Romeinse keizer had hiertoe opdracht gegeven, Jozef en Maria gaven er gevolg aan. Een overheerst klein land in het Midden-Oosten, een kleine plaats waar alle logeerbedden al bezet waren... Juist dáár kwam Jezus bij ons wonen met als eerste overnachtingsplaats een voederbak in een dierenverblijf.

Het is moeilijk voorstelbaar, maar bezie dit tafereel eens vanuit hemels perspectief.

Jezus, Zoon van God, deel van de Drie-eenheid... verlaat zijn hemelhoge positie om de gedaante van een baby aan te nemen. De Vader moet Hem laten gaan en blootstellen aan machten die zijn Zoon van begin tot eind naar het leven zouden staan. Zijn tegenstander zou geen kans onbenut laten om het Jezus moeilijk te maken. Maar de Vader had oneindig veel vertrouwen in zijn Zoon en durfde het aan zijn kind in onze donkere wereld geboren te laten worden.

Wat een risico durft Liefde te nemen!

Hij kwam bij ons, heel 'gewoon', de Zoon van God, als mensenzoon.

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

Naam boven alle namen

Ik las laatst een stuk in de krant over een 100-jarige die als kind ontevreden was geweest met haar naam. Ze heet Aleida, naar haar grootmoeder. Ze vond dat de naam niet bij haar paste. Ze liet zich Lidy noemen, later Loes, op een gegeven moment werd het Lei en zo is het gebeven. Gelukkig kan ze er inmiddels niet meer wakker van liggen.

Het geven van een naam aan iemand, gebeurt bijna altijd meteen bij de geboorte. Daarnaast zien we in de Bijbel voorbeelden van mensen waarvan de namen op latere leeftijd soms veranderen. Zoals bijvoorbeeld bij Abram en Sarai, naar Abraham en Sara. Bij veel namen in de Bijbel zien we dat de naam past bij wat de persoon doet. In de periode vóór de geboorte van Jezus is er een kind die profeet van de Allerhoogste genoemd wordt. Hij gaat voor de Heer uit om de weg voor Hem gereed te maken. In [Lukas 1](#) lezen we over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper.

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen."

In de Bijbel wordt Jezus aangeduid met wel 200 verschillende namen. Een paar voorbeelden zijn: Vredevorst, Koning, Zoon van God, Alpha en Omega, Pleitbezorger, Herder, Licht van de wereld, Immanuël. Deze namen zijn bedoeld om te omschrijven wie Jezus is. Maar het bewijst vooral hoe moeilijk het is om met woorden te omschrijven wie Jezus werkelijk is. Jezus is zo enorm veelomvattend, dat is niet met één woord te omschrijven. Naam boven alle namen!

Wie is Jezus voor jou? Welke naam spreekt jou het meeste aan?

Gebed

Dank U, Heer, dat U naar ons toegekomen bent, door uw Zoon naar deze wereld te sturen. Immanuël, God is met ons.

donderdag 15 december 2022

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

Het is december, voor velen een bijzondere maand. Druk maar vooral ook feestelijk en gezellig. De winkelstraten maar ook heel veel huizen zijn buiten en binnen mooi versierd. Er is veel te zien en te horen wat een kerstsfeer op kan oproepen. Als christenen herdenken en vieren we natuurlijk in de eerste plaats de geboorte van Jezus op onze aarde. Omdat zijn komst naar het aardse het begin aankondigde van onze redding voor onze eeuwige bestemming. Of zoals een engel tegen Jozef zei: *“Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.”* ([Matteüs 1:20](#))

Niet te bevatten geweldig nieuws met een eeuwigdurende, nooit voorbijgaande betekenis. Ja, Kerst is veel meer dan feestelijk en gezellig. Kerst is om Zijn komst te gedenken en dankbaar te vieren, maar zeker ook een oproep om je hart (voor het eerst of opnieuw) door Jezus te laten verwarmen. Jan van Klaveren dichtte er het volgende over:

Decembergloed

December is de maand om alles te versieren
Met boom, brood, spelen en veel licht
Dit is waar de moderne mens voor zwicht
De wereld wil het graag met kunstlicht vieren

Eens kwam op onze zorgelijke aarde
Een Kind ter wereld door weinigen gehoord
Zijn handen zouden eens worden doorboord
Voor Hem heeft ieder mens een hoge waarde

Helaas lijkt onze tijd van God verduisterd
Zijn Naam vaak niet veel anders dan een vloek
De zeggenschap van het aloude Boek
Markeert een waarheid die de eigenwaan ontluistert

Geen warm onthaal voor het Kind van de wonden
Ongewenst begon Zijn leven in een stal
De Zoon Die eens voorgoed regeren zal
Bevrijdt de mens die vastzit in zijn zonden

December is de maand om te bekoren
Bedolven door de vele schatten die vergaan
Hoe zou een mens hiervan alleen bestaan
Zo'n toekomst lijkt een droevig lot beschoren

“Laat toch dit Kind het hart verwarmen
Verzoening is Zijn handelsmerk
Zo wordt het zwakke leven sterk
Een rijke gloed voor wezenlijke armen!”

vrijdag 16 december 2022

Men zal Hem de Naam Immanuel geven

God met ons

“Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven”, wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. ([Matteüs 1:21-23](#))

In het guldentijdperk stond op de rand van onze gulden en rijksdaalder ‘God zij met ons’. Ik las dat deze uitspraak al stamt uit de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden toen er op de rand van de munten in het Latijn stond: ‘Zo God met ons is, wie zal tegen ons zijn’, een tekst die is terug te vinden in [Romeinen 8:31](#).

‘God **zij** met ons’ is eigenlijk een wens of iets wat je elkaar toebidt. ‘God **is** met ons’ is nog veel mooier, het is een prachtige belofte die God altijd nakomt.

God wilde vanaf het begin van de schepping al met ons zijn. Adam en Eva hoorden God in de koelte van de avondwind door de tuin wandelen. De zonde bracht toen scheiding tussen God en de mens, maar toch wil God aanwezig zijn bij de mensen.

In [Leviticus 26:11-12](#) staat: *‘En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen. En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn.’*

Het hele Oude Testament door blijft God proberen onder zijn volk te wonen, maar keer op keer wordt Hij afgewezen. Ten slotte doet God het ultieme. Hij komt in de persoon van Jezus als mens onder ons wonen. Hij maakt alles mee wat wij als mensen ook meemaken, pijn, verdriet, verlies en zelfs de dood.

Toen Hij stierf aan het kruis zei Hij: “Het is volbracht”. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden om duidelijk te maken dat de afstand tussen God en de mensen is verdwenen. Waarom? Omdat zijn offer voor eens en altijd de zonde, de scheiding tussen God en mens, heeft weggedaan. Daarom kunnen we altijd op Hem vertrouwen. God is met ons! Waar we ook zijn, wat ons ook overkomt, Hij is erbij. We kunnen altijd naar Hem toe.

In [Hebreeën 4:16](#) staat het zo mooi verwoord: *‘Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’*

God is met ons en zal voor altijd met ons zijn. Aan het eind van het boek Openbaring schrijft Johannes: *Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’*

Gebed

Vader, dank U wel dat U ook mijn God bent. Dank U dat U altijd met mij bent en dat U zoveel van mij houdt.

zaterdag 17 december 2022

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over [Matteüs 1:18-23](#) (NBV21). Titel van de dienst: Men zal Hem de Naam Immanuël geven.

De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent: 'God is met ons'.

Deze profetie uit [Jesaja 7:14](#) werd in die tijd gedeeltelijk vervuld, maar zou in de Messias een nog veel grotere, volmaakte vervulling krijgen. Matteüs verwijst naar deze tekst als hij schrijft over de komst van Jezus. Een engel vertelt in een droom aan Jozef: *"Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."*

Het aangekondigde 'God is met ons' wordt vervuld en de wijze waarop 'Hij met ons' is, wordt verduidelijkt door Jezus, wiens naam betekent: God redt.

In de verzen vóór onze lezing zien we de stamboom van Jezus. Er zit van alles tussen, van in mensenogen belangrijk tot verguisd, mensen met grote en kleine fouten, maar niemand die de mensheid zou kunnen redden, het moest echt van God komen.

Van God die redt, van Jezus.

De stamboom bood het joodse volk de gelegenheid te ontdekken wie Jezus is. Maar dezelfde stamboom laat ook zien dat God falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen heeft gebruikt om deel te laten zijn van Zijn verhaal. God is met ons!

Maar het zegt ook dat Hij nog steeds falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen zoekt die verlangend zijn om deel te worden van Zijn verhaal. Niet door een goed advies op te volgen van regeltjes maar door geloof in wie Hij zelf is en heeft gedaan.

Wij mensen worden verenigd met God, door God Zelf die redt. Dat maakt dat Immanuël & Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We gaan op naar Kerst, maar de Naam Immanuël is het hele jaar geldig: Hij is altijd met ons. Hij *verlangt* ernaar om MET ons te zijn.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat zegt het jou dat we in de stamboom van Jezus falende, zondige, imperfecte, gebroken en onbekende mensen zien? En dat God nog steeds zulke mensen zoekt die er naar (kunnen gaan) verlangen om deel van 'Zijn verhaal' te worden?

Immanuël: God met ons... Heb je ook weleens gemerkt dat je dat al snel opvat als persoonlijk voor jou (en voor mij)? Waaraan denk je als je wat langer nadenkt over God met óns?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 december 2022 op de website.

Morgen, 18 december, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Genesis 1:1-5](#) (NBV21)
Titel: De Oorsprong van Licht.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.
Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 16 december.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.