

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de Alfa en de Omega

[Openbaring 1:4-8](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 5 december 2022

Ik ben de Alfa en de Omega

Zie...

Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: "Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven." ([Genesis 17:1 & 2](#))

Als je Gods uitspraak 'Ik ben de Alpha en de Omega' wat beter wilt begrijpen, moet je in de spreekwoordelijke helikopter gaan zitten. Want 'Ik ben het begin en het einde' of 'Ik heb de wereld vast in handen' is nogal een uitspraak. Ik kan me voorstellen dat je er weleens je vraagtekens bij zet.

Vanuit je helikopter krijg je overzicht. Recht onder je zie je jezelf en de wereld van onze tijd. Links van je zie je wat al geweest is. De Bijbel helpt je om ver terug te kijken, duizenden jaren terug.

En daar zie je dat aan een bijna honderdjarige Abraham een belofte wordt gedaan die eigenlijk helemaal niet kan. En toch komt die uit. Je leest hoe de nakomelingen van Abraham er een enorme puinhoop van maken, en toch blijft God trouw.

Je aanschouwt hoe God Zijn onbetrouwbare en mopperende volk terugbrengt naar Kanaän, het land van overvloed. Waarom? Omdat Hij het heeft beloofd.

Het is niet zo moeilijk om vanuit je helikopterview te ontdekken dat de verhaallijnen van het Oude Testament samenkomen in één persoon: Jezus Christus. Je ziet het Kerst worden en ziet Gods hand overduidelijk in het leven van Zijn Zoon. Gods belofte een Redder te sturen wordt werkelijkheid omdat jij het in slechts één oogopslag Goede Vrijdag én Pasen ziet worden.

De Heer is waarlijk opgestaan en ineens is Gods belofte ook voor jou.

Als je nu naar beneden kijkt, zie je over jouw leven en over deze gebroken wereld misschien wel deze tekst liggen: ...'dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'. ([Johannes 3:16](#))

Zie je Gods hand nu in jouw leven, ondanks alles? Zie je Gods hand in de lichtpuntjes van deze wereld, in Zijn volgelingen, in Zijn gemeente, in jou?

Kijk dan maar naar rechts, de toekomst in. Over de horizon van je eigen leven heen. Aanschouw jezelf geknield voor Gods troon. Het is Jezus zelf die jou opricht, je tranen droogt en je uitnodigt samen met Hem te eten. Je weet dat je daar tegenover iemand zit die tegen jou zou kunnen zeggen:
'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Want Ik ben de Alpha en de Omega en Ik heb de wereld vast in handen.'

Amen.

Opdat iedereen U zal zien

“...en dan zal iedereen Hem zien.” ([Openbaring 1:7](#) NBV)

Afgelopen zondag werd het Bijbelgedeelte [Openbaring 1:4-8](#) gelezen. Een rijk Bijbelgedeelte waarin teruggeblikt wordt op de kern van het Evangelie: Jezus die ons liefheeft en onze zonden heeft vergeven, zodat wij bevrijd zijn (vers 5). Maar Hij heeft ons ook gevormd om van Hem te getuigen (vers 6). En vervolgens wordt verteld hoe het verder zal gaan: Hij komt met de wolken en dan zal iedereen Hem zien (vers 7). Een prachtige belofte om naar uit te kijken.

Jezus beweegt zich nogmaals richting ons mensen wanneer iedereen Hem zal zien. Ruim 2000 jaar geleden kwam Jezus al naar ons toe, toen Hij werd geboren in Bethlehem. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en zijn we dankbaar dat Hij naar de aarde kwam. Maar toen Jezus geboren was en op aarde leefde, leefden wij nog niet. Slechts een klein aantal mensen heeft Jezus echt ontmoet, echt gezien en echt horen spreken. Zij konden daadwerkelijk getuigen als ooggetuigen, omdat ze (een gedeelte van) Jezus' leven hebben meegemaakt.

Nu lezen we over de belofte in Openbaring 7, dat iedereen Hem zal zien. Niet slechts een aantal mensen, maar iedereen. Ik vraag me af hoe dat er praktisch gezien precies uit gaat zien en daarover zijn allerlei ideeën en theorieën te vinden in boeken en op internet. Maar één ding is zeker: Hij komt en iedereen zal Hem zien.

Wat doet dat met ons leven? Wat doet dat met het leven van iemand die Jezus nog niet kent? In de tijd dat Jezus leefde, was het als ooggetuige van Jezus' leven misschien wel gemakkelijker om in Hem te geloven. Je hebt het met eigen ogen gezien. Zou de komst van Jezus met de wolken dat ook teweegbrengen, wanneer iedereen Hem ziet? En zouden alle mensen die Jezus nog niet kennen dan ook in Hem geloven?

Misschien is het goed om iets kleiner te denken en naar ons eigen leven te kijken. Waar vertrouw jij op? Vertrouw jij al op Hem zonder dat je hebt gezien dat Hij terugkomt? Of wacht je op Zijn komst en wil je eerst ooggetuige zijn?

Heer, we bidden dat iedereen U mag zien, niet alleen als U terugkomt, maar juist al eerder. Gebruik ons om van U te getuigen en U al zichtbaar te maken voor de mensen om ons heen die U nog niet kennen. Opdat iedereen U zal zien.

Ik ben de Alfa en de Omega

Begin en eind

Na alle mooie overdenkingen over Jezus' 'Ik ben'-uitspraken zijn we aanbeland in het laatste Bijbelboek waar we deze drie teksten tegenkomen:

"Ik ben de Alfa en de Omega", zegt God, de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige." ([Openbaring 1:8](#) NBV21)

Toen zei Hij tegen mij: "Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft." ([Openbaring 21:6](#) NBV21)

"Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde." ([Openbaring 22:12-13](#) NBV21)

De eerste tekst staat in een context van christenvervolging. Goedbeschouwd geldt dat voor het hele boek Openbaring, maar aan de zeven gemeenten schrijft Johannes dat hij door de eenheid met Jezus deelt in hun 'ellende, het koninkrijk en de standvastigheid'.

Johannes schrijft dit op Patmos, het eiland waarnaar hij verbannen is. Het was een zware tijd voor christenen in de eerste eeuw. De keizer van Rome zag zichzelf als een god die aanbeden moest worden, maar daar deden christenen niet aan mee. Zij hoorden bij een ander koninkrijk en bleven standvastig.

Johannes tilt de lezers van zijn boek over de beperktheid van ruimtetijd heen en wijst hen op de Heer die aan het begin én eind staat. Dat geeft de gelovigen moed! Let op, de tekst verwijst duidelijk naar de wederkomst van Christus.

De tweede tekst brengt onze Heer Jezus als bron van levend water in herinnering. Zij die dorsten naar gerechtigheid, mogen vrij drinken uit deze leven-gevende bron.

De derde tekst wijst hoopvol vooruit naar de naderende terugkeer van onze Heer. Het loon dat Hij met zich brengt, is goed nieuws voor alle volgelingen die standvastig en trouw gebleven zijn, maar kan tegelijkertijd verstaan worden als een verwijzing naar het oordeel dat Jezus uiteindelijk als Rechter zal uitspreken over de mensen die onrecht hebben gedaan, gelovigen hebben vervolgd en gedood.

Onze God sprak in het begin het eerste woord 'Laat er licht zijn!' ([Genesis 1:3](#)), maar Hij heeft ook het laatste woord:

"De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft." ([Openbaring 22:17](#) NBV21)

donderdag 8 december 2022

Ik ben de Alfa en de Omega

Wat is je Godsbeeld?

"Ik ben de Alpha en de Omega", zegt God de Heer, "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige." ([Openbaring 1:8](#))

Het is altijd belangrijk wat ons beeld van God is, maar zeker als we in een crisissituatie zitten. We hebben allemaal een bepaald beeld van God, maar wie is Hij werkelijk? Wat zou jij antwoorden op de vraag: "Wie is God?"

God openbaart zich voornamelijk aan ons door de Schrift, de Bijbel. Zo lezen we over Mozes als die in een crisissituatie zit. Hij stelt dan vragen over de identiteit van God: 'Wie bent U, God, hoe is uw naam?' ([Exodus 3:14](#)) Mozes wil niet aan zijn opdracht beginnen voordat hij weet wie God is. En God maakt zich aan hem bekend: "Zeg tegen de Israëlieten: **'Ik zal er zijn'** heeft mij naar u gestuurd." Deze woorden vinden we ook in onze tekst van vandaag, aan het begin van het boek Openbaring, bij veel mensen bekend als een profetie over de eindtijd. Het boek beschrijft een grote crisis die over de wereld zal komen, met het oordeel van God. God haat het kwade. Juist aan het begin van dit boek schrijft Johannes over wie God is en wie Jezus is. In vers 5 krijgen we een prachtige beschrijving van Jezus: *"Hij is de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde."* Drie titels die ook voorkomen in [Psalm 89:20-38](#).

Allereerst : de **betrouwbare Getuige**, het is de Openbaring van Jezus Christus, Hij geeft getrouw weer wat Hij van de Vader heeft ontvangen. ([Openbaring 1:2](#))

Ten tweede: **de eerstgeborene uit de dood**, Hij heeft de ban van de dood doorbroken.

En ten derde: **de heerser over de vorsten van de aarde**; bedenk dat het boek Openbaring juist gaat over die enorme tegenstand van de volken en heersers der aarde. Maar, zo belijdt Johannes hier: "Jezus is Heer."

Dan vervolgt Johannes met de daden van Jezus: *"Hij heeft ons lief, heeft ons gereinigd, aangesteld als priesters."* ([5b-6](#)) Hij heeft ons bevrijd van onze zonden door zijn bloed. Met zijn eigen leven staat Jezus garant voor onze bevrijding; niet wat wij doen, maar wat Hij gedaan heeft. We mogen deel uitmaken van een ander Koninkrijk. Aan Hem komt dan ook alle eer toe. Als we dat beeld van Jezus tot ons door laten dringen, kunnen we dan anders dan Hem loven en prijzen?

Wat een bemoediging moet dat geweest zijn voor de gemeenten in Asia waaraan Johannes deze brief schrijft. Want er was in hun tijd ook een crisis gaande, een dreigende situatie. De christenen werden in het Romeinse rijk steeds meer vervolgd. Juist dan krijgen ze hoop door te beseffen wie Jezus is en wie God is.

Ook voor jou, mij, ons is het belangrijk te weten wie Jezus is of hoe je beeld van God is. Probeer de vraag nog eens voor jezelf te beantwoorden die ik aan het begin stelde. Wie is God... wie is God voor jou? Moge het je tot steun zijn in tijden van crisis.

Als gebed kunnen we meebidden of meezingen met het prachtige lied ([nr 7 van Joh. De Heer](#)) over onze zorgen en het zorgen van God voor ons:

Als g'in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet ...

Ook Jezus' tweede komst is ons gegeven

Bijzonder om in de aanloop naar Kerst deze zondag, de laatste uit de 'Ik ben'-prekenserie, te lezen uit het boek Openbaring. Een boek dat toch vooral wordt gezien als een boek over de eindtijd waarin Gods plan met de wereld wordt voltooid.

Het is bijzonder maar zeker ook mooi en toepasselijk omdat zowel met Kerst als bij de voltooiing van Gods plan de hoofdrol overduidelijk voor Jezus is. Met Kerst vieren we Jezus' eerste komst die voor Jezus zo'n 33 jaar later zou uitmonden in zijn offergave aan het kruis voor onze zonden.

Ik bedenk opeens dat zonder zijn offer onze zonden niet vergeven zouden zijn en de tweede komst dan ook niet zou plaatsvinden omdat de voltooiing van Gods plan niet kan zonder de herstelde relatie tussen God en mens. De mens die alleen door Jezus' komst en offer een gerechtvaardigd mens werd! Het geeft aan dat we het uitsluitend aan God, aan Jezus te danken hebben! Hij heeft het ons **gegeven**! We lezen dat ook terug in de bekende 'Kerstwoorden' van [Jesaja 9:5](#): *Een kind is ons geboren, een zoon is ons **gegeven**.*

2000 Jaar geleden kwam Jezus als de lijdende Dienstknecht, maar de profetie van Jesaja gaat verder: *'de heerschappij rust op Zijn schouders. En deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.'*

Als Jezus terugkomt is dat als de opgestane Heer, overwinnaar van dood en duisternis en dan zal Gods Koninkrijk definitief gevestigd worden. [Daniël 9:24](#) zegt over het mooie en goede dat God van plan is: *aan de overtredingen zal een einde komen en de zonden zijn afgesloten, het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid gebracht, het profetisch visioen bezegeld en het allerheiligste gewijd.*

Het zal totaal anders zijn dan onze aardse handel en wandel en onze koninkrijkjes. En het kán gewoon niet zonder God, want - even kort door de bocht - hebben duizenden jaren menselijke geschiedenis en miljarden goede bedoelingen en investeringen vrede kunnen brengen en een samenleving waarin ieder mens gelukkig is en God de eer krijgt die Hem toekomt? Een weekje kranten lezen, een paar keer journaal kijken en even in ons eigen hart, bevestigt eerder het tegendeel. Gelukkig mogen we weten dat God er alles aan deed en doet om zijn plan met de wereld, met ons, te verwezenlijken èn Hij bij machte is om ook te doen wat Hij beloofd heeft! We kunnen dat niet alleen zien aan de woorden van Paulus in [Romeinen 4:20-21](#), maar ook aan alles wat God al aan onvoorstelbare beloften heeft waargemaakt.

Het alles is ons **gegeven**. 'Gegeven' zowel in de betekenis van een vaststaand feit omdat het God is die het heeft beloofd en waarmaakt, èn 'gegeven' als iets wat wij van Hem mogen ontvangen als een cadeau, een ongekend bijzondere en nooit eindigende gift.

Kunnen we daar iets tegenover stellen? Joop Strietman zei dat de 'Ik ben'-teksten van Jezus ook heel persoonlijk bedoeld zijn. Dus Hij is ook de 'Ik ben het Begin en het Einde voor jou'! Dáár hoef je God dus niet om te vragen, maar de vraag die we onszelf kunt stellen is: Is God in alles van mijn leven mijn begin en einde? Waarmee zou ik God kunnen eren en verblijden?

Here God, dank voor alle zegen die van Boven komt. Naar die zegen wil ik me uitstrekken en aan vasthouden, meer dan wat dan ook.

zaterdag 10 december 2022

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Openbaring 1:4-8](#) (NBV21). Titel van de dienst: 'Ik ben de Alfa en de Omega'.

We sloten onze preekserie 'Ik ben...' niet af vanuit het Evangelie van Johannes, maar met de Openbaring van Johannes. Hier vinden we de vervulling van het plan van God in Christus met deze wereld en toont Hij zich als de: *"Ik ben de Alfa en de Omega", "Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige."*

Centraal stond deze zondag dat Gods plan in Christus verder voert dan wat in onze wereld hier op aarde zichtbaar is. God, de Heer, is in Christus de Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste. Hij was er vóór de geschiedenis van de wereld, door Hem is de wereld en zijn wij geschapen. En... Hij zal er zijn tot de vervulling van de geschiedenis en dan zal Hij voor eeuwig heersen. Hij is de soevereine Heer. Hij omspant alles wat was, is en zal zijn... Hij is waarlijk de Alpha en de Omega en alles daartussen, Hij draagt alles in de palm van Zijn hand en Hij zal tenslotte zegevieren en wij met Hem! Door vers 8 krijgen we een samenvatting van het boek Openbaring, waar we Gods alomvattende grootheid en macht zien die alles omspant. We hoeven niets te vrezen als we in Christus zijn en blijven.

Waar we eerder lazen over Jezus als de Lijdende Dienstknecht die bij Zijn eerste komst kwam om de weg van het kruis te gaan, nu lazen we over Jezus als de opgestane, verheerlijkte Heer, de Overwinnaar van de dood die gezeten is aan de rechterhand van God en die triomferend terug zal komen om Zijn Koninkrijk te vestigen en alle dingen nieuw zal maken.

In Openbaring komt de grote tegenstelling aan de orde tussen de wereld en haar machten en krachten enerzijds en Jezus anderzijds. De eerste christenen uit de tijd van Openbaring konden en wilden niet buigen voor de wereld van de keizer en zijn Romeinse rijk. Het boek Openbaring bemoedigt hen in het standhouden te midden van de druk en de vervolging en geeft hen kracht, hoop en verwachting door Hem die de Alpha en Omega is, die is, die was en die komt, de Almachtige!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Leef je zowel uit de eerste als de tweede Advent, leef je uit het Kruis alsook uit de Opstanding, Verheerlijking en de Wederkomst? En zo ja, wat betekent het voor je dagelijks leven en je volharden te midden van de wereld die op tilt is? Wat verwacht je van deze wereld in het licht van de grote Verwachting van Jezus' komst? Leef je anders dan zij die deze Verwachting niet kennen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 4 december 2022 op de website.

Morgen, 11 december, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Matteüs 1:18-23](#) (NBV21)
Titel: Men zal Hem de Naam Immanuel geven.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.
Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 9 december.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.