

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 27 november 2022**

Prediker: Joop Strietman

Titel: Ik ben het Licht voor de wereld

Bijbelgedeelte: Johannes 8:12 (NBV21)

*Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."*

### **Bijzonderheden:**

Deze zondag is het de eerste Adventzondag, samen leven we toe naar Kerst.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Eerste Adventszondag. We naderen de laatste 'Ik ben'- uitspraak in deze preken serie. Deze zondag: Ik ben... het licht voor de wereld. Profeten voorzagen de komst van de Messias, maar toen Jezus kwam herkenden en erkenden velen Hem niet...

Maar Jezus is gekomen als een Licht voor de wereld, opdat ieder die in Hem gelooft niet in de duisternis blijft (Johannes 12:46) Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden (Johannes 1:12).

Joop legde uit hoe persoonlijk de 'Ik ben'-uitspraken zijn. Heel gericht op jou, mij, ons. Over het Licht van Jezus zei hij: "Het is aan ons om dat licht ook voortdurend te laten schijnen op ons hart, ons innerlijke leven, maar ook op ons dagelijks leven en ons doen en laten. Dan zal dat licht ons soms pijn doen. Laat dat maar gebeuren, want het resultaat zal vrede en blijdschap zijn."

Best pittig, maar ook een uitgelezen kans om er in alle vertrouwelijkheid over door te praten.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** Kies vóór de kringbijeekkomst welke je wilt lezen.

Genesis 1:1-3, Jesaja 9:1-2 en 5-6, Jesaja 49:6, Jesaja 60:1, Psalm 27:1, Lukas 2:25-32, Johannes 1:5-14, Johannes 3:19-21, Johannes 9:4-5, Johannes 12:35-36, Johannes 12:46, 2 Korintiërs 4:6, Efeziërs 5:8-14, 1 Johannes 1:1-10, Handelingen 13:47-48, Handelingen 26:17-18, Openbaring 22:5

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

In 1 Johannes 1:5 lezen we dat God Licht is en in Hem is geen spoor van duisternis. Jezus kwam als het ware Licht om de duisternis te verdrijven. Maar wat moet het gaan van Jezus naar de aarde moeilijk voor God geweest zijn... Maar ook: hoe niet te bevatten goed!

Het woord Advent, komt van het Latijnse 'Adventus' wat 'de komende' betekent. In Jezus is God zelf naar ons toegekomen. Dat vieren wij met Kerst.

Jezus zei (Johannes 8 vers 12): *“Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”*

De profeet Jesaja had het honderden jaren daarvoor al doorgegeven: *‘Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’* Jezus is de vervulling van die profetische woorden!

Bij de ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus staan we stil bij het meest wezenlijke van het christelijk geloof, waarin Jezus zelf het middelpunt is. Hij is ons Fundament, onze Redder, onze Hoop voor de toekomst, ons Licht en onze boodschap voor de wereld. Het gaat om Jezus. We zijn ertoe geroepen om Zijn getuigen te zijn. Dat we dat bij de komende kerstvieringen opnieuw mogen beseffen en ervaren.

Het is niet de bedoeling dat we bij al deze ‘Ik ben’-uitspraken alleen als een toeschouwer blijven staan kijken, om het te aanschouwen en theoretisch te behandelen. Als Jezus zegt ‘Ik ben’, dan wil Hij daarmee zeggen wat Hij voor ons wil betekenen. ‘Ik ben ... en Ik wil dat zijn voor jou!’ Het is heel persoonlijk! Hij wil voor jou, voor mij het licht zijn in onze duisternis.

Wat betekent het voor ons dat Hij het Licht is? Het gedeelte dat aan de tekst in Johannes 8 vers 12 voorafgaat is veelzeggend. Een vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. De Farizeeën sleuren haar mee naar Jezus. Ze herinneren Jezus aan de wet van Mozes, die zegt dat zo iemand moet worden gestenigd. Jezus oppert dat degene die zelf zonder zonde is dan maar de eerste steen moet gooien. Vervolgens druipen ze allemaal af en zegt Jezus uiteindelijk tegen de vrouw: *“Ik veroordeel u ook niet ... zondig van nu aan niet meer.”*

Het licht van Jezus openbaart ook ons hart, met de verkeerde neigingen en verlangens die we kunnen hebben. Zodra die kant van het hart in Zijn licht komt, doet dat eerst verschrikkelijk veel pijn, maar daarna brengt het vergeving, reiniging en genezing. Dan ervaar je dat Zijn licht leven geeft! Dan kun je opspringen van pure blijdschap en halleluja roepen!

Zijn licht openbaart ook Zijn ongelofelijke liefde en genade. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. De liefde van God is zo groot, dat de apostel Johannes later in een van zijn brieven zou schrijven: *‘God is liefde!’* Hij wil niet onze ondergang, maar onze verlossing en redding. In Jezus heeft God zelf geleden en is gestorven voor de zonden van de hele wereld! Hij is aan het kruis het duisterste duister ingegaan. Voor ons! Wie had zoiets ooit durven bedenken? Hij betaalde de hoogste prijs om ons zijn ware Licht te brengen.

Zijn licht schijnt nog steeds! Het is aan ons om dat licht ook voortdurend te laten schijnen op ons hart, ons innerlijke leven, maar ook op ons dagelijks leven en ons doen en laten. Dan zal dat licht ons soms pijn doen. Laat dat maar gebeuren, want het resultaat zal vrede en blijdschap zijn. Johannes heeft later in zijn eerste brief geschreven: *‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.’*

De duisternis heeft er alles aan gedaan om het licht te doven. Die pogingen gaan door tot op de dag van vandaag. Jezus was nog niet geboren of er werd al een aanslag op Zijn leven beraamd. Tegenstand van allerlei soort, vervolgingen, moord en doodslag en verbrandingen van Bijbels. Toch is het veelzeggend dat de snelst groeiende kerk in de wereld van vandaag, de vervolgte kerk in Iran

is! Maar Jezus is gekomen, als een Licht in de wereld. Opdat ieder die in Hem gelooft niet in de duisternis hoeft te blijven. (Johannes 12:46)

Jezus zei: *“Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”*. De uitnodiging van het Kerstfeest is om elke dag weer in dat heerlijke licht te gaan leven, als vergeven en opnieuw geboren mensen! Het belang is groot, want Wie Hem ontvangen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden! (zie Johannes 1:12)

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

640 – Mijn hulp is van U, Heer  
627 – Jezus, licht in de duisternis  
595 – Licht van de wereld  
Licht der wereld  
618 – Jezus, hoop van de volken  
346 – Maak ons tot een stralend licht

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. *“Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”* Als we Jezus volgen... heeft dat deze consequenties. Hoe ziet dat eruit? Heb je voorbeelden dat als je licht schijnt, het duister moet wijken? Wanneer en hoe bid je in zulke situaties?
4. Als 1 Johannes 1:1-10 gelezen is, zag je dat in vers 9 wordt gesproken over het belijden van zonden. Deel met elkaar waarom het belangrijk om je zonden te belijden en tot wat dat (wellicht) leidde in je eigen leven.

5. Het is heerlijk om te mogen weten dat als we in Jezus geloven - Hem vertrouwen - we nooit meer in de duisternis hoeven te blijven, of zoals Jesaja het schreef, rond te dolen. Kun/wil je - in de vertrouwelijkheid van de kring – delen waar jij dat licht op dit moment (extra) nodig hebt? Spelen er zaken af in de duisternis (van je hart) die je graag in het Zijn licht wil brengen? Hoe kunnen we als kring elkaar daarbij helpen?

6. *“Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.”* Profetische woorden. Genade, Licht in de duisternis, Licht bóven de duisternis. Kan iemand zich momenten en gelegenheden herinneren dat je Gods genade maar moeilijk kon aannemen? Hoe is dat verder gegaan/’verwerkt’?

7. Jezus is het Licht der wereld. Een aantal vertalingen spreekt van het Licht *in* de wereld of Licht *van* de wereld, maar de NBV21 en de Naardense vertaling spreken van Jezus als het Licht *voor* de wereld. Misschien lijkt het een woordenspel, maar geeft ‘het Licht voor de wereld’ niet veel duidelijker aan dat Jezus vanuit het bovenwereldse, het hemelse, gekomen is voor de wereld en daardoor niet één van de lichten in, van of voor de wereld is, maar het Enige Goddelijke Licht? Van bij de Vader in de wereld gekomen vóór de wereld. Als je er zo naar kijkt, waaraan denk je dan bij licht(en) van de wereld (die best heel mooi kunnen zijn) en wat bij: het Licht voor de wereld?

8. Joop legde uit hoe persoonlijk de ‘Ik ben’-uitspraken zijn. Heel gericht op jou, mij, ons. Hoe zien wij dat? Neem de ‘Ik ben’-uitspraken en laat eenieder er 1 of 2 nemen om te zeggen wat die tekst voor hem/haar persoonlijk betekent en in voorgevallen situaties heeft betekend.  
*(Ik ben... het Brood des levens’ (6:35), het Licht van de wereld’ (8:12), de Deur der schapen’ (10:7), de goede Herder (10:11), de Opstanding en het Leven (11:25), de Weg, de Waarheid en het Leven (14:6), de ware wijnstok’ (15:1).*

\*\*\*\*\*

## GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U bent het licht voor de wereld. Dank U wel dat U ook met Uw wonderlijke licht onze levens beschijnt! Wilt U ons helpen in te zien daar waar we nog in de duisternis lopen. Als er nog duistere plekken zijn in ons leven, als we soms nog ronddolen in het donker, wilt U dan uw licht daar schijnen, daar waar we U het hardst nodig hebben. Ook als we leven in een wereld waar het soms zo donker kan zijn, help ons dan uw licht te reflecteren naar de mensen om ons heen. Dat bidden we in Jezus’ naam alleen, amen.

\*\*\*\*\*

