

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 13 november 2022

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Bijbelgedeelte: Johannes 14:6 (NBV21)

Jezus zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."

Bijzonderheden:

De zondag na het versturen van de najaarsbrief.

Een dag voor onze Open Alpha slotavond.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Afgelopen woensdag 9 november kwamen velen van ons bij elkaar in de Oude Schuur van De Meerkerk om samen, als kringleiders, na te denken over hoe we samen de verantwoordelijkheid voelen voor de mensen die God toevertrouwt aan onze gemeente.

We luisterden naar het getuigenis van Nienke en Ninka die iets vertelden over de ontwikkelingen van hun huiskring, waarbij zij het verlangen ervoeren om geen gesloten kring te zijn maar open. Open voor nieuwe mensen die God eventueel wil toevoegen. Met de mogelijkheid dat het zou betekenen dat zij als kring zouden vermenigvuldigen (om het woord splitsen niet te noemen).

Samen als huiskring hebben zij ook meegedaan aan de Alpha Cursus en daar werden nieuwe kringleden toegevoegd. Mensen die God toevertrouwd bij de Alpha kregen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een huiskring.

Nu is de oude huiskring vermenigvuldigd naar twee huiskringen en hebben nieuwe mensen de mogelijkheid gekregen om hun (startend) geloof verder te ontwikkelen.

Patrick deelde hoeveel mensen God heeft toevertrouwd het afgelopen jaar 2022.

Alpha: 87 personen

Beta: 66 personen

Gedoopt: 28 personen

Nieuw lid: 31 personen

Het gaat absoluut niet om de aantallen, het zegt namelijk nog niets over hun geloofsleven!, maar we delen dit om te laten zien dat God nieuwe mensen toevertrouwt en daarbij de vraag die we onszelf willen stellen: Voelen we ons hier samen verantwoordelijk voor?

Verantwoordelijk om hen, en onszelf, te blijven richten op Jezus Christus. Daarom ook deze IK BEN-prekenserie. We weten misschien veel over Jezus maar kennen we Jezus echt?

Deze zondag een radicale IK BEN-uitspraak van Jezus: IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Jesaja 44:6-8, Jesaja 44:9-20, Johannes 12:12-16, Johannes 19:1-6 en 11-16, 1 Korintiërs 1:22-25, Handelingen 4:11-12, 1 Johannes 5:12, Johannes 14:11 en 14:26, Psalm 16:11, Psalm 84:13, Psalm 119 de verzen 1, 105, 142 en 159

ENKELE OPMERKINGEN

Deze zondag opnieuw een radicale uitspraak van Jezus. Hij claimt de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn. En dat er géén andere weg is tot de Vader dan door (geloof in) Hem.

Dat is nogal een uitspraak.

Tijdens de eerste avond van onze Alpha Cursus leggen we dit Bijbelgedeelte neer bij de cursisten. We denken die avond na over de vraag: Is er meer? En dit willen we leggen naast deze uitspraak van Jezus. En wat betekent dit?

Enkele mooie reacties van buitenkerkelijke cursisten op dit Bijbelgedeelte:

- “Ik weet niet wat ik van hiervan vind maar wat ik wel weet is dat de Waarheid niet meervoud is maar enkelvoud.”
- In een gesprek tussen twee ongelovigen in de groep: “Ik vind dit een enorm arrogante uitspraak van Jezus. Dat Hij dit over Zichzelf zegt.” Waarop de reactie kwam: “Tja, inderdaad... tenzij het waar is wat Hij zegt.”

Zomaar twee voorbeelden... maar wat mooi om hier, zelf en met anderen, over na te denken.

Onder christenen kan dit Bijbelgedeelte de volgende reacties / houdingen opleveren:

- Ik heb gelijk en de rest niet

- Iedereen heeft zijn eigen waarheid, waar je je goed bij voelt.

Maar er is ook nog een derde reactie / houding:

- Ik geloof in één Waarheid maar heb besloten om mij niet arrogant te verheffen boven anderen.

Deze laatste lijkt veel meer in lijn (en context) met hoe Jezus het bedoeld heeft.

Enkele dagen voordat Jezus zijn woorden over de Weg, de Waarheid en het Leven sprak, reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen, waar Hij werd onthaald met die bekende woorden: “*Hosanna! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer, de Koning van Israel.*” (Johannes 12)

Daarna lijkt het enthousiasme zich te keren. En Jezus besluit om, tijdens de maaltijd met Zijn leerlingen, hun voeten te gaan wassen. Judas besluit Hem te gaan verraden en Petrus staat op het punt Hem drie keer te verloochenen.

Dan start hoofdstuk 14 en schetst Jezus de situatie ‘in het huis’ bij de Vader. En op de vraag van Tomas: “Wij weten niet waar U naartoe gaat. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?”, antwoordt Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.”

Om het met de Alpha-cursisten te zeggen: ‘Een arrogante uitspraak... tenzij het waar is.’

Jezus doet deze uitspraak vlak voor het punt van zijn diepste vernedering. Het is juist een nederige uitspraak die laat zien dat jij de waarheid niet hebt gevonden, maar dat de Waarheid jou heeft gevonden.

De waarheid is dus niet eens een mening, het is een Persoon. De waarheid is geen theorie die in je leven binnenkomt, het is een Persoon... en niet zomaar iemand: De Zoon van de Levende God.

Jezus is de Weg, die leidt naar de Waarheid en het Leven. De Rode Loper (in het verlengde van de Rode Deur die we onlangs bespraken) loopt naar Gods Koninkrijk.

En deze Weg is een éénbaansweg... geen vele wegen die leiden naar de Hemel... slecht één Weg... een smalle zelfs, allemaal door geloof en genade.

Patrick: "Als ik terugkijk op mijn leven, dan hebben mensen wel eens gezegd (toen ik tot geloof was gekomen) dat ik de weg kwijt was... maar ik had juist besloten deze te bewandelen."

De eerste christenen werden 'Mensen van de Weg' genoemd, dat is wel een hele mooie en dankbare naam. We zijn in Jezus mensen van de Weg, mensen van de Waarheid, mensen van het Leven... Wij zijn de Weg niet kwijt, we hebben er juist alles voor over om Hem niet kwijt te raken!

LIEDEREN

847 – Onze schuilplaats is God

849 – Goedheid van God

697 – Al wat ik ben

What a beautiful name – Hillsong

Zoon van de levende God

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Reageer eens op het volgende: Jezus is voor mij de Weg. Jezus is voor mij de Waarheid. Jezus is voor mij het Leven.

Deel met elkaar waarom Jezus dat voor jou is en wat dat voor je betekent.

4. Christenen werden 'mensen van de Weg' genoemd. Deel met elkaar wat je zoal doet om de Weg niet kwijt te raken. Op welke momenten ervaar je dat je op de goede Weg bent?

5. Een Alpha-cursist zei eens: “De Waarheid is niet meervoud, maar enkelvoud.” Hoe kijk jij daar tegenaan?

Reageer eens op de stelling: Eén Waarheid is veel gemakkelijker dan allemaal verschillende waarheden.

Hoe reageer jij als iemand zegt: ‘Jij gelooft in God? Dan is dat *jouw* waarheid. Maar ik heb een andere waarheid’?

5a. Is er verschil met hoe je reageert op christenen met ‘andere’ inzichten? Waarom wel/niet?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, open mijn ogen en mijn hart voor wie U bent!

