

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben het Licht voor de wereld

[Johannes 8:12](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Ik ben het Licht voor de wereld

Licht

Het was zondag de eerste adventszondag. Ik vind het heerlijk om in de tijd van Kerst het huis gezellig te maken met versiering, lichtjes en kaarsen. Maar het meest bijzonder is het adventskleed dat mijn moeder gemaakt heeft. Ze heeft dit aan ons gezin gegeven toen ze nog leefde en het is juist in deze tijd zo fijn om aan haar herinnerd te worden. Ze heeft met veel zorg en toewijding het kleed met de hand, steekje voor steekje, in elkaar genaaid. Op het kleed is een kerstboom afgebeeld waarin iedere dag een kleine quilt als versiering gehangen kan worden. Het is onze adventskalender. Deze versieringen zijn ook allemaal, stuk voor stuk, door haar gemaakt. De quilts om in deze boom te hangen hebben een voorzijde en achterzijde. De voorzijde vinden wij mooier, maar het leuke is dat de kinderen de achterzijde vaak mooier vinden dan de voorzijde. Zou God ook zo naar ons kijken? Dat Hij ook liever naar onze 'achterzijde' kijkt, naar de donkere kant. Niet om ons op de huid te zitten, maar om onze achterzijde te verlichten, zodat deze ook mooi wordt, net als de voorzijde.

In [Openbaring 21:1-6](#) lezen we: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij.' Hij die op de troon zat, zei: 'Alles maak Ik nieuw!' Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' Toen zei Hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.'

En [vers 11](#): De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als kristalheldere jaspis.

Gebed

Vader in de hemel, dank U dat U onze donkere kant wil verlichten, zodat we mogen gaan schitteren tot uw eer.

dinsdag 29 november 2022

Ik ben het Licht voor de wereld

Eeuwig Licht

Heb je er wel eens over nagedacht hoe bijzonder licht is? Vandaag lezen we in de Bijbel over het begin van licht. Daarna lezen we over licht in ons hart en tot slot kijken we naar licht in de eeuwigheid.

Helemaal aan het begin van de Bijbel in Genesis 1 lezen we dit:

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De Geest van God waaide over het diepe water.

En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was er licht. ([Genesis 1:1-3](#), BasisBijbel)

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar helemaal in het begin was er geen licht op aarde. God heeft dat licht gemaakt. Hij zag dat het goed was.

We maken een sprong naar het Nieuwe Testament. De mensen zijn gewend aan licht op aarde, maar in hun hart is het donker. In zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus dit:

Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is. ([2 Korintiërs 4:6](#), BasisBijbel)

Licht krijgt hier een diepere dimensie. Het is meer dan een natuurkundig verschijnsel. Dit Licht voor de wereld verdrijft de duisternis in ons hart. Het laat ons iets van de hemelse glans van God zien. En het wordt nog mooier wanneer we helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring 22, dit lezen:

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. ([Openbaring 22:5](#), NBV21)

Daglicht en kunstlicht zijn in de eeuwigheid niet meer nodig. De aanwezigheid van God geeft een eindeloos licht. We kunnen nu niet bevatten hoe dat zal zijn!

Sta er vandaag eens bij stil hoe bijzonder licht is. En denk dan aan het Licht voor de wereld, dat elke dag jouw hart wil verlichten. Precies daarover gaat het in Opwekking 595: *Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent.*

Laten we bidden met deze woorden uit dit lied:

Voor U wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij.

Ik ben het Licht voor de wereld

Een schitterend licht

Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. ([Jesaja 9:1](#))

Zondag was het alweer de eerste Adventszondag van dit jaar. We mogen weer heel bewust gaan toeleven naar het feest van Kerst, de geboorte van onze Verlosser en Redder. Het feest dat licht heeft gebracht in een wereld vol duisternis. Wat beschrijft de profeet Jesaja het mooi in het negende hoofdstuk.

Licht doorbreekt de duisternis. Waar licht is, kan geen spoortje van duisternis meer overblijven. Johannes schrijft in [1 Johannes 1:5](#): 'God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.' Wat is het heerlijk om te mogen weten dat als we in Hem geloven we nooit meer in de duisternis hoeven te blijven, of zoals Jesaja het schreef, rond te dolen.

Ronddolen heeft iets ontzettend treurigs en sombers. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat en je weet amper nog waar je bent. En dan is daar opeens dat schitterend licht! Het licht dat de weg wijst naar de Vader. Daarom noemt Jezus zich ook het Licht van de wereld. Je hebt licht nodig om te kunnen zien waar je naartoe gaat. En we hebben in de afgelopen weken gehoord dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en de Deur, de toegang tot de Vader.

Om dat licht voor de wereld te willen zijn, moest Jezus zelf in absolute duisternis aan het kruis hangen, helemaal verlaten door zijn vader. Maar dat deed Hij omdat Hij zoveel houdt van jou en mij. Alles had Hij ervoor over om dat te laten zien en hoe graag Hij de eeuwigheid met ons wil doorbrengen.

Even later schrijft [Jesaja in vers 5 en 6](#):

Een kind is ons geboren

Een zoon is ons gegeven

De heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede

voor de troon van David en zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor eeuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Een eindeloze vrede! Vrede tussen God en ons! Dat is wat Jezus tot stand heeft gebracht. En wij mogen voor eeuwig in zijn licht wandelen dankzij zijn vurige liefde voor ons!

Gebed

Vader, dank U wel voor Kerst. Dank U dat wij weer opnieuw het feest van het licht mogen vieren met U als stralend middelpunt. Dank U wel voor uw offer en uw eindeloze genade.

donderdag 1 december 2022

Ik ben het Licht voor de wereld

Lichtbundel

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
([Johannes 1:5](#) NBV21)

Hoe kunnen wij verlichting brengen in een wereld die vol is van duisternis? Je mag je natuurlijk inzetten om levensomstandigheden op grote afstand te verbeteren. Misschien weet je je geroepen om te protesteren, actie te voeren en voor verandering te bidden. Soms mogen we profetisch onze stem verheffen. Maar vergeet daarbij niet dat je ook je licht mag laten schijnen op de plek waar God je op dit moment geplaatst heeft. En dat hoef je niet in je eentje te doen, want als het goed is hoor je bij een groep medegelovigen die door hetzelfde vlammetje van Jezus zijn aangestoken om samen een lichtbundel te vormen.

Vlammetjes gaan eerder uit wanneer ze geïsoleerd branden, samen kunnen ze de krachten bundelen en sterker licht verspreiden.

Johannes begint zijn verslag over de donkere wereld waar het licht van Christus is binnengekomen. Overwinnend, want de duisternis blijkt niet tegen Jezus' macht en lichtkracht opgewassen. Wanneer wij elk ons kleine kaarsje door dit licht van Christus laten aansteken, dan zetten wij als lichtdragers zijn werk op aarde voort. Niet alleen, maar als geloofsgemeenschap die door de Geest van God nog elke dag in vuur en vlam gezet mag worden.

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." ([Johannes 8:12](#) NBV21)

Jezus is de Lichtbron, wij lopen nooit meer in de duisternis wanneer we dicht bij Hem – in zijn voetspoor – blijven. En dat licht is overdraagbaar, want elders in de Bijbel zegt onze Meester tegen zijn leerlingen:

"Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel." ([Matteüs 5:14-16](#) NBV21)

Wij zijn het licht van de wereld, maar dat mag ons niet hoogmoedig maken. Straal met blijdschap, niet om zelf te 'schitteren' maar om God eer te bewijzen.

Heer, maak ons tot een lichtbundel die schijnt tot eer van U.

Ik ben het Licht voor de wereld

Er zij licht!

Er zij licht... We lezen deze woorden in het allereerste deel van de Bijbel over de schepping van hemel en aarde, [Genesis 1:3](#). Er zij Licht om de duisternis te verdrijven en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken.

Licht... het komt zo'n 200 keer voor in de Bijbel. Van het 'gewone' licht van de dag tot aan het ware Licht, dat een verwijzing is naar Jezus. Vandaag wil ik drie mensen noemen van wie bekend is dat zij het Licht zagen: Jesaja, Simeon en Johannes. Verschillende tijden, maar hetzelfde Licht: Jezus, de Messias, de Redder die naar de wereld kwam om in de duisternis Gods licht te laten schijnen. Om tot herstel te kunnen komen van de door God geschapen orde tussen de Vader met Zijn kinderen, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Jesaja leefde rond 765 voor Christus. Hij gaf voorzeggingen/profetiën door over het Licht van Christus. Onder andere - heel bekend en op weg naar Kerst vaak gelezen - [Jesaja 9:1-2](#): *'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.'*

Ruim 700 jaar later wordt Jezus, 8 dagen oud, de tempel binnengebracht om als eerstgeboren zoon aan de Heer te worden toegewijd. Simeon, een rechtvaardig en vroom man op wie de Heilige Geest rustte, nam Jezus in zijn armen en loofde God in een lofzang: *'Met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'* ([Lukas 2:30-32](#))

Ongeveer 80 jaar later blikt Johannes, apostel en boezemvriend van Jezus, terug en zegt over Jezus (nadat Jezus was gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan): Hij is *'het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.'* ([Johannes 1:9-12](#))

Voor Jesaja was het ver vooruitkijken, Simeon mocht de voorzegde Messias Jezus zelfs in zijn armen nemen, terwijl Johannes het ware Licht in Jezus zag schijnen en terugkijkend ons dat met liefde wil meegeven. Voor alle drie was het Licht van eeuwig levensbelang. En ook voor ons. Niet alleen als een belofte, maar ook om er in het nu vanuit te leven en op te vertrouwen. Zoals Paulus zegt in [Efeziërs 5:8-10](#): *'... Eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is.'*

Laten we bidden (naar [Johannes 8:12](#))

Heer, in de Bijbel staat dat wie Jezus volgt, nooit meer in de duisternis loopt, maar licht heeft dat leven geeft. Ik wil Jezus volgen, alle duisternis achter me laten en me uitstrekken naar uw Licht dat ook mij leven geeft. Ik beseft dat ook alles van mij in het licht van de waarheid zal komen, maar dat daarbij uw genade voor mij ook volledig aan het licht zal komen.

zaterdag 3 december 2022

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in de 'Ik ben'-prekenserie over [Johannes 8:12](#) (NBV21). Titel van de overdenking: Ik ben het Licht voor de wereld.

Bij de 'Ik ben'-uitspraken van Jezus staan we stil bij het meest wezenlijke van het christelijk geloof, waarin Jezus zelf het middelpunt is. Hij is ons Fundament, onze Redder, onze Hoop voor de toekomst, het Licht en onze boodschap voor de wereld. Jesaja was een van de profeten die de wereld wees op het (komende) Licht, o.a. in [Jesaja 9:1](#): *'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.'* Jezus is de vervulling van deze en vele andere profetische woorden!

Het is niet de bedoeling van de 'Ik ben'-uitspraken om ze als een toeschouwer te aanschouwen en theoretisch te behandelen. Als Jezus zegt 'Ik ben', wil Hij daarmee zeggen wat Hij voor ons wil betekenen. 'Ik ben ... en Ik wil dat zijn voor jou!' Het is heel persoonlijk! Hij wil ook voor jou, voor mij het licht zijn, ook in onze duisternis.

Het licht van Jezus openbaart ook de hoekjes en kiertjes van ons eigen hart, met alle verkeerde neigingen en verlangens die we kunnen hebben. Dat kan pijnlijk zijn, maar brengt vergeving, reiniging en genezing. Dan ervaar je dat Zijn licht leven geeft!

Zijn licht openbaart ook Zijn ongeloofelijke liefde en genade. Hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Dat licht schijnt nog steeds! Het is aan ons om dat licht ook voortdurend te laten schijnen op ons hart, ons innerlijke leven, maar ook op ons gewone, dagelijks leven en ons doen en laten. Jezus zei: *"Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."*

De uitnodiging van het Kerstfeest is om elke dag weer in dat heerlijke licht te gaan leven, als vergeven en opnieuw geboren mensen! Het belang is groot, want Wie Hem ontvangen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden! (zie [Johannes 1:12](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Hoe stel je je open voor Jezus' licht dat ook in jouw hart en leven wil schijnen?

'God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis', lezen we in [1 Johannes 1:5](#). De duisternis mag er misschien alles aan doen om het licht te doven, maar Jezus zelf zegt: *"Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."* Denk eens na over de gevolgen van Jezus volgen in je eigen leven en de keuzes die je daarin maakt.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 27 november 2022 op de website.

Morgen, 4 december, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Openbaring 1:4-8](#) (NBV21)
Titel: 'Ik ben de Alfa en de Omega'

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.
Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 2 december.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.