

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de ware Wijnstok

[Johannes 15:1-17](#) NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 21 november 2022

Ik ben de ware Wijnstok

Van binnenuit

“... Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.”
([Johannes 15:16](#) NBV)

Jezus heeft ons opgedragen om blijvende vrucht te dragen. Maar wat is blijvende vrucht en hoe kun je blijvende vrucht dragen?

We kunnen soms druk bezig zijn om goed te doen of ‘christelijk’ gedrag te vertonen om vrucht te dragen. Dat is niet verkeerd om te doen, maar je kunt je wel afvragen of dit alleen onze buitenkant verandert of dat het ook van binnenuit komt.

Als het alleen onze buitenkant verandert, zijn we bezig met gedragstherapie. Je maakt een gedraging je eigen en oefent dit net zo vaak tot het vanzelf gaat. Gedragstherapie kan helpend zijn om destructieve gedragingen of patronen te doorbreken of veranderen. Maar de vraag is of er nog een diepere laag zit.

Bij ‘oppervlakkige’ gedragingen komt het namelijk vaak voor dat er van binnenuit een probleem is. Iemand die bijvoorbeeld heel angstig is in bepaalde situaties zou een traumatische gebeurtenis meegemaakt kunnen hebben die ten grondslag ligt aan de ‘oppervlakkige’ problematiek. Als je alleen het gedrag gaat veranderen, zal dit niet beklijven, omdat het dieperliggende trauma nog niet behandeld is. Zo is het ook met het dragen van blijvende vrucht. Je kunt aan de buitenkant laten zien dat je christen bent en in God gelooft, maar hoe zit het met de diepere laag – met je binnenkant?

Blijvende vrucht dragen, betekent dat het vrucht dragen van binnenuit komt, vanuit de bron. Het is niet iets oppervlakkigs, maar het gaat dieper. In het Bijbelgedeelte van Johannes 15 wordt duidelijk dat Jezus de Bron is, de ware wijnstok. Om blijvende vrucht te dragen, moet je dus verbonden zijn aan Hem.

Als je verbonden bent met Jezus, weet je ook wanneer je veel vrucht draagt en wanneer niet. In [Johannes 15:8](#) staat namelijk: *“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.”* Als je veel vrucht draagt, zie je dat terug in de grootheid van God. Als God groter wordt, draag je veel vrucht en ben je van binnenuit verbonden met de Bron. Dat mag tot eer van God zijn en tot zegen voor jezelf en voor anderen.

Vrucht dragen is een proces dat je hele leven doorgaat. Bid dat je van binnenuit verbonden bent en blijft met de Bron, met Jezus, en bid dit ook voor anderen. Bid dat je de grootheid van God mag zien door je eigen leven en het leven van anderen heen.

Ik ben de ware Wijnstok

Het allerbeste

In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?' De zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.' Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. ([Johannes 5:2-9a NBV](#))

De zuilengang bij de Schaapspoort, de ziekenboeg van Jeruzalem. Daar speelt bovenstaand verhaal zich af. Naast deze zuilengang was een bad waarvan het water soms in beweging kwam. Wie er dan als eerste in was, genas.

Als Jezus langskomt, pikt Hij deze ene man eruit en geneest hem. Hij had in een handomdraai alle zieken kunnen genezen. Toch doet Hij dat niet. We weten niet precies waarom, maar als je verder leest, wordt glashelder waar het Jezus om te doen is.

Want even later komt Jezus deze man nog een keer tegen en zegt tegen hem: *'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.'*

Met dat 'iets ergers' bedoelt Jezus de gevolgen van zonden. Dat is echt het állerergste wat je kan overkomen. Dan ben je gescheiden van God.

Dit verhaal heeft twee kanten. Aan de ene kant ons streven naar een goed leven hier op aarde. Het is echt niet verkeerd om je daarmee bezig te houden. Talloze voorbeelden in de Bijbel laten zien dat God ons dat ook schenkt. De genezing van deze man is daar een goed voorbeeld van.

Maar als gescheiden zijn van God het allerergste is dat je kan overkomen, dan is verenigd zijn met God het allerbeste. Dat is andere kant van dit verhaal. Logisch dat Jezus een paar hoofdstukken later zegt: *'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.'* ([Johannes 15:5](#))

Zonder Jezus kun je niets... want Hij is het die je verenigt met God de Vader. En een leven sámen met God is verreweg het allerbeste wat je kan overkomen.

Heer Jezus, ent mijn leven in U. Laat mij door U voor altijd verenigd zijn met God de Vader. Want dat is echt het allerbeste voor me.

Ik ben de ware Wijnstok

Snoeien doet pijn

“Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.”

([Johannes 15:3-4](#) NBV21)

‘Groeipijn begint vanaf de eerste groeispuurt, rond een jaar of drie. Deze groeispuurts duren tot aan het einde van de puberteit’, zo lees ik op internet bij ‘Moet ik naar de dokter?’

Groei is mooi en lijkt ‘vanzelf’ te gaan. Toch weten we allemaal dat voeding, beweging en rust van belang zijn voor dit proces. De vraag: ‘*Moet ik naar de dokter?*’ kan in veel gevallen ontkennend beantwoord worden. Groeipijn hoort erbij, het is normaalgesproken geen reden voor een ingreep, al kun je er natuurlijk wel last van hebben als kleuter of puber.

Persoonlijk heb ik er geen herinnering aan – maar ik ben dan ook niet zo heel erg groot gegroeid. Maar die andere pijn, ik noem het maar ‘snoeipijn’, die ken ik wel van heel dichtbij.

Soms moet je taken en verantwoordelijkheden loslaten omdat je niet op de juiste plek zit. Het kan even duren voordat je erachter komt, en soms grijpt iemand in om je bij te sturen, af te remmen of van positie te laten wisselen. Dat kan heel pijnlijk en ontregelend zijn, maar ook noodzakelijk. Pas na zo’n ingreep ontdek je vaak dat het verstandig was om ‘*losgesneden*’ en ‘*gesnoeid*’ te worden. Misschien zag je dat zelf al eerder in, maar kon je vanuit faalangst, toewijding of verantwoordelijkheidsgevoel niet de knoop doorhakken. Mensen zijn gewoonlijk zekerheidszoekers.

Losgesneden worden kan ook onnodig, oneerlijk en ongenadig zijn. Zo’n ingreep blijft mensenwerk. Ook in dat geval zul je je leven en werk moeten oppakken zodat je nieuwe kansen kunt ontdekken.

Als de Heer het snoeimes hanteert, hoef je niet bang te zijn dat Hij dat ondeskundig doet. Goed snoeien is een vak, het vergt kennis en vaardigheden. In mijn beleving is dit een proces dat ook pijnlijk en moeizaam kan zijn, maar het is wel heilzaam en zegenrijk. De Heer kan zien dat je veel vruchten draagt en je rank tóch snoeien zodat je meer vrucht kunt voortbrengen. Misschien niet meteen, maar wel op langere termijn.

Gebed

Heer, de wereld is hard. Soms wordt ons onrecht aangedaan. Maar zelfs als dat zo is, willen we in U blijven om te groeien, te bloeien en veel vrucht te dragen.

Ik ben de ware Wijnstok

Vrucht en vreugd: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.”

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.” ([Johannes 15:1-2](#))

En in [Jesaja 5:4](#) lezen we:

“Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?”

Vind je het niet bijzonder dat Jezus zich vergelijkt met een wijnstok? Bedenk dat in de Bijbel het beeld van de wijngaard vaak wordt gebruikt voor Israël, ofwel het volk van God. En wijnbouwers zijn er om wijn te maken; wijn, een teken van de goedheid van God, vrede, liefde, levensvreugde. Zie je de verbinding tussen God en het vreugdevolle voor mensen? En hoe het mis kan gaan?

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zien we verhalen over de wijngaard, waarbij God de wijnbouwer is. God gaf de mensen de aarde om die te beheren door er goed mee om te gaan. En toen dat alles geschapen was, was het zéér goed, zo lezen we in [Genesis 1:31](#). Jaren later spreekt Jesaja echter over de wijngaard die slechts *wrange* vruchten voortbrengt. Ondanks dat de wijnbouwer, de eigenaar, er alles aan deed; hij legde de wijngaard aan, bevloede hem, groef een kuil voor de wijnpers, ommuurde de wijngaard, bouwde een uitkijktoren en hield de wacht zodat niemand schade zou kunnen toebrengen. De wijngaard werd verpacht en... het ging mis. De zoon kwam naar de wijngaard en de pachters om het probleem op te lossen, maar hij werd vermoord. Niet zo moeilijk om daar Jezus aan het kruis op Golgotha in te zien, het vreselijke gevolg van het losraken van mensen met God.

“Blijf in Mij”, zegt Jezus. Moeilijk om te bepalen waar de klemtoon het best tot zijn recht komt. *BLIJF* in Mij of Blijf *IN* Mij of Blijf in *Mij*... Alle drie 100 procent belangrijk. “Als iemand in Mij blijft, blijf Ik in hem en zal hij veel vruchten voortbrengen.” ([Johannes 15:5](#))

Een paar verzen verder zegt Jezus: *“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”*

Je vreugde zal volkomen zijn, dat is wat God met ons voorheeft en wat - uiteindelijk - ook zal gebeuren. Blijf in Hem, dan blijft Hij in jou en de vrucht en de vreugde zullen je deel zijn.

Blijf in Hem, hoe werkt dat in ons leven? Misschien goed om vandaag daar eens in alle eerlijkheid verder over na te denken, bijvoorbeeld aan de hand van de tekst van de zaaier en het zaad uit [Markus 4:14-20](#). Maar laten we daarbij niet Gods genadige hart vergeten zoals we dat zien in [1 Johannes 1:9](#): *‘Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.’*

Het is nooit te laat om weer in Hem te gaan blijven.

Gebod: Heer, houd me dicht bij U. Bewerk en snoei me waar dat nodig is.

Ik ben de ware Wijnstok

Heb je Jezus al gezien?

“... deze dingen (het Evangelie) zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.” ([Johannes 20:30](#))

We zijn al een eind op weg in de ‘Ik-ben’-prekenserie. De uitspraak van Jezus: ‘Ik ben’ wijst terug naar de naam van God in het Oude Testament. Mozes vraagt namelijk in [Exodus 3:13](#) aan God: “Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg, dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen: ‘Wat is de naam van God?’ Wat moet ik dan zeggen?” God antwoordde: “Zeg tot de Israëlieten: ‘Ik ben die er zal zijn’; ‘Ik zal er zijn’ heeft mij naar u toegestuurd.”

Jezus identificeert zichzelf met God door de woorden ‘Ik ben’. Ik loop de ‘Ik ben’-woorden nog eens na, ze illustreren allemaal een ‘functie’, een eigenschap of kenmerk van Jezus:

Ik ben het Brood des levens (6:35)	Hij onderhoudt de mens
Ik ben het Licht der wereld (8:12)	Hij verlicht hun levensweg
Ik ben de Deur der schapen (10:7)	Hij verleent hun toegang tot de Vader
Ik ben de Goede Herder (10:11)	Hij draagt zorg voor hen
Ik ben de Opstanding en het leven (11:25)	Hij schenkt het leven door de dood heen
Ik ben de weg, de waarheid en het leven (14:6)	Hij leidt hen in de juiste richting
Ik ben de ware Wijnstok (15:1)	Hij maakt hen vruchtbaar

Al deze ‘functies’ worden exclusief aan Jezus toebedeeld. Zo is Hij bijvoorbeeld **het** brood en niet **een** brood. Opmerkelijk is dat de laatste twee ‘Ik ben’-woorden gegeven zijn bij Jezus’ afscheid met zijn discipelen aan het laatste (heilig) Avondmaal. Vlak voor zijn sterven. Hij bereidde hen voor op de taak die ze kregen in de wereld. Verkondigers van de waarheid, vruchtdragend voor zijn Koninkrijk. Maar hoe dragen we vrucht? “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie” ([vers 4](#)) en later: “Blijf in mijn liefde; je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb.” ([vers 10](#)) Het geheim van vrucht dragen is dus: Blijf in Jezus. Hoe? Door in zijn woord te blijven. Hoe blijven we in zijn woord? Laat ik een voorbeeld noemen uit het leven van de discipelen, [Matteüs 14:22-33](#). Ze zaten op het meer van Genesareth midden in de storm en Jezus kwam op hen af en zei: “Houd moed! **Ik ben** het, wees niet bang!” Vroeg Petrus toen aan Jezus ‘wilt u alstublieft de storm stillen?’ Nee, hij zei: “Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” Door Jezus’ woorden vatte hij moed en liep door de storm op Jezus af. Werd hij niet bang? Jawel, maar Jezus pakte zijn hand.

Misschien een extreem voorbeeld. Maar jij, waar loop jij tegenaan? Wat zijn jouw stormen in je leven? Probeer moed te vatten, vertrouw op Jezus’ woord, volg Hem door je storm heen. En val je?, vertrouw erop dat Jezus ook jouw hand pakt. Vertrouw Hem op zijn woord!

Neem vandaag eens tijd om, als je daarvoor de mogelijkheid hebt, te luisteren naar het lied Opwekking 542 ‘God van trouw’ en Hem te danken voor wie Hij is voor jou:

<https://youtu.be/H9vif7hgRTc>

zaterdag 26 november 2022

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in de 'Ik ben'-prekenserie over [Johannes 15:1-17](#) (NBV21). Titel van de overdenking: Ik ben de ware Wijnstok.

Jezus identificeert zich als de ware wijnstok en de Vader is de wijnbouwer. Het beeld van de wijngaard – vaak symbool voor Israël, Gods volk – heeft nogal eens een negatieve toon wanneer de wijngaard verdort en de takken in het vuur worden gegooid. Maar Jezus is de wáre Wijnstok. Hij is het geheim om blijvende vrucht te kunnen dragen.

Het beeld dat ook wij een rank mogen zijn aan de ware wijnstok laat zien dat we volledig afhankelijk zijn van Jezus. Hij is het die ons leven geeft. De levenssappen stromen door Hem heen en alleen als je in verbinding staat met Hem, zul je die ontvangen. Wanneer we Jezus kennen en met Hem verbonden zijn, kan dat ons niet onveranderd laten en wordt dat zichtbaar in ons leven.

Duidelijk wordt gezegd dat we in Hem blijven wanneer we ons aan de geboden van Jezus houden. Hij maakt ons ook hier duidelijk wat zijn gebod is, namelijk dat we elkaar lief moeten hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Ook hierin vraagt Jezus niet iets van ons, waarin Hij niet eerst Zelf is voorgegaan.

Het eerste werk van een christen is om afhankelijk van Hem te blijven. Wanneer je in Hem blijft, heeft dat een merkbare invloed op je gebedsleven. Dan staan egoïstische verlangens niet meer op de voorgrond, maar dan verlang je niets liever dan dat de grootheid van de Vader zichtbaar zal worden. Dan verlang je meer verbondenheid met Hem en meer vrucht in je leven waarmee Jezus verheerlijkt wordt. Waar jij naar verlangt en wat God jou wil geven komen dan steeds meer overeen. Wat een genade. Hij zorgt voor ons, Hij geeft ons het Leven waar we zo naar kunnen verlangen. Wat een genot om een rank te zijn aan de ware wijnstok!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

“Blijf in Mij”, zegt Jezus. Hoe doe jij dat in je dagelijks leven? Of, om in termen van de bijbellezing te spreken, hoe zorg je ervoor dat je niet losraakt van de wijnstok?

Als je van jezelf vindt dat je niet (genoeg) in Gods nabijheid leeft, hoe zou je je meer naar Hem kunnen toekeren? Welke rol speelt Gods vergevende genade daarin? ([1 Johannes 1:9](#))

Jezus spreekt over 'volkomen vreugde'. Wat is voor jou volkomen vreugde? Breng je dat ook bij God, bijvoorbeeld als iets waar je naar verlangt of als dank voor wat je al hebt ontvangen?

Waarom denk je als Jezus spreekt over snoeien en meer vrucht dragen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 20 november 2022 op de website.

Morgen, 27 november, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Johannes 8:12](#) (NBV21)

Titel: Ik ben het Licht voor de wereld

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 25 november.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.