

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

[Johannes 14:6](#) NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Drie in Een

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij." ([Johannes 14:6](#))

In de preken serie over de 'Ik ben'-uitspraken van Jezus werden we afgelopen zondag getraakteerd op maar liefst drie 'Ik ben'-uitspraken in één vers. En wat voor uitspraken! Wie zou dit over zichzelf durven te zeggen? Hij is de weg tot de Vader. De enige weg. Wie op zoek is naar God, kan niet om Jezus heen. Hij is ook de waarheid. Dat gaat verder dan dat Hij nooit zal liegen. Hij belichaamt de waarheid. Zijn waarheid is zuiver, echt en bevrijdend. En Hij is het leven. Leven dat niet alleen lichamelijk is, maar ook geestelijk en eeuwig. Een leven voor altijd met God.

Ja, wie zou dit over zichzelf durven te zeggen? Sommige mensen hebben er misschien moeite mee dat Jezus deze dingen zegt. Drie krachtige 'Ik ben'-uitspraken in één vers. Ik denk dat Jezus deze dingen alleen kon zeggen, omdat Hij deel uitmaakt van de Drie-eenheid van God. God is de Vader, God is de Zoon en God is de Heilige Geest. In [vers 11 van Johannes 14](#) heeft Jezus het over het één zijn van Hem en de Vader:

"Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet."

En in [vers 26](#) heeft Jezus het over de eenheid van de Heilige Geest met de Vader en met Hem: *"Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb."*

Deze drie 'Ik ben'-uitspraken wijzen ons de weg naar God, zijn één en al waarheid en laten ons zien in Wie we dit leven hebben. Over dat leven hoeven we niet te twijfelen. In zijn eerste brief wil Johannes ons die zekerheid meegeven. Hij schrijft in [1 Johannes 5:12](#): *Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.*

Gebed

Dank U, Heer, dat U zo duidelijk maakt wie U bent. Wanneer ik het allemaal even niet scherp zie, helpen uw uitspraken mij om U helder te zien.

dinsdag 15 november 2022

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Een inclusieve oproep met een exclusieve aanspraak

“Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.” ([Handelingen 4:11,12](#) NBV21)

Wie zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’? Onze Heer. En ‘het is nogal wat...’ zo’n claim. Grote kans dat het mensen aantrekt én afstoot. Wie weet is dat ook wel de bedoeling, die duidelijkheid...

In het rijtje ‘Ik ben’-uitspraken is dit een stevige. Al die woorden vragen om een stellingname: geloof je dat Jezus werkelijk is Wie Hij beweert te zijn? Wijs je zijn aanspraken af, relativeer je ze weg of denk je er niet te lang over na? Weet wie je volgt!

Ooit hoorde ik iemand zeggen: ‘Er is geen andere weg naar de Vader dan Jezus. Maar gelukkig zijn er veel wegen naar Jezus.’ Dat is een mooie gedachte om vast te houden. Of je nu van jongs af aan over onze Heer gehoord hebt, of je Hem als kind, jongere of volwassene hebt aanvaard als Heer en Redder – dat verschilt per persoon. Maar laat duidelijk zijn dat iedereen in dit leven een keuze moet maken. Geloof je Jezus op zijn Woord?

Ik noem de woorden van Jezus over ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ een exclusieve aanspraak. Hij laat geen sluiproutes over door te zeggen dat Hij ‘een mogelijke weg’, ‘een geloofwaardige waarheid’ en ‘een vorm van leven’ is. De claim is veel exclusiever en laat geen ruimte voor misverstand. En ook de tekst aan het begin van deze overdenking is helder: ‘door niemand anders kunnen wij worden gered.’

Maar hoe zit het dan met al die mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? Goede vraag. Ga jij ze vertellen dat je onze Heer en Redder hebt leren kennen?

De oproep van Jezus is óók inclusief en gericht aan iedereen. Laten we dat bekendmaken. Maar dan nog: hoe zit het dan met mensen die sterven zonder dit te weten? Mijn antwoord: jij kunt nooit liefdevoller, wijzer of genadiger zijn dan God, de Bron van Liefde, Wijsheid en Genade.

In een wereld die van alle ankers losgeslagen lijkt, is het een voorrecht om één heldere Morgenster te hebben: koers op Jezus!

Heer, dank U voor de duidelijkheid. U bent onze Verlosser én Leidsman.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Rolmodel

Eén van onze kinderen maakt voor school een opdracht over 'Wie is je rolmodel?', 'Wat inspireert je?' En 'Waarom inspireert je dat?' En als bonusvraag: 'Welke kritiek is er mogelijk op je rolmodel?'

Dit bracht mij op de vraag: 'Wie is jouw, uw, mijn rolmodel?' Ik hoop dat velen van ons deze vraag zullen beantwoorden met: 'Jezus is mijn rolmodel'. Maar wat betekent dat werkelijk? Welke eigenschappen heeft Jezus, waardoor we op Hem willen gaan lijken? En hoe doen we dat dan in de dagelijkse praktijk?

Als je kijkt naar Jezus als jouw rolmodel rijst de vraag welke eigenschappen Jezus heeft. In de serie over de Bergrede hebben we de eigenschappen die nodig zijn om op Jezus te lijken, uitgebreid besproken. Deze eigenschappen zijn enerzijds moeilijk bereikbaar en anderzijds super aantrekkelijk om te hebben. Dat is precies de reden dat Jezus een rolmodel is. Net als een beroemdheid lijkt Jezus soms onbereikbaar en tegelijkertijd wil je niets liever dan heel dicht bij Hem zijn. We kunnen wél iedere dag opnieuw proberen op Hem te lijken. Hoe doe je dat dan? Door gewoon te beginnen met bijvoorbeeld zonder oordeel te zijn naar de mensen om je heen of te bidden voor die ene collega die je niet aardig vindt. Als deze voorbeelden te makkelijk zijn, zoek je een andere eigenschap van Jezus die je nog moeilijk vindt. Het klinkt simpel en dat is het ook. Simpel, maar niet makkelijk. Er is namelijk geen andere manier om op Hem te gaan lijken. We kunnen dit iedere dag opnieuw proberen door alles bij Hem te brengen in gebed en door Hem te volgen op de Weg die naar het Leven leidt.

In [Matteüs 5:14](#) staat: *"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel."*

En in [Johannes 8:12](#) lezen we: *Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."*

Gebed

Vader in de hemel, we danken U dat U uw enige zoon naar ons gezonden heeft als een groot voorbeeld voor ons, een rolmodel. Help ons te volharden in onze pogingen steeds meer op U te gaan lijken.

donderdag 17 november 2022

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

De waarheid

U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. ([Psalm 16:11](#))

In de serie 'Ik ben'-preken zijn we aanbeland bij [Johannes 14:6](#) waar Jezus zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."

Deze waarheidsclaim liegt er niet om. Jezus zegt niet dat Hij de waarheid kent of in pacht heeft maar dat Hij de waarheid *is*!

Deze bewering zal ook in die tijd op zijn minst opmerkelijk zijn gevonden, maar in onze tijd lijkt dit echt niet meer te kunnen. Waarheid is een relatief begrip geworden en je hoort regelmatig iemand zeggen: 'Dat is jouw waarheid, ik heb mijn eigen waarheid'. Alsof er meerdere versies van de waarheid zouden bestaan.

Het wordt steeds moeilijker om achter de waarheid te komen. Iedereen doet alsof wat hij zegt of schrijft de waarheid is. Maar iedereen kijkt door een andere bril naar de wereld om ons heen.

Jaren geleden had je in Nederland zelfs een krant die 'De Waarheid' heette. Dat klonk veelbelovend, maar de journalisten van deze krant hadden een communistische bril op en bleken de naam van hun krant ook niet altijd eer aan te doen. En als je het tegenwoordig niet eens bent met een nieuwsbericht, zeg je gewoon dat het 'fake news' is. Op deze manier kun je elke uitspraak die je niet zint gewoon ontkennen en afdoen als een leugen.

Gelukkig mogen wij weten dat Gods woord waar is en kunnen we alles toetsen aan zijn woord. Dat is vaak al ingewikkeld genoeg. Maar wat een zekerheid geeft dat in ons bestaan. Het geeft ons een rotsvast fundament.

In [psalm 16](#) staat: 'U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.' Gods weg is de beste weg met de beste bestemming die er bestaat: Overvloedige vreugde in zijn nabijheid en voor altijd een lieflijke plek aan zijn zijde!

En in [psalm 119:105](#) staat: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'. We kunnen altijd terugvallen op Gods woord. Daarom is het ook zo belangrijk om zijn woord te kennen en te bestuderen. Dat helpt ons om dicht bij Jezus en dus dicht bij de waarheid te blijven.

Gebed

Heer, dank U wel dat uw woord waar is en dat we daarom altijd kunnen vertrouwen.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Eén Weg, één Waarheid en eeuwig Leven

Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: "Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten Mij. Wie is zoals Ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan Mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat Ik de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. Vrees niet, laat je niet door angst verlammen: heb Ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb Ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten Mij, of een andere rots? Ik ken er geen."

[\(Jesaja 44:6-8\)](#)

Na deze woorden uit het Oude Testament

gaan we naar het Nieuwe Testament, waar Jezus in [Johannes 14:6](#) zegt:

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."

Slechts één vers van Jezus in onze lezing zondag, maar wat een mooi statement! Of in het Nederlands: wat een stellingname, wat een bewering. Maar ook: wat een boodschap als het wáár is! Het geeft aan bij Wie we moeten zijn en weerspreekt - naar waarheid, want dat is Hij - dat er een andere weg is dan deze!

In [Jesaja 44:9-20](#) staan absurde voorbeelden van zelfgemaakte goden waar mensen goddelijke eigenschappen aan verbinden; goed om eens na te lezen. In onze tijd van veelkeuzemogelijkheden lijkt er steeds meer ruimte te zijn voor allerlei waarheden, ook als die elkaar tegenspreken. Ik moet bekennen dat het mij kan irriteren of dat het mij soms moedeloos maakt, maar dát vraagt God niet van ons. Het advies van Patrick zondag op de vraag hoe te reageren op verschil in 'waarheden van mensen', is ook zeker voor mij bedoeld: *Ik geloof in één Waarheid maar heb besloten om mij niet arrogant te verheffen boven anderen.* Voor mezelf denk ik daarbij ook aan aanvaarden, vergeven en mezelf onderzoeken.

God heeft zich op talloze manieren bewezen, o.a. door alle voorzeggingen die op Zijn tijd uitkwamen, maar Jezus' sterven aan het kruis laat daar nog bovenop ook zien hoe groot Gods liefde voor ons is en Zijn opstanding toont ons ook Zijn kracht om zelfs de dood te verslaan. Hoeveel moet God nog laten zien voordat eenieder Hem erkent als Verlosser en Heer?

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."

Niemand anders dan Jezus kan dat waarmaken. De voorzegde, gekruisigde en opgestane Jezus is het Levende Bewijs dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

De hele Bijbel ademt God als de 'Ik ben'. Hij *is* er. Hoe meer je Hem op Zijn Woord vertrouwt, hoe duidelijker dat wordt. Hij was, is en zal er altijd zijn. Hij laat zich niet wegredeneren want de waarheid verandert echt niet als je die afwijst, negeert of probeert aan te passen.

In [1 Korintiërs 1:22-25](#) zegt Paulus: *De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.*

Laten we bidden met de woorden van [psalm 84:13](#)

Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op Ú vertrouwt!

zaterdag 19 november 2022

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over [Johannes 14:6](#) (NBV21). Titel van de overdenking: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Deze zondag kwamen we (opnieuw) bij een radicale uitspraak van Jezus. Hij claimt de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn. En er is geen andere weg tot de Vader dan door Hem. Dat is nogal een uitspraak. Die zelfs arrogant kan klinken, maar dat niet is wanneer het waar is wat Jezus hier zegt!

Volgens Wikipedia en Van Dale is waarheid: het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en overeenstemming van woorden met feiten.

In de praktijk kun je geconfronteerd worden met meningen die als waarheid worden neergezet. Als je geloof in God ter sprake komt, volgen nog al eens reacties als 'Ja, dat is *jouw* waarheid'. Hoe reageer je daarop?

Patrick schetste drie mogelijkheden van reacties/houdingen van christenen:

- Ik heb gelijk en de rest niet
- Iedereen heeft zijn eigen waarheid, waar jij je goed bij voelt.
- Ik geloof in één Waarheid maar heb besloten om mij niet arrogant te verheffen boven anderen.

Is de laatste niet in lijn (en context) met hoe Jezus het bedoeld heeft?

Jezus zegt: *"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."* Jezus is de waarheid en de weg en het leven. De waarheid is waar, die verandert echt niet als je die afwijst, negeert of probeert aan te passen. Gelukkig de mens die weet dat de woorden en het leven van Jezus overeenstemmen met de feiten die waren voorspeld over de Messias en die Jezus waarmaakte.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Een Alpha-cursist zei eens: "De Waarheid is niet meervoud is maar enkelvoud." Hoe kijk jij daartegenaan?

Hoe reageer jij als iemand zegt: 'Jij gelooft in God? Dan is dat *jouw* waarheid. Maar ik heb een andere waarheid'?

Is er een verschil met hoe je reageert op christenen met 'andere' inzichten?
Waarom wel/niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 13 november 2022 op de website.

Morgen, 20 november, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellezing: [Johannes 15:1-17](#) (NBV21) Titel: Ik ben de ware Wijnstok.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten. Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 18 november.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.