

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 16 oktober 2022

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Ik ben de deur

Bijbelgedeelte: Johannes 10:1-10 (NBV21)

*1 “Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.” 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. 7 Daarom vervolgde Hij: “Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. 8 Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”*

### **Bijzonderheden:**

Dit is de derde preek in onze preekserie: Ik ben... We denken na over wie Jezus is en wie wij zijn in Hem. Dit doen we a.d.h.v. de Ik ben-teksten die voornamelijk uit Johannes komen.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

in onze voorbereidingen op de nieuwe serie hebben we ook veel gedacht aan de preekserie over de Bergrede van afgelopen seizoen.

Waar Jezus in Matteüs spreekt over het Koninkrijk van God, spreekt Jezus in Johannes over Zichzelf. Hij openbaart Wie Hij is en doet dat middels de ‘Ik ben’-uitspraken.

Hoe mooi dat we Jezus in deze serie persoonlijk aan het woord horen over Wie Hij is in Zijn eigen woorden.

Mogen we Hem steeds beter leren kennen in Wie Hij werkelijk is en voor ons wil zijn.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Johannes 9, Matteüs 7:7-8, Efeziërs 1:7-8, Kolossenzen 4:3, Openbaring 3:8 en 20, Openbaring 4:1-2, 1 Koningen 19:12, Handelingen 17, Jakobus 1:5, 1 Petrus 5:2 en 19, Ezechiël 34:1-16 en 23-31, Romeinen: 5:1-2

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Na de preek van Christiaan Vos n.a.v. Johannes 10 over 'Ik ben de Goede Herder' sprak Wigle deze zondag eveneens n.a.v. Johannes 10 en wel over 'Ik ben de deur'.

Beide uitspraken van Jezus wisselen elkaar in Johannes 10 af. In vers 6 lezen we dat de uitspraken van vers 1-5 een gelijkenis vormen die niet begrepen werd. Jezus geeft daarom een vervolg, dat Hij begint met de woorden 'Ik ben de deur' (vers 7).

Het gedeelte van de gelijkenis volgt op de genezing van de blindgeborene in Johannes 9. Dit wonder wordt aanleiding voor een (confronterend) gesprek met de Farizeeën. Dit gesprek eindigt met een vraag van de Farizeeën: Zijn wij soms ook blind? (9:40). Jezus geeft daar een bevestigend antwoord op in vers 41. Vervolgens begint Hij in Johannes 10 de gelijkenis door te spreken over de deur van de schaapskooi welke vermeden wordt door hen die slechte bedoelingen hebben met de kudde en op een andere plaats de kooi binnenklimmen. Dit is een directe aanklacht tegen de Farizeeën in vervolg op Johannes 9. Jezus contrasteert hen met de rechthebbende herder die wel door de deur naar binnengaat om de schapen bij name te noemen om hen vervolgens door diezelfde deur naar buiten te leiden en hen voor te gaan naar het goede buitenleven van grazige weiden en klare stromen (vergelijk vers 10: *Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid - opdat zij leven hebben en overvloed* - NBG51)

De Farizeeën begrijpen de gelijkenis niet, maar Johannes begrijpt dat Jezus dit zegt in reactie op het voorval van de genezing van de blindgeborene die door de Farizeeën kort daarvoor ge-excommuniceerd was: 'En zij wierpen hem uit' (vers 34, zie ook vers 22).

Het beeld is duidelijk: de Farizeeën zijn niet de goede herders van wie verwacht wordt dat ze in de traditie van Israël het volk weiden en voeden naar Gods hart, maar veeleer dieven en rovers blijken te zijn. Hoe schrijnend dat een blindgeborene die ziet door het wonder van Jezus' aanraking door hen veroordeeld en buitengeworpen wordt. Deze uitwerping, excommunicatie oftewel buiten-de-synagoge-stelling was een volledige uitstoting of afsnijding van de religieuze gemeenschap van het volk Israël (Vgl. Exodus 12:19). Het was de zwaarste straf na de doodstraf en isoleerde een veroordeelde als een paria. Jezus' oordeel over de Farizeeën is dan ook niet mis te verstaan: dat wie niet zien, zien mogen en wie zien, blind worden (9:39). Later zou Jezus hen 'blinde leiders' noemen (Matteüs 23:16-24), nadat de profeten in het OT al vaak de falende leiders in andere bewoordingen hadden aangeklaagd. Zo noemde Jeremia hen valse herders die de kudde misleiden (Jeremia 50:6)..

Omdat de Farizeeën de gelijkenis van Jezus in 10:1-6 niet begrijpen, spreekt Jezus in 10:7-10 nogmaals over de deur, maar nu vereenzelvigd Hij zichzelf met de deur. Hij *is* de deur en wie door Hem binnengaat zal behouden worden en zal ingaan en uitgaan en weide vinden (vers 9).

Het beeld van de deur is in de traditie van Israël een rode draad. Denk aan de deur van de ark van Noach door welke mens en dier redding vonden en die God zelf sloot. (Genesis 6:16). Denk aan de deur in de tent van Abraham (Genesis 18:1,10), aan de deur van de hemel die Jacob in zijn droom geopend zag (Genesis 28:17). Bovenal denk aan de deur in het Egypte van Israëls slavendienst, die met het bloed van het paaslam moest worden bestreken en hen tot redding werd (Exodus 12:23). En dan in Jezus' tijd: denk aan de tempel met haar deuren/poorten, waarvan de Schaapspoort er een was (Johannes 5:2).

In Jezus' tijd was de schaapskooi in het bijbels spraakgebruik beeld van de tempel. Door Zich én de Goede Herder én de Deur te noemen, toonde Jezus zich als de Grote Ik Ben, de vervulling van alles wat God voorhad met Israël en haar tempeldienst en tempeldienaren. Paulus zou later zeggen in Romeinen: 5:1,2: *Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen.*

Het wonder van deze toegang is dat, zoals we in de Bergrede leerden (Mattheus 7: 7,8), God ons niet afwijst. *Immers, wie bidt zal gegeven worden, wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.* Nooit zullen we in Jezus' naam tevergeefs bij Hem, die de deur is, aankloppen. Wat een genade.

Dankzij Hem mogen we het wonder kennen van toegang tot Gods genade. De kerk kent een traditie van het rood schilderen van de posten van kerkdeuren. Die traditie toont dat we alleen door het bloed van Christus toegang hebben tot God. Niemand heeft bij die toegang een streepje voor. En niemand is een streepje achtergesteld. Dat doet ons op een genadige manier anders omgaan met elkaar als Gods kinderen. We weten hoe hopeloos we waren zonder Christus en vieren zijn genade. De kerk is daarmee per definitie een plek voor zondaars die weten dat ze niet deugen en nooit kunnen voldoen aan de standaard die van hen gevraagd wordt. Wat een contrast met de wereld buiten de kerkdeuren, waar we onszelf moeten bewijzen en waar toegang zo vaak geweigerd wordt omdat we niet voldoen om binnen te mogen gaan.

De rode deurposten in de traditie van de kerk brengen ons ook bij het wonder van het mogen aankloppen uit Matteüs 7 in de Bergrede: Gods deur in Christus mag door Zijn genade altijd de deur zijn waar we op mogen kloppen. Zomaar binnengaan om toegang te hebben tot een god, was ongekend in de oudheid. Dat gold eveneens voor het benaderen van een koning. Als je ongevraagd op de deur van een koning aanklopte zou dat - zoals we lezen in het Bijbelboek Esther je dood kunnen betekenen ('kom ik om, dan kom ik om' - Esther 4:16). Hoe anders bij Jezus die de deur is.

Tenslotte, wat een wonder te mogen zien door de ogen die de Heilige Geest geopend heeft om Jezus te zien voor wie Hij werkelijke en ten diepste is, de grote Ik Ben (zoals de blindgeborene ook de ogen geopend kreeg). Hoe rijk zijn we met verlichte ogen van onze harten te kunnen zien zoals Paulus schrijft in Efeze 1. Merk daarbij op dat hij eerst spreekt over de rijke genade in Christus: *7 In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken... Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.*

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

820 – Feest van genade

811 – Witter dan sneeuw

369 – Door uw genade Vader

428 – Amazing grace

\*\*\*\*\*

### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Jezus is de Deur. Hij zegt: *“Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden.”*

Wat zegt het jou dat Jezus de enige is door wie je tot God (de Vader) kan komen en daarmee tot je bestemming? Vind je het moeilijk/lastig dat er maar één mogelijkheid is of juist niet? Waarom wel/waarom niet?

4. Johannes 10 stelt het valse gedachtegoed en het falende optreden van de Farizeeën aan de kaak. Zij denken te zien, maar zijn blind. Zij zijn rovers en dieven zoals wolven dat zijn. Opmerkelijk is dat Jezus zegt dat de schapen hen direct herkennen en als vreemdelingen ontmaskeren. Immers ze (her)kennen hun stem niet, omdat ze de stem van de Goede Herder goed kennen en direct horen dat het om een vreemde gaat. Hoe is dat in onze tijd, waar we overladen worden met denkbeelden van mensen die zich uitgeven als herders en leraren (denk alleen maar aan hoeveel van hen aan de weg timmeren via internet).

Ken jij de stem van de Goede Herder zo goed dat je direct hoort dat het niet in de haak is wat je voorgeschoteld krijgt als schaap? Zo ja, hoe dan en zo nee, baart dat je zorgen? Kun je voorbeelden noemen? Hoe kun je je wapenen? Hoe kun je elkaar helpen en waarschuwen?

5. De vorige vraag heeft ook te maken met ons onderscheidingsvermogen. Aan wie en wat geven wij gehoor (lenen wij ons oor)? In Handelingen 17 lezen we over de gemeente in Berea, die de Schriften navorsten om te zien of wat zij gehoord hadden wel overeenkomstig de Schrift was. Hoe is dat voor jou. Kunnen je iets delen over waar je mogelijk te snel dingen aannam en wat je daarvan leerde? Hoe kunnen we als kring en als gemeente waken op dit punt?

6. Wat verwacht je te ontvangen, te zien, te ervaren als je de Deur binnengaat? Heb je weleens onderzocht of deze verwachtingen ook kloppen met waarom Jezus wil dat we door de deur binnenkomen? (Zou een Alpha of Beta Cursus daarbij voor jou misschien een hulp kunnen zijn?)

7. Neem tijd met elkaar om te bidden voor het steeds beter kennen van de stem van de Goede Herder. Neem tijd om te bidden voor onderscheidingsvermogen (zie ook de gebedssuggestie hieronder.

8. Tenslotte, als er nog tijd is, deel met elkaar - voorzover al niet gedaan - wat je aansprak in de recente Preek door de Week over de Goede Herder.

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE** (naar Filippenzen 1:9-11 - NBV21)

Here, mogen we met Paulus bidden dat onze liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zullen we op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die wij danken aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Amen.

\*\*\*\*\*

