

PREEK DOOR DE WEEK

Feest van gemeente, feest van genade

*Geraakt &
Geroepen*

Hoofd en hart

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. ([1 Korintiërs 2:4,5](#) NBV21)

Wat is er nodig om een stap in geloof te zetten? Ik denk dat het te vergelijken is met het kiezen voor liefde, met het kiezen voor kwetsbaarheid, met het volgen van je hart.

Als je met je verstand blijft wikken en wegen, blijf je voortdurend je opties openhouden en beslist uiteindelijk de tijd voor jou. Niet kiezen is immers óók een vorm van kiezen. De mooiste kansen kunnen gemist worden door mensen die de sprong niet wagen en risico's blijven mijden.

Al heb je nog zo'n scherp, analytisch brein, in zaken van het hart zal dat je niet voldoende helpen. Als je het risico van een relatie wilt aangaan, dan is dat geen vorm van pure berekening. Het is een uiting van overgave, van passie, van kwetsbare kracht.

De Franse filosoof en wiskundige Blaise Pascal (1623-1662) liet een indrukwekkend werk achter dat pas na zijn dood werd samengesteld uit zijn losse aantekeningen. Dit boek heet 'Gedachten'. Deze teksten waren geschreven om het christelijk geloof te verdedigen.

Als wetenschapper dacht Pascal bijvoorbeeld systematisch na over het oneindige en het luchtledige – twee zaken die de grenzen van ons begrip opzoeken. Ik denk dat de grote wetenschapper voor God door zijn knieën ging *juist omdat* hij moest vaststellen dat zijn eigen begrip tekortschoot.

"De laatste stap van het redelijk denken is de erkenning dat er oneindig veel dingen zijn die het te boven gaan. Als het aan dat inzicht niet toekomt is het maar zwak", zo scheef hij. En elders: *"Het is het hart dat God waarneemt en niet het verstand."*

Moedige stappen in ons leven hebben vaak te maken met vertrouwen boven zeker weten. Pas nadat je zo'n gelovige stap hebt gezet, ontdek je of je terecht de overtuiging van je hart hebt gevolgd.

Na Pascals dood werd een stuk perkament aangetroffen, ingenaaid in zijn jas. Er stond een handgeschreven tekst op, waarin hij een nachtelijke religieuze ervaring beschrijft die hij kennelijk altijd bij zich wilde dragen. In vlammende woorden schreef de grote Franse filosoof en geleerde:

VUUR. God van Abraham, God van Isaäk, God van Jacob, niet van de filosofen en geleerden. Zekerheid, zekerheid, besef, vreugde, vrede. God van Christus.

Feest van gemeente, feest van genade

Wie ben ik?

Mensen zijn op zoek naar wie ze zijn, naar hun identiteit. Ik denk dat dit van alle tijden is, maar ik heb wel het gevoel dat dit de laatste jaren veel meer is gaan spelen. Iedereen is druk met social media. Hoe kom ik over? Welke foto kan ik het best op Instagram zetten? Hoe maak ik de beste indruk? Wat denken anderen over mij? Wat vind ik eigenlijk van mijzelf? Wie ben ik eigenlijk?

Een paar weken geleden schreef iemand in zijn bijdrage voor Preek door de Week deze prachtige zin:

Ik ben wie ik ben omdat de 'Ik ben wie Ik ben' mij vertelt wie ik ben.

God, die altijd dezelfde is tot in alle eeuwigheid vertelt in Zijn woord wie ik ben, wie jij bent. Wat een geruststellende gedachte is dat toch! Niet in jezelf graven en piekeren maar luisteren naar wat God hierover te zeggen heeft.

Henri Nouwen zei ooit in een prachtige preek: Je bent niet *wat je doet*, je bent niet *wat anderen zeggen dat je bent* en je bent niet *wat je hebt*. Je bent Gods geliefde kind!
(<https://www.youtube.com/watch?v=3-bGS8sysjY>)

De bijbel staat vol met uitspraken over wie wij mogen zijn als we bij Hem horen. Ik heb er een paar opgezocht:

- Ik ben een kind van God ([Johannes 1:12](#))
- Ik ben een nieuwe schepping ([2 Korintiërs 5:17](#))
- Ik ben een vriend van Jezus ([Johannes 15:15](#))
- Ik ben meer dan overwinnaar ([Romeinen 8:37](#))
- Ik ben gekocht en betaald ([1 Korintiërs 6:20](#))
- Ik ben één met Christus ([Kolossenzen 2:10](#))
- Ik ben een tempel van de Heilige Geest. ([1 Korintiërs 6:19](#))
- Ik ben sterk door de kracht van de Heer ([Filippenzen 4:13](#))

Spreek ze hardop uit en laat ze meer en meer tot je doordringen. Het is Gods waarheid! En die waarheid maakt je vrij.

In de preken serie 'Ik ben' waarin Jezus vertelt wie Hij is, mag je dus ook terug horen wie jij bent. Wat een genade om bij Hem te mogen horen en steeds meer op Hem te mogen gaan lijken. Daarom is het ook zo mooi dat we afgelopen zondag weer zoveel mensen een geloofsstap hebben zien zetten door hun kindje op te dragen, door zich te laten dopen of door zich aan te sluiten als lid van onze gemeente. Een feest van genade in de kerk en een feest in de hemel!

Gebed

Vader, dank U wel dat ik uw kind mag zijn. Dat ik mij geborgen mag weten bij U. Dank U dat ik weet dat U mij nooit vergeten zult. U hebt mij in Uw handpalmen gegrift.

Feest van gemeente, feest van genade

Feest

Afgelopen zondag was het feest! Opdragen van kinderen, dopen van gemeenteleden en lid worden van onze gemeente. Fantastisch! In de Bijbel wordt ook vaak over feest gesproken. Er zijn tal van Joodse feestdagen en bijzondere gebeurtenissen waarop feest gevierd werd. Het eerste wonder dat Jezus verrichtte was op een feest, een bruiloft.

[Johannes 2:1-10](#):

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?", zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: "Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul de vaten met water." Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: "Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: "Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!"

Dat het een groot feest was, valt af te leiden uit het feit dat de vaten in totaal ongeveer 600 liter wijn bevatten! En dan ook nog de beste wijn. Dit geeft God zijn bruiloftsgasten en daarvan mogen we genieten. Maar het is niet zo dat we ons recht op een leuke tijd mogen opeisen ten koste van anderen. Jezus leert ons in [Matteüs 22:37-39](#) "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf."

Eerlijk gezegd kun je pas echt volop en voluit genieten als anderen met je meegenieten. 'Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.' ([Prediker 9:7](#) en [9b](#))

Gebed

Dank U, Heer, voor alles wat U ons heeft gegeven, dank U dat we daarvan mogen genieten.

donderdag 3 november 2022

Feest van gemeente, feest van genade

De afgelopen weken spraken we binnen de prekenserie over de Ik ben-teksten van Jezus o.a. over de Goede Herder, de Deur en de Opstanding en het Leven. In de preek over de Deur vertelde Wigle over de traditie van het rood schilderen van de posten van kerkdeuren. Die traditie toont dat we alleen door het bloed van Christus en Zijn genade toegang hebben tot God en het ware Leven. Zoals het met bloed besprenkelen van de deurposten het Joodse volk tot volledige bevrijding uit Egypte kwam. Een genade van bevrijding die het hele leven doordrenkt.

Zondag hadden we een dienst met Dopen, Opdragen van kinderen en Ledenbevestiging, een waar feest van genade omdat we alleen door de genade van Gods kant - Vader, Zoon en Heilige Geest - zicht hebben op de Deur van het Vaderhuis die voor ons geopend is. Jan van Klaveren schreef er onderstaand gedicht over.

De rode deur

Ieder mens wordt blind geboren
Er is geen zicht op Vaders Zoon
Menigeeen voelt zich verloren
De dagen thans zijn ongewoon

Een goede God scheidt hier het wonder:
De rode deur om binnen te gaan
Zijn gave is wel heel bijzonder
Genade kleeft de deurpost aan

Zo mag geloof de drempel over
Om Gods bescherming aan te doen
Het leven is bij Hem niet pover
Zijn liefdesmotto: Ik verzoen!

Gelovig mag de doop zich uiten
Een blind bestaan is nu voorbij
Het water gaat de mens omsluiten
De boodschap is: voor eeuwig vrij!

Waar kinderen worden opgedragen
Geldt het getuigen van de rode deur
Hun toekomst gaat gepaard met vragen
Dit leven ontdekken voorkomt sleur

De rode deur staat wagenwijd open
Lidmaten verhalen hier vrijelijk van
Ieder mag verlangend binnenlopen
Ontdek wat Jezus van je maken kan!

vrijdag 4 november 2022

Feest van gemeente, feest van genade

Ik ben? Wij zijn!

Voordat we de Bijbel openslaan, wil ik iets met je delen. Ik heb er de laatste tijd steeds meer moeite mee dat er zoveel verdeeldheid in de wereld is. De nieuwsberichten over personen, groepen en landen die het oneens zijn met elkaar, volgen elkaar in hoog tempo op. Elke keer hoop ik dat conflicten worden opgelost, maar zie ik het tegenovergestelde gebeuren. Ik verlang zo naar eenheid en harmonie.

Verdeeldheid is iets van alle tijden en kan ook in de kerk voorkomen. Paulus heeft het erover in zijn brief aan de gemeente in Korinthe. Hij schrijft:

'Ik bedoel dat de een zegt: 'Ik ben van Paulus', een ander: 'Ik van Apollos', een derde: 'Ik van Kefas' en een vierde: 'Ik van Christus.' Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?' ([1 Korintiërs 1:12-13](#))

Verdeeldheid kan ontstaan doordat we allemaal een ander deel van de werkelijkheid zien.

Later in zijn brief legt Paulus uit dat de gemeenteleden helemaal niet hoeven te kiezen tussen hem en Apollos. Hij schrijft:

'Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.'

([1 Korintiërs 3:6-7](#))

Wanneer ik verlang naar eenheid en harmonie, dan hoop ik dat mensen niet meer zeggen 'ik ben' maar 'wij zijn'. Dan verlang ik naar de vervulling van het gebed van Jezus in Johannes 17. Jezus bidt daar:

"Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals Wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat U Mij gestuurd hebt." ([Johannes 17:21, BGT](#))

Iets van die eenheid, van dat getuigenis, konden we afgelopen zondag in de feestelijke dienst ervaren. Al die verschillende mensen kozen voor eenheid. Eén zijn met Jezus en verbonden zijn met elkaar als gemeente. Het maakte me blij en hoopvol.

Misschien moeten we onze gedachten meer richten op die eenheid, op die verbondenheid. Wat zou het mooi zijn wanneer die eenheid wordt opgemerkt door de verdeelde wereld om ons heen. Dat we te midden van die verdeeldheid ons niet richten op ons eigen 'ik ben' maar op ons gezamenlijke 'wij zijn'. Wat een getuigenis is dat!

Laten we bidden met de woorden uit [Opwekking 194](#).

U maakt ons één, U bracht ons te samen

Wij eren en aanbidden U

zaterdag 5 november 2022

Afgelopen zondag was er in De Meerkerk een dienst met Dopen, Opdragen van kinderen en Ledenbevestiging. Titel: Feest van gemeente, feest van genade.

Diensten met Dopen, Opdragen en Ledenbevestiging laten extra goed zien dat we een levende gemeenschap zijn, dat God aan het werk is in ons midden en Hij mensenlevens verandert. En niet alleen mensen die net tot geloof zijn gekomen, maar ook mensen die reeds lang in de kerk komen maar keer op keer aangeraakt worden door de liefde van God en zoeken naar nieuwe manieren om zich toe te wijden aan Hem en Zijn gemeente.

Deze diensten raken het hart van wie we zijn als kerk: een gemeenschap die met elkaar optrekt, geraakt door de liefde van Jezus en geroepen om het SAMEN te volgen. Het is een feest van genade, van samen gemeente zijn, van overgave in de doop, van nieuw leven wat ons is toevertrouwd, van mensen die ja-zeggen tegen het gemeenteverbond, zich als levende stenen willen inzetten ter opbouw van de plaatselijke gemeente. Dat mensen hun ja-woord geven, is geweldig en een feest waard, maar we weten dat dit alles alleen mogelijk is omdat God Zijn grote JA-woord naar ons toe heeft gegeven toen Hij Zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Alle geloofsstappen die we nemen zijn een reactie op Hem die als eerste initiatief nam om ons op te zoeken toen wij nog verloren waren.

Daarom een feest van genade, maar óók van gemeente omdat we door die genade samen mogen optrekken en steeds weer mogen zien dat God doorgaat met het genadewerk waaraan ook wij deel mogen hebben.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Dopen, Opdragen, Lid worden van de gemeente, allemaal geloofsstappen, maar zeker niet de enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen?

Wat betekenden die voor jou toen en in je verdere leven?

Zijn er geloofsstappen die je nog wilt maken?

Zijn er redenen om zo'n stap nu al te zetten of nog niet te doen? Kun je daar in vertrouwelijke sfeer met iemand over spreken?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 30 oktober 2022 op de website.

Morgen, 6 november, begint de dienst met viering Heilig Avondmaal om 10:00 uur.

Bijbellezing: [Johannes 6:35, 51-59](#) (NBV21). Titel van de dienst: Ik ben het brood des levens

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 4 november.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.