

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de Opstanding en het Leven

[Johannes 11:17-44](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Ik ben de Opstanding en het Leven

Dood is dood... of toch niet!

'Zodra Jezus haar ziet weklagen en de Judeeërs die met haar meegekomen zijn ziet weklagen bevangt woede zijn geest en is alles in Hem in verwarring.' (...) *'Jezus breekt uit in tranen.'* (...) *'Dan komt Jezus, weer woedend, tot in het diepst van Hem, aan bij het graf.'*
([Johannes 11:33, 35 en 38](#) Naardense bijbelvertaling)

We horen het vaak om ons heen: 'dood is dood', het was een mooi leven, maar nu is het afgelopen, niets meer... dood. Zou je het verhaal van Lazarus' opstanding laten lezen, dan zullen mensen hun schouders ophalen, want: 'opstanding uit de dood is onmogelijk'. Was dat in Jezus tijd anders? De geestelijken waren verdeeld. De Sadduceeërs geloofden niet in de opstanding, de Farizeeën wel, maar aan het eind der tijden. Bij een aantal was er dus wel geloof in de opstanding, een leven na de dood. Toen Jezus tegen Marta zei dat Lazarus zou opstaan, zei ze: *"Ik weet het, hij zal opstaan bij de opstanding ten laatste dage"*. Later dus, maar nu? Nee, dat kan niet. Dan antwoordt Jezus: *"Ik ben de opstanding en het leven"*. Marta geloofde dat Jezus de Christus was, maar in de opstanding geloven? Zij stond natuurlijk nog vóór het gebeuren, wij kennen het historische feit door de Evangelien. De evangelisten wilden echter meer doorgeven dan alleen de feiten. Het ging hun om de boodschap, de inhoud, zoals Johannes later zou zeggen: *'Deze dingen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God.'*

Terug naar Johannes 11. Een zeer beladen stuk, waarin de emoties van Jezus niet worden weggepoetst, je ziet zijn mens-zijn volop. We krijgen een inkijkje in zijn vriendschapsrelatie met Marta, Maria en Lazarus. Lazarus is ernstig ziek en Marta, die bekendstaat als een doener, gaat direct op Jezus af. Wat doe jij als je slecht nieuws krijgt. Je gaat toch ook direct naar je beste vriend of vriendin, want daar hoop je hulp en een luisterend oor te krijgen. Maar ga je ook naar Jezus? Leg je je zorgen ook bij Hem neer?

Dan iets merkwaardigs: Jezus toonde openlijk zijn emoties: bewogenheid, verontwaardiging, verdriet en zelfs teleurstelling. Het gebeuren raakte Hem diep, Jezus huilde... Anderzijds dankte Hij de Vader dat Die Hem gehoord heeft en Hij wist al van Lazarus' opstanding. Jezus deelde in hun verdriet, maar was ook boos op het ongeloof van de omstanders. Het lijkt ook of Hij in opstand komt tegen de dood. Niets 'dood is dood', Hij zag wat de dood teweegbracht in de wereld en kwam het Leven brengen. Jezus kwam om de dood te verslaan, Hij was de enige die niet machteloos stond tegenover die laatste vijand. Hij zou hem overwinnen, maar wel ten koste van zijn eigen leven. We zien het al in Genesis 3:15 waar God tegen de slang zegt: *"Vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw zaad en haar nazaat, hij zal jou voor het hoofd stoten, en jij zul hem bijten in de hiel."* Na de zondeval werd dit oordeel over de slang/satan uitgesproken. Jezus zou hem vermorzelen maar het zou Hem zijn leven kosten. Uit liefde gaf Hij zich, vrijwillig. Herinner je nog de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen? Het is ook voor jou en voor mij. Neem je dat geschenk aan?

Gebed (uit [Opwekking 124](#))

*Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.*

Ik ben de Opstanding en het Leven

Menselijk en Goddelijk

‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.’ ([Hebreeën 4:15](#) NBV)

Wat hebben we zondag met [Johannes 11:17-44](#) een prachtig bijbelgedeelte gelezen. Het wonder dat Jezus Lazarus uit de dood opwekt, staat centraal. Tussen de regels door lezen we over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus.

In vers 33 lezen we dat Jezus zich ergerde aan het weeklagen van Maria en de andere Joden. Jezus had kort daarvoor benadrukt dat Hij de Opstanding en het Leven is (vers 25). Maar geloofden de Joden ook echt in het Leven dat Jezus geeft? Of waren ze meer bezig met de dood van Lazarus en de timing van Jezus, dat Hij te laat aanwezig was om een wonder te verrichten? Ergerde Jezus zich misschien aan die twijfel of aan het ongeloof van de Joden?

In vers 33 lezen we verder dat Jezus diep bewogen was met wat er gebeurd was. Hij toonde zijn medeleven en liet zien hoe een verdriet Hij zelf ook had om het verlies van Lazarus. Ik moet hierbij denken aan de tekst uit Hebreeën 4. Jezus is de hogepriester en leeft met ons mee, met het verschil dat Hij zonder zonde is. De hogepriester was trouwens de enige persoon die in het allerheiligste gedeelte van de tempel mocht komen, letterlijk in de aanwezigheid van God mocht komen. Jezus is goddelijk door de vergelijking met de hogepriester en menselijk doordat Hij met onze zwakheden en emoties mee kan voelen.

Waar we eerder in de tekst Jezus' menselijke emoties zien (ergernis, boosheid, bewogenheid tot huilens toe) lezen we in vers 42 over Jezus' goddelijkheid bij het wonder van Lazarus die uit de dood opgewekt werd. Jezus vroeg in zijn gebed tot God of de Joden mochten gaan inzien dat Hij werkelijk door God gezonden was. In alles blijft Jezus goddelijk, maar Hij komt de mens ook tegemoet in twijfel of ongeloof. Daarin toont Jezus zijn goddelijke menselijkheid.

Wat voor invloed hebben bovenstaande teksten op jou? Denk daarbij aan de goddelijkheid die Jezus laat zien in de Opstanding, het Leven en de vergelijking met de hogepriester. En hoe is het voor jou om te lezen over de menselijkheid van Jezus door Jezus' emoties en Zijn meeleven met jou?

Dank U, Jezus, voor Uw goddelijkheid en menselijkheid tegelijkertijd.

Ik ben de Opstanding en het Leven

Geloof je dat?

Maar Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?”

([Johannes 11:25-26](#))

Het verhaal van Lazarus is ongelooflijk. De goede vriend van Jezus, een broer van Maria en Marta, is overleden. Er lijkt geen redden meer aan en de Heer wacht ook nog eens lang met zijn bezoek. Dit wachten moet vreselijk geweest zijn. En het is vreemd, want we lezen dat de Heer verdriet had over de dood van zijn vriend.

Het is mooi om te zien hoeveel vertrouwen beide zussen in de Heer hebben. Hun geloof doet me denken aan de woorden van Jezus' moeder, Maria. Voordat het eerste wonder op de bruiloft te Kana op haar verzoek door Jezus werd verricht, gaf zij de bedienden dit advies: *“Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.”* ([Johannes 2:5](#))

Wij, gewone mensen, hebben vaak een oplossing in gedachten die we graag door de Heer willen laten uitvoeren. Maar Hij, de Heer van het leven, heeft zijn eigen agenda en werkwijze. Het is moeilijk om te accepteren dat dingen niet altijd gaan zoals wij dat graag zouden zien en het is ook nog lastig om te wachten op een antwoord – zoals Maria en Marta dat vol spanning moesten doen.

En het wonder komt niet altijd. Wij weten uit eigen geloofservaring dat we vaak vol geloof en inzet gebeden hebben om een wonder, maar toch verliezen we geliefden – soms ook nog op heel jonge leeftijd. Ontbreekt er iets aan ons geloof?

Bedenk dat Johannes de wonderen van Jezus beschrijft als ‘tekenen’. Steeds staan ze in relatie tot iets met betrekking tot Jezus. Dat Hij Licht is en mensen het zicht kan teruggeven. Dat Hij het Leven en de Opstanding is en macht heeft over de dood. Het is moeilijk te geloven, maar de vraag van Jezus mag ook tot ons doordringen: *Geloof je dat?*

Lazarus is niet meer onder ons. Ook hij is waarschijnlijk een natuurlijke dood gestorven. Het is fantastisch dat hij extra tijd van leven kreeg, en dat wonder zien we vandaag ook bij mensen die door medicatie en deskundig ingrijpen levensreddend worden geholpen. Denk niet dat dit geen wonderen zijn!

Heer, we willen ons niet blindstaren op het wonder. We vertrouwen U, want uw wegen zijn veel hoger dan die van ons.

donderdag 27 oktober 2022

Ik ben de Opstanding en het Leven

De Almachtige

“Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt God, de Heer, “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.” ([Openbaring 1:8](#))

Een kennis werd kort na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ongeneeslijk ziek. De realiteit van zijn pensioen is al vijf jaar leven van behandeling naar behandeling. Dat had hij zich heel anders voorgesteld.

‘Als God zou bestaan, waarom heeft Hij dan niet op z’n minst voorkomen dat ik ziek werd, zo kort na mijn pensioen’, beklagt hij zich als we het over God of geloof hebben. Mijn kennis gelooft niet in God, maar gelovigen stellen precies dezelfde vragen.

Ook in het verhaal over de opstanding van Lazarus klinkt deze vraag herhaaldelijk door. Onbegrip, want Jezus had het kunnen voorkomen als Hij vóór het overlijden van Lazarus was gekomen. Het schaadt het geloof van Lazarus’ zussen Marta en Maria niet, maar het verdriet is er niet minder om. Ook bij Jezus zelf.

Als Jezus staat te huilen om de dood van zijn vriend, verwijten omstanders Hem: ‘Hij kan toch ook blinden genezen? Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’

Grote levensvragen zijn het. Waarom gebeuren er zulke erge dingen? Had Hij het niet kunnen voorkomen? Waarom laat God lijden toe? Daar snap je toch helemaal niets van?

Beste mensen, we weten het gewoon niet. Ik denk niet dat we in dit leven antwoorden krijgen op deze zo wezenlijke en begrijpelijke vragen. De meeste mensen stellen ze vroeg of laat, vooral als lijden en verdriet dichtbij komt. Uiteindelijk moet je accepteren dat deze vragen onbeantwoord blijven, hoe moeilijk en onuitstaanbaar dat soms ook is.

Gelukkig laat God je er niet mee zitten. In de Bijbel staat dat Hij de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. Hij heeft het laatste woord, niet het lijden, niet je verdriet, niet de dood. Wat er ook gebeurt, God is sterker. Hij is de Almachtige.

De opstanding van Lazarus laat zien waartoe God in staat is. Wat wij als totaal onmogelijk beschouwen is mogelijk bij God. Vergeet dat nooit.

En nee, begrijpen doen we het niet. Maar God vraagt je niet om Hem te begrijpen, Hij vraagt je om op Hem te vertrouwen.

Here God, U staat aan het begin van mijn leven en aan het eind. En heel mijn levensweg loopt U met mij mee. Help me om mijn leven samen met die grote vragen in Uw handen te leggen en helemaal op U te vertrouwen.

Ik ben de Opstanding en het Leven

Opstanding: leven vóór en na de dood

Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven." ([Johannes 11:25-26](#))

Wat een mooie tekst als je van het leven houdt! Ook als je sterft zul je leven, en als je in Jezus gelooft - Hem vertrouwt - zul je nóóit sterven... Het gaat hier over leven dat uitstijgt boven wat we zien als iets of iemand kan ademen en bewegen, een hart heeft dat klopt. Jezus spreekt over het leven zoals God dat bij de schepping bedoelde en dat voor ons begint bij het herkennen en erkennen van Jezus als je persoonlijk Verlosser en Heer en dat zelfs doorgaat nadat je hier je laatste adem hebt uitgeblazen. Het is eeuwig leven, waarvoor God ons schiep en Hij heeft er alles voor over om ons dat te geven.

"Ik ben de opstanding en het leven", zegt Jezus. Wat een rijkdom en genade als je dat als iets eigens heb mogen ontvangen. Een tijdje geleden schreef ik over een voorval lang geleden. Ik kon opeens geen adem meer halen en voelde - heel vreemd - geen angst omdat mijn geloof mij te binnen bracht dat ik weleens heel snel oog in oog met Jezus en mijn bestemming zou kunnen komen te staan. Ik beseftte: dat is een bijzonder goed vooruitzicht. Ook al wilde ik dit het thuisfront echt niet aandoen. En beide kanten zijn mij altijd zó lief gebleven.

Nu vele jaren later zit ik in een soortgelijke situatie, maar minder acuut. De dokter kwam met slecht nieuws. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe het precies zit, maar onschuldig is het niet. Ik had er niet op gerekend. "Dat wordt bidden", zei ik, omdat bidden tot ongekende veranderingen kan leiden: genezing of berusting/acceptatie, Gods nabijheid of wat God ook wil geven, maar de dokter zei ook iets wat mij nu al heel blij maakte: "Dan bid ik ook voor u." Dan bid ik ook voor u... Waar vind je dat nog, een dokter die voor je bidt? Dat zie je natuurlijk alleen als personen zich bewust zijn van de hogere Macht en Kracht. Daar word ik blij van.

Ik gebruik Preek door de Week niet om te zeggen hoe het met me gaat, we schrijven anoniem en het gaat goed, maar als PddW willen we mensen graag bemoedigen met Gods Woord. En het is Gods Woord dat mij in beide gevallen ongekende rust, vrede en hoop gaf. Een rust, vrede en hoop die een mens niet geven kan, maar die een mens wel ontvangen kan.

Juist deze weken spreken we in De Meerkerk over Opstanding en Leven, de Goede Herder en de Deur. Laten we Gods Woord niet laag op een todo-ranglijst laten komen. Want hoe meer je het Woord van God je eigen maakt, het deel van je leven wordt, hoe beter voorbereid je bent op wat het leven aan beuken en deuken kan oplopen. Omdat je in alle tijden en omstandigheden beseft dat Hij er is: de Ik ben die er is en er altijd zal zijn!

Jezus zegt: "Ik ben de opstanding en het leven." Aan Hem en Zijn woord zie je dat er leven is vóór en ná de dood. Het is leven – sterven – opstanding – Leven! Ook in ons leven hier kunnen we al proeven van kleine opstandingen, overwinningen over dingen die ons overkomen of aanvallen. Het is de kunst, zo las ik onlangs, om dan niet te vragen wat het leven met je doet, maar wat jij doet met het leven. En weet: God wil erbij geroepen zijn!

Gebed Here God, dank dat U er bent en er altijd zult zijn en dat we mogen weten dat Jezus de Weg, de Waarheid, de Opstanding en het Leven is, het ware leven dat klaarligt voor allen die op U willen bouwen en vertrouwen.

zaterdag 29 oktober 2022

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 4 van de prekenreeks 'Ik ben'.
Bijbellesing: [Johannes 11:17-44](#) (NBV21). Titel: Ik ben de Opstanding en het Leven.

In de geschiedenis van de opstanding van Lazarus - met alle emoties daaromheen - zien we niet alleen een groot wonder rond dood en leven, maar ook het menselijke en het Goddelijke van Jezus. Menselijke emoties als boosheid, teleurstelling en bewogenheid om het verdriet rond de dood aan de ene kant, en aan de andere kant Zijn bovennatuurlijke, goddelijke kracht die zelfs mensen doet opstaan uit de dood.

Jezus is boos over het ongeloof van de mensen en het geweeklaag over de dood van Lazarus, terwijl Hij, Jezus, de Opstanding en het Leven, bij hen is! Maar Hij is ook diep bewogen tot huilens toe. Marta en Maria reageren op exact dezelfde manier op Jezus en hoe Hij het overlijden van hun broer had kunnen voorkomen. Jezus reageert op beide zussen op een hele andere manier. Bij Marta geeft Hij tegengas en zegt Hij in principe: 'Ik ben er nu toch, wat is het probleem?' En tegen Maria gaat Hij er niet tegenin en vraagt alleen waar Lazarus ligt om vervolgens tot tranen toe geroerd te zijn. Zo zien we hoe onze Heer maatwerk geeft. Is het niet opvallend dat Jezus naar Maria vraagt als zij in eerste instantie niet met Marta meekwam naar Hem?

Voor eenieder die gelooft is de opstanding en het leven nu al beschikbaar. Niet in een gebeurtenis, maar in het kennen van de Persoon die de opstanding en leven *is*.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Jezus zegt: "Ik ben de Opstanding en het Leven"; in de geschiedenis rond de dood van Lazarus laat Jezus zien dat Hij - als de Ik ben - inderdaad ook de macht heeft over Opstanding en Leven. Een voorafschaduw van de Opstanding van Jezus Zelf na Zijn offer aan het kruis. Leven en opstanding... ook voor mij, voor jou... wat betekent dat voor jouw dagelijks leven? Sta je er weleens bij stil? Wanneer meer, wanneer minder?

In de lezing zien we dat Marta 'de doener' en haar zus Maria 'de luisteraar aan de voeten van Jezus' precies hetzelfde zeggen als Jezus aankomt bij hun overleden broer Lazarus: 'Als U er was geweest, dan...'

Wat zegt het jou dat twee mensen die we zo gemakkelijk in verschillende 'hokjes' stoppen, hetzelfde zeggen als ze bij Jezus komen? En dat Jezus verschillende antwoorden geeft?

'Als U er was geweest, dan...'. Heb jij herinneringen in je eigen leven waarin je beter Jezus erbij had kunnen vragen? Hoe kijk je daar nu tegenaan?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 23 oktober 2022 op de website.

Morgen, 30 oktober, een dienst met dopen, opdragen van kinderen en ledenbevestiging. De jongeren van **X-pact** hebben géén eigen dienst maar zijn van harte welkom om de dienst in de grote zaal mee te vieren. De **Meerkids** zullen het grootste deel van de dienst in de grote zaal zitten, zij mogen meteen met hun ouders de grote zaal in. De dienst begint **om 10:00 uur** en is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.