

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de deur

[Johannes 10:1-10](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 17 oktober 2022

Ik ben de deur

De deur staat open...

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. (Johannes in [Openbaring 4:1-2](#))

(Jezus zei:) *“Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”*

([Johannes 10:9-10](#))

Net als veel andere huizen heeft ons huis twee deuren. Familie, vrienden en burens komen achterom, anderen bellen aan de voordeur. Gods huis echter, onze bestemming, heeft maar één deur om binnen te komen: Jezus. Hij zegt: *“Ik ben de deur.”* En: *“Wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij in en uitlopen en weidegrond vinden.”* De beste plek die er te vinden is, ligt klaar voor wie onder leiding van Vader, Zoon en Heilige Geest daarnaartoe wil.

Jezus doet er niet geheimzinnig over: Hij is de *enige* mogelijkheid om binnen te komen in onze eeuwige bestemming bij God, de Schepper van hemel en aarde. Hoe fraai en uitnodigend andere deuren ook kunnen zijn en hoe veelbelovend ze zich ook voordoen, ze kunnen je geen toegang geven tot de hemelse plek met leven in alle volheid die God voor jou en mij heeft gereserveerd. Ze hebben er het recht en de macht niet toe.

Jezus is de deur, aan ons - als vrije mens - is de keus voor die deur, die ingang, te kiezen. Jezus is ook de goede Herder, niemand weet beter dan Hij welke keuze het beste is, maar niemand wordt gedwongen om Hem te eren en te volgen. De vrije wil is ingebakken toen de mens geschapen werd naar Gods beeld en gelijkenis. Kiezen kan moeilijk zijn, maar - zeg eens eerlijk - heeft God door zijn goedheid en genade de keuze niet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt? Door niet alles van ons te vragen, maar wel alles voor ons te geven. Tot zelfs zijn Zoon aan toe.

Jezus wordt aangeduid als de goede herder die je wil leiden en Hij is de deur door wie je kunt binnenkomen, en dat omdat Hij ook het Lam is dat geslacht werd tot vergeving van zonden. Profeten als Jesaja voorzegden het, Johannes de Doper zag en zei het direct toen hij Jezus zag en Jezus Zelf vervulde het. In [Efeziërs 1:7-8](#) schrijft Paulus over de rijke genade die we in en door Christus mogen ontvangen: *In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken...*

Jezus, de volmaakte Herder, het volmaakte Lam, de volmaakte Deur, de volmaakte mogelijkheid voor ons om tot ons ware, door God gegeven recht te komen: zijn onder de hoede van onze hemelse Vader, Zoon en Heilige Geest.

Gebed

Here God, U schiep de mens, U schiep ook mij, ik ben van U en van geen ander. Dank dat U alles doet en er alles voor overheeft om ons het leven te geven in al zijn volheid.

dinsdag 18 oktober 2022

Ik ben de deur

Omdat ze zijn stem kennen

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. ([Johannes 10:4-5](#))

Al een paar jaar pas ik eens per week op mijn twee kleindochters. Ze willen altijd graag voorgelezen worden, vinden het leuk om spelletjes te doen en zijn gewoon blij wanneer ik er weer ben. Dat klinkt misschien gewoon, maar ik ervaar het als heel bijzonder. Soms vraag ik me af hoe het komt dat ze zo vertrouwd met me zijn. Het heeft vast te maken met al die keren dat ik op ze heb gepast. Als baby al hebben ze mijn stem gehoord. Ze zijn elke keer blij als ik er ben. Ze merken ook dat ik blij ben om hen weer te zien.

Ik moest aan ze denken toen ik de tekst uit Johannes 10 las. Mijn kleindochters herkennen mijn stem. Ze vertrouwen op mij wanneer we samen de weg oversteken. Gewoon omdat ze mij kennen. Zo is het ook met die schapen uit de vergelijking van Jezus. Ze herkennen de stem van de goede herder en lopen achter hem aan. Een andere herder zullen ze niet volgen, omdat ze zijn stem niet kennen.

Deze vergelijking zet me ook aan het denken over mijn band met Jezus, de goede Herder. Hoe goed ken ik Zijn stem? Herken ik Zijn leiding in mijn leven? Ik realiseer me hoe belangrijk het is om elke dag naar Zijn stem te luisteren. Wanneer ik dat niet zou doen, zou ik Zijn stem steeds minder goed herkennen. Zou ik op een moment misschien wel achter de verkeerde herder aanlopen. Trouw zijn in het lezen in de Bijbel en in het bidden helpt mij om Zijn stem te blijven verstaan.

Denk er vandaag eens over na. Hoe kun jij luisteren naar de stem van Jezus? Hoe leer je Zijn stem elke dag wat beter kennen? Praat er met je huiskring eens over. Of met iemand anders die je goed kent.

Laten we de woorden van Opwekking 849 als een gebed uitspreken.

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht

Heer, ik ken U als een Vader,

Ik ken U als een Vriend

Ik leef met U, in de goedheid van God

woensdag 19 oktober 2022

Ik ben de deur

Zijn stem verstaan

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. ([Johannes 10:4](#))

In deze gelijkenis volgen de schapen Jezus, omdat ze zijn stem kennen. Hoe ken of herken jij de stem van God? Wij mogen als volgelingen van Jezus luisteren en lezen uit Zijn woord. We mogen ervan uitgaan dat we zijn stem kennen. Ook vandaag de dag spreekt God tot ons op tal van manieren. Herken jij de stem van God? Luister je alleen naar Hém? En nog belangrijker: herken je dat het de stem van God is? Ben je je ervan bewust dat God tot je spreekt?

Ik ben ervan overtuigd dat God tot eenieder van ons spreekt. Het is alleen de vraag of wij Gods stem als zodanig herkennen. God spreekt tot ons op talloze manieren, maar dat verschilt van persoon tot persoon.

Zo zijn er bijvoorbeeld veel getuigenissen van ex-moslams die Jezus leerden kennen door dromen en visioenen. In de Arabische cultuur nemen dromen en visioenen een belangrijke plaats in, en kennelijk sluit Gods Geest daarbij aan. Gods Geest lijkt niet alleen aan te sluiten bij culturen, maar ook bij onze persoonlijkheid. Sommige christenen hebben de ervaring dat God tot hen spreekt door Bijbelteksten. Anderen zijn misschien meer visueel ingesteld, zij zien vooral beelden. Kennelijk sluit Gods Geest aan bij de taal van ons hart.

Maar waar ik nu op wil focussen, is het besef dat het spreken van God vaak veel 'kleiner' en onopvallender is dan we misschien verwachten. Wie verwacht dat Gods stem altijd als een hoorbare stem uit de hemel klinkt, zal ontgaan hoe God veelvuldig spreekt in 'het gefluister van een zachte bries' ([1 Koningen 19:12](#)). Het vraagt onze opmerkzaamheid. En het is vaak niet zo duidelijk en volledig. Paulus is daar heel nuchter over, in [1 Korintiërs 13:9](#) schrijft hij: 'Ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt'. We zullen dus steeds moeten blijven afstemmen: 'Heer, is dit van U? Spreekt U hierin?'

Jakobus moedigt ons aan om God vrijmoedig te vragen om inzicht. [Jakobus 1:5](#) zegt: 'Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.'

Gebed

Heer, wilt U ons wijsheid geven, zodat wij leren om beter te luisteren, beter te onderscheiden en beter te begrijpen.

Goede herders versus slechte herders

'Hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd, zoals Hij het graag ziet, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar belangeloos.' ([1 Petrus 5:2](#))

Je kent het vast wel, dat idyllische beeld van een herder op de Nederlandse heide. De hond rennend om de kudde om de schapen bij elkaar te houden, de herder met zijn staf voorop. Een pastoraal plaatje. Maar zo was het niet voor de herders in het ruige berglandschap van Israël. Daar liep de kudde gevaar en moest de herder ze beschermen. Denk maar aan David die met een leeuw vocht.

De herder staat in het Oude Testament voor de leider van het volk, de priesters, koningen, etc. In [Ezechiël 34](#) wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herderschap. Het ging niet goed met het volk en dat was te wijten aan slecht leiderschap. Over de kenmerken van de slechte herders lezen we dit: Zij waren gericht op zichzelf (vers 2), zij profiteerden van de schapen (vers 3), ze zorgden niet voor de zwakke, zieke schapen (vers 4), ze hielden de schapen niet bijeen (vers 6), ze handelden niet uit liefde.

Maar in hetzelfde hoofdstuk 34 wordt in [vers 23](#) al een belofte gegeven van de Goede Herder: *"Ik zal over hen een Goede Herder doen opstaan. En die zal ze weiden: mijn knecht David. Hij zal ze weiden en een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE zal een God voor ze zijn en mijn knecht David zal Vorst in hun midden zijn."* Het is een prachtige profetie over Jezus; het kan hier niet over David gaan, want die leefde 400 jaar eerder.

Het beeld van de goede en de slechte herder komen we ook weer tegen in [Johannes 10](#). Met de slechte herder - hier de dief, huurling, rovers genoemd - zouden mensen bedoeld kunnen zijn die zich voordeden als de Messias, anderen denken aan de Farizeeën. Zij legden het volk alleen maar lasten en wetten op, er was geen sprake van een relatie tussen hen en het volk. Daarentegen is het beeld van de Goede Herder het beeld van Jezus: Hij kent de schapen bij naam, Hij is hun leider, de schapen volgen Hem, Hij is de deur, de enige toegang tot de schaapskooi waarmee Jezus aangeeft de enige weg tot de Vader te zijn, Hij is bereid zijn leven te geven en er is een vertrouwensband, die Hij vergelijkt met de band tussen Vader en Zoon.

En wij nu, anno 2022? Petrus pakt in [1 Petrus 5:2-5](#) het beeld van herderschap op. Hij geeft in die brief het volgende beeld mee van de herder: niet gedwongen maar vrijwillig, niet uit winstbejag maar met belangeloze toewijding, niet heerszuchtig maar tot voorbeeld.

Ik denk dat dat niet alleen voor onze herders opgaat, de meeste vertalingen spreken ook over oudsten, maar hebben niet de meesten van ons een of andere rol in het leiden of begeleiden van anderen? Zijn we daarin een voorbeeld in zachtmoedigheid, geduld, nederigheid? Geven we aan de zwakke moed om verder te gaan? Maar Petrus schrijft ook dat het een samenwerking met God is: *'Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.'* ([1 Petrus 5:19](#)) Wat een mooie belofte om mee te eindigen. We dragen verantwoordelijkheid met elkaar - voor elkaar, maar de Opperherder Jezus die zijn leven gaf zal ons staande houden. Vertrouw je aan Hem toe.

Gebed Heer, te midden van alle situaties mogen we ons hoofd opheffen tot U. Dank dat U een schuilplaats bent. (Opwekking 640)

vrijdag 21 oktober 2022

Ik ben de deur

Open deuren

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. ([Openbaring 3:8](#) NBV21)

Een zendingspionier is de laatste grens overgegaan. Anne van der Bijl, ook bekend als 'Brother Andrew' en 'God's Smuggler', overleed op 94-jarige leeftijd en ging naar het Vaderhuis.

De organisatie die hij oprichtte, Open Doors, komt wereldwijd op voor vervolgte christenen. Ooit maakte Anne van der Bijl naam door zijn smokkelactiviteiten. Hij bracht autoladingen vol Bijbels over grenzen die gesloten waren voor het Evangelie. Wat gaf hem de vrijmoedigheid dit te doen? Hij wist dat hij God meer gehoorzaam moest zijn dan mensen. We hebben de opdracht het Goede Nieuws bekend te maken, geen macht zal ons stoppen om deze taak te volbrengen.

De tekst boven deze overdenking komt uit Openbaring. Tegen een van de christelijke geloofsgemeenschappen sprak de Heer over 'een deur die openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten'. Dit waren beloftevolle woorden voor Anne van der Bijl, en het zijn woorden die nog steeds gelovigen activeren. Als God een mogelijkheid biedt, dan mogen wij vol vertrouwen de weg gaan die Hij wijst. Zelfs als het erop lijkt dat alle muren en hekken ons tegenhouden.

Er wordt nogmaals over een deur gesproken in dit Bijbelboek:

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met Mij. ([Openbaring 3:20](#) NBV21).

De tekst komt uit hetzelfde hoofdstuk – en dit keer klopt de Heer op een deur om binnengelaten te worden. Het initiatief ligt bij Hem (Hij klopt immers), maar het antwoord zal van ons moeten komen. De Heer forceert de deur niet. Hij is uit op ongedwongen samenzijn, liefdevolle aandacht en zorg.

Dan nog deze deur:

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.' ([Openbaring 4:1](#) NBV21)

De hemeldeur. Een open deur naar de eeuwige toekomst die ons geopenbaard moet worden.

We weten niet precies wat er allemaal voor ons in het verschiet ligt. Maar we weten Wie onze toekomst in handen heeft: de Heer die van Zichzelf gezegd heeft: 'Ik ben de deur'.

Dank voor woorden van hoop, trouwe Heer!

zaterdag 22 oktober 2022

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 3 van de prekenreeks 'Ik ben'.

Bijbellesing: [Johannes 10:1-10](#) (NBV21). Titel: Ik ben de deur.

Het is schrijnend dat (in het hoofdstuk hiervoor, [Johannes 9](#)) een blindgeborene die ziet door het wonder van Jezus' aanraking door de Farizeeën veroordeeld en buitengeworpen wordt. Het beeld is duidelijk: de Farizeeën zijn niet de goede herders van wie verwacht wordt dat ze in de traditie van Israël het volk weiden en voeden naar Gods hart, maar veeleer 'dieven en rovers' blijken te zijn.

Omdat de Farizeeën de gelijkenis van Jezus in 10:1-6 niet begrijpen, spreekt Jezus in 10:7-10 nogmaals over de deur, maar nu vereenzelvigd Hij zichzelf met de deur. Hij is de deur en wie door Hem binnengaat zal behouden worden en zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Door zich én de Goede Herder én de Deur te noemen, toonde Jezus zich als de Grote Ik Ben de vervulling van alles dat God voorhad met Israël en haar tempeldienst en tempeldienaren. Paulus zou later zeggen in [Romeinen: 5:1-2](#): 'Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen.'

Het wonder van deze toegang is dat, zoals we in de Bergrede leerden ([Matteüs 7:7-8](#)) God ons niet afwijst. Immers "Wie bidt zal gegeven worden, wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan."

Nooit zullen we in Jezus' naam tevergeefs bij Hem, die is de deur, aankloppen. Wat een genade!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Jezus is de Deur. Hij zegt: "Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden."

Wat zegt het jou dat Jezus de enige is door wie je tot God (de Vader) kan komen en daarmee tot je bestemming? Vind je het moeilijk/lastig dat er maar één mogelijkheid is of juist niet? Waarom wel/waarom niet?

Wat verwacht je te ontvangen, te zien, te ervaren als je de Deur binnengaat?

Heb je weleens onderzocht of deze verwachtingen ook kloppen met waarom Jezus wil dat we door de deur binnenkomen?

(Zou een Alpha Cursus daarbij voor jou misschien een hulp kunnen zijn?)

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 16 oktober 2022 op de website.

Morgen, 23 oktober, begint de **dienst om 10:00 uur**. Bijbellesing: [Johannes 11:17-44](#)

(NBV21). Titel van de dienst: Ik ben de Opstanding en het Leven

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 21 oktober.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.