

PREEK DOOR DE WEEK

Ik ben de goede Herder

[Johannes 10:11-18](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Ik ben de goede Herder

Van prins tot herder... Over vooruitgang gesproken...

“Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.” ([Johannes 10:14-15](#))

We begonnen vorige week de nieuwe prekenreeks ‘Ik ben’ met Mozes. Mozes, opgegroeid aan het hof in Egypte, was na een hoogst ongelukkige manoeuvre gevlucht en ver weg, in Midjan, herder geworden. “Van een plek waar alles voor je gedaan wordt naar een plek waar je alles zelf moet doen”, zei Patrick. Zou iemand die verandering als positief hebben opgevat? Ik denk het niet. Een prinselijk leven moeten opgeven om herder te worden... het klinkt niet best. Maar in het licht van de Bijbel en het Evangelie kunnen we ook spreken van een promotie. Het is maar hoe je naar het tijdelijke en het eeuwige leven kijkt. Mozes ging van een prinsheerlijk leventje waarin hij het zelf goed had naar een functie waarin hij van waarde werd voor anderen en voor Gods plan. Later kreeg Mozes namelijk nog een promotie: van herder van schapen tot herder van mensen. Die moesten uit Egypte bevrijd worden om te komen in het door God beloofde land.

Volgens definitie is een herder o.a. ‘een hoeder van gelovigen’ en ‘iemand die in een christelijke kerk, meestal als geestelijke, de hoede heeft over een gemeenschap van gelovigen’. Dat lezende dacht ik meteen aan volwassenen, maar zou het minder gelden voor bijvoorbeeld onze medewerkers bij de kinderen en jongeren of op andere plekken waar mensen voeding, bescherming, zorg en elkaar, ja Jezus nodig hebben? Herders beschermen hun kudde en leiden ze naar de plekken waar ze veilig zijn en waar goede voeding te halen is. In het geloof zelfs voeding voor eeuwig leven. Hoe belangrijk. Goede herders zullen er daarom niet over peinzen om te gaan naar plekken waar niets goeds te halen is. Schapen vertrouwen daarop.

Ondanks mooie plaatjes en praatjes is herder zijn niet iets idyllisch, het is een moeilijke en verantwoordelijke maar broodnodige bediening in de opbouw van de kerk van Jezus Christus. Samen optrekken, samen met de ultieme goede Herder, Jezus Zelf, aan het hoofd. Onlangs was ik voor een maaltijd te gast in een andere kerk in ons dorp. Toen ik in de loop van de gesprekken vertelde dat ik Meerkerker ben, zei iemand, ten overstaan van al haar eigen kerkgenoten, “O, daar kom ik ook weleens” en de anderen aankijkend voegde ze eraan toe: “Ja, waarom niet? Ze vertellen daar over Jezus en Hij is mijn Vriend!”

Ze vertellen er over Jezus en Hij is mijn Vriend... En we mogen dat aanvullen met onder andere mijn Redder... mijn Heer... Mijn goede Herder.

Het zal duidelijk zijn: Jezus, de goede Herder, torent hoog boven alle andere herders uit. Als we dat beseffen zullen we – ook als het goed gaat - nooit kunnen denken dat we zonder Hem, zonder God kunnen...! Maar dat wetende mogen wij - herders en ‘schapen’ - ons laten leiden door Jezus die ons graag wil ‘hoeden’ en leiden naar de plek waar we bij Hem zijn.

Heer, onze God, dank U voor Uw Zoon, de goede Herder, dank ook voor alle mensen die U als herder in de kerk hebt aangesteld. Dank dat U ook hun herder bent waardoor ook zij kunnen leiden, voeden en waar nodig, beschermen eenieder die bij U wil horen.

dinsdag 11 oktober 2022

Ik ben de goede Herder

Een psalm van rust

'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

(...)

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;

Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.' ([Psalm 23](#); NBG51)

Psalm 23 is een van de teksten die ik van jongs af aan uit mijn hoofd heb geleerd. Deze tekst is voor mij waardevol, omdat hij regelmatig in mijn gedachten komt en ik er rust door ervaar.

De eerste zin dat God genoeg is en dat ik alles heb wat ik nodig heb, klinkt als een belofte van God voor mijn hart. Zeker in deze maatschappij en tijd waarin we leven, kan het je aan het denken zetten. Is God genoeg voor mij? En ontbreekt het mij aan niets, omdat ik God mag kennen? Zo ja, herken je daardoor ook een berustend gevoel en rustige gedachten?

In de verzen die volgen, wordt ook gesproken over rust. Grazige weiden, rustige wateren, rechte wegen. Als schaapje die de Herder volgt, zul je langs die prachtige uitzichten lopen, alsof je op vakantie bent. Zie je dat voor je? En herken je ook de rust die dat geeft?

Zelfs als het tegenzit en je door een donker dal loopt, is de Herder bij je om je richting te geven en je te troosten als je bang bent. Misschien heb je wel eens een schaap gezien die op zijn rug is gevallen. Het gespartel met zijn poten ziet er hulpeloos uit, en voor een schaap is het ontzettend lastig om weer overeind te komen. De herder zal zijn schaap helpen. Als jij gevallen bent, is God er voor jou om je te helpen opstaan. Geeft de belofte van Gods aanwezigheid en Zijn hulp jou troost? En misschien wederom rust?

Psalm 23 wordt afgesloten met de belofte dat geluk en genade je zullen volgen en dat je mag leven in aanwezigheid van God. Wat doet die belofte met jou als je nadenkt over rust?

Lees Psalm 23 nogmaals voor jezelf en onthoud of onderstreep de woorden en zinnen die voor jou rust uitstralen. Graag bid ik je toe dat je boven alles en iedereen erop mag vertrouwen en mag ervaren dat God jou rust geeft.

woensdag 12 oktober 2022

Ik ben de goede Herder

Wie ben jij?

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. [\(2 Korintiërs 5:17-18 NBV\)](#)

In het Bijbelboek Johannes staan de zeven zogenoemde 'Ik ben'-teksten van Jezus: 'Ik ben het brood dat leven geeft, Ik ben het licht van de wereld, Ik ben de deur, Ik ben de goede herder, Ik ben de opstanding en het leven, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de ware wijnstok.'

Je hebt vast weleens meegedaan aan een voorstelrondje, bijvoorbeeld bij een cursusdag van je werk of op de eerste avond op je huiskring. Afhankelijk van de setting bevatten onze 'ik bens' naast onze naam meestal ons werk en functie en onze woonplaats.

Nog nooit heb ik iemand horen zeggen: 'Ik ben één met Christus', of 'Ik ben een nieuwe schepping'. Je zou heel raar opkijken, ook in een christelijk setting.

Toch is dit 'één zijn met Christus' en die 'nieuwe schepping' allesbepalend voor de identiteit van iedere christen. Het zegt alles over wie je was, wie je nu bent en wie je later zult zijn.

De 'Ik ben'-teksten uit het Bijbelboek Johannes geven weer wat Gods bedoeling was toen Hij zijn Zoon naar deze aarde stuurde. Deze teksten zijn bepalend voor die nieuwe schepping of identiteit van een christen. Want dan zou je dit kunnen zeggen:

'Ik ben iemand die voeding krijgt dat mij leven geeft. Ik heb het licht in deze vaak zo donkere wereld in het vizier. Ik ben door de deur gegaan die rechtstreeks toegang geeft tot God de Vader. Er wordt over mij gewaakt door Jezus Christus zelf, altijd en in elke omstandigheid. Er wacht mij opstanding uit de dood en eeuwig leven op een nieuwe aarde. Ik ken de weg, de waarheid en het leven. En ik weet uit welk vaatje ik moet tappen.

Want', en nu komt het, 'ik heb de persoon Jezus Christus leren kennen, de man achter de 'Ik ben'-teksten. Ik heb een relatie met Hem. Als ik terugkijk, is het goed zo. Als ik vooruit kijk, is het hoopvol. En vandaag maakt Jezus zelf van mij een ander mens.'

Dank U, Heer Jezus, dat ik met U mag optrekken. Door U ben ik gered, ben ik verzorgd, ben ik verzekerd van een hoopvolle toekomst. Ja, door U ben ik... veranderd.

donderdag 13 oktober 2022

Ik ben de goede Herder

Ik ben de goede herder

“Ik ben de Goede Herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.”
([Johannes 10:11](#))

In deze periode zoomen we zondags in op een van de ‘**Ik ben**’-uitspraken van Jezus. Met deze uitspraken laat Jezus steeds meer van zichzelf zien. Wie Hij werkelijk is en wie Hij voor jou en mij wil zijn.

Als je al wat langer meeloopt in de kerk, kan dat soms een nadeel zijn. Als je het Evangelie van Johannes leest en je komt bij hoofdstuk 10, dan denk je misschien: ‘O ja, de goede herder, dat verhaal ken ik wel. Op de zondagsschool ging het regelmatig over de herder en zijn schaapjes’. Het verhaal is zo bekend, dat, als je niet uitkijkt, de diepere betekenis je bijna ontgaat.

In dit verhaal gebruikt Jezus ook een ‘**Ik ben**’-uitspraak: *“Ik ben de goede herder.”* En daar blijft het niet bij. Jezus zegt: *“Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.”* Dat dit geen grootspraak was, bleek korte tijd later wel. Jezus gaf werkelijk zijn leven voor ons.

In [Johannes 18:2-6](#) kun je lezen hoe dit begon met zijn gevangenneming.

Judas ging ernaartoe, samen met de cohort soldaten en een aantal dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus van Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, die Hem kwam uitleveren, erbij stond. Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.

Als ik dit gedeelte vroeger las, snapte ik nooit waarom de die groep bewapende mannen achteroverviel toen Jezus zei: “Ik ben het”. Tot ik op een gegeven moment iemand hoorde uitleggen dat in de grondtekst eigenlijk alleen ‘**Ik ben**’ staat. Jezus geeft met deze twee woorden aan dat God en Hij één zijn. Deze twee woorden hadden zo’n enorme lading dat iedereen letterlijk omver geblazen werd.

De ‘**Ik ben**’, de Schepper van hemel en aarde, had maar met zijn vingers hoeven knippen en er waren legioenen van engelen verschenen. Maar Hij koos voor een andere weg. Hij was bereid zijn leven te geven voor zijn schapen, voor jou en voor mij!

Gebed

Here Jezus, wat bent U goed. Dank U wel dat U naar de aarde bent gekomen om uw leven te geven als een losprijs voor velen. Dank U wel dat ik ook bij uw kudde mag horen. Amen.

vrijdag 14 oktober 2022

Ik ben de goede Herder

De stem van de Goede Herder

“Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.” ([Johannes 10:14-15](#) NBV21)

Ooit was ik op een stille plek. En dan bedoel ik niet een rustige plek, nee – een compleet geluidloze omgeving. Ik reisde met mijn zoon door IJsland en we waren uitgestapt om het uitgestrekte, ruige landschap te overzien. Het was doodstil. Ik kreeg de impuls om mijn mobiel uit mijn zak te halen om de stilte op te nemen. Gelijk bedacht ik dat dit een gek idee was.

Een stilte die zo bijzonder is dat je 'm wilt vastleggen. Waarom? Omdat er altijd en overal drukte en geluid in onze leefwereld is. In elk geval in de omgeving waarin ik verblijf.

Als ik in de auto zit of wandelend of fietsend onderweg ben, ben ik geneigd de radio aan te zetten. Leuk om naar nieuws of muziek te luisteren en er zijn ook podcasts die ik belangstellend volg. Sinds mijn reis naar IJsland, inmiddels bijna 10 jaar geleden, ben ik vaker geneigd om de stilte onaangeroerd te laten en niet met allerlei stemmen te vullen. Je mist namelijk iets wanneer er zoveel rumoer is...

Laten we ook even stilstaan bij de schapen. Ze lopen hier over de Geniedijk en ik zie ze op tal van plaatsen in de polder. Leuk om over het fietspad te gaan en soms uit te moeten wijken voor een schaap dat kalmpjes blijft staan. Ik ben er wel zigzaggend langsgereden met een glimlach rond mijn mond. In IJsland zijn we af en toe gestopt omdat schapen – meestal in groepjes – op hun dode gemak de autoweg oversteken. Gelukkig zie je ze op tijd en heeft vrijwel niemand in IJsland haast.

Lawaai, drukte en haast. Is het verwonderlijk dat we de stille stem van onze Goede Herder nauwelijks waarnemen? Is Hij niet in staat ons luidkeels tot de orde te roepen en indringend toe te spreken? Daar twijfel ik niet aan. Maar mijn geloofservaring is dat de Goede Herder als een gentleman fluistert met de stem van zijn Geest. Soms is het een ingeving, een andere keer een aansporing of correctie. Hij heeft geen woorden nodig, maar we moeten wel de klank van zijn stem leren onderscheiden.

Heer, voer mij naar vredig water. Geef mij nieuwe kracht.

zaterdag 15 oktober 2022

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos in deel 2 van de prekenreeks 'Ik ben'.

Bijbellezing: [Johannes 10:11-18](#) (NBV21). Titel: Ik ben de goede Herder.

In de Bijbel is 'herder' vaak een beeld van Gods leiding, bescherming en zorg. In [Efeziërs 4:11-12](#) lezen we dat *Jezus herders, met apostelen, profeten, evangelieverkondigers en leraren, heeft aangesteld om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.*

Iedere keer als Jezus de woorden 'Ik ben' uitspreekt, krijgen we niet alleen te horen wie Jezus is, maar ook wie God is. In Johannes 10 zegt Jezus: *"Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen."*

Jezus is niet zomaar een goede herder, Hij is DE goede Herder. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen en daarmee hen gered van de afgrond van de dood. De goede Herder was bereid een lam te worden dat geslacht werd om de zonde van de wereld weg te nemen ([Johannes 1.29](#)). En dat niet alleen, Hij gaf Zijn leven om het ook weer terug te nemen. Met andere woorden: Jezus was bereid te sterven aan een kruis met het oog op de opstanding en daarmee ook onze opstanding (denk aan [Filippenzen 3:10-11](#)).

Uit de lezing blijkt dat er redding is voor mensen uit iedere stam en natie, om samen één kudde te vormen met één herder. Jezus kwam om de verdwaalde schapen die Hij op het oog heeft terug te halen. Daarom mogen ook wij, met de woorden van David uit [Psalm 23](#), Jezus onze Heer en Herder noemen. Als we Hem zo kennen, ontbreekt het ons werkelijk aan niets.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Welke eigenschappen komen naar boven als je aan herders denkt?

Herken je hierin ook eigenschappen van jezelf? Welke? Kun je daar iets mee in je omgeving?

Schapen luisteren naar de herder... Vind je het moeilijk om in de verhouding herder-schaap-schaap te zijn? Waarom/waarom niet?

Een herder trekt nauw op met zijn schapen, niet alleen als de nood aan de man is. Vandaar Jezus' woorden "Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken." Een voorrecht om Hem zo persoonlijk te mogen kennen. Om te ervaren dat de God van hemel en aarde Zich als een herder over ons ontfermt. En dat is niet onze eigen verdienste, maar alleen omdat God ons al voor de grondvesting van deze aarde op het oog had. Hoe ga jij om met de mogelijkheid om God nauw op jouw leven betrokken te laten zijn?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 oktober 2022 op de website.

Morgen, 16 oktober, begint de dienst om 10:00 uur.

Bijbellezing: [Johannes 10:1-10](#) (NBV21). Titel van de dienst: Ik ben de deur.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 14 oktober.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.