

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 4 september 2022

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Ben jij een Bodybuilder?

Bijbelgedeelte: Romeinen 12 / 1 Korintiërs 12

Romeinen 12:4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

1 Korintiërs 12:12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

Bijzonderheden

Start van het kerkelijk seizoen en deel 1 van een korte prekenreeks (de maand september) over het thema: *Iedereen telt mee*. We vierden het heilig Avondmaal.

We gaan met enthousiasme en vol verwachting ook onze Open Dag tegemoet op zaterdag 17 september en het aansluitende feest op zondag 18 september waar Wigle weer voor zal gaan.

En dan op maandag 19 september starten we met de Alpha- en de Betacursus.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Iedereen telt mee! Dit is de titel van onze nieuwe prekenreeks van september. Deze zal in teken staan van het samen deel zijn en meebouwen aan de gemeente. Iedereen naar de gaven die God hem/haar gegeven heeft.

We zijn dankbaar met elkaar en voor elkaar en we zien uit naar een prachtig, gezegend nieuw kerkseizoen.

Waarbij we bidden dat de Heer het huis zal bouwen zodat de arbeiders niet vergeefs zullen zwoegen (Psalm 127).

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Hebreeën 10:24-25, Nehemia 1:3 en 3:10-13, Efeziërs 4:11-12, Psalm 127, 2 Korintiërs 6:4-7

ENKELE OPMERKINGEN

Met de start van het nieuwe seizoen willen we voortbouwen op de laatste zondag van de prekenreeks over De Bergrede, die toen het thema had: Heel De Meerkerk bouwt.

Deze zondag 4 september is het thema: Ben jij een Bodybuilder? Bouw jij mee aan het Lichaam van Christus?

Dit bouwen heeft een individueel aspect en een collectief aspect, waar we in beide gevallen een verantwoordelijkheid hebben.

We lezen uit Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12 waar Paulus de gemeente vergelijkt met een lichaam. Dit bestaat uit vele delen maar vormt samen een eenheid (één Lichaam). Dit voorbeeld gaat, in eerste instantie, niet om het universele Lichaam van Christus maar juist om het plaatselijke Lichaam van Christus, een gemeente van mensen die hun leven aan elkaar hebben toevertrouwd als volgelingen van Christus.

We hebben voor de zomervakantie (in de preek van Heel De Meerkerk bouwt) ook bouwhelmpjes uitgedeeld. We bouwen daar nu op voort met de vraag om deze ook op te zetten en concreet mee te bouwen. Dus niet alleen de DOXA maar ook de PRAXIS, zoals Patrick dat vorige keer noemde. Een voorkeur voor het één ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid voor het ander.

Hoe mooi zou het zijn als wij als Meerkerk SAMEN bouwen, eenieder naar zijn/haar vermogen en op het gebied van zijn/haar gaven en talenten. Alles gebaseerd op zijn/haar ongeveinsde liefde voor God, elkaar en onze omgeving. Wat een getuigenis zal dat zijn in een wereld die steeds meer verdeeld is en juist vanwege de verschillen elkaar niet weet te vinden in verbinding. Laat ons gebed zijn dat de kerk een voorbeeld zal zijn van samen een eenheid zijn ondanks onderlinge verschillen, en van elkaar liefhebben (Romeinen 12) met de innige liefde van broeders en zusters, waarbij we de ander hoger achten dan onszelf. Dat we ons enthousiasme niet laten bekoelen maar ons laten aanvuren door de Heilige Geest om de Heer te dienen. Dat we verheugd zijn, standvastig en onophoudelijk bidden.

Daarom het thema (en de vraag): ben jij een Bodybuilder? Bouw jij aan het Lichaam waar je zelf deel van bent, bijeengekomen in de plaatselijke gemeente De Meerkerk?

Patrick stond stil bij 4 dingen die heel belangrijk zijn in het leven van een 'echte' bodybuilder, namelijk:

1. Trainen (wat geestelijk gelijk staat aan de PRAXIS van Gods woord);
2. Voeding (wat geestelijk gelijk staat aan de DOXA van Gods woord als kennis);
3. Rust, waar de spieren herstellen en groeien (wat geestelijk hetzelfde is en wat veel christenen steeds minder kennen/doen);
4. Volharding (we worden in onze geestelijke wandel ontmoedigd maar houden vol en volharden).

Patrick was deze zomervakantie enkele dagen op retraite, zoals hij elk jaar doet. Psalm 27:8 stond centraal (Zijn nabijheid zoeken). Hij wilde daar ook Psalm 127:1-2 doorgronden. Deze 2 verzen zetten ons aan het denken over de dingen die we doen en hoe we die doen. We doen veel dingen VERGEEFS. In de psalm wordt het voorbeeld van het bouwen van een huis genoemd. De Heer moet het huis bouwen, anders zwoegen we vergeefs. Tegelijkertijd ontslaat dit ons niet van zwoegen. Je kunt 'het huis' uit deze psalm zien als metafoor voor je gezin, de relaties en de gemeente.

Als leden van De Meerkerk mogen we ons door God geroepen voelen om Bodybuilders te zijn/worden. Iedereen naar de gaven die hem/haar geschonken zijn door de Geest. Zoals Paulus zo mooi het hoofdstuk 1 Korintiërs 12 afsluit met de retorische vragen: heeft iedereen dezelfde gaven? Nee.

We zijn verschillend en de wereld doet ons denken dat we dan niet verbonden kunnen zijn. Maar laten wij het tegendeel bewijzen. We zijn verschillend, maar als we op de juiste plek komen in het

Lichaam van Christus, dan verbindt het ons op een manier die ons een eenheid maakt die de wereld niet kent. Wat een getuigenis van een levende Heer!

Patrick: “Daarom geloof ik dat we die 4 belangrijke dingen van een Bodybuilder moeten toepassen in ons geestelijk leven, zodat we samen kunnen zwoegen, maar niet vergeefs, omdat de Heer ons voorgaat. Dat we op zondag en doordeweeks ons voeden met Zijn woorden. Dat we wekelijks momenten van rust hebben door misschien wel keuzes te maken ergens mee te stoppen (waar de Heer je niet voor heeft geroepen) wat ons ruimte geeft om te rusten. En dat we volharden.”.

LIEDEREN

Breng ons samen – Sela

767 – Familie

505 – Vader van de schepping

369 – Door uw genade Vader

810 – Smaak van redding

615 – Dank U voor het kruis Heer

810 – Smaak van redding

Ga met God en Hij zal met je zijn

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Patrick stelde ons de vraag of wij een Bodybuilder zijn en of wij meebouwen aan het Lichaam dat bijeenkomt in de plaatselijke gemeente De Meerkerk en waar we zelf deel van zijn. Bespreek met elkaar wat ieders antwoord daarop is.
4. Patrick stond stil bij 4 zaken die heel belangrijk zijn in het leven van een ‘echte’ bodybuilder, namelijk:
 1. Trainen (wat geestelijk gelijk staat aan de PRAXIS van Gods woord);
 2. Voeding (wat geestelijk gelijk staat aan de DOXA van Gods woord als kennis);
 3. Rust, waar de spieren herstellen en groeien (wat geestelijk hetzelfde is en wat veel christenen steeds minder kennen/doen);

4. Volharding (we worden in onze geestelijke wandel ontmoedigd maar houden vol en volharden).

Je kunt deze zaken ook naar ons geestelijke leven vertalen. Laat iedereen persoonlijk de tijd nemen om zich af te vragen welke van deze 4 zaken het beste functioneert in zijn/haar leven en welke het minst en bedenk voorbeelden van hoe en waarom dat zo is.

5. Wissel aan elkaar ieders onderwerp uit dat het beste functioneert en deel met elkaar waarom dit onderwerp zo functioneert. Probeer daarbij zo praktisch mogelijk zijn, om op die manier elkaar wellicht aan nieuwe ideeën te helpen om deze onderwerpen in de praktijk toe te passen.

6. Wissel daarna aan elkaar ieders onderwerp uit dat het minst functioneert en deel met elkaar waarom dit het geval is. Bespreek daarna hoe je deze onderwerpen zou kunnen versterken. Wees ook hier zo praktisch mogelijk.

7. Hoe kun je als kring hier elkaar in helpen?

8. Gods relatie met ons is een relatie van 'zijn'; Hij is de God die zich als 'Ik ben' aan ons bekend maakte. Denk eens na bij wie jij in jouw dagelijks leven kunt 'zijn' door je geloof; zou dit openingen kunnen geven om - heel natuurlijk - in jouw omgeving iets van de liefde die God jou geeft door te geven? Zou dat het begin van iets bouwen kunnen zijn, waardoor God, die het werkelijk bouwt, jou als een 'schakeltje' kan gebruiken?

Deel met elkaar wat naar boven komt en vertel ook eerlijk wat voor problemen of moeilijkheden je daarbij ziet. Bid voor elkaar.

9. Belangrijke vraag voor de hele huiskring!! We willen elke Alphacursus één of enkele huiskringen de gelegenheid geven om mee te doen, als kring. Afgelopen Alphacursus deed een huiskring mee, die dit als een wonderlijke zegen heeft ervaren. Niet alleen ga je terug naar de basis, maar je raakt bemoedigd door het zien van "zoekende mensen" die geregeld tijdens de cursus Jezus vinden.

Overweeg als kring mee te doen. Dit kan nog met de aanstaande Alphacursus die start op maandag 19 september. Aanmelden kan gewoon via de website.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, wilt U mijn ogen en hart openen om een Bodybuilder worden. Om mee te bouwen aan het lichaam van Christus, samengekomen in De Meerkerk.

