

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 18 september 2022

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Bijbellezing: 1 Petrus 2: 4-10 (NBV21)

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: 'In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.' 7 Kostbaar is Hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter: 'De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.' 8 En: 'Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.' Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd.

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.

Bijzonderheden:

In de maand september staan we stil bij de grondbeginselen van de kerk.

Deze zondag deel 3 van de preken serie over het thema: Iedereen telt mee.

Dit weekeinde hadden we de Open Dag op zaterdag en het aansluitende feest op zondag. We vierden het 38-jarig bestaan van De Meerkerk.

Maandag 19 september: start van Alpha- en de Betacursus.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

vandaag op onze 38e Meerkerkverjaardag schrijf ik (Wigle) jullie mijn eerste PddW+ mail in lange tijd. Wat is het goed om dit weer te mogen doen.

Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar het is bijzonder dat we ook na de zomer eigenlijk de draad weer oppakken van hoe we voor de zomer geëindigd zijn met het laatste gedeelte van de Bergrede. En wel de nadruk om niet op het zand, maar op de rots te bouwen.

Op die rots, onze Here Jezus Christus, ons Fundament, mogen we nu voortbouwen in het nieuwe seizoen.

Mogen we dat doen vol van de Geest, die in ons het verlangen legt om levende stenen te zijn voor de bouw van een geestelijke huis.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Jesaja 28:16, Psalmen 118:22, Zacharia 10:4, 1 Koningen 6:7, Openbaring 7:9, Johannes 15:16

ENKELE OPMERKINGEN

Deze maand van de 38ste verjaardag van onze gemeente staan we stil bij het fundament waarop we mogen staan én mogen bouwen. En dat staan en bouwen geldt iedere christen, niemand uitgezonderd. Vandaar het motto van de serie: Iedereen telt mee.

Zondag preekte Wigle op basis van 1 Petrus 2, het gedeelte dat spreekt over ons uitverkoren zijn. Binnen Gods uitverkiezing zijn we geroepen ons beschikbaar te stellen als levende stenen in de hand van de Opperbouwmeester, die zelf de uitverkoren hoeksteen is.

Bouwen in overeenstemming met onze verkiezing, voorbestemming en roeping zou je ook bouwen volgens Gods plan kunnen noemen: Gods Bestemmingplan in Christus. Vandaar de titel van de preek: Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Ons gedeelte begint aldus (vers 4 en 5):

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn

Het is een bekend en relatief makkelijk te begrijpen gedeelte, zo ook het slot van ons gedeelte, waarin ook gesproken wordt over onze uitverkoren en (indirect) voorbestemd zijn (de verzen 9 en 10):

*9 Maar u bent een **uitverkoren** geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft **om (voorbestemd)** de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

Het gedeelte ertussen (vers 6-8) over Jezus verworpen zijn door mensen, maar uitverkoren en voorbestemd door God is minder bekend en ook minder makkelijk te begrijpen.

Toch hebben Gods uitverkoren en voorbestemd zijn van Jezus enerzijds, en ons in Christus uitverkoren en voorbestemd zijn anderzijds alles met elkaar te maken. Ze zijn gelinkt en horen bij elkaar.

En dat maakt dit gedeelte zo rijk en kostbaar. Ja, het is een wonder dat in Christus ook wij uitverkoren zijn

In hoofdstuk 1 heeft Petrus al een voorschot genomen op dit wonder:

*Vers 20: 'Al voor de grondvesting van de wereld is Hij (Christus) door God **uitgekozen**, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u.'*

Dit 'omwille van u' betreft de geadresseerden van de brief. Maar via hen betreft het ook ons als gelovigen en gemeente 2000 jaar later in Hoofddorp. En daar ligt de link van Christus' uitverkoren zijn door God en ons uitverkoren zijn in Christus

Zo heeft hij bij de aanhef van de brief in hoofdstuk 1: 1 hen al uitverkorenen en voorbestemd genoemd:

'1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de **uitverkorenen** die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, **voorbested** om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. de geadresseerden al uitverkoren en voorbestemd.'

Deze uitverkiezing en voorbestemming werkt Petrus in hoofdstuk 2:6-8 wat verder uit. Het heeft een sleutelfunctie tot het verstaan van wat Petrus wil zeggen: ons geloof en de gemeente die we vormen zijn in Christus naar God en Zijn verkiezing. Het is geen menselijke uitvinding. Het is niet naar de mensen en hun kiezen dat we geloven en dat er een gemeente is.

Gods verkiezing en roeping is een wonder, waardoor we ons levenshuis (denk aan de Bergrede: bouwen op de Rots) en ons geestelijke huis, de gemeente, mogen bouwen, niet naar eigen inzicht en plannen, maar overeenkomstig Gods Bestemmingsplan in Christus.

Hoe kostbaar en rijk is het je door God uitverkoren te weten, alvorens te gaan bouwen. Eén van onze liederen zondag zegt: Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet - Hij vond mij toen ik verloren was...(of om in Petrus woorden van vers 10 te spreken: toen ik als een verlorene niet Zijn volk was, toen ik zonder ontferming was)

Pas wanneer we doordrongen zijn van dat we er eens niet bij hoorden (niet Zijn volk, zonder ontferming - 2:10) kunnen we ons verheugen om onze verkiezing en roeping (nu Zijn volk en in ontferming aangenomen - 2:10). Pas als we het wonder kennen van mogen staan op die Rots, mogen en kunnen we bouwen volgens het Bestemmingsplan.

Daarom is de volgorde ook: komt tot Hem, de Levende Steen. Pas daarna: en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken... Zonder eerst tot Hem te komen zouden we tevergeefs zwoegen (denk aan Preek Patrick en Psalm 127 twee weken terug).

Om het onbegrijpelijke van onze verkiezing aansprekend te maken liet Wigle de iconische ruimtelfoto zien van de 'Pale Blue Dot' gemaakt door de Voyager 1 in 1984; zie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot

Bedenk bij het zien van die foto dat God in Christus ons opzocht op dat puntje in het heelal en maakte tot Zijn kinderen om samen een gemeente te zijn die bouwt volgens Zijn Bestemmingsplan. *'9 We zijn immers een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.'*

Petrus zegt ons aan het einde van hoofdstuk 1: 'Dit woord is het Evangelie dat u verkondigd is'.

En zo is het, AMEN!

Op dat woord, dat fundament, willen we staan en bouwen.

LIEDEREN

672 – Heerser over alle dingen

715 – Wat hou ik van Uw huis
In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland
505 – Vader van de schepping
618 – Jezus, hoop van de volken
KINDER-MEDLEY:
Zo stevig als wat
Samen – Elly & Rikkert

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- in het lezen van de Bijbel (Woord)
- in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Neem de tijd om deze bijbeltekst te overdenken:

*Maar u bent een **uitverkoren** geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. ([1 Petrus 2:9-10](#) NBV21)*

Wat komt bij jou naar boven als je dit tot je laat doordringen?

Weet je nog dat je voor het eerst beseftte dat je door God uitverkoren bent en dat je eerst niet tot Gods volk behoorde? Wat deed dat met je en hoe kijk je er nu naar?

4. Petrus schrijft: *‘Voeg u bij Hem (Jezus), de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.’*

Wie zie jij als levende stenen in jouw omgeving? Waarom?

Zie je jezelf als een levende steen? Waarom/waarom niet?

5. Wigle deed een appèl op eenieder van ons (immers iedereen telt mee). Welke stap zou jij concreet kunnen nemen om tot Jezus te komen en je te laten invoegen als levende steen? Wat weerhoudt je wellicht? Durf je dat te benoemen en er samen in de vertrouwelijkheid van de kring over te spreken en voor te bidden?

6. Petrus was bij het schrijven van de brief niet zo jong meer. Hij heeft grote zorg en bewogenheid om de generaties onder hem; vandaar zijn brief. In de dienst zondag waren ook de kinderen,

jongeren en 18-25 jongvolwassenen betrokken. Wanneer er gesproken is over uitverkiezing en voorbestemming, bid met en voor elkaar in het bijzonder voor de jongere generaties. Wat kun je als kring en als individu voor hen betekenen? Zij zijn de toekomst van de kerk. Wil God je roepen om juist hen te dienen en toe te rusten in het nieuwe seizoen?

7. Misschien ben je opgegroeid in een traditie waar heel sterk de nadruk lag op Gods uitverkiezing. Wat heeft dat met je gedaan? Wat heeft ons Bijbelgedeelte en de preek je gedaan? Ook voor wie die achtergrond niet heeft is het goed om samen hierover te spreken en te bidden. Bedenk: er zijn ook tradities waar de uitverkiezing helemaal niet aan de orde komt. Ons Bijbelgedeelte maakt echter duidelijk dat er wel degelijk in de Bijbel gesproken wordt over uitverkiezing. Wat leerden we - ongeacht onze achtergrond - van dit gedeelte?

GEBEDSSUGGESTIE

Here, we willen U hartelijk danken dat U de hoeksteen bent en dat we nooit bedrogen of beschaamd uitkomen wanneer we op U vertrouwen en op U bouwen. U zij alle lof en heerlijkheid in de gemeente, in Jezus' naam. Amen.

