

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 11 september 2022

Prediker: Remy Splinter

Titel: Een hemels bouwwerk

Bijbellezing: Matteüs 16:13-19 (NBV21)

¹³ Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' ¹⁴ Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' ¹⁵ Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' ¹⁶ 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God', antwoordde Simon Petrus. ¹⁷ Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. ¹⁸ En Ik zeg je: jij bent Petrus, en Ik op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. ¹⁹ Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.'

Bijzonderheden:

In de maand september staan we stil bij de grondbeginselen van de kerk.

Deze zondag deel 2 van de prekenreeks over het thema: Iedereen telt mee.

We gaan met enthousiasme en vol verwachting onze Open Dag tegemoet op zaterdag 17 september en het aansluitende feest op zondag 18 september waar Wigle weer voor zal gaan.

Op maandag 19 september starten we met de Alpha- en de Betacursus.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

"U bent de Messias, de Zoon van de levende God", het is op deze belijdenis van Petrus dat Jezus zegt dat Hij Zijn kerk zal bouwen en dat zelfs de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen.

We hoeven dus niet bang te zijn dat de kerk het uiteindelijk niet zal redden! Tegelijkertijd verzekert het ons niet dat het al onze plaatselijke kerken altijd voor de wind zal gaan, dat we op Gods lauweren kunnen gaan rusten door te denken 'Jezus zorgt er toch wel voor'.

Nee, Jezus nodigt eenieder van ons uit om deel uit te maken van Zijn hemelse bouwwerk met de zekerheid dat God afmaakt waar Hij aan begint.

Mooi om daar verder met elkaar over na te denken en ieder naar eigen gaven, talenten en mogelijkheden gestalte aan te geven.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Matteüs 5:20, Matteüs 26:27-29, Matteüs 28:18-20, Handelingen 10, 1 Korintiërs 3:9-12, 1 Korintiërs 3:16-18, 1 Korintiërs 12:3, Romeinen 10:9-10, Romeinen 15:13, Johannes 14:6, Richteren 6:34a.

ENKELE OPMERKINGEN

In de maand september staan we stil bij de grondbeginselen van de kerk. We zijn een diverse gemeenschap maar hebben één ding gemeenschappelijk: ons geloof in Jezus Christus. De kerk is de enige 'organisatie' op aarde die God hoogstpersoonlijk Zelf heeft opgericht. Het is in die zin niet van deze wereld, maar een hemels bouwwerk.

1. Openbaring door de hemelse Vader

Jezus neemt zijn discipelen mee naar Caesarea Filippi in het noordelijke gedeelte van Israël. Hier was een rotsformatie waar veel tempels gebouwd werden voor Griekse en Romeinse goden. Het werd beschouwd als de poort van de hel. Het was juist deze plek waar heidense religieuze rituelen, politieke macht en mensonterende praktijken bij elkaar kwamen, die Jezus uitkoos om Zijn ware identiteit te onthullen. Dit geeft de vraag die Hij stelt extra gewicht. Ze stonden bij wat genoemd werd de poort van de hel en juist daar vroeg Hij: wie denken jullie dat Ik ben? Ten opzichte van al die tempels waar mensen offers brachten aan goden van steen, staat hier de Zoon van de levende God!

Petrus geeft het goede antwoord op de vraag, maar niet omdat hij het slimste jongetje van de klas is. De vader die in de hemel is heeft het hem geopenbaard. Niemand kan de ware identiteit zien van Jezus tenzij het diegene geopenbaard wordt. Het is geen kwestie van intelligentie, maar van openbaring. We hebben het nodig dat God ons laat zien wie Jezus werkelijk is, voordat we vooral vasthouden aan ons eigen beeld van hoe wij denken of willen hoe Hij is. Het is een wonder dat we Jezus persoonlijk als een vriend mogen kennen. Maar daarin is het belangrijk dat onze subjectieve beleving van het kennen van Jezus overeenkomt met de objectieve werkelijkheid van wie Hij is: de Messias, de Zoon van de levende God. Wanneer die belijdenis van harte over onze lippen komt, dan weten we dat onze hemelse Vader door Zijn Geest ons geopenbaard heeft wie Zijn Zoon werkelijk is.

2. Onderwerping aan de Bouwmeester

Meteen na de belijdenis van Petrus spreekt Jezus over de kerk: 'jij, Petrus, bent de rots waar Ik mijn kerk op zal bouwen'. Het eerste wat opvalt is dat Jezus Degene is die de kerk bouwt. Wanneer wij het verlangen hebben mee te bouwen aan de kerk, moeten we ons heel goed beseffen dat we ons eerst moeten melden bij de opperbouwmeester, Jezus Zelf. Het is Zijn bouwwerk, niet die van ons. Het is in die zin opmerkelijk dat Jezus Petrus uitkiest, omdat we ook lezen hoe hij het keer op keer weet te verprutsen. Hij verloochent Jezus zelfs tijdens Zijn lijdensweg! Ook een aantal verzen verder in Matteüs 16 lezen we hoe Petrus sterk vermaand wordt door Jezus. Wat we hieruit leren is dat Jezus Petrus niet heeft uitgekozen op basis van zijn prestaties, maar op basis van zijn belijdenis. Hij was bereid zich te onderwerpen aan de Bouwmeester, omdat de kerk gestoeld is op die ene belijdenis, dat wij niet onze eigen Redder kunnen zijn, maar dat alleen Jezus, de Zoon van de levende God onze Messias is.

Daarbij geeft Jezus de garantie mee dat Zijn bouwproject zal slagen: de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. De functie van een poort is om de vijand buiten te houden, maar het is Gods plan om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen en de vijand kan Hem daarin niet tegenhouden. God is bezig met het bouwen van Zijn kerk, een hemels bouwwerk. Wat kunnen we daar nu al veel van zien als Hij mensen raakt met Zijn liefde en roept om Hem na te volgen, mensenlevens die nu al zichtbaar voorgoed veranderd zijn door Jezus. En we mogen leven in de verwachting dat Zijn koninkrijk op een dag volledig gevestigd zal zijn en de dood voorgoed

verslagen is. Met deze hoop worden we uitgenodigd om ons te onderwerpen aan de bouwmeester die ons als een rotsblokje mag gebruiken voor het bouwen van Zijn kerk.

3. Overhandiging van de sleutels

Na deze openbaring van God aan Petrus en zijn onderwerping aan Jezus als reactie daarop, overhandigt Jezus de sleutels van het koninkrijk van de hemel aan hem. Het beeld van een sleutel doet ons denken aan een deur die geopend kan worden. Deze sleutels staan symbool voor de toegang tot Gods koninkrijk. En Jezus zegt meteen erachteraan wat die sleutels inhouden: alles wat je bindend maakt op de aarde, zal bindend zijn in de hemel. En wat Petrus ontbindt op aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Deze taal van binden en ontbinden is nauw verbonden met de Rabbijnse literatuur waarin beschreven wordt wat toegestaan is voor het Joodse volk en wat niet. Maar door het nieuwe verbond dat gekomen is met Jezus, komt de wet in een ander daglicht te staan. Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om het te vervullen (Matteüs 5:17). Het is door deze lens dat we anders gaan kijken naar wat er van ons gevraagd wordt. Bepaalde wetten (zoals het offeren van dieren bijv.) zijn vervuld in Christus (want Hij is het ultieme Lam dat geslacht is). Petrus als vertegenwoordiger van de 12 discipelen ontvangt de sleutels en de bijhorende autoriteit en verantwoordelijkheid om daarmee de kerk te leiden: het samen leven als volgelingen van de Messias in de nieuwe realiteit van Zijn lijden, sterven en opstanding.

De overhandiging van deze sleutels betekent niet dat Petrus samen met de andere discipelen nu mochten bepalen wie toegang krijgt tot het hemelse koninkrijk en wie niet op basis van hun persoonlijke voorkeuren. Het kan alleen vanuit de openbaring van en de onderwerping aan Jezus. Zo speelt Petrus zelf een leidende rol in de ontdekking dat Jezus niet alleen de reddende Messias is voor de Joden, maar voor de hele wereld (Handelingen 10). De sleutels die overhandigd worden gaan gepaard met een opdracht (Matteüs 28:18-20). De opdracht van de kerk is om de wereld te laten weten dat de toegang tot het hemelse koninkrijk open is. De sleutel die toegang verleent tot de hemel is niet een goed advies of nieuwe religieuze regel: het is Jezus Zelf! Jezus openbaart Zichzelf aan joden en heidenen, Hij bouwt zijn kerk met zondaars en Hij geeft de sleutels van de hemel aan mensen die prutsers kunnen zijn. Waarom? Omdat Hij de Zoon van de levende God is die niets liever wil dan jou te redden van de poorten van het dodenrijk. Hij nodigt jou uit om deel uit te maken van Zijn hemelse bouwwerk met de zekerheid dat God afmaakt waar Hij aan begint.

LIEDEREN

733 – Loof de Heer, o mijn ziel
763 – Ik heb U nodig
Zoon van de levende God
575 – Jezus alleen
785 – Fundament
263 – Er is een Verlosser

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Denk eens na over deze woorden: 'Het is geen eigen verdienste, maar genade van God wanneer je bereid bent om je leven te verliezen in het vertrouwen dat je het zult behouden in Jezus Christus.' Wat komt bij je naar boven?

4. Remy diepte uit wat het betekent dat Jezus Zijn kerk bouwt en wat een genade het is om daar onderdeel van uit te maken. Hij heeft Petrus, de discipelen, en 2000 jaar later jou en mij uitgekozen en de ogen geopend voor wie Hij werkelijk is. Hoe denk jij over de genade die God jou verleent? Wat zie jij aan genadegaven in je leven? Wanneer ben jij je daarvan bewust? Hoe ga je daarmee om? In hoeverre ben je onder de indruk dat God aan jou heeft geopenbaard wat de ware identiteit van Zijn Zoon is?

5. Een hemels bouwwerk. Wat maakt dit bouwwerk hemels? Wat betekent het voor jou dat Jezus Degene is die de kerk bouwt? Wat voor implicaties heeft dat voor ons wanneer wij mee willen bouwen aan de kerk?

6. Jezus geeft de sleutels van het koninkrijk van de hemel aan Zijn volgelingen. Dit staat symbool voor de toegang tot de hemel en gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om te leven in de nieuwe realiteit waarin de Messias gekomen is, gestorven is en weer is opgestaan. Hoe zou je deze impact van deze realiteit vertalen naar je eigen leven? In hoeverre ben je gemotiveerd ook anderen te vertellen dat de toegang tot de hemel open is in Jezus Christus? Durf je mensen in je omgeving mee te nemen naar de kerk? Denk samen na en bid om te kijken of de Open Dag van zaterdag 17 september een kans is om iemand uit te nodigen.

7. Wat doet het met je dat Jezus garandeert dat de poorten van het dodenrijk de kerk niet zullen overweldigen? Suggestie: Neem een moment van stil gebed en reflectie om deze belofte op je in te laten werken. Eindig met een rondje waarin iedereen de tekst uit Filippenzen 1:6 bidt voor degene die naast je zit. Vul zo zijn/haar naam in en bid:

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij (naam) begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

GEBEDSSUGGESTIE

Vader in de hemel, dank U wel dat U aan ons openbaart wie Uw Zoon is. Wat een genade dat ook wij de woorden van de belijdenis van Petrus mogen nazeggen: U bent de Messias, de Zoon van de levende God.

Dank U wel dat we deel uit mogen maken van het hemelse bouwwerk wat U aan het bouwen bent op aarde. En dank U dat we mogen leven in de overtuiging dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. Wat een belofte en wat een zekerheid mogen we hebben, omdat onze ogen geopend zijn voor wie U werkelijk bent, Jezus. We willen ons leven aan U overgeven, Heer. We willen ons onderwerpen aan U, de Opperbouwmeester. Help ons en inspireer ons om dit goede nieuws te verkondigen aan de mensen om ons heen, dat de toegang tot Uw koninkrijk open is. Waar wij de deuren hadden gesloten, heeft U de deur weer voor ons geopend omdat U bereid was voor onze zonden te sterven. Nu bent U Zelf de sleutel tot de Vader! Wat een hoop mogen we kennen! We prijzen de naam van de Messias, de Zoon van de levende God, Jezus Christus, amen.

