

PREEK DOOR DE WEEK

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

[1 Petrus 2:4-10](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Voorgevormd en ingepast

(Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeve waren afgewerkt; in de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen.) - [1 Koningen 6:7](#) NBV21

Boven deze overdenking staat een Bijbeltekst die in z'n geheel tussen haakjes geplaatst is... Hoe zit dat? Wanneer we zelf een toelichting of uitleg willen geven bij wat we geschreven hebben, dan plaatsen we die woorden vaak tussen haakjes. Zo is het hier ook.

Prefab. Dat is het woord dat wij vandaag de dag gebruiken. In de steengroeve of fabriek worden de verschillende elementen zó voorgevormd dat zij op de bouwplaats alleen nog maar op de juiste plek ingepast hoeven te worden. Bij de bouw is het geen lawaaiige, stoffige bedoening – nee, de tempel van Salomo werd als een puzzel in stilte voltooid.

Met deze informatie in het achterhoofd is het interessant om [1 Petrus 2:4](#) te lezen:

“Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.”

Stenen zijn dood. Of het moet om de kleine bouwstenen gaan die samen een levend lichaam vormen – zij passen op organische wijze in elkaar.

‘Voeg u bij Hem’, zo roept Petrus ons op. Jezus werd afgekeurd door mensen die niet wisten wat zij deden. God weet hoe kostbaar Jezus is en hoe Hij de basis vormt van een geestelijke tempel bestaande uit levende stenen die naadloos, sluitend samengevoegd worden. Elke steen krijgt een passende plek in het bouwwerk, gedragen door de Hoeksteen en het Fundament: dat is Jezus zelf.

Deze bouwstenen zijn absoluut niet dood, zij bruisen juist van het leven! Ze dragen allemaal DNA in zich – erfelijke informatie die zij ontvangen hebben van voorgaande generaties, en die zij mogen doorgeven aan elkaar. Dat is een beeld om eens rustig te overdenken.

Steen voor steen wordt een perfect bouwwerk gerealiseerd. Zo groeit het levende Lichaam van Jezus Christus als een geestelijke tempel.

Gebed

Heer, onovertroffen Bouwmeester! U heeft ons gevormd in de moederschoot. Wij zijn ons bewust van tekortkomingen en beschadigingen, meegekregen van onze voorouders of opgelopen tijdens dit leven. Maak ons geschikt om als levende stenen onze plaats in te nemen in het volmaakte werk dat U in stilte voltooit.

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten!

‘Blijf niet staan bij wat eertijds geschied is, denk niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt?’ ([Jesaja 43:18,19](#))

We zijn onlangs begonnen aan het nieuwe kerkseizoen. Wat staat ons te wachten, waar zien we naar uit? Verlangen we naar nieuwe dingen die God wil laten zien of houden we het liever bij het oude, het bekende en vertrouwde? Het kan zomaar gebeuren dat we vast raken in oude patronen, het geloof is geen uitdaging meer, de vreugde is eruit. We zijn iets kwijtgeraakt van die ‘eerste liefde’ waar ik 14 dagen geleden over schreef. De tekst zoals Paulus het nieuwe leven beschrijft in [2 Korintiërs 5:17](#) ‘Zie het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ was misschien een tekst die ons enorm aansprak toen we tot geloof kwamen maar nu... Gods liefde en goedheid zijn in de loop van de tijd ‘afgedamd’, er loopt geen water meer door de rivier. Het zou zomaar kunnen dat je in zo’n fase bent beland. Wellicht heeft een teleurstelling, tegenslag, verlies, angst of onzekerheid een blokkade opgeworpen tegen dat nieuwe leven. Is er dan nog wel verandering mogelijk?

Ik ga nog even terug naar de tekst die ik hierboven schreef. Het volk Israël was al 70 jaar in ballingschap. Geen hoop meer, geen toekomst. En in die periode brengt Jesaja een boodschap van hoop. *‘Blijf niet staan bij het oude...’* Ja, God had grote dingen gedaan, vroeger: het volk uitgeleid uit Egypte, door de Rode zee op weg naar het Beloofde land. Maar ze waren vanwege hun ongehoorzaamheid weggevoerd en nu al jaren in ballingschap. Nee, hopen op iets nieuws? Zou God hen weer bevrijden? De hoop was de bodem ingeslagen, het zal wel bij het oude blijven. Matheid en sleur, ze kunnen ook in ons leven binnentreden.

Maar God gaat verder, zo lezen we in Jesaja: *‘Zie, Ik ga iets nieuws beginnen’*. Ja, God kan en wil in ‘dorre’ streken weer nieuw water gieten, zodat er weer bloei komt (lees [Jesaja 35:1-10](#)) Hij heeft al iets gezaaid, merk het op! Misschien is het een woord van God in de prediking, een lied, een gebed dat je heeft geraakt. Het kan zijn dat God een belofte, al jaren geleden tot je gezegd, nu gaat uitwerken. Let op! Wees opmerkzaam. Dat is waartoe we worden opgeroepen: opmerkzaamheid.

Let op de nieuwe dingen die God gaat doen. Misschien ben je aangeraakt in een dienst. Laat het niet liggen, praat erover. Zoek een weg om er ook echt iets mee te doen. Elke zondag is er de oproep om naar het kruis te komen, soms best lastig tegen de stroom in. Maar doe het, God ziet je hart aan. En daarna? Spreek erover, met je kringlieder of een goede vriend. Juist door het uiten van je hart zul je merken dat God er iets mee wil doen. God wil je weer nieuwe hoop schenken, nieuwe wegen tonen. Ja zelfs de oude dingen in je leven opruimen, zodat je echt een nieuwe start kunt maken.

Dat wens ik eenieder toe in het nieuwe seizoen. Het leven met Christus is steeds vernieuwend. Hij is je Schepper. In [Kolossenzen 3:9-10](#) staat *‘... nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot nieuw inzicht komt’*. Trek die nieuwe mens aan om tot een verwachtingsvol jaar te komen.

Gebed

Jezus, U bent mijn Hoop, Trooster in elk verdriet; kom in mijn hart en maak het nieuw.

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

In deze maand staan we in de prekenreeks met het thema 'Iedereen telt mee' stil bij de grondbeginselen van de kerk. Wat betekent de kerk, het Lichaam van Christus? En wat betekent het dat wij dat zijn, persoonlijk en samen als gemeente, met Christus als het Hoofd. Jan van Klaveren schreef over 'Ons lichaam' het volgende gedicht:

Ons lichaam

Ons lichaam is een tempel
Woonstede van de Geest
God drukt hierop het stempel
Van liefde voor Zijn feest

Ons lichaam kent de Maker
Hij heeft je zó gewild
Het nu bewerkt steeds vaker
Een twijfel die ontstilt

Ons lichaam is een bode
Van liefde overal
Dit heeft de mens van node
Een taal die werven zal

Ons lichaam heet gemeente
Dienstbaar en doelgericht
Vaak bron van hard gesteente
Waar God Zijn werk verricht

Ons lichaam wordt gedragen
In groeien naar haar Heer
En met de vele vragen
Doen antwoorden soms zeer

Ons lichaam blijft nu gaande
Gesterkt in crisistijd
God houdt Zijn tempel staande
Want Hij wil jou niet kwijt!

donderdag 22 september 2022

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Uitverkoren! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Petrus' eerste brief schrijft hij aan 'uitverkorenen'. Uitverkoren door God, de Vader. In [1 Petrus 1:9-10](#) staat: *U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.*

Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben: zonder het offer van Jezus aan het kruis en dat cadeau ook - persoonlijk - aannemen, kunnen wij niet tot onze eeuwige bestemming bij God komen. Zonder Jezus of met Hem is een eeuwigheid van verschil.

Onlangs sprak ik een man die zich een jaar geleden heeft laten dopen. Sinds zijn bekering leidt hij een echt ander leven. Hij vertelde me dat hij het moeilijk vindt dat anderen niet snappen dat ze bij Jezus moeten zijn. Terwijl hij ook heel goed weet dat hijzelf ook 40 jaar lang niet heeft 'gezien' wat nu zo duidelijk voor hem is! Het is moeilijk, we kunnen niet verwachten dat na uitleg van ons, mensen het ook meteen gaan 'zien'. Jezus zei niet voor niets dat *'alleen wie opnieuw wordt geboren, het koninkrijk van God kan zien.'* ([Johannes 3:3 NBV21](#)). Het is een andere wereld met een andere kijk op de dingen.

'Voeg u bij Hem (Jezus)', schrijft Petrus, 'bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.'

Voeg u bij Hem! Bouwen aan het geestelijk huis, de kerk, het Lichaam van Christus, is: jou en anderen bij Hem voegen! Het is voegwerk.

Afgelopen zaterdag hadden we in De Meerkerk een Open Dag. Eenieder die kwam, mocht overal rondkijken en kreeg uitleg over hoe het in onze kerk 'werkt'. Maar het echte 'werk' is het toevoegen van mensen aan de gemeente, het Lichaam van Christus. Het is onbegonnen werk als Jezus niet zelf de bouwer is, maar het bouwen van het geestelijk huis is wel een bijzondere vorm van samenwerking: Dat wij als mens de waarheid omtrent Jezus zien, is het werk van God, maar aan anderen laten zien hoe goed dat voor ons, mensen, is, is aan ons.

Wie opeens te horen krijgt dat hij/zij - temidden van veel anderen - de uitverkorene is, zal kunnen beamen dat dat heel bijzonder is. Opwindend zelfs als het om dingen gaat die er toe doen. En wat is een betere uitverkiezing dan de eeuwige bevestiging in de nabijheid van God Zelf, de Schepper van hemel en aarde! Na mijn doop in 1999 heb ik dagenlang het gelukzalige gevoel gehad door God uitverkoren te zijn, ik was doorlopend in de wolken, vlinders in de buik. Wie ben ik dat God mij op het oog had en daar alles voor over had?! Dat gevoel was heerlijk, maar het is op aarde niet vast te houden, het is ook niet op te roepen. Zaak is er op te blijven vertrouwen en ernaar te leven. Geen dooie boel, maar als *levende* stenen. Een volle kerk maakt mij blij, het laat me zien dat door God uitverkoren zijn *persoonlijk* is maar ook *samen* als gemeente. En ooit, zo zegt [Openbaring 7:9](#) zullen we dat met een onafzienbare menigte uitverkorenen (!), kunnen vieren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Wij als levende stenen van de kerk op aarde, kunnen daar in onze dagen zelfs aan bijdragen!

Here God, dank dat uw plan vaststaat: een onafzienbare menigte die voor U staat, rein gemaakt door U, door Jezus' offer. Een féést!

Bouwen volgens het Bestemmingsplan

Uitgekozen

'Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven.' ([1 Petrus 2:9](#), BasisBijbel)

Bij het lezen van deze tekst moest ik onwillekeurig denken aan Koning Charles. Na al die tijd is het moment gekomen dat hij de taak van het koningschap op zich heeft genomen. Niet dat hij daar zelf voor heeft gekozen. Door zijn geboorte was hij al voorbestemd om deze taak en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De vergelijking met deze Bijbeltekst gaat niet helemaal op, maar laat wel zien dat het niet altijd om onze keuzes draait. Bij Koning Charles was zijn geboorte bepalend voor zijn taak. Voor jou en mij is wedergeboorte allesbepalend voor onze bestemming. Of zoals Petrus het zegt: het feit dat God jou en mij uit het donker geroepen heeft om in zijn heerlijke licht te leven.

Jaren geleden kwam een taak in de kerk op mijn pad. Ik stond voor de keuze: ga ik dit wel of niet doen. Ik had wel het idee dat deze taak echt iets voor mij was, maar ik vond het belangrijk om de juiste keus te maken. Toen las ik deze woorden in [Johannes 15:16](#) (BasisBijbel):

Het is niet zo dat jullie Mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen.

Als deze woorden me iets duidelijk maakten, was het dat het slagen van mijn taak niet van mijn keus afhing. Doordat God deze tekst op mijn hart legde, wist ik dat ik het gewoon moest doen.

Misschien denk jij in deze tijd wel eens na hoe je mee kunt bouwen aan de gemeente. Of je een bepaalde taak wel of niet wilt doen. Natuurlijk is het belangrijk dat de taak bij jou past. Misschien heeft God jou voor deze taak al uitgekozen, voordat je er zelf een keus in hebt kunnen maken. Door gebed en lezen in de Bijbel kun je Gods leiding zoeken. Dat kan je helpen om een keus te maken. Of misschien wel om te beseffen: Je bent uitgekozen!

Gebed

Vader, ik word er stil van wanneer ik beseef dat U mij heeft uitgekozen. Wilt U me elke dag iets laten zien van Uw bedoeling met mij?

zaterdag 24 september 2022

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over 'Bouwen volgens het Bestemmingsplan'.

Bijbellezing: [1 Petrus 2:4-10](#) (NBV21).

Dit gedeelte spreekt over ons uitverkoren zijn. Binnen Gods uitverkiezing zijn we geroepen om ons beschikbaar te stellen als levende steen in de hand van de Opperbouwmeester, die zelf de uitverkoren hoeksteen is. In hoofdstuk [1:20](#) geeft Petrus al een voorschot op dit wonder van Gods verkiezing en roeping van Christus: *'Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u'.*

Gods verkiezing en roeping is een wonder van genade, waardoor we ons levenshuis en ons geestelijke huis, de gemeente, mogen bouwen, niet naar eigen inzicht en plannen, maar overeenkomstig Gods Bestemmingsplan in Christus.

Uitverkiezing mag ons vertroosten. Het mag ons verstillen. Het mag ons op de knieën brengen in aanbidding als je je realiseert: wie ben ik, dat God mij op het oog heeft en Zichzelf gaf tot in de dood opdat ik zou leven?!

Hoe kostbaar en rijk is het je door God uitverkoren te weten, alvorens te gaan bouwen. Wanneer we doordrongen zijn van onze eens verworpenheid, kunnen we ons verheugen om onze verkiezing en roeping. Als we staan op die Rots, kunnen we (mee)bouwen volgens het Bestemmingsplan.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Neem de tijd om deze bijbeltekst te overdenken:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. ([1 Petrus 2:9-10](#) NBV21)

Wat komt bij jou naar boven als je dit tot je laat doordringen?

Weet je nog dat je voor het eerst beseftte dat je door God uitverkoren bent? Wat deed dat met je en hoe kijk je er nu naar?

Petrus schrijft: *'Voeg u bij Hem (Jezus), de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.'*

Wie zie jij als levende stenen in jouw omgeving? Waarom?

Zie je jezelf als een levende steen? Waarom/waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 18 september 2022 op de website.

Morgen, 25 september, begint de **dienst om 10:00 uur**.

Bijbellezing: [Nehemia 1](#) (NBV21). Titel van de dienst: Bouwen als je balling bent.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 23 september.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.