

# PREEK DOOR DE WEEK

## Een hemels bouwwerk

[Matteüs 16:13-19](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Een hemels bouwwerk

### Werk aan de kerk

*Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf –, maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi en stro. ([1 Korintiërs 3:9-12](#) NBV21)*

Het is een beeld dat we vaker tegenkomen in de Bijbel: de gemeente van Christus als bouwwerk. Paulus gebruikt dit beeld ook en maakt duidelijk dat hij zijn vak verstaat als gemeentestichter (hij noemt zichzelf een 'kundig bouwmeester'), maar dat hij niet zelf de basis is waarop het gebouw uiteindelijk rust. Dat is immers Jezus zelf.

Kennelijk was het nodig om christenen in die tijd duidelijk te maken dat verdeeldheid de kerk alleen maar zwakker zou maken. De een riep dat hij bij Paulus hoorde, de ander was volgeling van Apollos en zo ontstonden er in feite twee fanclubs in plaats van één kerk. Paulus moest daar niets van hebben. Hij wist dat het hele bouwwerk bleef staan als Jezus het onwankelbare fundament bleef. Een belangrijk inzicht voor de kerk van alle eeuwen: als het niet meer ten diepste over Jezus gaat in de geloofsgemeenschap, dan scheiden de geesten en splitsen de wegen.

De lichaamsdelen functioneren alleen als zij met het Hoofd verbonden blijven. Paulus zegt in de woorden direct daarna: *'U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen.'* ([1 Korintiërs 3:16-18](#) NBV21)

De joodse tempel lag in puin. De volgelingen van Jezus kwamen op allerlei plaatsen bijeen maar het draaide niet om die bouwwerken zelf. Het ging om Jezus. En zijn Geest had woning gemaakt in de harten en hoofden van zijn volgelingen, zoals Gods Geest ooit zijn intrek had genomen in de tempel te Jeruzalem.

Dit is een les voor ons, vandaag. Bouwen we als kerk nog altijd op Jezus Zelf? En geven we zijn Geest alle ruimte om ons eigen leven te vernieuwen, te herstellen, mooier en sterker te maken?

### Gebed

Heer, doe uw werk vandaag in ieder van ons en bouw uw kerk.

dinsdag 13 september 2022

Een hemels bouwwerk

## Wie zeg jij dat Ik ben?

Toen vroeg Hij hun: "En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?" "U bent de Messias, de Zoon van de levende God", antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel." ([Matteüs 16:15-17](#))

Wat een bijzonder gedeelte is dit toch. Jezus die aan zijn discipelen vraagt of de mensen weten wie Hij is. En dan aan hen persoonlijk vraagt: 'Wie ben Ik volgens jullie?' Het is de vraag der vragen. Wie is Jezus?

Als je dit vandaag de dag vraagt, zullen veel mensen zeggen: 'Hij was een inspirerend voorbeeld' of 'Hij was een bijzondere leraar'. Maar uit dit verhaal blijkt dat Jezus veel meer is dan dat. Petrus geeft het enige juiste antwoord: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God".

Het is niet zo dat Petrus dacht: 'Dit is zo klaar als een klontje, dat ziet toch iedereen'. Want heel veel mensen zagen het ook niet. Petrus heeft dit niet zelf bedacht, maar dit is hem door God zelf geopenbaard, zegt Jezus. En dat is tegelijk ook het grote wonder. Zelfs al staat de Zoon van God voor je neus, dan nog heb je Gods genade nodig om te geloven.

De vraag die Jezus aan de discipelen stelt, stelt Hij ook aan jou en aan mij. Hij stelt die vraag uiteindelijk aan iedereen. Wat een genade dat Jezus er alles voor over heeft gehad zodat wij hetzelfde antwoord kunnen en mogen geven als Petrus.

Paulus zegt in [Romeinen 10:9-10](#): 'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.'

Als gemeente mogen wij een plek zijn waar we andere mensen mogen helpen deze waarheid te vinden en waar we elkaar ook mogen aanmoedigen om dicht bij die waarheid te blijven leven. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. ([Johannes 14:6](#))

Laten we dit gedeelte uit Opwekking 426 bidden en belijden:

*U bent de hoop in ons bestaan.*

*U bent de rots waarop wij staan.*

*U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.*

*U won van de dood, droeg onze pijn.*

*Nu mogen wij dicht bij U zijn.*

*Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.*

*Heer, ik geloof...*

## Een hemels bouwwerk

### (In) verwachting(en)

*'God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden.'* ([Romeinen 15:13](#); Basisbijbel)

De start van het nieuwe seizoen in de gemeente is een mooie gelegenheid om eens na te denken over de verwachtingen die je hebt voor komend jaar. We zijn van start gegaan met een maand waarin we dieper ingaan op de betekenis van de gemeente van Christus: wat betekent het dat wij de kerk van Christus zijn?

Bij het woord verwachting moet ik denken aan het in verwachting zijn van een baby. De moeder die het kindje in haar baarmoeder draagt, is iedere dag vol verwachting van de ontwikkeling en komst van haar kind. Misschien bidt ze dagelijks voor haar kindje, ook al voelt ze haar kind nog niet bewegen in de buik. Maar ze weet dat haar kindje zich iedere dag stap voor stap verder ontwikkelt met volledige aandacht en precisie. Natuurlijk is het niet vanzelfsprekend dat alles goed gaat en wil ik benadrukken dat een zwangerschap en het krijgen van een gezond kindje een heel groot wonder is. En geloof mij; dat kan ik uit eigen ervaring volledig beamen, maar ik kan ook verwonderd blijven en intens dankbaar zijn voor een nieuw leventje.

Nu is de vergelijking van de gemeente van Christus met het in verwachting zijn van een baby misschien wat vreemd. Maar de kerk van Christus wordt net zo gevormd als een kind in de baarmoeder: stap voor stap, met volledige aandacht en precisie. En het is niet vanzelfsprekend, maar een groot wonder.

Het zou goed zijn om aan het begin van dit seizoen eens na te denken wat jouw verwachtingen zijn voor de kerk. In welke rol zie jij jezelf een bijdrage leveren in de gemeente, of in welke bediening wil je standvastig blijven? Wil je in je bediening je meer verdiepen in voeding of rust, zoals we vorige week in de preek over 'Ben jij een bodybuilder' hebben gehoord? Wellicht ben je op zoek naar een bediening die voor jou passend is?

Laten we de tekst uit Romeinen 15:13 vertrouwen, omdat daar de belofte in staat dat God nieuwe hoop en verwachting geeft. En laten we de tekst ook voor elkaar bidden, zodat we als gemeente blijdschap en vrede ervaren en ons geloof sterker wordt.

donderdag 15 september 2022

Een hemels bouwwerk

## Niet je gezonde verstand

*Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. ([Richteren 6:34a](#))*

Het verhaal van Gideon in Richteren 6 is prachtig. Het geeft zo duidelijk weer hoe God op soms onverklaarbare wijze opereert.

Deze geschiedenis speelt zich af in een tijd waarin de Israëlieten ver van God waren afgedwaald en fervente aanhangers van de afgod Baäl waren geworden. Daardoor waren zij de bescherming van God kwijtgeraakt. In plaats van in vertrouwen op God te leven, konden ze nu rekenen op een jaarlijks bezoekje van vijandige volken om de oogst te komen roven.

De armoede die dit tot gevolg had, dreef hen terug in de armen van God. En God hielp hen door middel van Gideon.

In het begin van Richteren 6 doet Gideon nog dingen die die je aannemelijk of gangbaar zou kunnen noemen. In opdracht van God vernietigt hij een altaar van Baäl. Niks gek. Gideon had dit in de ogen van omstanders ook best uit eigen kracht kunnen doen.

Gods hand wordt pas evident na dat ene zinnetje in vers 34: *Toen kwam de geest van de Heer over Gideon.*

God geeft Gideon de opdracht ten strijde te trekken tegen hun belagers. Hij krijgt een schamel groepje van slechts 300 strijders mee tegenover een groot en machtig leger. Het is God die de overwinning geeft. Gideon gaat vol overtuiging de ongelijke strijd aan want 'Hij heeft de geest van de Heer ontvangen'. Met z'n gezonde verstand kon Gideon er natuurlijk niet bij.

Zie je wat de geest van God teweeg brengt in de levens van mensen? Getuigenissen daarvan, de Bijbel staat er vol mee.

Sinds de komst van Jezus Christus is de geest van God niet alleen meer voorbehouden aan hen die behoorden tot het volk van God. Die Geest is voor eenieder die in Jezus gelooft als zijn of haar persoonlijke Verlosser en Heer. Sterker nog, het is diezelfde Heilige Geest die ervoor zorgde dat je überhaupt ging geloven in een God waar je met je gezonde verstand eigenlijk niet bij kon.

Sinds mensenheugenis brengt Gods geest niet alleen veel teweeg in levens van mensen. Het is Gods geest die de kerk bouwt, die Zijn Koninkrijk tot stand brengt en de geschiedenis, het heden en de toekomst bepaalt. En diezelfde Geest, die woont in jou!

Heer, ik kan er met mijn verstand niet bij, maar ik wil U danken dat ik elke dag mag leven met uw Heilige Geest. U bent zo goed voor mij.

vrijdag 16 september 2022

Een hemels bouwwerk

## Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God

*“En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”* ([Matteüs 16:18](#))

Woorden van Jezus, een belofte voor Petrus. Maar niet alleen voor Petrus. Het is een belofte van Jezus aan ons allemaal dat Hij Zijn kerk zal bouwen en dat geen macht - hoe groot, geweldig, sneaky of gewelddadig ook – dat kan tegenhouden of vernietigen. Jezus Zelf staat daar garant voor.

Is het niet geweldig om - temidden van alles wat er speelt - niet bang te hoeven zijn dat de kerk het uiteindelijk niet zal redden. Maar – en dat is zeker ook belangrijk om te weten – het verzekert ons niet dat het al onze plaatselijke kerken altijd voor de wind zal gaan, dat we op Gods lauweren kunnen gaan rusten door te denken ‘Jezus zorgt er toch wel voor’.

Het doet me zeer als plaatselijke kerken het moeilijk hebben of, erger nog, ophouden te bestaan. Als je daar nog iets goeds uit wilt halen, mag het dan zijn dat we er niet alleen door geraakt worden, maar ook wakker en bewust. Om niet lui te worden of lauw. Of dat we Gods genade maar ‘gewoon’ gaan vinden!

Het is in de gemeente vieren, bidden, zingen, leren, samen optrekken, bemoedigen, etcetera, maar ook aanpakken, werken, volharden, soms ook slikken, maar gelukkig dat alles samen met broeders en zusters in het geloof en de belofte van Jezus dat Hij nooit zal opgeven en nooit zal toestaan dat het ophoudt. Ik ben er hartstikke blij mee. Jij toch ook?

Petrus zei tegen Jezus, op ‘voorspraak’ van de Vader in de hemel, dus naar waarheid: *‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’*. Met die belijdenis kon Petrus de sleutels van het Koninkrijk van de hemel krijgen. De deur kon open. Het zijn ook die woorden van erkenning die eenieder van ons nodig heeft om tot ons doel, onze bestemming te kunnen komen. De erkenning dat je wilt dat Hij je Messias, je Redder en je Heer is.

In [1 Korintiërs 12:3](#) staat: *‘Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de Heilige Geest.’* Kijk, dát is genade. Want hoe meer je beseft hoe diep God gegaan is om ons te kunnen verhogen, hoe meer we onder de indruk zullen komen van Hem en Zijn genade.

Laten we bidden...

Liefdevolle Vader, dank dat U heeft geopenbaard dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. En dat Hij Zijn kerk bouwt en dat zelfs de poorten van het dodenrijk die kerk en die belijdenis niet teniet kunnen doen. Omdat het de kerk van U is, de *levende* God. Daar wil ik bij horen, daar wil ik me aan vast houden! Dank U dat dat ons gegeven is. Amen!

zaterdag 17 september 2022

In de maand september staan we in de preken serie met het thema 'Iedereen telt mee' stil bij de grondbeginselen van de kerk. Wat betekent het dat wij de kerk van Christus zijn? Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 2 over 'Een hemels bouwwerk'. Bijbellezing: [Matteüs 16:13-19](#). (NBV21)

In Matteüs 16 lezen we dat Jezus Zijn kerk bouwt. Het is de enige 'organisatie' op aarde met een goddelijke oorsprong, door Jezus Zelf geïnitieerd en Hij is het die nog steeds Zijn kerk blijft bouwen over heel de wereld heen.

In vers 16 belijdt Petrus tegen Jezus: *"U bent de Messias, de Zoon van de levende God."* Op die belijdenis wordt de kerk gebouwd en de poorten van het dodenrijk zullen die niet kunnen overweldigen. Deze bijzondere belijdenis blijkt geopenbaard door de Vader in de hemel. Wanneer we tot geloof komen is dat een Godswonder, het is het werk van God in ons door Zijn Heilige Geest.

Het tweede wonder is dat Jezus Zijn kerk bouwt op mensen (Petrus). God kiest mensen niet uit op basis van hun prestaties. Mensen kunnen presteren omdat ze uitgekozen zijn. Dat is de ware betekenis van de belijdenis *'Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God.'* En juist omdat Jezus de kerk bouwt, niet mensen, hebben we de garantie dat Zijn plannen ook zullen slagen. Jezus is de sleutel tot het koninkrijk van de hemel!

Petrus wordt vanuit zijn onderwerping aan Christus in staat gesteld om te handelen in naam van de Koning van dit koninkrijk. Er is een nieuw verbond in Jezus, waar Zijn bloed zal vloeien voor vergeving van zonden ([Matteüs 26:27-28](#)). Het is door deze lens dat we anders gaan kijken naar wat er van ons gevraagd wordt. De hele passage laat ons zien hoe die ene geopenbaarde belijdenis van Petrus alles in een ander daglicht zet.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Denk eens na over deze woorden: 'Het is geen eigen verdienste, maar genade van God wanneer je bereid bent om je leven te verliezen in het vertrouwen dat je het zult behouden in Jezus Christus.' Wat komt bij je naar boven? Hoe zie je je eigen verdienste in je leven met God?

Remy diepte uit wat het betekent dat Jezus Zijn kerk bouwt en wat een genade het is om daar onderdeel van uit te maken. Hij heeft Petrus, de discipelen, en 2000 jaar later jou en mij uitgekozen en de ogen geopend voor wie Hij werkelijk is. Hoe denk jij over de genade die God jou verleent? Wat zie jij aan genadegaven in je leven? Wanneer ben jij je daarvan bewust? Hoe ga je daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 september 2022 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 18 september, begint de dienst om **10:00 uur**.

Bijbellezing: [1 Petrus 2: 4-10](#) (NBV21). Titel van de dienst: Bouwen volgens het Bestemmingsplan.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

De **Meerkids** en de **jongeren van X-pact** zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

Voor de **programma's van Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 16 september.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.