

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 3 juli 2022

Prediker: Patrick van der Laan
Titel: Heel De Meerkerk bouwt...

Bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-29 (NBV21)

²⁴ Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. ²⁵ Toen de regen neerstreamde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. ²⁶ En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. ²⁷ Toen de regen neerstreamde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.' ²⁸ Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, ²⁹ want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Bijzonderheden:

Deze zondag vierden we het heilig Avondmaal en sloten we de prekenreeks over de Bergrede af. De titel 'Heel De Meerkerk bouwt...' heeft natuurlijk met de bijbellezing en de dienst te maken, maar heeft ook een link met de uitgebreide tijd van ontmoeting na de dienst met zelfgemaakte taarten van Meerkerkers: Heel De Meerkerk bakt!

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Een heel seizoen lang hebben we de beste preek van de meest geweldige Prediker mogen bestuderen. Wat een voorrecht om zo deze Bergrede van Jezus te lezen en steeds meer onder de indruk raken van Zijn onderricht.

Diep onder de indruk waren ook de toehoorders van deze woorden van Jezus. Hij sluit af met een radicaal, confronterend maar zo duidelijk voorbeeld: er zijn twee bouwers, twee soorten ondergrond en twee resultaten. In beide gevallen stormt het en beide bouwers hebben Jezus' woorden gehoord.

Nu de vraag van Jezus...wat doe je ermee?

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Matteüs 7:21, Jesaja 26:4, 1 Petrus 2:4-5, 2 Korintiërs 5:7, Romeinen 7:18, 24-25, Psalm 18:2-4, Jozua 24:15b, 1 Samuël 3:8-10, Matteüs 28:20b, 1 Petrus 1:6-7, Jakobus 1:22-25

ENKELE OPMERKINGEN

Hoe goed om als afsluiting van de kring deze Bergrede in zijn geheel te lezen en alle woorden van Jezus uit die rede nog eens tot je te nemen. Dat kun je tijdens de kringavond samen doen, maar je kunt ook als 'huiswerk' aan de kringleden vragen vóór de kringavond de gehele Bergrede een of enkele keren helemaal te lezen, bijvoorbeeld in een aantal vertalingen, voor zover je daar over beschikt.

LIEDEREN

708 – Hoe groot is Uw trouw

770 – Ik zal er zijn

511 – Heer van genade

785 – Fundament

550 – U behoort ik toe

237 – Jezus, wij verhogen U

Ik kan niet anders – Paul Baloche

Genade – Matt Redman

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Bouw jij mee aan De Meerkerk van de toekomst? Zo ja, waar denk jij dan aan om bij mee te helpen bouwen?
4. De duivel kan ontzettend veel van onze kostbare tijd roven. Herken jij dit? Is je leven in balans, als het gaat om jouw tijd en aandacht, als je denkt aan dat wat je doet voor God, Zijn roeping met je leven en de mensen die Hij jou heeft toevertrouwd?
5. We hebben de Bergrede afgerond en bestudeerd met elkaar het afgelopen jaar. Welk gedeelte van de Bergrede heeft jou het meeste gedaan en waarom?
6. Bedenk met elkaar ideeën over hoe je deze periode van zomervakantie verder kunt werken met de Bergrede.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, houd mij dichtbij U. Leidt mij door Uw Geest. Geprezen zij Uw Naam.

