

PREEK DOOR DE WEEK

Heel De Meerkerk bouwt...

[Matteüs 7:24-29](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

17de jaargang, nr. 26 week 27
4 juli – 9 juli 2022

NB. Dit is de laatste Preek door de Week vóór de zomervakantie!

maandag 4 juli 2022

Heel De Meerkerk bouwt...

Ik bouw op U

“En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand...” ([Matteüs 7:26](#) NBV21)

Het Hebreeuws kent één woord voor ‘woord én daad’: *Dabar*. Je zou mogen verwachten dat je daden samenvallen met je woorden, maar de praktijk is helaas vaak anders. Je *zegt* dit, maar *doet* dat. Precies zoals Paulus ons goudeerlijk vertelt in Romeinen 7:

‘Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.’ ([Romeinen 7:18](#) NBV21)

Paulus had het hier dus ook moeilijk mee, dat is alvast een troost. Wanneer je worstelt met innerlijke verdeeldheid, met tegenstrijdigheid in wat je zegt en doet, dan is het goed te ontdekken dat het onze oude natuur is die lastig ondergeschikt te maken is aan Gods wil. Daarom is er zoveel ongerijmds in ons leven, daarom stellen we onszelf regelmatig teleur. Je kunt verdrietig en wanhopig worden, net als Paulus. Hij eindigt hoofdstuk 7 met:

‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’

Dat is vers [24](#). Maar Paulus gaat verder met vers [25](#):

‘God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde.’

Het is dus een wetmatigheid. We *willen* wel anders, maar *kunnen* dat kennelijk niet. Het lukt ons niet om werkelijk integere mensen te zijn – in het voetspoor van onze volmaakte Heer.

In onze geestelijke overmoed kunnen we ferme uitspraken doen. Maar maken we deze praktisch ook waar? Hier is een eenvoudige tip: beloof niet meer dan je kunt waarmaken. Je kunt beter minder beloven en meer doen, dan andersom.

Jezus vertelt over twee mannen die een huis bouwen. Het huis kan er solide uitzien, maar als de basis instabiel is, dan is dat huis niet stormbestendig. Zo is het ook met ons levenshuis.

Bouwen wij op onze eigen inzichten en persoonlijke overtuigingen, of is Christus ons onwankelbare fundament?

Gebed (uit Opwekking 124)

*‘Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.’*

dinsdag 5 juli 2022

Heel De Meerkerk bouwt...

Voor je leven

'Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep: 'Geloofd zij de HEER' want ik ben van mijn vijanden verlost.' ([Psalm 18:2-4](#))

Vlak bij ons huis staat een kerk waar problemen met de fundering zijn ontdekt. De eerste flinke scheur in de muur is al zichtbaar. Wat kun je doen om het verval te stoppen?

Je kunt ervoor kiezen de scheuren in de muren te herstellen. Dan ziet de boel er binnen de kortste keren weer piekfijn uit. Maar omdat de fundering niet goed is, gaat het verval door. Het is slechts een kwestie van tijd.

Of je kiest ervoor om de fundering aan te pakken. Deze klus is veel moeilijker en ingrijpender, maar het is de enige manier om het verval te stoppen.

Aan het einde van de Bergrede staat de gelijkenis over het huis op de rots en het huis op het zand. We kennen de gelijkenis en de betekenis ervan denk ik allemaal wel. Maar hoe weet je nou of die door Jezus bedoelde fundering in goede staat is?

Leg gewoon de Bergrede naast je leven. Probeer het maar. Ongeveer ieder gedeelte van deze sublieme preek van Jezus kun je naast je leven leggen. Je ontdekt dat de ene vergelijking de proef glansrijk doorstaat en dat de volgende de eerste scheuren van verval vertonen. Die kun je net als de eerder genoemde muur oplappen, maar om het verval voorgoed te stoppen moet de fundering aangepakt worden.

Of je een proef nou glansrijk doorstaat of de tekenen van verval zichtbaar zijn, je komt steeds weer uit bij Jezus, onze Rots, ons fundament. Ik moest bekennen dat alleen Hij het ene in mijn hart bewerkstelligd kon hebben. En ik moest onderkennen dat alleen Hij de scheuren in mijn verval weer kan herstellen.

De zomervakantie staat voor de deur. Voor velen van ons een periode van bijtanken en uitrusten. Neem deze vakantie eens de tijd om de Bergrede stap voor stap te vergelijken met jouw leven. Durf je dat? Over iedere stap kun je op de website van De Meerkerk een goeie preek vinden.

Hoe dan ook ontdek je veel over jezelf en grote kans dat deze zomervakantie de beste wordt van je leven. Of moet ik zeggen voor je leven?

Heer Jezus Christus, Zoon van God. U bent mijn rots, mijn fundament. Mag ik de komende tijd bij U tot rust komen zodat U kunt werken aan het fundament voor mijn leven.

woensdag 6 juli 2022

Heel De Meerkerk bouwt...

Waar bouw ik op?

‘Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’ (2 Korintiërs 5:7 HSV)

Als gemeente sluiten we deze week het seizoen af, waarin we in een jaar de Bergrede met elkaar hebben behandeld. De vraag die afgelopen zondag centraal stond, was: ‘Waar bouw jij op?’. Een treffender afsluiting van het seizoen kan bijna niet. Als je de Bergrede nogmaals leest, bestudeert en ermee aan de slag probeert te gaan, kun je niet aan de vraag ontkomen waar jouw fundament ligt. Zonder het juiste fundament staat de inspanning die je hebt geleverd voor het leven van de Bergrede op losse schroeven. Maar met het juiste fundament zal het leren leven volgens de Bergrede je geloof versterken.

In [Jesaja 26:4](#) (NBG) staat: *‘Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots.’* Op God kun je bouwen, Hij is het fundament. Daardoor zal je vertrouwen in Hem groeien en wordt je geloof gesterkt.

In de Bijbeltekst uit 2 Korintiërs 5:7 bovenaan deze bijdrage wordt duidelijk dat het geloof in God, het vertrouwen in Hem, belangrijk is en niet slechts het aanschouwen. Je mag in actie komen, bijvoorbeeld door als gemeente met elkaar op te trekken, elkaar te bemoedigen om God te zoeken en Hem beter te leren kennen. Maar doe dat wel op het goede fundament, op God en God alleen.

De zomervakantieperiode komt eraan en we zullen een aantal weken niet meer dagelijks een Preek door de Week-bijdrage ontvangen. Hoe zou je zonder input van PddW toch gericht bezig kunnen zijn met de Bergrede en de vraag waar jij op bouwt? Wat heb je daarvoor nodig en wie kan jou daarbij helpen?

Om een optie voor te stellen:

Richt je iedere week op een vast moment op de vraag: ‘waar bouw ik op?’ en schrijf je gedachten of gevoelens die in je opkomen op papier. Leg het papier vervolgens weg en herhaal de opdracht de week daarna en begin weer op een leeg vel. Spreek dan met een goede vriend of kringlid na drie weken af dat je de gedachten en gevoelens met elkaar bespreekt en voor elkaar bidt. Bid ook voor specifieke punten die ter sprake zijn gekomen en wees open en kwetsbaar naar elkaar toe. Herhaal deze cyclus van drie weken door de zomerperiode heen.

Ik bid dat ons hart steeds meer mag gaan lijken op het hart van God. Door de Bergrede en het gemeente-zijn heen.

donderdag 7 juli 2022

Heel De Meerkerk bouwt...

Uw dienaar luistert

Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: "Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?" Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: "Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 'Spreek, HEER, uw dienaar luistert.'" Samuël legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: "Samuël! Samuël" En Samuël antwoordde: "Spreek, uw dienaar luistert." ([1 Samuël 3:8-10](#))

Wat hebben we in het afgelopen jaar als gemeente veel geleerd over en van de Bergrede. Ik ben erg blij dat we er zo veel tijd voor uitgetrokken hebben. Ik zal niet zeggen dat de Bergrede nu geen geheimen meer voor me heeft, maar ik ben het wel een stuk beter gaan begrijpen.

De vraag is nu alleen: Wat doen we met dat toegenomen inzicht en hoe heeft ons dat veranderd? Het gaat uiteindelijk om wat ons geloof uitwerkt. Jacobus zegt niet voor niets dat geloof zonder goede werken dood is. Dat lijkt haaks te staan op de boodschap van genade, maar in de Bergrede laat Jezus er geen twijfel over bestaan. Als zijn woorden geen uitwerking hebben in ons leven, dan moeten we tot de conclusie komen dat er iets mis is gegaan. Dan hebben we de boodschap wel gehoord maar we hebben niet echt geluisterd. We hebben de woorden niet ter harte genomen.

Dat vind ik zo mooi aan het verhaal over de jonge Samuël. Als de priester Eli hem vertelt dat het God is die tot hem sprak, krijgt Samuël de opdracht tegen God te zeggen: 'Spreek Heer, uw dienaar luistert'.

Niet even aanhoren, maar luisteren naar wat God te zeggen heeft en daar dan ook op handelen. Niet omdat het moet maar omdat ik uit dankbaarheid zo graag de wil van mijn Vader wil doen en zo steeds meer op Hem mag gaan lijken.

En als we luisteren naar wat God te zeggen heeft, dan hebben we de juiste plek gevonden om ons geestelijk huis te bouwen. We bouwen ons huis dan op de rots. En dan kunnen we samen met Jozua zeggen: "Ik en mijn huis zullen de Heer dienen." ([Jozua 24:15b](#))

En als Meerkerkers mogen we samen meebouwen aan Gods huis. Ook al zullen er stormen komen, we mogen weten dat God trouw is en ons nooit zal verlaten.

Gebed

Heer, dank U wel voor uw goedheid en uw trouw. Dank U dat U teveel van ons houdt om ons te laten zoals we zijn. Dank U dat U zo graag de vrucht van de Geest tot volle bloei wil zien komen in ons leven. Amen.

vrijdag 8 juli 2022

Heel De Meerkerk bouwt...

De Bergrede, Ik geef het je te doen

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” ([Matteüs 7:21](#) NBV21)

Jaren geleden werkte ik in een gebouw naast een flink bos. Eens beukte een storm met windkracht 12 op de gebouwen en op de bomen in het bos. Het was eng. Toen we de volgende dag gingen kijken, zagen we dat de bomen aan de buitenrand de storm goed hadden doorstaan. In tegenstelling tot een flink aantal bomen iets verder in het bos. Op het eerste gezicht is dat vreemd. De buitenste bomen hebben geen enkele beschutting en de binnenste bomen wel. Maar wat is het grote verschil? De binnenste bomen zijn niet veel gewend en ‘zien’ daarom niet de noodzaak van diep wortelen, één storm kan ze doen vallen. De buitenste bomen zijn gewend dat de wind op hen beukt, het heeft ze sterk gemaakt. Zelfs windkracht 12 deed ze niet omvallen.

Mij doet het denken aan vervolgte christenen. De verhalen die over hen naar buiten komen laten zien hoe sterk zij geworteld zijn in het geloof en daaraan vasthouden. Hoe niet de omstandigheden, maar het Woord van God leidraad is en blijft in hun leven. Zoals Paulus het verwoordt in [Romeinen 5:1-5](#), waar hij het heeft over ellende die via volharding en betrouwbaarheid leidt tot *‘hoop die niet zal worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’*

Hoe wordt er van alle kanten gebeukt op de vervolgte christenen en hoe beschermd leven wij? Je moet er toch niet aan denken dat wij hetzelfde ondergaan of laten gebeuren als de bomen in mijn verhaal over de storm? Misschien is het daarom helemaal niet zo bijzonder dat vervolgte christenen bidden voor christenen in landen waar ze niets te duchten lijken te hebben.

Maar waar op de wereld we ons ook bevinden, Jezus’ Bergrede is er voor alle christenen, in alle tijden, alle landen en alle omstandigheden. Als leidraad voor het leven van Jezus’ volgelingen. Voor wie wil *handelen* naar de wil van de Vader. Niet het weten, maar het handelen noemt Jezus in bovenstaande bijbeltekst.

‘Ik geef het je te doen’, zeggen we als iets onmogelijk lijkt, maar bij de Bergrede mag de nadruk liggen op IK met hoofdletters. **Ik** - Jezus - geef het je te doen! En daarbij mogen we uitgaan van Zijn belofte dat Hij door Zijn Heilige Geest daarin met ons zal zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. ([Matteüs 28:20](#))

De Bergrede - om nooit te vergeten! Misschien een goede tip voor de zomer. Loop de Bergrede van [Matteüs 5](#) tot en met 7 door en schrijf in korte woorden (steekwoorden) alles op wat Jezus zei en maak daar een print van. Probeer het te beperken tot 1 of 2 kantjes A4. Onderstreep in groen welke woorden al deel van je leven zijn geworden en in een andere kleur welke nog flinke uitdagingen voor je zijn. Neem het mee in je stille tijd en deel het gerust met mensen van je kring of anderen die je vertrouwt, deel ook als je dat wilt en kunt wat het teweegbrengt in jullie leven.

Here God, het is duidelijk: U wilt het doen in ons leven. Help ons de Bergrede ook in ons leven waar te maken. Mag het zijn tot uw eer.

zaterdag 9 juli 2022

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over [Matteüs 7:24-29](#) (NBV21), titel van de dienst: Heel De Meerkerk bouwt... Het was het slotdeel van de prekenreeks die we dit jaar hielden over de Bergrede. ([Matteüs 5](#) tot en met 7)

Over de woorden die Hij daarin sprak, zegt Jezus: *“Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.”*

Toen Jezus de Bergrede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht en toen Hij vertrok werd hij gevolgd door grote mensenmassa's.

In de afgelopen maanden hebben we gezien dat de woorden van Jezus heel bijzonder zijn, maar ook dat ze zo bijzonder zijn dat ze niet zomaar zijn na te volgen. Ze gaan namelijk regelmatig nogal in tegen ons menselijke 'ik' en het 'ik eerst'. Maar wat zou de wereld er anders uitzien wanneer we allemaal de woorden van Jezus tot ons zouden nemen om ernaar te handelen, er ons leven op zouden bouwen. Jezus zei in [Matteüs 7 vers 21](#) zelfs dat alleen wie *handelt* naar de wil van God het Koninkrijk van de hemel zal binnengaan. Het leven, de genade en de redding komen van God, het in dank aannemen en daar ons leven naar inrichten komt van onszelf.

Jezus gaf ieder woord voor allen die Hem willen volgen en dat geldt in alle tijden, op iedere plek, in alle omstandigheden. Dit onderwijs van Jezus leert ons alles wat we nodig hebben, omdat het ons constant weer wijst op dat we Hem en Zijn genade nodig hebben. Dit Evangelie van Jezus is het fundament van ons leven, hier bouwen we ons huis op.

De Bergrede is een studie maar als het bij studie blijft, mist het natuurlijk zijn doel. De Bergrede is om aan te nemen en niet te vergeten ook toe te passen, je eigen te maken. Met Zijn hulp. Als Jezus het vraagt, moet het met zijn hulp ook gedaan kunnen worden. Anders zou Hij het toch niet vragen? De afgelopen week zagen we een paar tips om de Bergrede nog eens in zijn geheel te lezen en daar ons leven en ons willen eens naast te leggen. En waar dat kan en gewenst is, dat te delen in de kring of met andere vertrouwelingen.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 3 juli 2022 op de website.

Morgen, 10 juli, begint de dienst om 10:00 uur.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 8 juli.

X-pact: X-pact summerparty!

NB. Dit is de laatste Preek door de Week vóór de zomervakantie!

Als Preek door de Week-team zijn we dankbaar dat we ook het afgelopen jaar weer iedere dag een bijdrage mochten leveren aan het meenemen van de dienst van de zondag de week in. Ze waren dit jaar voor het eerst ook te beluisteren via de Podcast. Dank voor de reacties die we mochten ontvangen en ons steeds weer bemoedigden. In de zomerperiode mogen we genieten van een aantal weken verlof. Maar D.V. bij de start van het nieuwe seizoen mag je weer op ons rekenen!

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.