

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 juni 2022

Prediker: Oscar Lohuis

Titel: Goed doen aan degene die je kwaad doet.

Bijbel: Matteüs 5:10-12 en 43-48 (NBV21)

¹⁰ Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. ¹¹ Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. ¹² Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

⁴³ Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." ⁴⁴ Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; ⁴⁵ alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. ⁴⁶ Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? ⁴⁷ En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? ⁴⁸ Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Bijzonderheden:

Deze zondag was het de Zondag van de vervolgte kerk.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Deze zondag hebben we stilgestaan bij de lijdende kerk en de vervolgte christenen. Wereldwijd worden er honderden miljoenen broeders en zusters vervolgd vanwege hun geloof. Wij worden opgeroepen mee te lijden met de lijdende kerk. Maar hun voorbeeld stemt ook tot nadenken over onze eigen relatie met Jezus. Mogen de gespreksvragen daar een hulp bij zijn.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Johannes 15:18-21, Handelingen 4:19, 29, Psalm 31:15-16, Handelingen 7:54-59, 1 Korinthe 12:26, Jakobus 1:22-25, Romeinen 8:18,19, Jakobus 1:2-7 en 12, Hebreeën 12:1-3,

ENKELE OPMERKINGEN

Oscar sprak over de lijdende kerk en de vervolgte christenen. Dat geeft weer wat we in 2 Korintiërs 12:26 lezen: dat wanneer één lid lijdt, alle andere leden meelijden.

Vervolgde christenen, Open Doors spreekt van 360 miljoen mensen in de 'zwaarste' 50 landen! Vervolgd omwille van hun geloof in Jezus Christus. En vaak heel zwaar vervolgd: weggejaagd uit hun eigen dorp, verstoten door eigen familie, gevangen gezet, gemarteld en/of gedood.

Jezus zegt in Johannes 15:18-21 dat vervolging verbonden is aan het geloven in Hem. "Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen." Gezien Jezus' woorden en de cijfers van Open Doors, is het ook voor ons iets om rekening mee te houden.

Wij kunnen onze weg van navolging soms zien als een proces van langzaam, stapje voor stapje, elk onderdeel van ons leven overgeven aan Jezus. Gelovigen die vervolgd worden hebben deze luxe niet. Daar moet je letterlijk de kosten berekenen voordat je kiest om Jezus na te volgen. De keuze om Hem na te volgen kan zelfs dodelijke consequenties hebben. Toch is Jezus dat allemaal waard voor hen. Jezus geeft ons de moed om van Hem te getuigen, met alle gevolgen van dien. Hoewel we leven in een vrij land, betekent dat nog niet dat we altijd ook gebruik maken van die vrijheid. We kunnen bang zijn om gek aangekeken te worden of een andere afwijzing te ervaren. Hoe zit dat met jou? Wat mag het jou kosten Hem na te volgen?

Jezus zegt in de Bergrede dat we gelukkig zijn als we vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, als we omwille van Hem uitgeschoold en vervolgd worden, en van allerlei kwaad beticht worden. Maar ook dat we moeten bidden voor degenen die ons vervolgen en onze vijanden lief moeten hebben. Het lijkt een onmogelijke opdracht. Het kan alleen door de hulp van de Heilige Geest in ons leven. Hij heeft ons liefgehad en was bereid Zijn leven voor ons te geven toen wij nog vijanden waren van Hem (Romeinen 5:10). Dat evangelie verander ons van binnenuit en stelt ons in staat onze naaste lief te hebben, ja zelfs onze eigen vijanden lief te hebben.

LIEDEREN

843 – Vaste hoop

Hier wacht de schepping op - Christian Verwoerd

575 – Jezus alleen

Jesus at the center

542 – God van trouw

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Kwaad niet met kwaad vergelden, zelfs niet als je vervolgd wordt, maar bidden voor je vijand. Kun je je voorstellen dat je dat kunt opbrengen? Heb je voorbeelden uit je eigen leven dat je kwaad met goed hebt beantwoord? Hoe werd dat door de ander opgepakt? Vond je de reactie belangrijk? Waarom/waarom niet?

4. Broeders en zusters elders worden vervolgd omdat gezien wordt dat ze In Jezus Christus geloven. In Nederland worden we niet vervolgd, maar als de omstandigheden zouden wijzigen of anders zouden zijn, hoe zouden de mensen dan aan ons kunnen zien dat we aan Jezus' boodschap vasthouden?

5. Jezus zegt in de Bergrede dat we gelukkig zijn als we vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, als we omwille van Hem uitgescholden en vervolgd worden, en van allerlei kwaad beticht worden. Kun je daar wat mee?

6. Onze vervolgte broeders en zusters moeten dagelijks stil staan bij de vraag wie ze willen volgen. Dagelijks kiezen ze voor Jezus, zetten ze Hem op de eerste plaats, wat het ook kost. Wij kunnen ons permitteren die keuze niet elke dag even duidelijk te maken. Want niemand eist van ons dat we daar open en eerlijk over zijn. Boffen wij of boffen zij?

7. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 12 dat als *1 lid lijdt, alle andere leden meelijden*. Op welke manier zie jij dat werkelijkheid worden in je eigen leven (als lijdende persoon of als meelijdende)? Zie je mogelijkheden om te bidden voor de mensen die vervolgd worden?

8. Als je geconfronteerd wordt met de cijfers van Open Doors over de hoeveelheid vervolgte christenen in de wereld, wat doet dat met je? Op welke manier zet dat je aan het denken over de manier waarop jij je geloof beleeft en praktiseert in een relatief vrij land?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we danken U dat U bereid was om te sterven voor ons, toen wij nog uw vijanden waren. U werd behandeld als een vijand, U werd vervolgd, zodat wij nu behandeld mogen worden als een naaste van de Allerhoogste. Nu wij uw liefde voor ons aanschouwen, kunnen we niet anders dan U lief hebben boven alles. Help ons, Heer, om goed te doen aan de mensen die kwaad doen. Mag die liefde een weerspiegeling zijn van Uw stralende licht over deze wereld die soms zo duister kan zijn. Maak ons bereid om vrijuit van U te getuigen, ongeacht de consequenties. Maak ons bereid om U na te volgen, waar U ons ook zendt en wat U ook van ons vraagt. En we danken U voor al onze broeders en zusters over heel de wereld die deze weg willen gaan. We bidden dat U hen vast wil houden en moed wil geven in tijden van vervolging en lijden omwille van Uw naam. Dat bidden we in Jezus' naam, amen.

