

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 26 juni 2022

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Begin met het einde voor ogen

Bijbelgedeelte: Matteüs 7:13-23 (NBV21)

¹³ Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. ¹⁴ Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. ¹⁵ Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. ¹⁶ Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? ¹⁷ Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. ¹⁸ Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. ¹⁹ Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. ²⁰ Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. ²¹ Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. ²² Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?" ²³ En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!"

Bijzonderheden:

We naderen het einde van de Bergrede. Zondag 3 juli is het slotdeel.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zoals vaker voorgekomen in deze Bergrede van Jezus...rake woorden. Het stemt ons tot nadenken. Het is een oproep tot zelfreflectie.

Ook dit gedeelte brengt ons eigen leven en hart voor het altaar van de Levende Heer. Belangrijke vragen om over na te denken.

Zijn we ons geestelijke leven begonnen met de eindbestemming voor ogen? Door welke poort zijn we binnengegaan en welke weg bewandelen we momenteel?

Jezus geeft ons niet zoveel opties... twee namelijk.

Biddend dat jullie kringavond jezelf in verootmoediging aan de voeten van Jezus zal brengen.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

1 Koningen 13, 1 Koningen 22, 2 Timoteüs 4:2-5, Johannes 10:9-10, Johannes 14:6, Spreuken 3:5-6, Handelingen 4:12, Psalm 1:1, Matteüs 5:12

ENKELE OPMERKINGEN

Het is vaker gezegd: naar mate we verder in de Bergrede komen, wordt het er niet gemakkelijker op. Jezus schroomt (gelukkig!) niet om Zijn Vinger te leggen op de zere plekken van ons leven. De negatieve benadering zou kunnen zijn dat het veroordelend aanvoelt en niet prettig. De positieve benadering is dat Hij ons in de gelegenheid stelt om, na de confrontatie, een geloofskeuze te maken.

Dit geldt zeker ook voor de woorden die Jezus ons meegeeft in dit gedeelte.

1. De nauwe poort, smalle weg, bewandeld door weinigen met als eindbestemming het leven in contrast met de ruime poort, brede weg, die leidt tot de ondergang.

De vraag aan ons is natuurlijk: door welke poort zijn wij gegaan en welke weg bewandelen we momenteel?

2. Valse profeten, wolven in schaapskleren en de goede/slechte boom met goede/slechte vruchten.

De vraag aan ons is: wie volgen wij? Zijn we nog wel bezig om te onderscheiden wat goed en slecht is of is alles wat goed (christelijk) klinkt al goed genoeg om aan te nemen? Of zoeken we de mensen/predikers die bij ons (en ons wereldbeeld en Godsbeeld) passen?

3. Niet iedereen komt in het Koninkrijk van de hemel... dat is wel even schrikken. Helemaal als je beseft dat Jezus het hier heeft over mensen waar het er op lijkt dat ze Hem volgen en van Zijn liefde getuigen...

De vraag hier is: Op een dag staan we voor Jezus... wat zegt Hij tegen mij/ons?

Het thema van deze zondag was: Begin met het einde voor ogen. Hiervoor is gekozen in de hoop en het gebed dat het ons doet nadenken over de drie bovenstaande voorbeelden van Jezus én ons daarmee doet leven met het einde van dit aardse leven en het begin van het hemelse leven voor ogen. Want op een dag zullen we de Heer van Aangezicht tot aangezicht zien. Zal Hij oordelen over ons leven en vinden we onze eeuwige bestemming... met of zonder Hem.

Vanuit dit perspectief kijkend naar ons leven, meer en belangrijker nog, naar ons volgen van Jezus... kan ons enthousiast maken over ons einddoel/onzere bestemming en dit mogelijk een andere invulling geven aan ons aardse leven. Mag het ons aanvuren om Jezus te volgen in het hier en nu. Om van Zijn liefde te getuigen onder de mensen die Hij ons geeft en wiens paden wij doorkruisen.

In veel boeken van de Bijbel staan waarschuwingen en die moeten we serieus nemen. O.a. in 1 Koningen 13 en 1 Koningen 22 – waar Godsmannen / profeten het niet met elkaar eens zijn... Beiden zeggen dat God gesproken heeft en toch zijn de profetieën tegenstrijdig... en blijkt dat de één het zelf verzonnen heeft en de ander niet.

In het Nieuwe Testament zien we bijvoorbeeld dat Paulus Timoteüs waarschuwt voor dwaalleraars (2 Timoteüs 4:2-5), maar ook Petrus en Johannes waarschuwen daarvoor. Het is in alle tijden een spanningsveld van: wat is wijs en wat is laf... Een spanningsveld èn een zoektocht!

LIEDEREN

672 – Heerser over alle dingen

Hier in de stilte

665 – Tot aan die dag

818 – Op die dag

832 – Jezus overwinnaar

Today I choose to follow You – Brian Doerksen

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. *“Nauw is de poort en smal de weg naar het leven die slechts weinigen weten te vinden, maar ruim is de poort en breed is de weg naar de ondergang.”*

Door welke poort zijn wij gegaan of willen wij gaan, welke weg bewandelen we momenteel?

4. Pas op voor valse profeten en wolven in schaapskleren, let op hun vruchten, veel meer dan op hun mooie woorden en dito beloften.

Wie volgen wij, voor welke beloften zijn wij gevoelig? Waarom? Hoe onderscheiden wij goed (Christelijk) en kwaad? Ben je er weleens achter gekomen dat je er op dit punt flink naast zat? Wat deed dat met je? Mooi en leerzaam als mensen het delen in de vertrouwelijkheid van de kring.

5. Niet iedereen komt in het koninkrijk van de hemel. Dat komt hard aan als je beseft dat Jezus het hier heeft over mensen van wie algemeen aangenomen wordt dat ze Jezus volgen en van Zijn liefde getuigen... Wat zal Jezus tegen ons zeggen als de tijd daar is? Waarom denk je dat? Op gevoel of op Bijbelse gronden? Als je het moeilijk vindt hierop een duidelijk antwoord te geven, kun je dat delen op de kring of met anderen?

GEBEDSSUGGESTIE

Here Jezus, ik wil U kennen zoals ik door U gekend ben. Hier ben ik met mijn hele leven, alles leg ik voor U neer.

Neem mijn leven en leidt het Heer, op de weg van genade.

Amen!

