

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 5 juni 2022 - Pinksteren

Prediker: n.v.t.

Titel: De Heilige Geest maakt ons één

Bijbel: Handelingen 2 (NBV21)

Vers 1-4: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Vers 37-47: Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit deze verdorven generatie!' Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Bijzonderheden:

Dienst met opdragen, dopen, ledenbevestiging

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zondag vierden we Pinksteren, wat wel het begin van de kerk wordt genoemd. Extra mooi om juist op deze dag getuige te zijn van nieuwe dopelingen, ouders die hun kind aan God opdroegen en mensen die als lid aan de gemeente van Christus werden toegevoegd.

Heel verheugend om te zien dat na 2000 jaar het werk van de Heilige Geest nog immer doorgaat.

Mooi om op deze zondag en op de dienst terug te kijken en door te praten over samen gemeentelijk zijn.

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Exodus 19:18, 2 Korintiërs 13:13, Matteüs 28:19-20, Handelingen 2:16-18

Opdragen: Markus 10:13-16

Doop: Matteüs 3:13-17, Markus 1:9-11, Lukas 3: 21-22

ENKELE OPMERKINGEN

Met Pinksteren staan we stil bij de komst van de Heilige Geest. Ieder jaar dopen we ook mensen op deze zondag, maar in de lijn met de afgelopen diensten met dopen, werden nu ook kinderen opgedragen en nieuwe leden bevestigd.

Een dienst zonder preek, maar in doop, opdragen en ledenbevestiging een soort beeldend onderwijs. Het zien van mensen die een geloofstap zetten, kan ons weer bepalen bij de beginselen van ons geloof.

Daar waar de Heilige Geest uitgestort werd, werden ook mensen van verschillende stammen en naties geroepen om deel uit te maken van Zijn gemeente. Ondanks de grote diversiteit aan mensen die normaal voor verdeeldheid kan zorgen, kan de Geest een wonder doen door mensen aan elkaar te binden. Deze eenheid gaat niet ten koste van de diversiteit. We zijn allemaal anders en hebben allemaal ons eigen verhaal. Maar toch hebben we één ding gemeenschappelijk: ons geloof in Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Heer. In vers 38, aan het eind van de eerste 'preek' van Petrus, doet hij een oproep: "Kom tot inkeer en laat u allen dopen. Dan zul je de Heilige Geest ontvangen." Wat een prachtige belofte voor onze dopelingen en voor ons!

Maar we lezen meteen verder dat deze belofte ook voor onze kinderen geldt. Dit is het werk dat de Heilige Geest op aarde doet, om mensen de ogen te openen voor wie Jezus Christus is. En niet alleen die van ons, maar ook van onze kinderen. Hoe belangrijk om met de geopende ogen van de Heilige Geest vooruit te kijken naar de toekomst en te bidden voor onze kinderen, dat ook zij deze geopende ogen mogen krijgen. Gelukkig mogen we weten dat God trouw is van generatie op generatie en dat Hij door zal gaan totdat het werk op aarde is gedaan. Prachtig om met die gedachte te kijken naar de kinderen die worden opgedragen door ouders die niets liever willen dan dat Hij ook een groot werk ook in hun leven zal doen.

Tenslotte lezen we in Handelingen 2 dat wel drieduizend mensen in één dag werden toegevoegd aan de gemeente! En dat nog dagelijks meer mensen bij deze kerk werden toegevoegd. Het blijft bijzonder om te lezen hoe deze eerste gemeenschap met elkaar samen leefde. Waarin ze alles met elkaar deelden en veel met elkaar optrokken. Ik kan me voorstellen dat het heel aantrekkelijk was om hier van deel uit te maken, wat een feest om zo eensgezind met elkaar te zijn. Van deze eensgezindheid wordt ook iets zichtbaar in het ja-woord van onze nieuwe leden. In dat ja-woord gaan ze een verbond aan met de gemeente en de gemeente met hen. Wij willen onszelf geven voor elkaar, samen optrekken als zo'n hechte gemeenschap. Zo'n groot commitment wordt vandaag de dag niet meer zo snel aangegaan. Het is niet aantrekkelijk om je aan van alles en nog wat te binden, omdat we onze opties open willen houden en daarin een mate van vrijheid willen behouden. Maar het wonder van Pinksteren is dat we door de Geest overtuigd raken dat er maar één optie is waar we ons leven voor willen geven en dat is Jezus! Daarvoor willen we al onze vrijheden opgeven, om in Hem echt vrij te kunnen zijn. En onszelf verbinden aan Hem, is onszelf

verbinden aan Zijn Lichaam, de gemeente. Zo mogen we met elkaar leven en elkaar behandelen zoals Jezus ons behandeld heeft. Jezus hield ook Zijn opties niet open, Hij gaf ook zijn vrijheden op, door Zijn leven te geven voor zondaars zoals wij. Nu mogen wij in navolging van Hem ons leven afleggen voor elkaar en daarin eensgezind en vol vreugde samen optrekken.

De titel van de dienst van zondag slaat op dit werk van de Heilige Geest in ons midden, hoe Hij ons in Christus één maakt. Dat we die eenheid mogen blijven ervaren en dat die steeds sterker mag worden in onze gemeenschap. Kom, o Heilige Geest!

LIEDEREN

Breng ons samen – Sela
In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland
Kinder Opwekking 211 – Onder, boven, voor en achter
Groot en geweldig
668 – Heer, U bent goed
Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou
Doop
Hoop in leven en in dood
Oceans
194 – U maakt ons één
127 – Wij eren en aanbidden U
263 – Er is een Verlosser

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Wat is jouw beeld van de Heilige Geest en Zijn werk? Als een gelovige en een ongelovige jou zouden vragen wat Pinksteren voor je betekent, wat voor antwoord(en) zou je dan geven?
4. We zijn deze zondag getuige geweest van '3 preken', waarin mensen geloofstappen mochten nemen. Neem tijd om God te danken en te prijzen voor alle geloofstappen die gemaakt zijn deze zondag en dat Hij Zijn kerk blijft bouwen.

5. Lees met elkaar Handelingen 2:37-47. Hier lezen we over het leven van de eerste christenen. Welke elementen zie je terugkomen in ons samen kerk-zijn? En welke elementen ontbreken en wat zegt dat over ons?

6. Is er voor jou een verschil tussen 'ik wil meer van de Geest' en 'de Geest wil meer van mij'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

7. Gedoopt en doordrenkt... Wat betekenen die woorden voor je? Voor je hart en denken, je wil en verstand, je doen en laten? Sta je er biddend voor open dat Gods Geest je op al deze gebieden leeg maakt van jezelf en vol van Hem? Neem tijd om met elkaar hier eerlijk over te spreken en voor elkaar te bidden voor ontvankelijkheid voor de Geest.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we danken dat U voor het wonder van Pinksteren, dat U Uw Heilige Geest aan ons heeft gegeven. Uw Geest opent ons de ogen voor de enige Zoon van de levende God, onze Messias Jezus. We worden geraakt door Zijn liefde, keer op keer. Wat een wonder dat we Hem persoonlijk mogen kennen als onze persoonlijke Verlosser en onze Heer. Dank U wel dat we ook deze zondag getuige mochten zijn dat U Uw kerk bouwt hier op aarde. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. U gaat door totdat het werk op aarde is gedaan. We prijzen Uw grote naam, de naam boven alle namen, de naam van Jezus. In die naam bidden wij, amen.

