

# PREEK DOOR DE WEEK

Begin met het einde voor ogen

[Matteüs 7:13-23](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

17de jaargang, nr. 25 week 26  
27 juni – 2 juli 2022

maandag 27 juni 2022

Begin met het einde voor ogen

## De Poort en de Weg

*“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.”*

[\(Matteüs 7:13-14\)](#)

Ik weet het nog goed. De plaat hing bij een vriend aan de muur. Links een grote poort met de tekst WELKOM. Achter die poort veel, schijnbaar welvarende, mensen. Ook een theater, een bank van lening, een loterij en een zondagstrein. Aan het begin van de poort stond: ‘Weg des verderfs’. Rechts op de plaat was ook een weg, maar zonder poort. Of toch wel. Een heel klein deurtje leidde naar deze weg. Een bord met de tekst ‘Weg der zaligheid’ maakte duidelijk dat hierachter een heel andere weg schuil ging. Hier hielpen de mensen elkaar en stond Jezus centraal.

Gefascineerd nam ik alle details van deze afbeelding in me op. Het begon me te duizelen. Ben ik wel door de goede poort naar binnen gegaan? Zit en blijf ik wel op de goede weg? Word ik wel gelukkig van het leven op die smalle weg?

Nu, vele jaren later, denk ik terug aan die plaat. Ik besef dat alle details een interpretatie van de negentiende-eeuwse tekenaar zijn. Ik weet dat er meer Bijbelteksten zijn die over de poort en de weg gaan. Teksten waarvan je stuk voor stuk een mooie afbeelding zou kunnen maken. Zoals in Johannes 10:

*“Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”* ([Johannes 10:9-10](#))

Of in Johannes 14:

*Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.”* ([Johannes 14:6](#))

Deze teksten geven mij houvast. Ze richten mij niet op de details van brede en smalle wegen. Ze richten mijn oog op Jezus, die de Deur, de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Hij wil elke dag onze Leidsman zijn. Hij wil de weg voor ons banen. Spreuken 3 geeft ons dit nog mee:

*Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.*

*Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.* ([Spreuken 3:5-6](#), HSV)

## Gebed

Heer, ook vandaag besef ik dat ik niet zonder U kan. Ik vertrouw op U, met heel mijn hart.

dinsdag 28 juni 2022

**Begin met het einde voor ogen**

## **Wegwijzers**

*“Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.” ([Matteüs 7:14](#) NBV21)*

Soms lees ik in de Bijbel en dan blijven de woorden als visgraatjes in mijn keel steken. Zegt dat iets over het Woord of zegt dat iets over mij?

We lezen de Bijbel, maar de Bijbel leest ook ons. Je kijkt erin als in een spiegel en het is mogelijk dat de reflectie je niet bevalt. En als we dat beeld van een spiegel even vasthouden... we weten dat we nu nog op een wazige manier kijken, niet ten volle kunnen begrijpen, in afwachting zijn van de openbaring van de volle Waarheid. We hebben het Woord nodig, maar ook de Geest van God om onze weg te verlichten.

In dit gedeelte zijn de woorden van Jezus radicaal. Je bent ‘binnen’ of ‘buiten’. Daarmee is de ernst van de boodschap duidelijk gemaakt en we doen er goed aan serieus te luisteren. We zijn niet met onbelangrijke dingen bezig en onze keuzes kunnen enorme gevolgen hebben. Je zou er bang van worden. Maar: niet kiezen is ook een vorm van kiezen.

Is het een moeilijke keuze wanneer we op de tweesprong van leven of dood staan? Die nauwe poort die naar het leven leidt lijkt me toch een stuk aantrekkelijker dan de brede snelweg die mensen onwetend naar een afgrond toevoert. Zitten we op deze planeet niet collectief op zo’n weg van onrecht en ellende? Wie weet de afslag te vinden waar Jezus het hier over heeft?

Ik vind dit moeilijk. Iemand zei ooit tegen me: “Er is maar één weg naar God, en dat is Jezus”. Daar voegde hij aan toe: “Maar gelukkig zijn er veel wegen naar Jezus.”

Zo is het. Er is ons geen andere naam tot behoud gegeven dan die van Jezus ([Handelingen 4:12](#)). Niemand kan zeggen dat de Bijbel op dit punt onduidelijk is. Als de nooduitgang duidelijk is aangegeven, dan is het je eigen keuze wanneer je daar geen gebruik van wenst te maken. En niet kiezen is, als gezegd, óók kiezen.

Weten de mensen in onze omgeving dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is? Blijkt uit onze woorden, uit ons doen en laten, dat wij dat zelf geloven? Zijn we goede Wegwijzers?

## **Gebed**

Heer, uw woorden klinken soms hard. Maar uw juk is zacht en uw last is licht.

## Begin met het einde voor ogen

### Liefde

Als je midden in de samenleving staat, met een baan, een gezin, sociale activiteiten, enzovoort, dan is het goed om regelmatig stil te staan bij wat er nu écht belangrijk is. De woorden die we afgelopen zondag hoorden uit [Matteüs 7](#) helpen daarbij. Aan de vruchten herken je de boom. Het is goed om het einde voor ogen te houden, zodat je in het hier en nu de juiste keuzes kunt maken.

Dat is niet altijd even gemakkelijk, gelukkig hebben we prachtige teksten in de Bijbel waarin we worden aangemoedigd steeds de weg van het leven te kiezen. De tekst die ik graag met jullie wil delen ter aanmoediging is de tekst over de liefde uit [1 Korintiërs 13:1-13](#):

*Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.*

*Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.*

*De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.*

*De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ikzelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.*

### Gebed

Dank U, Vader, dank U voor uw oneindige liefde. We bidden dat we uit die liefde mogen leven.

Begin met het einde voor ogen

## Bewandel de goede weg ten leven

*“Gelukkig de mens, die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.” (Psalm 1:1)*

Misschien herinneren sommigen van jullie nog wel de poster van de ‘brede en smalle’ weg. Het was in de vorige eeuw een bekende afbeelding van deze tekst. Scherp afgetekend stond de brede weg, langs de kermis, theater en zelfs het lenen bij de bank; die weg leidde rechtstreeks naar het verderf.

De poster paste in het wereldbeeld van toen, veel dingen noemde men ‘werelds’. Bij niet-christelijke muziek of films bleef je weg. Onlangs kwam ik dat beeld nog tegen, mensen spraken over de kerk van vroeger, veel dingen mocht je niet, vooral niet op zondag.

Maar waarom gaat het bij Jezus? Er is natuurlijk wel een duidelijke keuze tussen die twee wegen te maken. Een middenweg is er niet. En daar houden we niet zo van, het is ja-nee of geen keuze. Jezus roept ons inderdaad op om wel een keuze te maken.

In de Bergrede heeft Jezus al eerder gezegd dat het echte geluk te vinden is buiten jezelf, boven je. Uiterlijke schijn bedriegt, God kijkt daar dwars doorheen, Hij zoekt het hart, toegewijd aan wie Hem wil volgen. Maar we kwamen ook de Vader tegen die voor je zorgt; zorgen máken heeft geen zin.

Wil je dit leven wel? Ja, dat is de weg door de enge poort. We hebben het eerder kunnen lezen in de Bergrede; doden... ook met woorden, begeren... ook met je ogen, een eed afleggen, laat uw ja ja zijn en uw nee, nee. Inderdaad een smalle weg. Psalm 1 spreekt daar ook over: *‘Gelukkig de mens die niet op de weg der zondaars treedt.’*

Kunnen we dat wel? Ligt die lat niet veel te hoog? De sleutel om die poort binnen te gaan is: Jezus. Zegt Hij niet zelf in het Johannes Evangelie: *“Ik ben de deur, “Ik ben de weg, Alleen door Mij kom je tot de Vader.”* Er is geen andere keuze die dat bewerkstelligt.

De kern van de Bergrede is niet het volgen van een aantal nieuwe regels, maar het volgen van Jezus. Leven in het Koninkrijk, daar waar Gods regels van liefde en ontferming gelden. Jezus opent juist die weg, Volg Hem!

Daarom kun je beter de vraag stellen: leef ik het Leven? Ga ik steeds meer op Hem lijken? Hij is je spiegel. Elke dag een keuze maken, spiegel je je aan je omgeving of aan Jezus? Een van mijn lievelingsliederen is: *‘Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderfull face.’* Zijn gelaat straalt van liefde voor je, zijn blik is vol bewogenheid met jou en je naaste. Maar het is ook zijn bebloede gezicht van de doornenkroon, bedekt met jouw en mijn zonden en verkeerde keuzes. Hij droeg ze weg, vergaf ze. Daarvoor kiezen vraagt ook van jou, van mij, wil je vergeven? Liefhebben, ook als het veel kost?

Gelukkig hoef je die weg niet alleen te gaan. Er zijn op die weg wandelgenoten, ze lopen samen met je op om naar Hem toe te groeien, samen te bidden, het brood te eten en de wijn te drinken. Ga je mee op die smalle weg? Jezus is de goede Herder en gaat voor je uit.

## Gebed

Bid voor jezelf of met anderen het **Onze Vader** ([Matteüs 6:9-15](#))

vrijdag 1 juli 2022

**Begin met het einde voor ogen**

## **(Ge)schappen met de ogen aan de voorkant**

<sup>14</sup> “Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. <sup>15</sup> Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. <sup>16</sup> Aan hun vruchten zul je hen herkennen.” ([Matteüs 7:14,15](#) NBV21)

Jezus begon in [Matteüs 5](#) de Bergrede met de zaligsprekingen. Zalige vooruitzichten met in vers [12](#): “Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.” Dán is het pas echt zalig. Tot die tijd kan het moeilijk zijn of moeite kosten om ‘de weg naar zaligheid’ te volgen. Lees de zaligsprekingen nog maar eens na, het gaat niet allemaal vanzelf. Afgelopen zondag kwamen we bijna bij het einde van de Bergrede. Jezus geeft de toehoorders nog een belangrijke boodschap mee naar huis, een waarschuwing. Niet om ons bang te maken, maar om oplettend te zijn. Want wat kan er veel op ons afkomen wat ons van die weg probeert af te houden.

Jezus noemt o.a. de brede weg die naar de ondergang leidt, maar ook dat de weg naar het leven maar smal is en niet door de grote meerderheid wordt gelopen. Meelopen met de meerderheid is niet wat van ons gevraagd wordt. Tenzij die meerderheid op de smalle weg loopt natuurlijk.

Ook waarschuwt Jezus voor valse profeten. Mensen die zich als goed voordoen, als verkondigers van het goede of beste, maar in feite meer met eigen gewin bezig zijn dan met wat God voor ons in gedachten heeft. “Aan hun vruchten zul je hen herkennen”, zei Jezus. Niet aan hun woorden, maar aan hun vrúchten zul je ze herkennen. Opletten dus voordat we met hen meegaan. Het houdt ook in dat anderen óns weer zullen herkennen aan ónze vruchten!

Het doet me denken aan de eerste keer dat mijn schoonvader erachter kwam dat de reclame op TV niet altijd de waarheid bleek te verkondigen, maar meer een boodschap was om de kooplust op te wekken. Wat was hij verontwaardigd, ja boos! Wat je zegt moet waar zijn!

Ook van mijn schoonvader is het gezegde: “Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht.” Hij vertelde dat als iemand in zijn omgeving met problemen zat. Kijk verder dan het nu, of zoals het thema van deze week het formuleert: Begin met het einde voor ogen.

Begin met het einde voor ogen en houd die gesteldheid vol, alle dagen van je leven, in alle omstandigheden. Hou het einddoel in zicht. Een geheugensteuntje: blijf altijd vooruit kijken, want God heeft je niet voor niets geschapen met je ogen aan de voorkant...

Om je heen (ver weg en dichtbij) kan het nog zo donker zijn, maar als geredde mens mogen we weten dat aan het einde van de tunnel – hoe donker ook – het Licht op ons staat te wachten. Het niet te bevatten overheerlijke licht dat op aarde Zijns gelijke niet kent! Dit perspectief maakt ons enthousiast over onze toekomst en geeft betekenis aan ons leven nu.

### **Gebed**

Dank, Heer, voor uw Woord, moge het altijd getrouw worden doorgegeven om anderen te helpen te komen tot een leven op de weg van uw Koninkrijk. Amen.

zaterdag 2 juli 2022

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over [Matteüs 7:13-23](#) (NBV21), titel van de dienst: Begin met het einde voor ogen.

In de preekserie over de Bergrede is wel duidelijk geworden dat Jezus onze zaligheid voor ogen heeft, maar om dat te kunnen bereiken gelukkig ook niet schroomt om Zijn vinger op de zere plekken van ons leven te leggen. In de lezing van zondag kwamen zo aan de orde:

- nauw is de poort en smal de weg naar het leven die slechts weinigen weten te vinden, maar ruim is de poort en breed is de weg naar de ondergang. *Door welke poort zijn wij gegaan of willen wij gaan, welke weg bewandelen we?*

- Pas op voor valse profeten en wolven in schaapskleren, let op hun vruchten, veel meer dan op hun mooie woorden en dito beloften. *Wie volgen wij, voor welke beloften zijn wij gevoelig? Waarom?*

- Niet iedereen komt in het koninkrijk van de hemel. Komt hard aan als je beseft dat Jezus het hier had over mensen van wie gedacht wordt dat ze Jezus volgen en van Zijn liefde getuigen... *Wat zal Jezus tegen ons zeggen als de tijd daar is? Waarom denk je dat? Op gevoel of op bijbelse gronden? Als je het moeilijk vindt hierop een duidelijk antwoord te geven, kun je dat delen op de kring of met anderen?*

Het zijn geen gemakkelijke woorden, maar het zijn wel woorden van Jezus, die aangeeft voor wie het Koninkrijk der hemelen is. De confrontatie kan ongemakkelijk zijn, maar zeker ook de opmaat zijn naar een gefundeerde geloofskeuze. En een leven dat daaruit volgt. En het éeuwige leven dat daaruit volgt. Op een dag zullen we de Heer van aangezicht tot aangezicht zien, wat een dag zal dat zijn wanneer we voor Hem gekozen hebben.

Begin met het einde voor ogen... Die levenshouding kan ons niet alleen enthousiast maken voor 'straks' maar zeker ook helpen bij de invulling op onze levensweg naar Hem toe en ook voor troost en kracht in de omstandigheden die ons pad kruisen.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Neem tijd om rustig en eerlijk na te denken over de in de hierboven schuingedrukte vragen.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 26 juni 2022 op de website.

\*\*\*

**Morgen, 3 juli**, begint de dienst om **10:00 uur**. Bijbelgedeelte: [Matteüs 7:24-29](#) (NBV21), titel: Heel De Meerkerk bouwt...

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

**Na de dienst is er een feestelijk samenkomen met koffie, thee en gebak.**

**Heel De Meerkerk bakt... Dat moet heerlijk en heel gevarieerd zijn.**

**Voor de kinderen is er ook veel te doen:**

**cupcakes versieren, schminken, springkussen en een clown.**

**WEES ERBIJ !**

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 1 juli

**X-pact:** De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, [boek Openbaring](#)

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.