

PREEK DOOR DE WEEK

Het hart van de Wet en de Profeten

[Matteüs 7:1-12](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

17de jaargang, nr. 24 week 25
20 juni – 25 juni 2022

maandag 20 juni 2022

Het hart van de Wet en de Profeten

Timmermansoog

“Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: ‘Laat mij de splinter uit je oog verwijderen’ zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.” ([Matteüs 7:3-5](#) NBV21)

Welke gereedschappen had Jezus toen Hij zijn ambacht van zijn aardse vader Jozef leerde?

Zijn handen. Daar begint het natuurlijk mee. Handen die een hamer, zaag of beitel konden gebruiken om bouwwerken of meubels te maken. Maar misschien maakten Jozef en zijn Zoon wel karrewielen, jukken of ploegen. We weten het niet, maar een zgn. *tekton* of bouwmeester uit Nazareth zal waarschijnlijk de kost verdiend hebben met het maken van landbouwwerktuigen.

Misschien maakte Jezus wel deuren, vensters, kasten, tafels, bankjes of stoelen. Het doet er niet zo veel toe wat Hij precies met zijn handen maakte, belangrijker is dat Hij een eerlijk handwerk geleerd heeft en wist hoe Hij dingen kon maken en herstellen.

Het is zomaar een gedachte, maar... ik wil wel geloven dat alles wat timmerman Jezus eigenhandig gemaakt heeft van ongelofelijke topkwaliteit is gebleken.

Tegenwoordig hebben we een waterpas en blokhaak waarmee we ons timmerwerk kunnen controleren.

Staat die balk recht of toch een beetje scheef? Ligt die plank werkelijk horizontaal, of loopt hij daar aan de linkerkant toch nog wat schuin af naar beneden?

Timmerman Jezus had meer instrumenten dan zijn gereedschappen, sterke armen en vaardige handen. Hij had een zuivere blik en een geoefend timmermansoog – dat kan niet anders.

We kunnen er een ideaalbeeld van maken, een idyllisch plaatje, maar waarschijnlijk was het bestaan van een handwerksman in die dagen vooral zwaar. Werken bij hoge temperaturen, sjouwen met balken en gereedschappen, bewerken en zagen tussen wolken rondvliegend schaafsel. Vroeg of laat krijg je stof in je oog.

Een splinter in je hand is vervelend, maar die kun je er zelf nog wel uithalen. Een splinter in je oog is veel moeilijker zelf te verwijderen. In mijn verbeelding zie ik vader Jozef zijn zoon helpen. Of misschien was het andersom en werd vader Jozef van een splinter uit zijn timmermansoog bevrijd?

Meester Jezus... de balken en splinters, de hamer en spijkers. U geeft ons veel te denken.

Het hart van de Wet en de Profeten

Balk en splinter

“Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?” ([Matteüs 7:1](#))

Wat is het toch makkelijk om fouten te zien bij andere mensen en die van jezelf af te doen als kleinigheden of, erger nog, ze niet eens op te merken. Wijzen naar een ander, dat begon al in het paradijs toen Adam en Eva allebei een ander de schuld gaven.

In de Bergrede stipt Jezus dit fijntjes aan. Kijk niet zo naar die splinter in het oog van je naaste. Ga eerst eens werk maken van die balk in je eigen oog! Je ziet het bijna voor je. En als het niet om zo'n serieus onderwerp zou gaan, zou je bijna moeten lachen om deze beeldspraak.

In hoofdstuk [12 van het Bijbelboek 2 Samuel](#) wordt een verhaal verteld over koning David dat heel scherp laat zien hoe blind we kunnen zijn voor onze eigen fouten en zonden. Lees maar mee vanaf vers 1: *God stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. ² De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, ³ de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. ⁴ Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ ⁵ David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zo iets doet verdient de dood. ⁶ Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’ ⁷ Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u!’*

David krijgt hem recht voor zijn raap. Kijk eerst maar eens naar de balk in je eigen oog, David! Jij hebt Bathseba afgenomen van jouw trouwe soldaat Uria en hem laten vermoorden. Wat jij hebt gedaan is veel erger dan wat de rijke man aan de arme man heeft gedaan!

Hoe reageerde David? Verongelijkt of probeerde hij zijn zonde te bagatelliseren of af te schuiven? Nee, hij kiest voor de enige juiste reactie. In vers 13 zegt hij: “Ik heb gezondigd tegen de HEER.” Als je wordt geconfronteerd met je eigen tekortkomingen is dat nooit fijn. Maar je kunt er beter maar je voordeel mee doen. Vraag vergeving en vraag God je te helpen ermee af te rekenen zodat je het niet blijft doen. En als je stukje bij beetje, met Gods hulp, die balk uit je oog heb gekregen, kun je ook je naaste van dienst zijn door hem te helpen de splinter uit zijn oog te halen.

Gebed

Heer, dank U wel dat u zo geduldig met ons bent en dat we bij elke splinter die verwijderd wordt, steeds meer op U mogen gaan lijken.

woensdag 22 juni 2022

Het hart van de Wet en de Profeten

Kwetsbaar

God, ik wil dat U alles van mij weet, ik wil dat U weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst.

([Psalm 139:23 & 24 BGT](#))

Van de week pakte ik Psalm 139 er weer eens bij. Ik vind die fijn om te lezen omdat erin beschreven staat hoe goed God mij kent. Hij weet echt alles van mij. Ik weet dat God van me houdt en voor me zorgt.

In de Bergrede is dezelfde God in de persoon van Jezus aan het woord. Dan gebeurt er wat. Mensen worden geraakt. Toen en nu. Heel bekend is het gedeelte over de splinter en de balk.

Jaren geleden had ik een keer een staalsplinter in mijn oog. Minuscuul klein, in het begin voel je er niks van. Maar wat een gigantische irritatie na verloop van een paar uur. Een arts heeft het splintertje er met een sterke loep uitgehaald. Dat moest met de grootste voorzichtigheid en zorg gebeuren, want een oog is een kwetsbaar orgaan. Voor je het weet richt je blijvende schade aan.

Treffend vind ik het dan ook dat Jezus juist een splinter in een oog als metafoor neemt om iets te verduidelijken. We kennen die vergelijking met de splinter in het oog van een ander en de balk in die van jezelf denk ik allemaal.

Wat kunnen we scherp en veroordelend zijn over de tekortkomingen van anderen terwijl we die van onszelf over het hoofd zien.

Een splinter kun je onmogelijk zelf uit je oog halen. Daar is een oog veel te gevoelig voor. Je hebt er iemand anders voor nodig. Maar dan wel iemand die dat met de grootste voorzichtigheid en zorg doet. Voor je het weet richt je blijvende schade aan, net als bij een oog.

Zo iemand is in de eerste plaats Jezus zelf. Hij maakt korte metten met de splinter in het oog van een ander en met de balk in die van jou.

Jezus laat met deze metafoor ook zien hoe we met elkaar om moeten gaan als we elkaar willen helpen met splinters en balken. Je mag best kritiek hebben op elkaar, maar wees voorzichtig want je medemens is net zo kwetsbaar als jij. God weet dat als geen ander.

Heer, U ziet mij zoals ik ben. U kent mij beter dan ik mezelf ooit zal kennen. Help mij om mijn eigen splinters en balken te zien. Leid mij om goed met die van mijn medemens om te gaan.

donderdag 23 juni 2022

Het hart van de Wet en de Profeten

Praktisch aan de slag

“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.”

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.”

([Matteüs 7:1](#) en [12](#))

Afgelopen zondag stond het Bijbelgedeelte uit [Matteüs 7:1-12](#) centraal. Toen ik het gedeelte las, bleven vers 1 en vers 12 direct bij mij hangen. Dat komt omdat ik behoefte had om met die verzen aan de slag te gaan en dat zou ik graag met je willen delen.

Gedachten en gevoel

Vers 1 gaat over oordelen en vaak heeft dat te maken met gedachten die je over iets of iemand hebt en het gevoel dat je daarbij krijgt. Oordelen is vaak iets dat een negatieve lading heeft. In onze maatschappij wordt continu geoordeeld, over bijvoorbeeld: identiteit, keuzes, uiterlijk, bezit, persoonlijkheid, geluk, relaties, enzovoort.

Als we aangespoord worden om niet te oordelen, zul je in eerste instantie zicht moeten krijgen op je eigen gedachten en gevoel. Misschien kun je eens nagaan of je gedachten of gevoelens hebt over iemand die veroordelend zijn? Of misschien kun je met een vriend daar eens over nadenken?

Om minder snel oordelend te zijn in je gedachten kun je je gedachten ‘vullen’ door je te richten op datgene wat niet oordelend is, op God. In [Kolossenzen 3:2](#) staat *‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.’* Je kunt je gedachten trainen om die meer op God te richten, juist op de momenten dat je gedachten hebt die oordelend zijn. Bid dan dat God je gedachten mag vullen. Alleen al door dat gebed richt je je meer op God dan op de oordelende gedachten.

Gedrag

Vers 12 gaat over hoe je anderen behandelt en heeft te maken met gedrag. Je kunt mensen om je heen inschakelen om je daarbij te helpen. Laten ze jou scherp houden in je gedrag en laten ze jou de vraag stellen hoe jij anderen behandeld hebt.

Houd daarbij voor ogen dat liefde voor God en voor je naaste belangrijk is, zoals ook geschreven staat in [Markus 12:30-31](#): *“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op een na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf.”*

Mij geven de bovenstaande punten motivatie om gericht én biddend bezig te zijn met het praktiseren van de Bijbelverzen. Ik bid dat het ook voor jou geldt.

Het hart van de Wet en de Profeten

En de ander als jezelf...

“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. (...) Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” ([Matteüs 7:1-2,12](#) (NBV21))

Dat is het h art van de Wet en de Profeten, daar draait het dus om. Uiteraard draait alles om God en onze relatie met Hem, maar de Wet en de Profeten zijn hulpen voor het ‘hoe tot het eeuwige leven met God te komen’. In [Matteüs 22:36-40](#) zien we iets soortgelijks. Een wetgeleerde vraagt aan Jezus: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Of, in de woorden van [Markus 12:31](#): ‘Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

Jezus zegt: *“Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden”*, zouden andere mensen dan zo over ons oordelen of G od? Help! De Willibrordvertaling ’78 vult het in door te zeggen: de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Mensen dus. Gelukkig mogen we weten dat Jezus aan het kruis alles voor ons volbracht, maar het gezegde van Jezus over oordelen blijft natuurlijk wel van belang. En het zal zeker ook niet voor niets zijn dat Jezus in het Onze Vader als voorbeeld bad: *“Vergeef ons onze schuld zoals wij anderen hun schuld vergeven.”*

God liefhebben boven alles en de ander liefhebben als jezelf, het is het hart en de grondslag van de Wet en de Profeten. Dat houdt in dat wat de Wet en de Profeten zeggen, de liefde voor God en naaste tot richting en doel heeft. In de Tien Geboden is dat m.i. niet zo moeilijk te begrijpen, andere keren is het misschien niet zo gemakkelijk te vatten. Toch mogen we ons eraan vasthouden dat Gods aanwijzingen voor ons leven gegeven zijn met de allerbeste, Goddelijke intenties en vooruitzichten!

Als mens kunnen we het moeilijk vinden van wetten te houden en van Profeten weten we dat ze het meestal niet gemakkelijk hadden. Als profeteren alleen verre toekomst voorspellen was, zouden ze het niet zo moeilijk hebben gehad. Maar profeteren is *alle* woorden van God doorgeven, dus ook de aanwijzingen voor het leven op dat moment. Dan komt het dichtbij. Dat maakte die profeten niet geliefd. De mensen werden liever met rust gelaten. Wie wel geliefd waren, waren de valse profeten, zij die de mensen mooi naar de mond spraken, naar wat diens harten wel begeerden.

Hoe moeilijk zijn de woorden van de Wet (voor zover voor ons nog van toepassing) en de Profeten voor ons als ze over het nu gaan? Hoe staat het met onze liefde voor God  n voor onze naasten? De ander als onszelf, dat komt heel dichtbij. Zo dichtbij was en is Jezus. Gelukkig maar.

Laten we bidden Here God, dank voor uw Woord en voor Jezus, uw Zoon, die de Wet en de Profeten vervulde en nog vervult en dat ook voorleefde in de liefde voor U en de naaste. Help ons ook zo in het leven van nu te staan.

zaterdag 25 juni 2022

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over [Matteüs 7:1-12](#) (NBV21), titel van de dienst: Het hart van de Wet en de Profeten.

De lezing van zondag begon met: *Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.*"

En eindigde na een aantal beeldspraken met: *"Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten."*

Onze omgang met God bepaalt onze omgang met onze naasten. Zo komen we bij vers 12, de gouden regel, het hart van de Wet en de Profeten. We behandelen anderen zoals wijzelf behandeld willen worden. En hoe wij zelf behandeld willen worden wordt zichtbaar in de manier waarop God ons behandeld heeft in Christus!

Wanneer je verlangt naar de parel van het Evangelie, mag je ervan uitgaan dat die parel voor jou beschikbaar is: *"Vraag en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden open gedaan."* Een prachtige belofte!

In [Matteüs 22:36-40](#) zegt Jezus op de vraag 'Wat is het grootste gebod in de Wet?: *'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (...) en uw naaste als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'* Of, in de woorden van [Markus 12:31](#): *'Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'*

Jezus vervult de hele Schrift. Hij is het kloppende hart van de Wet en de Profeten, omdat Hij ons heeft behandeld als Zijn kostbaarste bezit, zoals Hij al die tijd verlangd heeft dat wij Hem ook zo zouden behandelen. Als onze ogen daarvoor opengaan, wordt Hij onze parel waarvoor we al het andere willen verkopen/wegdoen. Alleen vanuit dat veranderde hart kunnen we de gouden regel van vers 12 waarmaken in ons leven.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wanneer we denken over een splinter in het oog, dan hindert dit vooral, soms een klein beetje, maar vaak enorm. Welke geestelijke splinter in jouw oog hindert jou in je geloofsleven? Is er iemand die je kunt vragen om je hierbij te helpen? Zou je hiervoor om hulp van God kunnen bidden?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 juni 2022 op de website.

Morgen, 26 juni, begint de dienst om **10:00 uur**. Bijbelgedeelte: [Matteüs 7:13-23](#) (NBV21). Titel van de dienst: Begin met het einde voor ogen.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 24 juni

X-pact: De troonzaal, [boek Openbaring](#)

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.