

PREEK DOOR DE WEEK

Goed doen aan degene die je kwaad doet

[Matteüs 5:10-12](#) en [43-48](#) (NBV21)

Zondag van de vervolgte kerk

*Geraakt &
Geroepen*

Vraag vol vertrouwen

Afgelopen zondag was het de Zondag van de vervolgte kerk. Zoals de meesten van jullie heb ikzelf nooit aan den lijve ondervonden wat het betekent om vervolgd te worden. Als ik nadenk over wat het betekent om vervolgd te worden, bekruipt me het gevoel dat ik dat eigenlijk helemaal niet zou kunnen doorstaan. Beproeving staat voor velen van ons dichterbij dan vervolging. In de Bijbel staan vele voorbeelden van vervolging of beproeving. Zoals in [Jakobus 1:2-7](#) *'Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt er één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.'*

Beproeving kan in allerlei vormen op ons pad komen. In tijden van beproeving ervaren we vaak dat God juist heel dicht bij ons is. We ervaren kracht, waardoor we sterker zijn dan we dachten. We ervaren troost, we ervaren genade en liefde. We mogen biddend en vol vertrouwen vragen om kracht en wijsheid.

Jakobus schrijft in [vers 12](#) *'Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.'*

Dat is waar we onze hoop op vestigen. Het leven dat God ons beloofd heeft. Laten we daarom moed houden en elkaar bemoedigen zoals geschreven staat in [Hebreeën 12:1-3](#) *'Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.'*

Gebed

Dank U, Vader, dank U voor Uw oneindige goedheid en trouw.

Gesloten landen – geopende deuren

*“Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte.” ([Johannes 15](#): vers 18)
“Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.” (vers 20) “Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft” (vers 21).*

Gesloten landen, zo noemen we die landen waar we niet in alle vrijheid het Evangelie kunnen verkondigen. Maar toch zijn er geopende deuren waardoor Gods woord binnenkomt.

Wel is het offer dat mensen daarvoor moeten brengen zoveel groter dan in het vrije westen. Ik las dat de christenen in Irak een document moesten ondertekenen waarin ze afstand doen van hun bezit en bereid waren voor hun geloof in de gevangenis gegooid te worden. Het aantal christenen in deze wereld dat vervolgd wordt is 1 op de 7 christenen. Stel je voor: in je eigen kring van meestal 10 personen zou er zeker een vervolgd worden.

Vervolging, Jezus bereidt zijn discipelen er al op voor, ze hebben Hem vervolgd, gehaat, en ze zullen ook zijn volgelingen vervolgen. De kerk heeft vanaf het begin van zijn bestaan te maken gehad met vervolging. We lezen het in het boek Handelingen, niet lang na die geweldige uitstorting van de Geest op Pinksterdag werden Petrus en Johannes in Jeruzalem, terwijl ze aan het preken waren, gevangen genomen voor verhoor.

De Schriftgeleerden en farizeeërs beschuldigden hen dat ze spraken over de opstanding van Jezus en in zijn naam wonderen deden. ([Handelingen 4:1-22](#)) Er waren op de prediking van Petrus en Johannes ook velen tot geloof gekomen. Wat was de drijfveer om hen te vervolgen, elders wordt ook genoemd dat de farizeeërs jaloers waren ([Handelingen 5:17](#)), angst hadden voor de toenemende populariteit onder het volk. Zou dat ook vandaag niet een reden kunnen zijn dat christenen worden vervolgd, vooral in die landen waar men bang is voor hun groter wordende aantal (denk aan China)?

De farizeeërs probeerden hun macht in te perken en verboden hen in de naam van Jezus te spreken of wonderen te doen. De reactie van de apostelen lezen we in [Handelingen 4:19](#):
“Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! Wij moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”

Wat een moed om zulke woorden te spreken. Het herinnert me aan een getuigenis die ik las in het Open Doors Magazine over christenen in Nigeria die hun kerk herbouwden na een verschrikkelijke aanval van de Boko Haram in het dorp; de kerk werd in zijn geheel afgebrand en veel christenen moesten vluchten. Tijdens die aanval bad de voorganger dat de gelovigen het niet op zouden geven en hun geloof in Jezus niet zouden afzweren. Jaren later hebben ze de kerk weer herbouwd en is de gemeente zelfs gegroeid. De voorganger zegt: “Dat wat de tegenstander probeerde te vernietigen, heeft God vermenigvuldigd.”

De gemeente in Handelingen bad dat de apostelen in staat zouden zijn om vrijmoedig hun boodschap te verkondigen ondanks de tegenstand ([Handelingen 4:29](#)). Het werk van God is niet te keren. Wij mogen juist ook door de getuigenissen van de vervolgte kerk weten dat Gods werk doorgaat.

Laten we deze week bidden voor de vervolgte kerk.

Hulp bij gebedsonderwerpen vind je op de website van [Open Doors](#)

Uit het oog, in het hart

*Maar ik vertrouw op U, HEER, ik zeg: U bent mijn God,
mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.
([Psalm 31:15-16](#))*

Deze Psalm laat weer eens het belang van gebed zien. David is in nood. Hij beseft dat zijn lot en leven in Gods hand liggen. Hij vraagt of de Heer hem wil bevrijden van zijn vijanden en vervolgers. Gebed, dat is wat vervolgte christenen ook in onze tijd hard nodig hebben. In de jaren dat ik pas geloofde kwam ik met twee vrienden regelmatig bij elkaar om te bidden. We hadden ook een gebedslijst van christenen die om hun geloof vervolgd werden. We kenden de mensen niet, maar brachten hun namen en situaties in gebed bij God in het geloof dat Hij hun lot en leven in zijn hand had.

Die gewoonte, om voor onze broeders en zusters ver weg te bidden, verwaterde in de loop der tijd. We verloren deze mensen langzaam uit het oog en daardoor misschien ook wel uit het hart. Onze voorbede richtte zich meer en meer op de zorgen van alledag en op de mensen dicht bij ons. Misschien hadden we vroeger ook wel minder zorgen. Misschien hadden we meer ruimte in ons hart om te denken aan die christenen ver weg. Toen ik hierover nadacht, schoot me een gebeurtenis in de Bijbel te binnen waarin een arme weduwe twee koperen muntjes in de offerkist gooit. Het gaat hier over het geven van geld, maar zouden we dit ook niet kunnen toepassen op het 'geven' van onze voorbede? In Markus 12 staat dit:

Toen kwam er een arme weduwe die er twee koperen muntjes in liet vallen, ter waarde van een paar cent. Jezus riep zijn leerlingen en zei: 'Ik zeg jullie: die arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan al die anderen. Want allemaal hebben ze er iets ingegooid van hun rijkdom, maar zij van haar armoede: zij heeft alles wat ze had erin gegooid, alles waarvan ze moest leven.' ([Markus 12:42-44](#), GNB)

Hoeveel ruimte ervaar jij in je hart om te bidden voor christenen ver weg? Voor mensen die je niet kent? Voor mij was het verhaal van die arme weduwe een eyeopener. Ik hoef niet voor alle vervolgte christenen te bidden. Mijn voorbede voor één iemand is al van waarde. Bijvoorbeeld voor Laila uit Tunesië. In de gebedskalender van Open Doors lees ik dat ze uit haar huis werd gezet omdat ze gelooft in de Here Jezus. Ik laat het tot me doordringen en word geraakt door dit verhaal. Ik bid voor haar, met heel mijn hart. Bid je mee?

Gebed

Heer, ook het leven en lot van Laila liggen in uw hand. Wilt U haar bevrijden van haar vijanden en vervolgers? En wilt U haar geloof in U versterken?

donderdag 16 juni 2022

Goed doen aan degene die je kwaad doet - Zondag van de vervolgte kerk

Als christen worden 'gezien'

De zondag van de vervolgte kerk... komt mooi uit zo direct na Pinksteren. De Heilige Geest wil ons leiden en wijst mensen op Jezus. Hij geeft volgelingen kracht, wijsheid, inzicht om dat ook te doen. In [Johannes 15:18-21](#) lezen we echter dat Jezus tegen zijn leerlingen niet onder stoelen of banken steekt dat Hem volgen en vervolging met elkaar te maken hebben. En Hij zegt ook *waarom: "Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Dáárom haat ze jullie."*

Stefanus was de eerste na Jezus die Zijn leven gaf als martelaar voor Gods boodschap van liefde en redding. ([Handelingen 7:54-59](#)) En het is er daarna niet beter op geworden. Is het niet vreemd dat een boodschap van ware liefde wrevel opwekt, haat zelfs? Jezus legt uit waardoor het komt. Wie behoort bij God en wie hoort bij 'de wereld'? Het is een voortdurende strijd. Verhalen over vervolgte christenen gaan veelal over mensen die er niet voor terugdeinzen om zich als christen te laten zien. Velen zijn daardoor martelaar geworden. Martelaar komt van het Griekse 'marturon' en betekent 'getuigenis'. Is dat niet veelzeggend?

Als Jezus in de Bergrede over vervolging spreekt, is dat in de vorm van een bemoediging: *"Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel."* ([Matteüs 5:10-12](#))

De verhalen van vervolgte christenen kunnen ons, naast verdriet en boosheid om zoveel onrecht, ook sterk bemoedigen. Natuurlijk verdriet en boosheid omdat *'als 1 lid lijdt, lijden alle leden mee'* van [1 Korinthe 12:26](#). De bemoediging haal ik met name uit de levenslessen van de vervolgte christenen zelf. De verhalen in het boekje 'Een jas met kogelgaten' van Stichting de Ondergrondse Kerk raakt en ontroert mij enorm. Want wat betekent het Woord van God enorm veel voor onze broeders en zusters in hun situatie en wat blijven ze daar trouw aan, hoeveel het hen ook kost. Ze ervaren de kracht van Gods Woord. In veel gevallen zijn ze zelfs in staat om te kunnen vergeven en liefde te betonen aan wie hen vervolgen. Zij blijken, zoals [Jakobus 1:22-25](#) zegt, *niet alleen hóórders van het Woord te zijn, maar ook dáders van het Woord*. Gods woord is de sleutel tot het ware en eeuwige leven en die laten ze zich niet afpakken. Zelfs niet als ze vernederd worden, of als ze hun dorp worden uitgejaagd of als ze van alles wordt beloofd indien zij maar hun geloof in Jezus afzweren. Hoe bijzonder om hen die vervolgd worden te horen bidden zoals Jezus aan het kruis: *"Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen."*

In Nederland is er gelukkig geen sprake van zware vervolging, maar er is ook geen garantie dat we altijd vrij Gods woord mogen uitdragen buiten onze voorkeur. En natuurlijk willen God en wij geen vervolging, maar we willen toch wel een leven dat een eventuele vervolging wáárd is. Omdat God het waard is.

Ben ik, ben jij, bereid om - nu we na Pinksteren leven - als volgeling van Jezus te leven en zo ook 'gezien' te worden? En denk eens na over wat ons kan helpen om in voorkomende gevallen kwaad niet met kwaad maar met goed te beantwoorden, als daders van het Woord.

vrijdag 17 juni 2022

Goed doen aan degene die je kwaad doet - Zondag van de vervolgte kerk

Reikhalzend uitzien

'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.' ([Romeinen 8:18,19](#) NBV21)

Afgelopen Pinksterweekend was ik bij Opwekking. En ik was bepaald niet de enige...

Mijn taak daar bestond uit het begeleiden van een voorleesmarathon die ons dwars door de Bijbel voerde. De omstandigheden maakte het ons moeilijk, de laatste dagen kwam het hemelwater in overvloedige hoeveelheden naar beneden. Niet prettig wanneer je in een open tent een Kanselbijbel en groepjes lezers probeert droog te houden. We weken uit naar een tent die ons meer beschutting bood.

Het is bijzonder om dan in de Bijbel over 'tenten' te lezen als plaatsen waar God en mensen kunnen samenkomen, als plekken waar de Heer een veilig onderkomen biedt.

Je kunt de hele [Bijbel](#) doorlezen in 80 uur – wanneer je dit ononderbroken doet. Wij hebben er geen wedstrijd van gemaakt en moesten tijdens de voorleesmarathon soms 'een sprong in geloof maken' om bij Openbaring 22 uit te kunnen komen voordat de tenten rondom ons zouden worden afgebroken.

'Reikhalzend uitzien naar wat openbaar wordt...'

Voor mij kregen deze woorden nu de betekenis van: *vol verlangen uitzien naar het boek Openbaring.*

Zelf las ik het eerste hoofdstuk van dit laatste Bijbelboek en werd ik *diep geraakt* (het thema van de conferentie) door deze tekst:

"Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen..." ([Openbaring 1:3](#)).

Wat een geluk om het Woord te hebben als lamp voor onze voet en licht op ons pad! Wat een geluk om de Heilige Geest te ontvangen als Trooster, Pleitbezorger, Inspirator en Wegwijzer naar de volle waarheid! Paulus schrijft in [Romeinen 10:17](#): *'...door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.'*

We mogen de Bijbel tot ons nemen als goede wijn: slokje voor slokje. Maar toch is het mooi om de woorden in de context te lezen en ze hardop uit te spreken – als een proclamatie.

Er is een tijd voor Schriftuitleg. Maar misschien hebben we te veel beschermende wanden rond het Woord geplaatst en moeten we ons vaker durven blootstellen aan zijn ruwe kracht?

Gebed

*Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt,
in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.*

([Psalm 119:81](#) NBV21)

zaterdag 18 juni 2022

Afgelopen zondag was het De zondag van de vervolgte kerk. Oscar Lohuis sprak over [Matteüs 5:10-12](#) en [43-48](#) (NBV21), titel van de dienst: Goed doen aan degene die je kwaad doet.

Oscar sprak over de lijdende kerk en de vervolgte christenen. Dat zegt iets over het wereldwijd méélijden met onze broeders en zusters die vervolgd worden. Vervolgd worden omdat zij uitkomen voor hun geloof in Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser en Heer. Dat wordt gezien omdat zij de woorden van Jezus ter harte nemen in iedere situatie van hun leven, ook in vervolging.

Jezus zegt dat we gelukkig zijn als we vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, als we omwille van Hem uitgescholden, vervolgd en van allerlei kwaad beticht worden. Maar ook dat we moeten bidden voor degenen die ons vervolgen en onze vijanden moeten liefhebben.

Het ultieme voorbeeld van 'kwaad overwinnen met goed' was toen Jezus aan het kruis om vergeving voor zijn vervolgers bad *'omdat ze niet weten wat ze doen'*. God/Jezus overwint het kwade door het goede. Het goede van Gods schepping werd door het kwaad aangevallen, we lezen het in Genesis. Maar God gaat het kwade overwinnen door het goede.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Broeders en zusters elders worden vervolgd omdat gezien wordt dat ze In Jezus Christus geloven. In Nederland worden we niet vervolgd, maar als de omstandigheden wijzigen, hoe zouden de mensen dan aan ons kunnen zien dat we aan Jezus' boodschap vasthouden?

Kwaad niet met kwaad vergelden, zelfs niet als je vervolgd wordt, maar bidden voor je vijand. Kun je je voorstellen dat je dat kunt opbrengen?

Heb je voorbeelden uit je eigen leven dat je kwaad met goed hebt beantwoord? Hoe werd dat door de ander opgepakt? Vond je de reactie belangrijk? Waarom/waarom niet?

De Bijbel zegt in [1 Korintiërs 12:26](#) dat als *1 lid lijdt, alle andere leden meelijden*. Op welke manier zie jij dat werkelijkheid worden in je eigen leven (als lijdende persoon of als meelijdende)?

Zie je mogelijkheden om te bidden voor de mensen die vervolgd worden?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 12 juni 2022 op de website.

Morgen, 19 juni, begint de dienst om **10:00 uur**. Titel van de dienst: Het hart van de Wet en de Profeten, bijbeltekst: [Matteüs 7:1-12](#) (NBV21)

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 17 juni

X-pact: De zeven gemeenten, [boek Openbaring](#)

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.