

PREEK DOOR DE WEEK

Pinksteren

De Heilige Geest maakt ons één

[Handelingen 2:1-4, 37-47](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 6 juni 2022

De Heilige Geest maakt ons één

Pinksteren, Gods Woord wil in ons leven...

“Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.” ([Handelingen 2:16-17](#))

Petrus ziet op de allereerste Pinksterdag met eigen ogen de profetie van Joël in vervulling gaan. Geen wonder dat Petrus daaraan denkt: die dag werden *3000 zielen aan de gemeente toegevoegd*. Wat een start voor de eerste kerk! Maar ook daarna, zo lezen we in [vers 47](#), *breidde de Heer hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden*.

God zegt dat Hij aan het einde der tijden Zijn Geest zal uitgieten over *alle* vlees. Op die eerste Pinksterdag werden meer dan 3000 zielen toegevoegd, da's veel, maar het lijkt me toch niet *allen*. Er waren er zelfs die spottend zeiden: *'Ze zullen wel dronken zijn.'* ([vers 13](#))

Joëls profetie lijkt een van de profetieën te zijn die eerst gedeeltelijk worden vervuld en pas daarna volledig. De finale vervulling moet dus nog komen. [Handelingen 2:20](#) spreekt daarover als *'de grote, stralende dag van de Heer. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.'*

Weet je wat ik mooi vind? Natuurlijk die enorme start van de kerk en zoveel mensen die gered wilden worden en ook gered werden. Maar ook dat Lukas, de schrijver van Handelingen, zegt dat het de Héér is die de kerk bouwt en uitbreidt. Geen verwijzing naar de apostelen, de prediker van die dag of andere mensen die het zo goed doen, maar ere wie de ere werkelijk toekomt: God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Paulus beaamt dat als hij zegt dat hij niemand anders wil bekendmaken dan Jezus Christus, de gekruisigde. ([1 Korintiërs 2:2](#))

Maar toch, maar toch... God heeft de mens - naar Zijn beeld en gelijkenis - geschapen met een vrije wil, het blijft dus aan de mens om al dan niet Ja tegen God te zeggen. Zo bekeken, hebben wij dus een rol in onze redding. En omdat het best lastig kan zijn om in *alle* tijden en *alle* omstandigheden van ons leven *altijd* voor Gods wil te kiezen, is de zending van de Heilige Geest voor eenieder van ons zo belangrijk. Voor eenieder van ons die zich voor Hem openstelt. Hij brengt het ware leven in ons leven!

Zondag hadden we een dienst met dopen, opdragen en ledenbevestiging, het is een dubbele getuigenis. Een getuigenis dat God in alle tijden mensen roept en zijn kerk blijft bouwen en het getuigenis van de dopelingen, de ouders van kinderen die worden opgedragen en de mensen die zich verbinden aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij allen geven daarmee aan zich te willen verenigen met Gods plan voor deze wereld. Dus een feest van genade, maar ook van dankbare aanvaarding en omarming.

Gebed

Here God, ik wil leven naar uw wil. Mag uw wil en uw woord zichtbaar worden in mijn leven. Dank voor uw Heilige Geest als Hulp en Trooster en ook als Pleitbezorger voor wanneer het mis mocht gaan. Dank voor uw vergeving, dank voor uw nabijheid. Mag mijn leven een getuigenis zijn van het goede dat U bereid heeft en waarmaakt.

dinsdag 7 juni 2022

De Heilige Geest maakt ons één

Wind en vuur

De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. ([Exodus 19:18](#))

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. ([Handelingen 2:2-3](#))

Afgelopen zondag hebben we als gemeente weer Pinksteren mogen vieren. Wat een feest was het om juist met Pinksteren samen getuigen te mogen zijn van kinderen die worden opgedragen, gelovigen die zich laten dopen en nieuwe leden die worden toegevoegd.

Bij het Pinksterfeest denken wij aan de uitstorting van de Heilige Geest en de toespraak van Petrus. Voor de Joden was het Pinksterfeest echter een oogstfeest dat vijftig dagen na het Pascha werd gevierd. En vaak werd dan teruggedacht aan het moment dat het volk Israël de wet ontving bij de berg Sinai. Ook die gebeurtenis vond ongeveer vijftig dagen na de uittocht uit Egypte plaats. Ook toen kwam God in wind en in vuur. Dit kun je teruglezen in [Exodus 19-21](#).

Er was toen echter een enorme afstand tussen de mensen en God en dat werd onder meer gesymboliseerd door de wind en het vuur. Vuur is mooi van een afstandje en het kan je lekker warm houden, maar als het te dichtbij komt, gaat het mis. Toen Mozes jaren eerder bij de brandende braamstruik stond, zei God: *“Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig”* ([Exodus 3:5](#)).

Vuur creëert afstand en staat voor heiligheid. Daarom was er een middelaar nodig in de persoon van Mozes die namens het volk met God sprak en wel bij God in de buurt kon komen.

Het bijzondere van de eerste Pinksterdag was dat er ook toen vuur naar beneden kwam, maar dat het vuur niet zorgde voor afstand maar juist liet zien dat er geen afstand meer was. Het vuur verspreidde zich en zette zich op **ieder** van hen. Ieder van hen werd een soort brandende braamstruik. En net als de braamstruik werden de discipelen niet verteerd door het heilige vuur. Wat een geweldig wonder! En wat bijzonder dat het vuur zich *verspreidde*. Dat was nog nooit eerder gebeurd. God kwam immers in **ieder** van hen wonen door de Heilige Geest! Hier is het bewijs dat de Schepper van hemel en aarde ons helemaal heeft geaccepteerd en zo veel van ons houdt dat Hij ons heilig heeft gemaakt zodat we Hem op elk moment kunnen ontmoeten. Dan is er geen afstand meer tussen God en hoeft er ook geen afstand meer te zijn tussen Zijn kinderen. Dan kunnen we werkelijk één zijn!

Gebed

Heer, dank U voor het wonder van Pinksteren. Dank U dat er geen afstand meer is. Dank U dat U ons één maakt. Amen.

woensdag 8 juni 2022

De Heilige Geest maakt ons één

Geloven in wat je niet kunt zien

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ([Handelingen 2:4](#) NBV21)

Het was denk ik begin jaren 90. Het waaide hard en ik stond samen met mijn moeder uit het keukenraam te kijken. Plots zagen we hoge bomen vooroverbuigen als waren het takjes – het gevolg van een krachtige windvlaag die de populieren liet voelen wie er de baas was.

Buigen of barsten. Sterke bomen kunnen plotseling afbreken of omvallen als een hevige storm ze vol op de proef stelt. Bomen die met de wind mee kunnen bewegen, hebben betere overlevingskansen.

Destijds stonden we binnen, en waren wij beschermd tegen de elementen. Maar stel je voor dat het geluid van een windvlaag het hele huis had gevuld!

Er zijn nuchtere mensen die alleen geloven in de dingen die ze kunnen zien, aanraken, meten of wegen. Maar ook zij houden rekening met de kracht van de wind, al kunnen ze alleen de plaatjes op het weerbericht zien, vernemen hoe hard het gewaaid heeft bij metingen volgens de schaal van Beaufort, voelen hoe de onzichtbare kracht van de wind je huid raakt, je in de rug vooruit kan blazen of van voren pal tegen kan werken.

Wat is het gewicht van de wind? Geen idee. Ik zie alleen de zwaarte van eventuele stormschade.

Toen mijn moeder overleed, was ik omvergeblazen. Niet dat ik het direct doorhad, want ik bleef nog even wankelen om anderen te ondersteunen. Toen ik me niet langer overeind kon houden, nam ik een dag verlof en stapte ik op de bus naar Aalsmeer. Daar, zittend langs de waterkant, zag ik hoe stoere mannen op surfplanken de wind in hun voordeel gebruikten. Het zag er prachtig uit, totdat iemand van de plank sloeg en moest zien hoe hij er weer op kon klauteren. Aanschouwelijk onderwijs...

Jezus legde het uit aan een geleerde man, Nikodemus: *“De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.”* ([Johannes 3:8](#) NBV21) Nikodemus vond dit maar moeilijk te begrijpen en de woorden klinken nog altijd mysterieus.

Gebed

Machtige God, we buigen alleen voor U. Heer Jezus, blaas uw Geest in ons. Vul ons, reinig ons, help ons krachtig vooruit!

Muziek (Neal Morse): <https://youtu.be/Z3COIDVEke0>

donderdag 9 juni 2022

De Heilige Geest maakt ons één

Ben jij al verbonden?

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.” ([2 Korintiërs 13:13](#))

Misschien herken je het wel: je gaat op vakantie, om kosten te besparen zet je je ‘data roaming’ uit en zodra je op de plaats van bestemming bent, ga je op zoek naar een WiFi-verbinding om weer contact te kunnen hebben met het thuisfront of familie of vrienden of social media. Tegenwoordig kun je binnen de EU je telefoon gewoon aan laten staan en ben je continu verbonden met je netwerk. Maar buiten de EU lopen de telefoonkosten al snel op als je op je telefoon de data roaming niet uitzet. Je moet op zoek naar een WiFi-spot om in verbinding te komen met je netwerk.

Wat nu als we het bovenstaande voorbeeld door een christelijke bril bekijken? Als je tot geloof gekomen bent, sta je in verbinding met God. Het lijkt mij logisch dat je dan direct op zoek gaat naar een netwerk die ook die verbinding met God heeft, namelijk een kerk. Een volgende stap is dat je de verbondenheid bevestigt door je bijvoorbeeld te laten dopen en door lid te worden van een gemeente. Oftewel: het in verbinding staan is ontzettend belangrijk als gelovige!

Waarom lijkt het dan soms zo’n grote stap om te kiezen voor de doop of lidmaatschap? Is dat niet juist een manier om jouw verbondenheid met God en met een kerkelijk netwerk te versterken? In [Matteüs 28:19](#) worden de leerlingen door Jezus aangespoord om van Hem te vertellen én mede-gelovigen te dopen: *“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest...”*. De stap om je te laten dopen, hoort dus eigenlijk bij je bekering. En wat fijn dat deze stap in een kerk plaatsvindt, waar direct een netwerk van gelovigen is.

Laat onze verbondenheid met God en een kerk net zo vanzelfsprekend zijn als onze verbondenheid met een WiFi-netwerk. Blijf de verbinding met God zoeken en zoek de verbondenheid met een kerk. Dat is een tip voor als je net tot geloof gekomen bent, maar ook als je in de zomervakantie elders naar een kerk kunt gaan.

Met Pinksteren mogen we de verbondenheid met God en met elkaar als kerk vieren, omdat God ons de Heilige Geest gegeven heeft. Laten we de belofte in de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage voor elkaar bidden en naar elkaar bemoedigend uitspreken.

vrijdag 10 juni 2022

De Heilige Geest maakt ons één

Jij bent getuige

Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.

([Handelingen 2:44-47 BGT](#))

Voorgaande tekst gaat over de eerste plaatselijke gemeente in Jeruzalem, vlak na Pinksteren. De leden kwamen elke dag in de tempel bij elkaar, deelden alles en zo te lezen waren de maaltijden erg gezellig. En, het allerbelangrijkste, ze eerden God.

Zo'n gemeente valt op. Je leest de gevolgen. Het hele volk had waardering voor hen en elke dag kwamen er mensen bij. Dat klinkt allemaal erg aantrekkelijk.

Hoewel de huidige kerk enorm verschilt met die eerste gemeente in Jeruzalem, heeft zij wat mij betreft aan aantrekkelijkheid nauwelijks ingeboet.

Neem afgelopen zondag in De Meerkerk. Een dienst vol getuigenissen van mensen die door God gered waren.

Een aantal nam de stap om zich te laten dopen om zo te getuigen van zijn of haar bekering.

Ouders stonden op het podium om hun ja-woord te geven. Ze zeiden ja op een vraag over geloofsopvoeding en ja om de plaatselijke gemeente daarbij in te schakelen. Geknield mochten zij ten overstaan van de hele gemeente de zegen van God ontvangen voor hun opvoedtaak.

Prachtig vind ik het altijd als mensen ervoor kiezen om lid te worden van de gemeente. Daar spreekt een wederzijds commitment uit. We zijn aan elkaar gegeven om een gemeenschap te vormen, het Lichaam van Christus.

Ja, de verschillen met die eerste plaatselijke gemeente zijn groot. We vallen minder op, we zijn immers de eerste niet meer. En om echt alles met elkaar te delen lijkt een utopie.

De belangrijkste kenmerken zijn gelukkig gebleven. In tienduizenden kerken wordt aan God eer bewezen. Daarnaast delen miljoenen gelovigen hun getuigenissen met elkaar. Soms is dat door de stappen zoals die afgelopen zondag in De Meerkerk te zien waren.

Veel vaker is het door alleen maar aanwezig te zijn in Gods huis, samen met je geloofsgenoten. Jouw komst en deelname aan de plaatselijke kerk is namelijk een getuigenis op zich, elke week weer.

Heer, dank U voor het voorrecht om deel te zijn van een plaatselijke gemeente en om zo getuige te zijn van wat U doet in mijn leven.

zaterdag 11 juni 2022

Afgelopen zondag vierden we Pinksteren in een feestelijke dienst met Dopen, Opdragen en Ledenbevestiging. Titel van de dienst: De Heilige Geest maakt ons één.

In [Handelingen 2:1-4](#), lezen we hoe de apostelen allen vervuld werden van de door Jezus beloofde Heilige Geest en in de verzen [37-47](#) zegt Petrus in zijn eerste en beroemdste preek *“Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.”* Dan zal u de Heilige Geest geschonken worden. En die belofte houdt niet op bij de apostelen in de eerste eeuw, maar geldt nog steeds, voor alle geslachten erna.

In Handelingen lezen we verder over de eensgezindheid van de volgelingen van Jezus. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Ondanks de grote diversiteit aan mensen die normaal voor verdeeldheid kan zorgen, kan de Geest een wonder doen door mensen aan elkaar te binden. Omdat we gemeenschappelijk ons geloof in Jezus Christus hebben als onze persoonlijke Verlosser en Heer.

Door Petrus' woord weten we dat deze belofte niet alleen geldt voor ons en onze dopelingen, maar ook voor 'onze kinderen'. Het is de Heilige Geest die de mensen de ogen wil openen voor wie Jezus Christus is.

Het is de Heilige Geest die ons in Christus ook één maakt.

Dat we die eenheid mogen blijven ervaren en dat die nog steeds sterker mag worden in onze gemeenschap. Kom, o Heilige Geest!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De Heilige Geest-voor-allen (!) die tot inkeer komen en zich laten dopen... Als je daar wat langer over nadenkt, wat komt dan bij je naar boven?

Handelingen is een boek over het handelende leven van de apostelen met een belangrijke rol voor de Heilige Geest. In 2022 in jouw leven ruimte maken voor de Heilige Geest en handelingen, hoe werkt dat bij jou het beste? Hoe kom jij tot keuzes voor handelingen in jouw leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 juni 2022 op de website.

Morgen, 12 juni, begint de dienst om **10:00 uur**. Het is de 'Zondag van de vervolgte kerk'.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 10 juni

X-pact: Feesten en uitgaan?, Bijbelboek [Judas](#)

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.