

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 29 mei 2022**

Prediker: Peter Kos

Titel: Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

Bijbel: Handelingen 1:12-14 (NBV21)

*12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.*

### **Bijzonderheden:**

Donderdag 26 mei was het Hemelvaartsdag. De preek van Peter Kos op deze zondag 29 mei is dus precies tussen Hemelvaart en Pinksteren.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

je kent de uitdrukking wellicht: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen... Het betekent dat iets nooit zal gebeuren. En wel om het simpele feit dat Pasen en Pinksteren ook nooit op één dag vallen. Maar stel dat dit toch een keer gaat gebeuren. Stel dat Hemelvaartsdag op een dag opgaat in Pinksteren. Zou Hemelvaartsdag gemist worden?

Zondag 29 mei was Peter Kos onze prediker. Hij stond stil bij de betekenis van Hemelvaartsdag. Een dag die - Bijbels gezien - niet gemist kan en mag worden. Een dag die de onmisbare link is tussen Pasen en Pinksteren!

Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Het zijn er veel dit keer; kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Handelingen 1:4,8, Handelingen 2:33, Markus 16:19-20, 1 Korintiërs 2:3-5, 1 Korintiërs 12:13, Timoteüs 1:7, Titus 3:5, 1 Thessalonicenzen 1:4-5, Jesaja 45:23, Romeinen 14:11, Matteüs 28:19-20, Johannes 14:16-20, Johannes 16:13, Psalm 130:5-6.

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Jezus had zijn leerlingen de opdracht gegeven niet uit Jeruzalem weg te gaan, maar daar te wachten *'tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.'* (Handelingen 1:4-5)

Hoe leven wij naar Pinksteren toe? Zijn we verwachtingsvol als de eerste discipelen? En zo ja, wat en wie verwachten we dan?

In de traditie van de kerk begint het kerkelijk jaar met Advent, de voorbereidingstijd op de komst van onze Here Jezus Christus met Kerst.

Hoe zit dat met Pinksteren? Is er in ons kerkelijk jaar een soort Advent, een verwachten van de komst van de Heilige Geest?

Hemelvaartsdag werd tot laat in de vorige eeuw in het kerkelijk jaar volop gevierd met een dienst in de kerk. Die tijd is - uitzonderingen daar gelaten - voorbij. Het enige wat rest is een vrije dag voor alle Nederlanders die inmiddels voor velen een vrij weekend is geworden: het Hemelvaartsweekend...

Ondanks de afgenomen belangrijkheid is Hemelvaartsdag in de traditie van de kerk een belangrijk sleutelmoment. Jezus is opgestaan met Pasen en heeft zich 40 dagen lang aan hen vertoond als de Opgestane Heer. Hij onderwees hen in die tijd over Gods Heilsplan en Zijn Koninkrijk. En... over Zijn teruggaan naar de Vader en de komst van de Heilige Geest.

Zowel Johannes als Lukas ziet Jezus' heengaan en de komst van de Geest als een integraal, onlosmakelijk deel van Gods heilsplan. De Geest is immers ook de Geest van Christus omwille van Zijn heilsplan...

Jezus aan Zijn discipelen:

Zonder Mij kunt gij niets... het is beter dat Ik heenga (in tijd en plaats gebonden)... ik kom terug in de uitstorting van de Geest (voor altijd en op elke plaats)... en dit omwille van Gods Heilsplan. Omwille dus ook van jullie gaan tot aan de uiteinden der aarde. Omwille van het vrucht dragen in Mijn naam als rank aan de wijnstok, gevoed door de sappen van de Heilige Geest.

Als je Gods heilsplan als een reeks dominostenen ziet, waar de ene steen de ander raakt en in beweging zet en Hemelvaart een sleutelmoment is, dan kan het niet anders dan dat het op de achtergrond raken, zo niet wegvallen van Hemelvaartsdag, consequenties heeft.

Eén van die consequenties kan zijn dat de Geest gemakkelijk los gezien gaat worden van Gods wereldomvattende heilsplan. En dat vervolgens dan ons eigen individuele (individualistische?!) plan op de voorgrond komt. Uitdrukkingen als 'Ik wil meer van de Geest' omwille van *mijn* plan verdringen dan het besef dat 'de Geest meer van mij' wil omwille van *Gods* heilsplan.

Bidden om Gods Geest kan dan zomaar los raken van Gods Heilsplan. Hoe anders bij de discipelen hun bidden in de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Hun eensgezind gebed om de komst van de Heilige Geest stond in het teken van Jezus' zendingsopdracht en Gods Heilsplan...

Eensgezind gebed om de komst van de Heilige Geest werd een gebed dat hun aller hart en denken, hun aller wil en verstand, hun aller doen en laten, ja hun aller alles onder de leiding en volheid van de Heilige Geest zou brengen om Gods heilsplan te dienen. Het ging zo veel verder dan alleen hun eigen persoonlijke redding.

Paulus gebruikt met betrekking tot deze leiding en volheid van de Geest het woord 'gedoopt' en 'doordrenkt': Wij zijn allen *gedoopt* in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest *doordrenkt*. (1 Korintiërs 12:13 - NBV21)

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

720 – God maakt vrij

780 – Verwachten

501 – Vader, mijn God, ik aanbid U

474 – Niemand is als U

How great is our God

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat betekent Hemelvaartsdag voor jou? Hoe is dat tot uitdrukking gekomen op de dag zelf, afgelopen week?

4. Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

5. Is er voor jou een verschil tussen 'ik wil meer van de Geest' en 'de Geest wil meer van mij'? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel.

6. Wat is jouw beeld van de Heilige Geest en Zijn werk? Als een gelovige en een ongelovige jou zouden vragen wat Pinksteren voor je betekent, wat voor antwoord(en) zou je dan geven?

7. Gedoopt en doordrenkt... Wat betekenen die woorden voor je? Voor je hart en denken, je wil en verstand, je doen en laten? Sta je er biddend voor open dat Gods Geest je op al deze gebieden leeg maakt van jezelf en vol van Hem? Neem tijd om met elkaar hier eerlijk over te spreken en voor elkaar te bidden voor ontvankelijkheid voor de Geest.

8. Je bedrinken aan wijn versus doordrenkt zijn van de Geest. Peter citeerde Efeze 5:5:18-20, waar het bedrinken aan wijn in verband gebracht wordt met de opdracht om vervuld te worden worden van de Geest. In hoeverre sta je open om vervuld te worden met de Geest in plaats van met wijn, eten, sport, comfort, carrière, enz. enz?

\*\*\*\*\*

## GEBEDSSUGGESTIE

Here, geef ons door Uw genade elke dag het verlangen om vervuld te worden met Uw Geest om U en Uw heilsplan te dienen. In Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

