

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 22 mei 2022

Prediker: Tass Saada

Titel: Gelukkig de vredestichters

Bijbel: Matteüs 5:9 (NBV21)

*Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

Bijzonderheden:

Zondag 15 mei sloten we Matteüs 6 af met 'Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...'
Voordat we later de draad weer oppakken met Matteüs 7 hebben we 'pauze' in onze serie over de Bergrede. Deze zondag 22 mei hadden we het voorrecht om Tass Saada in ons midden te hebben.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

deze zondag hebben we met onze gastprediker Tass Saada een broeder in ons midden voor wie de Zaligsprekingen en de Bergrede levensveranderend zijn geweest.

Wat een voorrecht hem in ons midden te hebben en door deze broeder geïnspireerd en gemotiveerd te worden om Vredestichter te zijn!

Tass komt op een moment dat we 2/3 van de Bergrede tot ons genomen hebben.

Tot ons genomen als woorden uit het hart van Jezus voor eenieder van ons en voor ons tezamen als huiskring, als gemeente...

Je zou deze zondag als een 'tussen-evaluatie' kunnen zien van onze preekserie.

Een evaluatie waar we onszelf allen de vraag stellen: Wat heb ik tot nu toe geleerd van Jezus' woorden aan mij, via de Bergrede? En hoe werkte wat ik tot nu toe leerde uit in mijn leven?

Mogen we het antwoord op die vraag ook delen in onze huiskringen en elkaar daardoor tot zegen zijn.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Handelingen 10:34-36, Jesaja 41:10, Johannes 1:12 Filippenzen 4: 4-9

ENKELE OPMERKINGEN

Tass Saada werd geboren in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook en groeide op in Saudi-Arabië en Qatar. Al jong radicaliseerde hij en op zijn 17e werd hij deel van Yassar Arafat's PLO. Hij streed voor hem, was zijn chauffeur en sluipschutter. Zijn boek 'Arafat was mijn held' vertelt zijn levensverhaal. Een verhaal dat een meer dan radicale wending kreeg toen Hij Jezus Christus leerde kennen. Nu zet hij zich in voor de vrede en deelt zijn getuigenis onder Joden, Moslims en Christenen. Zijn hart gaat nog steeds uit naar de inwoners van de Gazastrook, in het bijzonder naar de zeer kleine minderheid van Christenen daar.

Tass deelde zijn getuigenis met ons met als uitgangspunt de Zaligspreking: *Gelukkig de vredestiters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

Over zijn bekering en hoe zijn leven op een compleet ander spoor kwam toen Hij Jezus leerde volgen en Zijn koninkrijk ging zoeken, schreef hij:

'Ik was egoïstisch. Geld en mijn bedrijf waren mijn God. 42 Jaar lang was ik anti-Israël, anti-Joods, anti-christenen. Nu volg ik al 25 jaar Jezus en ben ik een vredestitcher, een bruggenbouwer. Als ik vroeger een Jood zag, wilde ik mijn wapen gaan halen. Nu krijg ik blijdschap in mijn hart als ik een Jood zie. Dat is niet gebruikelijk voor een Palestijnse Arabier, een zoon van Ismael...

Jezus zegt: *'Zalig de vredestiters. Aan hen behoort het Koninkrijk...'* Daarom mag je nooit een kant kiezen. We moeten zoeken naar verzoening voor Israëli's en Arabieren. Ik hou van beide groepen en wil ze beide in de hemel zien. Daaraan probeer ik mijn bijdrage te leveren, en daarom heet een van mijn organisaties ook Kingdom First: eerst het Koninkrijk.'

Nu we met het einde van Matteüs 6 inmiddels 2/3 van de preekserie over de Bergrede tot ons genomen hebben, is het een voorrecht om iemand in ons midden te hebben die de Bergrede radicaal leeft onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Bewust *'leeft'*; Tass heeft ontdekt dat zijn getuigenis naar Moslims niet ligt in woorden, maar juist in het *leven* dat hij in daden *voorleeft*: "Het is beter voor ons om niet in discussie te gaan met een moslim over zijn of haar geloof. Dat is niet respectvol. Beter is het om te laten zien in je leven, hoe je het geloof uitdraagt. Geen woorden dus, maar daden."

Hoe bijzonder om in Tass' getuigenis te horen wat een broeder mocht leren uit de Bergrede in het algemeen en de Zaligsprekingen in het bijzonder. Deze zondag mag een spiegel zijn om ons leven te spiegelen aan wat een mede-broeder leerde in het volgen van Jezus en het eerst Zoeken van Gods koninkrijk. Zo mag deze zondag een aanknopingspunt geven voor een tussen-evaluatie van onze preekserie tot nu toe: Wat heb ik tot nu toe geleerd van Jezus en Zijn Bergrede? En hoe werkte dat tot nu toe uit in mijn leven?

LIEDEREN

733 – Ten thousand reasons

123 – Great is Thy faithfulness

428 – Amazing grace

688 – Genade zo groot

407 - O, Heer mijn God

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat heeft de Bijbeluitleg en het getuigenis van Tass Saada met je gedaan?

4. Neem tijd om jezelf de vraag te stellen: Wat heb ik tot nu toe geleerd van Jezus en Zijn Bergrede? En hoe werkte wat ik tot nu toe leerde uit in mijn leven? Kun en wil je dat delen in de vertrouwelijkheid van de kring?

5. In de komst van Tass hadden we iemand die op een radicale, gezegende wijze ook onze 3 V's leeft:

- 1) Verbinden - een bruggenbouwer die boven de partijen staat,
- 2) Verootmoedigen - van een hooghartig en hoogmoedig, een haatdragend en haatzaaiend mens tot een nederige volgeling van Jezus,
- 3) Voorleven - 'Beter is het om te laten zien in je leven..'

Kan iemand iets delen over deze 3 V's in zijn/haar eigen leven? Wat is de bemoediging die je op deze punten aan je kringleden kan doorgeven? Wat waren ontmoedigingen voor je en hoe kunnen je mede-kringleden voor je bidden?

6. Zijn er mensen in je gedachten gekomen met wie je het getuigenis van Tass Saada zou willen delen? Door te verwijzen naar onze website? Door het boek uit te lenen (als je dat hebt)? Zo ja, neem tijd met elkaar om voor deze mensen samen als kring te bidden. En blijf de komende tijd als kring voor hen bidden.

GEBEDSSUGGESTIE

Uit een bijdrage van Preek door de Week:

Heer, geef ons wereldvrede. Begin in mij.

