

# PREEK DOOR DE WEEK

## Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

[Handelingen 1:12-14](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

## Ik kom bij jullie terug

*“Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.” ([Johannes 14:16-18](#), NBV21)*

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren werd vroeger ook wel *wezenzondag* genoemd. Voor het oog van Zijn leerlingen verdween Jezus in de lucht. Ze moeten zich verlaten hebben gevoeld, zoals een wees zich verlaten kan voelen. Jezus heeft veel met Zijn leerlingen gesproken over dit moment. We lazen het net: *“Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.”*

Hij had het over de Heilige Geest, die de leerlingen tien dagen na zijn hemelvaart zouden ontvangen. Hoe kon Jezus dan zeggen: *“Ik kom bij jullie terug”*? Dat kon Hij alleen zeggen omdat Hij, de Vader en de Heilige Geest een drie-eenheid zijn.

In de volgende twee verzen legt Hij dit uit:

*“Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben.” ([Johannes 14:19-20](#), NBV21)*

Jezus heeft Zijn leerlingen niet als wezen achtergelaten. Hij heeft jou en mij niet als wees achtergelaten. Door de Heilige Geest is Hij elk moment van de dag in ons aanwezig. Pinksteren maakt ons extra bewust van deze onvoorstelbare werkelijkheid. Wat moeten de leerlingen van Jezus vanaf die hemelvaart hebben uitgezien naar dat moment. Ook wij mogen deze dagen uitzien naar het feest van Pinksteren. In [Psalm 130](#) gaat het ook over die verwachting van de aanwezigheid van de Heer:

*‘Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.’ ([Psalm 130:5-6](#), NBV21)*

Waar zie jij naar uit? Welke verwachting heb jij voor de komende dagen? Deel je verlangen eens in gebed met jouw Heer. Hij is dichtbij. Hij woont in je, elk moment van de dag.

## Gebed

Heer, wat is het wonderlijk dat U elke dag in mij aanwezig bent. Dat U mij niet als wees hebt achtergelaten. Ik zie uit naar Pinksteren. Ik zie uit naar U.

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

## Hemelvaart - troonsbestijging

*Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. ([Markus 16:19](#))*

Troonsbestijging... als een aardse koning gekroond wordt tot koning is dat een indrukwekkende en feestelijke ceremonie. Hoeveel te meer zal dat gelden voor Jezus' 'troonsbestijging' in de hemel. Hij kreeg een plaats aan Gods rechterhand, de knecht werd koning. Met zijn lijden en opstanding heeft Hij de wereld teruggebracht onder de heerschappij van God. De heerschappij van satan over de aarde was verbroken op het kruis, en vanaf de troon regeert Jezus als de koning.

In [Psalm 110](#) zegt David: *“De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, Ik maak van je vijand een bank voor je voeten”*. Deze tekst wordt ook aangehaald door Paulus als hij het in de Efeze-brief heeft over de hoop die ons gebracht is in Christus. Hoop ook op de krachtige werking door de Heilige Geest, die zo zegt hij: *‘werkzaam was in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand’*.

Zo wordt hier Hemelvaart verbonden met Pinksteren en de kracht van de Heilige Geest. Dat zien we ook in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag als hij in [Handelingen 2:33](#) zegt: *“Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals die ons beloofd was. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort”*. Had Jezus zelf ook niet tegen zijn discipelen gezegd: *“Het is beter dat Ik wegga, want als Ik niet wegga kan de Helper niet komen, maar als Ik wegga kan Ik Hem naar jullie toe zenden.”* ([Johannes16:7](#) Basis Bijbel).

Jezus verblijft na zijn opstanding in de hemel maar Hij zorgde voor een plaatsvervanger: de Heilige Geest die Jezus in ons midden vertegenwoordigt. We zijn niet slechter af dan de discipelen, nee, zelfs beter. Hemelvaart heeft ten volle een plek tussen Pasen en Pinksteren. Wij kunnen een te eng beeld van het Evangelie hebben alsof het alleen zou gaan om onze redding. Dat is natuurlijk belangrijk, maar het gaat om veel meer, namelijk: het herstel van het Koninkrijk.

De hemel en de aarde - [Openbaring 21:1](#) spreekt over *nieuwe* hemel, *nieuwe* aarde - worden weer met elkaar verbonden, zoals het was in het begin in de hof van Eden. God wandelde daar in de tuin, zijn aanwezigheid was in de hof. De zonde bracht een scheiding tussen hemel en aarde. Maar Gods verlossende plan is aarde en hemel weer te verbinden. Nu al mogen we dat als kerk ten dele ervaren, eens zal God voor altijd onder ons wonen. [Openbaring 21:3](#) zegt: *‘Gods woonplaats is onder de mensen en Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’*

De aarde en hemel weer voor eeuwig verbonden in Gods nieuwe Koninkrijk.

## Gebed

Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. (Opwekking 672)

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

## God heeft een plan met je leven

De afgelopen weken kwamen er steeds momenten voorbij waarop ik gewezen werd op de betekenis van het opdragen van kinderen. O.a. een gezin dat het moeilijk heeft, waar God op de achtergrond is geraakt en waar grootouders biddend omheen staan. En een gezin waar veel verdriet is, maar waarvan onlangs het dochtertje opgedragen is.

Het opdragen van een kind vraagt niet alleen van de ouders om hun kind te leren wie Jezus is. Er wordt ook van de gemeente verwacht dat zij er biddend en helpend omheen zullen staan, totdat het kind een eigen keuze voor God kan maken. Ik verwacht met Pinksteren dat we om onze gemeenteleden heen zullen staan die hun kindje opdragen, die lid worden van onze gemeente of die zich laten dopen. Ik verwacht van Pinksteren dat we doordrongen worden van het feit dat we het niet alleen kunnen, maar dat we Gods Geest en elkaar nodig hebben.

Het lied 'God heeft een plan met je leven' illustreert prachtig wat onze verwachting mag zijn van hoe God in ons leven werkt. Het is een kinderlied, maar niet éénvoudig. Want durven we uit onze boot te stappen en op water te lopen? Met andere woorden: durven we onze zekerheden los te laten en volledig op God te vertrouwen?

God heeft een plan met je leven  
Je bent hier met een doel  
Geloof het diep van binnen  
't is meer dan een gevoel  
Hij doet meer dan je kan bidden  
Hij is groter dan je denkt  
Ik weet dat Hij je helpt  
Ik weet dat Hij je kent  
Dus stap uit je boot  
Durf op water te lopen  
Vraag God om hulp  
En de hemel gaat open  
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou  
In de storm in de strijd, in een moeilijke tijd  
God is trouw

De Heilige Geest, de Geest van God zal ons leiden, bij alles wat we doen. Want God heeft een plan met u, met jou, met mij. [Efeziërs 2:8-9](#) zegt: *'Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.'*

## Gebed

Dank U, trouwe Vader, dank U dat U naar ons toekwam. Dank U dat U een plan met ieder van ons heeft. Amen.

donderdag 2 juni 2022

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

## Waarheid

*“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” ([Johannes 16:13](#) NBV21)*

Waarheidsvinding. Dat is niet eenvoudig in een tijd van fake news, complottheorieën, woordvoerders, lobbyisten en spin doctors die ons vooral *hùn* versie van de waarheid willen laten geloven.

Pilatus voelde zich een belangrijk man. Het was zijn taak om Jezus te verhoren. We kunnen in het Evangelie een weergave lezen van dit verhoor, en het is al gauw duidelijk Wie er hier de Meester is en wie er in een spiegel van raadselen kijkt:

*Jezus antwoordde: “Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.” Pilatus zei: “U bent dus koning?” “U zegt dat Ik koning ben”, zei Jezus. “Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.” Hierop zei Pilatus: “Maar wat is waarheid?” Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. “Ik heb geen schuld in Hem gevonden”, zei hij. ([Johannes 18:36-38](#) NBV21)*

Dit is waarheid: er was geen schuld in Jezus te vinden. Dit is ook waarheid: Jezus is Heer! En Pilatus, de man die mensen kon veroordelen of vrijspreken, staat op dat moment oog in oog met de Waarheid en denkt dat hij een groot filosoof is wanneer hij vraagt: *“Maar wat is waarheid?”*

Nu een vraag voor ons: **WAT** is waarheid? Verkeerde vraag. **WIE** is waarheid? Juiste antwoord: **JEZUS**.

De Geest van de waarheid is de Geest van Christus. De Meester zei dat de Heilige Geest de leerlingen de weg zou wijzen naar de volle waarheid. En dat is nog altijd zo. Sinds die Pinksterdag aan het begin van onze jaartelling is de Geest van God volop actief op aarde. Lees het Woord en vraag Gods Geest om je hart te verlichten zodat jij niet alleen het Woord leest, maar het Woord ook jouw hart scant, reinigt en vult.

Wie het weet mag het zeggen. En in onze tijd roept iedereen maar wat.

Zullen we stil worden en de Geest van het Levende Woord uitnodigen?

## Gebed

Heer, spreek!

vrijdag 3 juni 2022

Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

## Het nodige(n) van de Geest

*‘Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.’*  
([1 Korintiërs 2:3-5](#) NBV21)

Op de eerste Pinksterdag een kleine 2000 jaar geleden, vervulde de Heilige Geest de leerlingen en een groot deel van de toehoorders. Het laat iets zien van hoe groot Gods kracht is en waar Hij die kracht voor wil gebruiken: het vestigen en doen groeien van Zijn Koninkrijk. In de Bijbeltekst lezen we net hoe dat bij Paulus uitpakte: hij was angstig en onzeker en overtuigde de mensen niet door wijsheid, maar door de kracht van de Geest.

De kracht van de Heilige Geest is de bovennatuurlijke kracht van God die ook bovennatuurlijk uitwerkt. In [Handelingen 1:8](#) zegt Jezus dat *‘als de Heilige Geest komt, jullie kracht zullen ontvangen en van Mij zullen getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.’* Daar is bovennatuurlijke kracht voor nodig. Elders wordt over de Geest gezegd dat het een geest is van kracht, liefde en bezonnenheid ([2 Timoteüs 1:7](#)), een overweldigende kracht ([1 Tessalonicenzen 1:5](#)) en ook ‘een vernieuwende kracht’ ([Titus 3:5](#)). Het is de Geest waardoor Jezus geboren kon worden door de kracht van de Allerhoogste ([Lukas 1:35](#)).

Tot zover even de geschiedenis. Maar wat verwachten wij anno 2022 van de Heilige Geest? Of: wat zou Hij van ons mogen verwachten? Als we Jezus hebben aangenomen als onze Verlosser en Heer - als de Heer die wij willen *dienen* - dan zit het goed met deel 1 van ons verhaal van redding. We zijn in vrede met God. Gods plan gaat echter verder dan met het volk van Israël en de groep die zich gered weet. Gods heilsplan omvat wat we o.a. lezen in [1 Korintiërs 15:28](#): *‘God alles in allen.’* Of zoals we Gods woord lezen in [Jesaja 45:23](#) en in [Romeinen 14:11](#): *‘Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’* Kijkend om me heen naar alles wat er speelt, verlang ik ernaar dat mee te mogen maken. Maar bidden we de Heilige Geest alleen te komen als we Hem nodig hebben? Iemand zei eens: God is niet bij ons in dienst..., een prachtig gezegde om aan te geven dat het in eerste instantie niet om ons gaat, maar om Hem. En wij mogen daar ons voordeel mee doen!

Op de vraag ‘wat verwacht je van de Heilige Geest’ kom ik niet om de vraag heen of ik door Hem geleid *wil* worden in wat God voor ogen heeft. Het kan moeilijk zijn, bovennatuurlijk moeilijk zelfs - kijk maar naar Paulus en vele anderen na hem - maar is het niet juist dáárom dat ons de Heilige Geest is geschonken? Opdat kracht van de allerhoogste het heilige in eenieder zal uitwerken? Opdat het werkelijk goed gaat komen. Ook door ons heen.

Als we bidden om de Heilige Geest, wil dat niet zeggen dat we niet weten dat Hij er altijd is. ‘Kom in ons hart, Heer’, houdt meer in dat we Hem echt welkom heten in het centrum van ons willen, ons denken, ons leven. Als je dat wilt, kun je niet zonder de Heilige Geest. Paulus zegt in [1 Korintiërs 12:3](#) zelfs dat *‘Niemand kan zeggen dat Jezus Heer is, dan door de Heilige Geest.’* We hebben Hem allemaal nodig.

Kom, Heilige Geest, weet U welkom om ons met uw kracht te leiden op de weg van Jezus.

zaterdag 4 juni 2022

Afgelopen zondag sprak Peter Kos in De Meerkerk. Bijbellezing: [Handelingen 1:12-14](#) (NBV21). Titel: Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

Hoe leven we naar Pinksteren toe? Zijn we verwachtingsvol als de eerste discipelen? En zo ja, wat en wie verwachten we dan?

In de traditie van de kerk begint het kerkelijk jaar met Advent, de voorbereidingstijd op de komst van onze Here Jezus Christus met Kerst. Hoe zit dat met Pinksteren? Is er in ons kerkelijk jaar een soort Advent, een verwachten van de komst van de Heilige Geest?

Hemelvaartsdag is in de traditie van de kerk een sleutelmoment. Jezus is opgestaan met Pasen en heeft zich 40 dagen lang aan hen vertoond als de Opgestane Heer. Hij onderwees hen in die tijd over Gods Heilsplan en Zijn Koninkrijk. Over Zijn teruggaan naar de Vader en de komst van de Heilige Geest.

Zowel Johannes als Lukas ziet Jezus' heengaan en de komst van de Geest als een integraal, onlosmakelijk deel van Gods heilsplan. De Geest is immers ook de Geest van Christus omwille van Zijn heilsplan... Zonder Mij kunt gij niets... Het is beter dat Ik heenga (in tijd en plaats gebonden) om terug te komen (voor altijd en op elke plaats) omwille van Mijn Heilsplan. Omwille van het gaan tot aan de uiteinden der aarde. Omwille van het vrucht dragen in mijn naam als rank aan de wijnstok, gevoed door de sappen van de Heilige Geest.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat is jouw beeld van de Geest en Zijn werk?

In hoeverre sta je open om vervuld te worden met de Geest (i.p.v. bijvoorbeeld aardse heerlijkheden)?

Peter stond stil bij het feit dat de belofte van de Geest de discipelen aanzette tot eensgezind gebed. Wat zegt dat jou? Wat zou jouw gebed geweest zijn?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 29 mei 2022 op de website.

\*\*\*

**Morgen, 5 juni, is het Pinksteren.** De dienst met **dopen, opdragen en ledenbevestiging** begint om **10:00 uur**.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:1-4,37-47](#) (NBV21), titel: De Heilige Geest maakt ons één.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

## GELOVEN BEGINT THUIS

De Meerkids zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 3 juni

We vieren samen Pinksteren met de **jongeren** in de grote zaal.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.