

# PREEK DOOR DE WEEK

## Gelukkig de vredestichters

[Matteüs 5:9](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## WERELDVREDE ALSTUBLIEFT

“... zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

([Matteüs 5:9](#) NBV21)

Vorige week stond ik bij een muur waarop voorbijgangers hun wensen konden noteren. Het ging om een sympathieke actie ter ondersteuning van Oekraïne. De muur biedt iedere voorbijganger de mogelijkheid om met een watervaste stift iets op te schrijven – liefst iets positiefs, uiteraard.

Een korte zin, geschreven in een kinderlijk handschrift, trekt als eerste mijn aandacht: “Ik wens dat Putin...” daarna volgen een drietal onleesbaar gemaakte woorden gevolgd door: ‘weg’.



De mogelijkheid om ‘Voor Oekraïne en de wereld’ iets goeds te wensen is duidelijk niet bedoeld om iemand hartgrondig te verwensen. Het woord ‘weg’ kan nog blijven staan, maar daar houdt het wel op.

Je kunt oorlog-voerders wegwensen, maar zelfs met kogels en granaten krijgen we het kwaad de wereld niet uit. Je kunt partij kiezen – soms lijkt dat makkelijk, vaak is dat heel complex – maar jouw persoonlijke steun of sympathie zal de balans niet laten doorslaan naar volmaakte wereldvrede. Of ben ik te negatief?

Wat helpen al die op de muur gestifte kreten, wensen en spontane oprispingen? In elk geval geeft deze vrijplaats mensen de ruimte om hun goede bedoelingen te uiten en hun hart te luchten. We voelen ons zo machteloos in een wereld van geweld en haat, daarom is het wel prettig om tenminste een paar vierkante centimeter op te eisen voor jouw persoonlijke mening, wensen en gedachten.

‘Liefde overwint’, lees ik. ‘De Heer regeert’, noteert iemand. Ik vraag me af hoe anderen dit lezen – de stellingen roepen vragen en weerwoord op. ‘Volg me op TikTok’, blijkt voor iemand de allerbelangrijkste vredesoproep te zijn.

Ik las ergens anders over een kerk waar men aan nieuwe gasten een kaartje overhandigde waarop men persoonlijke gebedspunten kon doorgeven. Opvallend vaak vroegen de bezoekers om ‘wereldvrede’. Ik vrees dat kerken nogal overvraagd worden door deze grootse wensen en verwachtingen. De kerk in kwestie was dan ook opgehouden met het uitdelen van deze kaartjes.

Jezus maakt het persoonlijk. Vrede-stichters zullen ‘kinderen van God’ genoemd worden. Dat vraagt actie van ons – meer dan een stift pakken en wat woorden opschrijven. Hoe brengen jij en ik de vrede van Christus dichterbij? Hoe zit dat in ons eigen onrustige hart waarin gevoelens van bitterheid, jaloezie, wrok en vijandschap kunnen groeien? Zullen we Christus vragen om de wanden van ons hart als allereerste schoon te maken?

### Gebed

Heer, geef ons wereldvrede. Begin in mij.

## Gelukkig de vreedestichters

### Vreedestichter

*“Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.”*  
[\(Handelingen 10:34-36\)](#)

Bij het woord vreedestichter denk je misschien aan mensen als Tass Saada, afgelopen zondag te gast in De Meerkerk. Hij zet zich in om vrede te brengen in een conflict dat al langer duurt dan de leeftijd van de meesten van ons. Die tussen Israël en de Palestijnen. Waarschijnlijk noem je makkelijk een paar andere vreedestichters die in de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld.

Bij het woord vreedestichter denk je hoogstwaarschijnlijk niet aan jezelf. Want ach, wat voor invloed hebben gewone mensen zoals jij en ik op conflicten in de wereld? Wat kan jij of ik doen aan de oorlog in Jemen of Oekraïne? Ja, je kunt bijvoorbeeld vriendelijk zijn tegen de vluchtelingen uit conflictgebieden die in je dorp of stad worden opgevangen. Maar aan het conflict zelf, nee daar hebben jij en ik eigenlijk geen invloed op.

Het gekke is dat Jezus bij Zijn woorden ‘Gelukkig de vreedestichters’ juist wél dacht aan mensen zoals jij en ik. Iemand die dat ineens begreep was Petrus. Hij deed de uitspraak waar deze overdenking mee begon toen hij bij de Romeinse legeroverste Cornelius op bezoek was. Deze Cornelius was met zijn gezin kort daarvoor tot geloof gekomen. Jezus is het goede nieuws van de vrede komen brengen die bestemd is voor alle mensen, zo spreekt Petrus. Dus ook voor hun toenmalige vijanden, de Romeinen.

Een vreedestichter zoals Jezus bedoelt, is iemand die het goede nieuws van de vrede verspreidt, het goede nieuws dat Jezus is komen brengen. Vrede verspreiden doe je in de eerste plaats door het voor te leven. In je doen en laten is te merken dat je geen onderscheid maakt tussen mensen. Dat aan jou te zien is dat je weet dat Jezus de Heer is van iedereen. Dat God zich het lot van alle mensen aantrekt.

Een vreedestichter die Jezus bedoelt, weet dat Jezus zelf de echte Vreedestichter is. Het is Jezus die vrede heeft gebracht naar gewone mensen zoals jij en ik. Hij plant het in je hart. Het enige wat een vreedestichter doet is ernaar handelen.

Heer, vul mijn hart met uw vrede. Laat mij een vreedestichter zijn door uw vrede uit te delen in mijn eigen leefwereld.

## Gelukkig de vredestiters

### Getuigen

*“Ik ben met u...” ([Jesaja 41:10](#))*

Wat een getuigenis afgelopen zondag van Tass Saada. Een radicale bekering waarbij de Bergrede centraal staat in het leven van Tass. Hij heeft het verlangen om een vredestiters te zijn in de Gazastrook en om in daden te laten zien hoe groot de liefde van God is voor ons allemaal.

Als ik eerlijk ben, durf ik niet in de schoenen van Tass te staan door op zo'n manier te getuigen voor vele mensen. Ik ben meer degene die in daden laat zien dat ik in God geloof. Momenteel is dat vooral door onbevooroordeeld te zijn, te luisteren, proberen positief te blijven en beschikbaar te zijn voor mensen die het emotioneel moeilijk hebben.

Een persoonlijke valkuil daarin is dat ik het sowieso al fijn vind om anderen te bemoedigen en naar hun verhaal te luisteren, maar zelf vergeet 'op te laden' bij God. Ik kan mijzelf bepaalde reacties aanleren, zoals: luisteren, positief reageren, onbevooroordeeld zijn of anderen bemoedigen. Maar dat zou een niet-christen ook kunnen, toch? Waarin zou ik dan het verschil willen maken? Of: waarin zou God willen dat ik het verschil maak?

Ik denk dat voor mij twee punten belangrijk zijn: opladen bij God en over God vertellen in gesprekken met anderen.

Opladen bij God kan ik doen door dagelijks Hem te zoeken, tot Hem te bidden (alleen of samen) en Bijbel te lezen. Mijn gebed mag dan zijn dat God mij laat zien dat ik een kind van Hem ben en dat ik weet dat God van mij houdt. Daarnaast helpt het mij om christelijke muziek te luisteren en de teksten tot mij door te laten dringen. Opladen bij God doe ik dus op verschillende manieren, maar daar zou ik graag nog meer momenten van willen.

Het vertellen over God in gesprekken met anderen vind ik heel lastig, maar is wel een aandachtspunt voor mij. Ik laat liever in daden zien dat ik christen ben en hoop dat mensen dat merken of ernaar vragen. Dan is een opmerking of wedervraag die betrekking heeft op God een stuk makkelijker voor mij om te stellen. Maar als ik vooral gesprekken heb met mensen en het verlangen heb om daarin juist een verschil te maken, zal ik toch echt buiten mijn comfortzone moeten stappen.

Ik zal geen Tass Saada worden, maar mag mijn eigen weg vinden in het zijn van een getuige van onze God. Gelukkig geeft God de belofte dat Hij erbij is ([Jesaja 41:10](#)).

Hoe ben jij een getuige?

**Gelukkig de vredestiters****Vrede met God**

*Zalig de vredestiters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. ([Matteüs 5:9](#))  
Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. ([Johannes 1:12](#) NBG51)*

Onlangs maakte ik een straat mee die zo verdeeld is dat de twee partijen die inmiddels zijn ontstaan, niet meer met elkaar spreken, of, misschien beter gezegd, niet meer naar elkaar willen luisteren. De sporen en hakken staan daarvoor te diep in het zand. Geen vrede hebben is náár. Is zoiets nog op te lossen? In elk geval niet door te zeggen dat de ene partij gelijk heeft en de andere 'dus' niet. Vaak is het probleem daarvoor te veelzijdig en te complex.

Zondag was Tass Saada in De Meerkerk. Hij, geboren in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook, was in zijn jonge jaren onderdeel van zo'n hakken-in-het-zand-situatie, maar dan in het héél groot en met héél veel haat. Het kreeg echter een radicale wending toen Hij Jezus Christus leerde kennen. Nu zet hij zich in voor de vrede en deelt zijn getuigenis onder joden, moslims en christenen die hij nu allen liefheeft.

Zijn getuigenis ligt niet in discussies over geloof, maar hoe je je geloof uitdraagt en voorleeft. Hij is hiermee een schoolvoorbeeld (of kerkvoorbeeld) van hoe je als christen een vredestitert kunt zijn. Tass komt van ver, maar het is dicht bij huis natuurlijk niet anders. Onlangs zat ik in de kerk naast een echtpaar dat een aantal jaren geleden in De Meerkerk tot geloof kwam en hoe dat een enorme, onverwachte positieve uitwerking heeft gehad in hun gezin. Ze vertellen graag aan anderen over wie God is en wat Hij heeft uitgewerkt in hun leven. Die zondag hadden ze een ander echtpaar bij zich. Ik dacht: wat is de zondag toch een bijzondere gelegenheid om met z'n allen de mensen een 'warm bad' te bieden door kerk te zijn met aandacht voor elkaar en samen Gods boodschap tot ons nemen.

Over de zondagsdienst gesproken... onlangs ontdekte ik bij mezelf een blinde vlek. Na ruim 25 jaar behoorlijk veel Bijbellezende 'zag' ik ineens dat de tempel en de tabernakel die '*tent der samenkomst*' wordt genoemd, door mij altijd gezien werd als de plek waar de gelovigen samenkomen. Maar het is de plek waar *Gód en mensen* samenkomen! Je kunt de tabernakel, de tempel en de kerkgebouwen niet zomaar over één kam scheren, maar ook in onze zondagsdiensten gaat het toch om *die* ontmoeting. Er is vrede met God!

En wat kunnen wij laten zien? Wat denk je van het leven als kind van God?! Ik koos voor bovenstaande bijbelteksten over kind van God zijn omdat alle vrede in de wereld wordt overkoepeld door de ultieme vrede die is: de vrede met God. Waar in Genesis de vrede met God door de mens werd verbroken, is en wordt dat door Jezus hersteld. Vandaag is het Hemelvaartsdag, we herdenken dat Jezus terugging naar de hemel. Om plaats voor ons te bereiden. Want de vrede met God is terug. Wat verstoord was of is, wordt door God hersteld als we Hem in ons hart aannemen. En zeg nou zelf: Wat is meer waard dan *die* vrede?

Moge onze vredestitende woorden en daden en ons voorleven en uitdragen van wat de vrede van God en de vrede met God voor ons betekent, leiden tot meer mensen die Hem willen aannemen als hun Verlosser en Heer. Waardoor ze als kind van God de ware vrede zullen kunnen omarmen. De vrede die alle verstand te boven gaat. Ere zij God! Dank zij God!

vrijdag 27 mei 2022

Gelukkig de vredestichters

## Van je hoofd naar je hart

*“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel ([Matteüs 15:6](#))*

We zijn inmiddels al een hele tijd bezig met de Bergrede en ik begreep dat we hier tot de zomer ook wel zoet mee zullen zijn. Wat mij betreft is dat bepaald geen straf. Er staan zulke ingewikkelde dingen in dat het goed is om met elkaar na te denken wat Jezus nu precies heeft bedoeld met zijn beroemde toespraak. Wie bedoelde Jezus met de armen van geest en moet je nu echt je hand afhakken als die je op de verkeerde weg brengt?

Ik merk bij mezelf soms dat ik het wel fijn vind dat ik daar nu antwoorden op krijg en dat ik met mijn verstand dit Bijbelgedeelte beter ga begrijpen, maar waar het werkelijk om gaat is natuurlijk welke impact het heeft in mijn dagelijks leven. Zakt het wel van mijn hoofd naar mijn hart? Want daar gaat het Jezus natuurlijk om. Niet alleen dat er allemaal kwartjes vallen, maar dat ik ga leven naar zijn woorden. Dat ik ze ga toepassen.

Hoe zit het met mijn verzamelde schatten? Is mijn hemelse schat al groter geworden? Maak ik mij al minder ongerust dan vorige week? Groei ik in mijn liefde naar die mensen die ik eigenlijk niet zo leuk vind of zelfs niet aardig vind? Hoe gaat het met het vrede stichten? Gelukkig hoef ik al die dingen niet uit eigen kracht te gaan doen, want dat kan ik niet eens. Maar wat ik wel kan, is vragen of de Heilige Geest mij wil leiden op de goede weg, bij alle keuzes die ik maak, elke dag weer. En hoe fijn is het om te weten dat als je om wijsheid vraagt, Hij het je overvloedig geeft en je geen verwijten maakt (Jakobus 1:5).

Wat is het mooi om het verhaal van Tass Saada te horen en te zien hoe God hem heeft aangeraakt en veranderd. Gelukkig is voor God niets onmogelijk. Maar het mooiste is dat dat niet alleen voor Tass Saada geldt, maar voor ons allemaal. Als we dicht bij onze hemelse Vader blijven, zal Hij ons steeds meer veranderen naar zijn beeld. En dan zullen we ook steeds meer gaan leven volgens de principes van de Bergrede, niet omdat het moet maar omdat ons hart is gericht op God.

Elly en Rikkert zongen het al:

Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet.

Zodat de mensen zeggen: God is goed.

zaterdag 28 mei 2022

Afgelopen zondag sprak Tass Saada in De Meerkerk. Bijbellezing [Matteüs 5:9](#) (NBV21).  
Titel: Gelukkig de vrede-stichters.

Tass Saada deelde zondag zijn getuigenis met als uitgangspunt de Zaligspreking:  
*'Gelukkig de vrede-stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'*

Tass werd geboren in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook en groeide op in Saudi-Arabië en Qatar, waar hij op jonge leeftijd radicaliseerde. Zijn leven - gedurende 42 jaar met haat voor Israël, joden en christenen - kreeg een radicale wending toen Hij Jezus Christus leerde kennen. Nu zet hij zich al 25 jaar in voor de vrede en deelt zijn getuigenis onder joden, moslims en christenen. Als bruggenbouwer en vrede-stichter.

In zijn boek 'Arafat was mijn held' vertelt Tass ondermeer: 'Als ik vroeger een Jood zag, wilde ik mijn wapen gaan halen. Nu krijg ik blijdschap in mijn hart als ik een Jood zie. Dat is niet gebruikelijk voor een Palestijnse Arabier, een zoon van Ismaël... Jezus zegt: 'Zalig de vrede-stichters. Aan hen behoort het Koninkrijk...' Daarom mag je nooit een kant kiezen. We moeten zoeken naar verzoening voor Israëli's en Arabieren. Ik hou van beide groepen en wil ze beide in de hemel zien. Daaraan probeer ik mijn bijdrage te leveren, en daarom heet een van mijn organisaties ook Kingdom First: eerst het Koninkrijk.'

Tass Saada is iemand die de Bergrede radicaal leeft. Hij ontdekte dat zijn getuigenis naar moslims niet ligt in woorden, maar in het leven dat hij in daden voorleeft: Het is niet respectvol om in discussie te gaan met een moslim over zijn of haar geloof, het is beter om te laten zien in je leven, hoe je het geloof uitdraagt. Geen woorden dus, maar daden.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Vrede stichten heeft iets van 'doen' in zich. Tass Saada voegde de daad bij het Woord in heel moeilijke, zelfs gevaarlijke omstandigheden. Welke les zou je kunnen trekken uit het getuigenis van Tass Saada met betrekking tot het omgaan met mensen in onvrede?

Aan welke situatie denk je? Zou je daarmee nu iets kunnen?

Wat zijn de moeilijkheden die je daarin ziet? Houdt dat je tegen? Waarom? Waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 22 mei 2022 op de website.

\*\*\*

**De dienst van morgen**, 29 mei, begint om **10:00 uur**.

Bijbeltekst: [Handelingen 1:12-14](#) (NBV21), titel: Wie of wat verwacht jij met Pinksteren?

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl).

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 27 mei

**X-pact:** God is liefde, [1, 2 en 3 Johannes](#)

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.