

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 9 januari 2022

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: De Bergrede: Zout en Licht

Bijbel: Matteüs 5:13-16 (NBV21)

*13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.*

*14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

### Bijzonderheden:

Dit is de tweede zondag van het nieuwe jaar. PDDW gaat na het Kerstreces deze week weer van start. We gaan verder met de preekserie over de Bergrede.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

natuurlijk willen we beginnen met een ieder Gods zegen en nabijheid toe te bidden voor het nieuwe jaar. Persoonlijk, samen met je geliefden en samen met je huiskring (die als broeders en zusters in de Heer uiteraard ook je geliefden zijn).

Het Bijbelgedeelte van zondag 9 januari en - naar we bidden - de daarop geïnspireerde preek heeft alles in zich om ons te bepalen bij de start van een nieuw jaar.

Mag de boodschap van deze zondag onze harten raken en ons, indachtig de woorden van Zacharias, vrij maken van angst om de Heer met een oprecht en toegewijd hart te dienen alle dagen van 2022; te dienen heel in het bijzonder als zout en licht!

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** *Kies vóór de kringbijeekkomst welke je wilt lezen.*

Matteüs 22:37-40, Markus 9:50, Lukas 1:78, Lukas 14:34,35, Kolossenzen 4:5-6, Johannes 1:4, Johannes 8:12, Johannes 12:36, Filippenzen 2:14-15, Psalm 27:1, Psalm 119:105

\*\*\*\*\*

### ENKELE OPMERKINGEN

We mogen dit jaar beginnen met een mooi deel van de Bergrede. Na de Zaligsprekingen van 2021 nu aan het begin van 2022 het vervolg over zout en licht.

Als je deze twee begrippen zout en licht op je in laat werken vanuit het dagelijks gebruik ten tijde van Jezus toen, net zo als vanuit ons eigen dagelijks gebruik van nu, dan is er veel te noemen, vanuit allerlei invalshoeken.

Voor **zout** beginnen we met een drietal in de oudheid veel gehoorde eigenschappen waar zout aan verbonden was:

1) zuiverheid, juist om haar pure witte schittering, zeker in de felle zon van het Midden Oosten;

- 2) het tegengaan van bederf;
- 3) het geven van smaak.

Als het om **licht** gaat kunnen we makkelijk ook een aantal eigenschappen bedenken:

- 1) licht in de duisternis; de huizen in Jezus' tijd hadden meestal één klein raam;
- 2) licht was een gids; denk aan de Psalmist: een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad;
- 3) licht als waarschuwingssignaal.

Licht en zout werden door de Romeinen in een adem genoemd als het meest nuttige in het leven: nil utilius sole et sale (niets is zo nuttig als zon en zout).

Jezus zegt in Matteüs 5:13-16 wat Hij bedoelt met 'jullie zijn het licht, jullie zijn het **zout**': Wij, Zijn volgelingen, zijn het zout van de aarde (vers 13). Dat is een gegeven, dat haar fundament heeft in wat Jezus in ons bewerkt heeft in o.a. al die kwaliteiten die Hij met name genoemd heeft in de Zaligsprekingen, maar ook op andere momenten (o.a. [Markus 9:50](#), [Lukas 14:34,35](#), en Paulus in [Kolossenzen 4:6](#)). Dat is wie en wat we zijn in Hem die Zelf als eerste is en op aarde geworden is, wat Hij vervolgens in en door ons heen wil bewerken in onze harten en levens.

Wie en wat we zijn in Hem, kunnen we verliezen, zegt Jezus. Verliezen zoals zout haar kracht verliest.

Aan het begin van een nieuw jaar, is dit een belangrijke boodschap om tot ons te nemen. Hebben wij nog, leven wij nog, kortom zijn we nog wie en wat we moeten zijn? Of hebben we daarvan iets of misschien wel veel of alles verloren? Dat is een ernstige boodschap, juist waar Jezus spreekt over zout zonder kracht dat nergens meer voor dient, dat wordt weggegooid en vertrapt.

Deze ernst bepaalt ons bij het feit dat we geroepen zijn om het kostbare, pure en rechte Evangelie van Jezus Christus te ontdekken en waar nodig te herontdekken voor onszelf, onze gemeente en voor de tijd waarin we leven. Misschien is het willen doen van die (her)ontdekking juist nu aan het begin van het nieuwe jaar wel het beste voornemen dat we kunnen hebben: ons meer dan ooit toewijden aan die roeping.

Over het **licht** lezen we in de verzen 14,15,16: Wij, Zijn volgelingen, zijn het licht van (NBG51) / voor (NBV21) de wereld. En ook hier weer een gevaar dat we verliezen wat en wie we in Christus zijn.

Positief geformuleerd: we moeten ons licht hoog en duidelijk en over lange afstand laten zien, zoals een verlichte stad op een berg.

Negatief geformuleerd: we moeten ons licht en haar schijnsel niet beperken of belemmeren zodat het maar deels of in het geheel niet gezien wordt.

Licht hoort op een standaard om zoveel mogelijk profijt te geven in de duisternis. Licht hoort niet onder een maat beker/vat/emmer waar men koren mee meet en weegt.

Wat dat licht is, legt Jezus zelf uit in vers 16: het zijn onze goede werken voor het oog en ten behoeve van de mensen. Goede werken die hen zo blij en dankbaar maken dat ze uw/jullie (en daarmee ook onze) Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (NBG51).

Wat opvalt is, dat er dus niet staat 'hun' Vader, waar hun zou slaan op die mensen. Jezus stelt ons als Zijn volgelingen dus als zout en licht *tegenover* de aarde, de wereld, de mensen. *Wij* als Zijn discipelen zijn dus onderscheidend van *hen*. Dat onderscheidende stemt tot overdenken en vooral tot bidden als het gaat om onze roeping ten overstaan van de mensen.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

Mijn Herder – Sela

Onze schuilplaats is God – Mozaïek 0318

595 – Licht van de wereld

Licht der wereld

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Neem een stukje papier en laat iedereen tegelijkertijd opschrijven: Zout zijn is.... Doe hetzelfde met Licht zijn is.... Lees nu om beurten wat iedereen heeft opgeschreven.
4. Bespreek met elkaar na het voorlezen van de antwoorden op vraag 3 wat deze eigenschap van zout en licht zou kunnen betekenen voor ieders geloofsleven en geloofsgetuigenis.
5. Neem weer een stukje papier. Als jij een Bijbelcommentaar zou moeten schrijven en het 'zout en licht' in Matteüs 5 kort zou moeten samenvatten, wat zou je opschrijven? Als iedereen zijn eigen 'commentaar' opgeschreven heeft, wissel dan de antwoorden aan elkaar uit.
6. Iemand gaf het volgende antwoord op vraag 5: Het zout is Jezus' redding; het licht is de vrucht van de Geest. Kun je in dit antwoord vinden? Waarom wel, waarom niet?
7. Zout en licht kunnen alleen hun werk doen als ze in contact zijn met (zout) en zichtbaar zijn voor (licht) degenen voor wie we zout en licht zijn. Bespreek met elkaar wat dit betekent voor ons leven als christen.
8. Goede voornemens liggen altijd op terreinen waar we iets willen doen, waar we beter in moeten worden, bijvoorbeeld meer gedisciplineerd. Het gaat dus over ons doen en laten. Jezus

zegt niet dat we iets meer of minder moeten doen. Hij spreekt over wat en wie we **zijn**: zout en licht. Wat is het verschil? Kun je ons **'zijn'** maken tot een goed voornemen? Hoe ziet dat er uit?

9. Zie je een verband tussen wat we leerden uit de Zaligsprekingen en deze eerste woorden die daarop volgen over zout en licht.

10. Wat doet het je als je leest dat je als zout je kracht kunt verliezen en als licht onzichtbaar kunt worden? Neem tijd om met elkaar te bidden kracht te hebben en zichtbaar te zijn. En, als je dat ervaart, om je te verootmoedigen voor Gods aangezicht, persoonlijk en als huiskring, aan het begin van het nieuwe jaar.

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE** naar Mattheus 5 en Romeinen 11: 36

Heer, geef ons de genade te zijn in U. Zijn als zout en licht. We bidden dat we dit nieuwe jaar mogen leven uit U, door U en tot U. In Jezus' naam. Amen.

\*\*\*\*\*

