

# PREEK DOOR DE WEEK

## Zout en Licht

[Matteüs 5:13-16](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Zout en Licht

### Gelukkig nieuw lichtjaar!

*“Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.”*

*([Matteüs 5:14-16](#), BGT)*

Gelukkig nieuwjaar! Dat heb je de afgelopen dagen misschien vaak gehoord. Of anderen toegewenst. Misschien gaan er deze keer wel allerlei gedachten door je heen. Zou het nieuwe jaar voor die ander of voor jezelf echt gelukkig worden? Ook met een virus dat nog steeds niet weg is. Of met andere zorgen die je op dit moment hebt.

In de afgelopen maanden hebben we in onze prekenserie veel gehoord over geluk. De zaligsprekingen lieten ons zien dat geluk niet afhangt van onze omstandigheden. Ook, of misschien *juist*, in moeilijke tijden kunnen we echt gelukkig zijn. Geluk heeft alles te maken met het Licht in ons leven. Met het kennen van Jezus, het Licht van de wereld.

In de tekst van vandaag noemt Jezus ons het licht in deze wereld. Dat licht kunnen we verspreiden, omdat we het eerst van Jezus ontvangen hebben. Het doel is dat anderen onze hemelse Vader gaan vereren, maar het begint ermee dat wij God de eer geven die Hem toekomt. In Psalm 103 vers 11 en 12 lezen we dit:

*Onmetelijk is zijn goedheid voor wie Hem vereren, onmetelijk als de hemel.*

*Hij neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons, zover als het oosten is van het westen. ([Psalm 103:11-12](#), GNB)*

Onmetelijk goed is God. Onmetelijk groot is het heelal dat Hij gemaakt heeft. En onmetelijk ver werpt Hij onze zonden van ons weg. Die onmetelijkheid doet me denken aan lichtjaren. Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt, meer dan 9 biljoen kilometer. Zo aan het begin van dit nieuwe jaar moet ik bij lichtjaar ook denken aan een jaar van licht. Een jaar dat het Licht van de wereld jouw licht *voor* de wereld mag zijn. Een jaar waarin je steeds iets meer van dat licht aan anderen zal laten zien. Zodat jij, samen met die anderen, God de eer mag brengen die Hem toekomt. Ik wens je een gelukkig nieuw lichtjaar!

### Gebed

Dank u Heer, voor het licht dat U elke dag over mijn leven schijnt. Dat licht wil ik niet voor mezelf houden. Mag ik het ook met anderen delen. Tot Uw eer!

## Zout en Licht

### Lichtjes

*“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” ([Matteüs 5:14](#))*

Als je 's avonds door de bergen rijdt, zie je prachtige lichtjes van steden en dorpen die op de berg liggen. Het is niet alleen dat een stad op deze manier niet verborgen blijft, maar het is ook een schitterend gezicht om al die lichtjes tegen de bergen te zien. Het is een vergezicht waarvan je een glimlach op je gezicht krijgt en een moment dat je met anderen wilt delen. Dit is het licht waarvan Jezus zegt dat wij dat zijn. Wij zijn het licht in de wereld, het licht van een stad op de berg, waar je wel naar móét kijken.

Jezus getuigt over zichzelf als Licht, in [Johannes 8:12](#) zegt Hij: *“Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”*

Hoe kunnen we het licht in de wereld zijn? Hoe kunnen we Gods licht doorgeven aan mensen om ons heen? Jezus spreekt hier niet voor een beperkte groep mensen die van zichzelf heel attent en hulpvaardig is, maar de boodschap van Licht geldt voor iedereen die Hem wil volgen.

Hoe meer we ons richten op Jezus en ons laten vervullen met de Heilige Geest, hoe meer we de vrucht van de Geest kunnen uitdragen en een licht kunnen zijn voor de wereld om ons heen. In [Galaten 5:22-23](#) staat: *Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.*

Ik wil je graag uitdagen om vandaag een lichtpuntje te zijn, zoals die stad op de berg. Een lichtpuntje in deze donkere wereld om Gods liefde te verspreiden. Dit begint heel klein. Je licht laten schijnen voor de mensen om je heen. Wat kan jij vandaag betekenen voor de mensen in je naaste omgeving? Voor je familie, vrienden, burens of je collega's? Hoe kun je iets van Gods liefde aan hen laten zien?

### Gebed

Trouwe Vader in de hemel, we danken U voor alles wat U ons geeft en we vragen om Uw hulp om een stralend licht te zijn voor mensen om ons heen.

## Zout en Licht

### Strooien en stralen

*“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” ([Matteüs 5:16](#) NBV21)*

Zout en licht zijn! Dat is een opdracht die de Meester ons heeft gegeven. Dat betekent dat we niet flauw en smakeloos optreden, maar dat we in ons doen en laten smaakmakend en bederfwerend zijn. Ook betekent het dat we niet laf of beschaamd wegduiken maar vrijmoedig durven te strooien en stralen in het openbaar. Niet omdat we zelf zo'n onuitputtelijke zoutpot of lichtbron zijn, maar omdat we dagelijks kracht en licht van onze Heer mogen ontvangen!

“De werkelijke roeping van God is niet dat je naar een bepaald land wordt gezonden, maar dat je Hem elke dag gehoorzaamt. Niet een handjevol, maar *alle* christenen hebben deze roeping”, schrijft Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, in zijn boek ‘De Roeping’. Iets verderop voegt hij daaraan toe: “Lid zijn van de gemeente van Christus is geen hobby, niet iets voor je vrije tijd. Het is het leven zelf! God werkt niet met vrijwilligers. Hij roept ons. Geen van de twaalf apostelen was een vrijwilliger. Toen Jezus hen riep, hebben ze alles achtergelaten om Hem te volgen.”

Het opmerkelijke is dat Anne van der Bijl niet een heel concrete persoonlijke roeping heeft gehad om zijn zendingswerk te gaan doen. Je hoeft niet te wachten op een opdracht wanneer je weet dat je al geroepen bent. “Voor zover ik kan zien, heb je een sterkere roeping nodig om achter te blijven dan om uit te gaan”, schrijft Van der Bijl. We zijn immers *allemaal* geroepen om met het Goede Nieuws van het Koninkrijk de buitenwereld in te gaan.

Jezus praktisch volgen is spannend en niet zonder risico's. Reken er niet op dat men overal zit te wachten op het zout en licht van het Evangelie. Het is een goed idee om boeken te lezen van christelijke pioniers en zendingswerkers. Je kunt enorm veel leren van hun doorzettingsvermogen, geloof en geduld. Denk je dat het in onze tijd en omstandigheden lastig en uitdagend is om de naam van Christus te belijden? Lees eens wat over de vervolgte kerk en je zult je zegeningen niet meer kunnen tellen.

Zo MOET jullie licht schijnen, zegt de Heer!

### Gebed

Heer, dank U voor de aansporing, de herinnering aan onze roeping. Gebruik ons in uw dienst!

donderdag 13 januari 2022

Zout en Licht

## Stralende sterren

*“Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.”* ([Filippenzen 2:14-15](#))

Planten, bomen maar ook wij hebben licht nodig. We kunnen niet leven zonder licht. De eerste scheppingsdaad van God op een toen nog woeste en doodse aarde was het scheppen van Licht. Hij bracht licht op de aarde waar alleen duisternis heerste. Adam en Eva, de eerste mensen, wandelden met God in de hof. Zij konden zijn licht verdragen; dat hield echter op toen ze gezondigd hadden. Toen verborgen zij zich voor God, konden niet langer in zijn aanwezigheid wandelen. Zonde brengt dus een scheiding in ons leven, scheiding tussen licht en duisternis.

Als de profeten de komst van de Messias aankondigen spreken zij over een groot licht dat komen zal. *‘Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.’* ([Jesaja 9:1](#)) De komende Messias zal weer licht brengen op aarde.

Johannes kondigt de komst van Jezus ook aan als brenger van het Licht. *“In het Woord (Jezus) was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”* ([Johannes 1:4](#) NBV21)

Jezus zelf noemt zich het Licht der wereld. Als we dat licht in ons leven hebben ontvangen, zal de duisternis moeten wijken. Niet eenmalig bij onze wedergeboorte, maar steeds als we weer meer van Jezus leren kennen, worden we verlicht. We wandelen dan ook niet langer in de duisternis maar in het licht.

De wereld om ons heen, hoe zullen ze met het licht in aanraking komen? In de Bergrede staat: *“Jullie zijn het licht voor de wereld”*. Dat licht is bedoeld om te schijnen, te stralen. Het zou onnatuurlijk zijn om dat licht te verbergen. Zout en licht hebben een gemeenschappelijke eigenschap: Beide wijzen op onze verantwoordelijkheid naar buiten toe in de wereld om ons heen. Zij geven smaak en licht en zijn er niet voor zichzelf. Ze zijn het tegendeel van elke vorm van godsdienst die op zichzelf gericht is. Wel hebben ze ook verschillende functies. Zout voorkomt bederf en licht verlicht de duisternis.

Zo hebben we als christenen verschillende functies in de wereld, bederfwerend en uitdragen van het Licht. We mogen verspreiding van het kwaad tegengaan, en de waarheid verkondigen.

Niet mee doen met het kwaad zal te zien zijn in onze goede werken. In de zaligsprekingen die we vorig jaar hebben behandeld, stond dat we nederig, zachtmoedig, zoekend naar gerechtigheid, vredestichters mogen zijn.

Als we zo leven zullen we door onze goede daden tonen dat we in het Licht van God wandelen. Hij zal de eer ontvangen en niet wij.

## Gebed

Heer, geef ons moed om te midden van deze wereld een lichtend licht te zijn en zoutend zout dat zijn smaak niet verliest.

vrijdag 14 januari 2022

## Zout en Licht

### Ook de goede volgorde en je intentie tot Gods eer

*Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. ([Matteüs 5:16](#))*

Onze redding hangt niet af van goede werken, maar gezien de bijbeltekst van zondag, [Matteüs 5:13-16](#), gaat Jezus er wel vanuit dat wij goede daden doen. "Jullie *ZIJN* het licht, jullie *ZIJN* het zout", zegt Hij. En in [Johannes 8:12](#) zegt Jezus: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft."

Waar licht verschijnt, verdwijnt het duister. Ik zie het in bijbelteksten, maar ook wanneer ik met m'n zaklamp de kelder induik om de meterstanden op te nemen. En als ik het licht uitdoe, is het duister meteen weer terug. Alsof het duister erop zit te wachten. Ik kan mijn licht ook dimmen en zie dan dat het duister alleen maar terug kan komen voor zover ik mijn licht verminder. Mooi om in dit nieuwe jaar te proberen of we bij het opmerken van geestelijk duister dat kunnen overwinnen door Jezus' licht te laten schijnen.

Onze goede daden moeten niet tot eigen eer zijn, maar tot Gods eer, staat in de bijbeltekst waar we mee begonnen. Goed om ons dat eigen te maken, want vanzelfsprekend is dat niet. En het is iets van alle tijden. Denk maar aan heel vroeger, [Genesis 11:4](#), waar de mensen voor de bouw van de toren van Babel tegen elkaar zeiden: "Laten wij voor ons een naam maken..." Voor ons een naam... tot onze eer... Niet zo moeilijk om zulks ook in onze tijd nog te zien.

Jezus geeft aan dat het andersom goed is: ónze daden tot eer van Gód. Is dat niet de grondslag, de hoofdregel, om zoutend zout en lichtend licht te zijn voor de mensen om ons heen? Goede daden vanwege onze relatie met God. Dingen voor anderen doen omdat we God liefhebben. En het helpt als we beseffen dat God ook die anderen liefheeft. ([Johannes 3:16](#))

Ik zie het ook terug in wat Jezus de grondslag noemt van Wet en Profeten: 'Als eerste: Heb God lief boven alles en, als tweede, daaraan gelijk, de naaste als jezelf.' ([Matteüs 22:37-40](#))

Dat ziende snap ik ook beter waarom Jezus die een taak voor Petrus had, tot drie keer toe aan Petrus vroeg: "Hou je van Me? Heb je Mij lief?" En na de bevestigende antwoorden volgden de taken: "Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen." ([Johannes 21:15-17](#)) Hoe belangrijk is onze liefde tot God voor wat we doen!

Als ik goede daden doe voor de naasten zonder de eer voor God, doe ik dan de Vader niet tekort? Dat wil ik natuurlijk niet, daarvoor is Hij mij veel te dierbaar! En heb ik Hem ook veel te hard nodig! Voor mijn redding, maar ook voor mijn leven, mijn leven met goede daden. Tot eer van God. Mag 2022 ook daarin een goed jaar voor ons zijn. Er zullen ongetwijfeld mogelijkheden komen om God te eren door onze daden. Want, zo zei eens een rabbi: "Als je je op God richt, kan het gewoon niet dat je de huilende mens niet hoort..." Als wij onze harten openen, opent God onze ogen.

**Gebed** Heer, mag dit jaar me verder brengen in het kennen en liefhebben van U opdat ik, door U gedragen, het leven kan leiden met de hartsgesteldheid die U graag ziet.

zaterdag 15 januari 2022

Afgelopen zondag hervatten wij de prekenreeks over de Bergrede. Wigle Tamboer sprak over [Matteüs 5:13-16](#) (NBV21). Titel: Zout en Licht.

Na de Zaligsprekingen van 2021 vervolgen we nu de Bergrede over zout en licht.

Uit de oudheid kennen we een drietal eigenschappen waaraan zout was verbonden: 1) zuiverheid, 2) het tegengaan van bederf en 3) het geven van smaak.

Jezus zegt in Matteüs 5:13-16 wat Hij bedoelt met 'jullie zijn het licht, jullie zijn het zout': Wij, Zijn volgelingen, zijn het zout van de aarde. Dat is een gegeven, dat haar fundament heeft in wat Jezus in ons bewerkt heeft in o.a. al die kwaliteiten die Hij met name genoemd heeft in de Zaligsprekingen, maar ook op andere momenten (o.a. [Markus 9:50](#), [Lukas 14:34,35](#), [Kolossenzen 4:6](#)). Dat is wie en wat we zijn in Hem die Zelf als eerste is en op aarde geworden is, wat Hij vervolgens in en door ons heen wil bewerken in onze harten en levens.

Wie en wat we zijn, kunnen we verliezen zegt Jezus, zoals zout haar kracht verliest. Zijn wij nog wie en wat we moeten zijn, of hebben we daarvan iets of misschien wel veel verloren? Dat is een ernstige boodschap, juist waar Jezus spreekt over dat zout zonder kracht nergens meer voor dient, het wordt weggegooid en vertrappt.

Deze ernst bepaalt ons bij het feit dat we ons geroepen weten om het kostbare, pure en rechte Evangelie van Jezus Christus te herontdekken voor onszelf, onze gemeente en voor de tijd waarin we leven. Misschien is dat juist nu aan het begin van het nieuwe jaar wel het beste voornemen dat we kunnen hebben: ons meer dan ooit toewijden aan die roeping.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In hoeverre ben je er bewust van dat Jezus ons als zijn volgelingen zout en licht noemt en dat goede daden er niet zijn tot eigen eer maar tot eer van de Vader in de hemel? Neem je dat mee in je overwegingen om bepaalde dingen wel of niet te doen? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke rol speelt bidden daarin?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 januari 2022 op de website.

\*\*\*

De **dienst van morgen**, 16 januari, begint om **10:00 uur**. Bijbeltekst: [Matteüs 5:17-20](#). Titel: Jezus en de vervulling van de Schrift. Vanaf morgen is er voor een beperkt aantal personen weer ruimte om de dienst fysiek bij te wonen. Reserveren is daarvoor noodzakelijk. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

**Ook Meerkids en X-pact zijn weer van harte welkom op de Bennebroekerweg!**

**Reserveren is wel nodig.**

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl)

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 14 januari

**X-pact:** Zending. De liefde, [1 Korintiërs 13](#)

*Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.